

Viering 9 mei 2026

Thema: Als gij Mij liefhebt.....

Voorganger: Johan Wolbrink Lector: Frank Bockholts
Cantor: Huub Bukkems Pianist: Robbert Vis
Techniek: Jeroen Kok Presentatie: Jeroen Kok
Lichtje vd mnd: Mary Roelofs

Paaskaars brandt
Mededelingen
Klankschaal
Aansteken Oasekaars

Openingslied: Waar liefde mensen samenvoegt

Waar liefde mensen samenvoegt, worden stenen een paleis,
de kille straat een lentetuin, de hel een paradijs.
Een land van licht en zonneschijn, een haard waar men zich warmt:
een overvolle beker wijn, een mens die je omarmt.

De deur roept je een welkom toe, een stoel staat voor je klaar;
de tafel is gastvrij gedekt, een heerlijk avondmaal.
Een land van licht en zonneschijn, een haard waar men zich warmt:
een overvolle beker wijn, een mens die je omarmt.

Welkom en inleiding

Alhoewel wij God niet zien, zoals mensen elkaar normaal zien, verzekert Jezus ons dat God er voor ons is en blijft, dat Hij ons nooit in de steek laat. Zijn naam is 'Ik zal er zijn voor u', Hij die ons hier vanavond liefdevol verwelkomt: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Wij en u die via de liveverbinding met ons verbonden bent en zo samen van de kille straat van ons mensenleven, een lentetuin willen maken, zijn wij genodigd om na te denken over wat het betekent:

gestalte te geven aan de hoop van liefde die in ons leeft. Maar vooral ook gevraagd worden Jezus, lief te hebben en zijn geboden te onderhouden.

Leven vanuit de Geest van waarheid – zo zegt Hij in zijn afscheidsspeech – is de liefde tot de grondwet van je leven maken, is voor elkaar zijn 'Woord en Brood zijn. Ga er maar aan staan. Die levenswijze gooit in de wereld van vandaag geen hoge ogen. En de verleiding om ons leven in te richten volgens de wetmatigheden van onze zakelijke, individualistisch georiënteerde samenleving is groot, te groot vaak om er weerstand aan te geven. Mag het daarom bij aanvang van deze viering even stil zijn.

Openingsgebed

God, U hebt ons uw Zoon Jezus gezonden
om ons uw oneindige liefde te tonen. Hij heeft ons voorgeleefd hoe wij uw liefde ook aan elkaar

kunnen doorgeven. Veel van zijn tijdgenoten, maar ook wij, zijn zo door Hem geboeid geraakt, dat wij zijn spoor willen volgen al is dat niet gemakkelijk, maar met de hulp van uw Geest willen we proberen uw Boodschap verder uit te dragen. Amen.

Gebed om ontferming

Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken.

We hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven.

We hebben elkaar veel meer te zeggen, dan we meestal uitspreken.

Daarom zingen wij:

Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

We kunnen elkaar veel meer troosten, dan we beseffen.

We kunnen veel meer danken, dan we vermoeden.

We kunnen elkaar veel meer steunen, dan we tot nu toe deden.

Daarom zingen wij:

Christus ontferm U, Christus ontferm U, Christus ontferm U.

We zouden elkaar veel meer moeten aanmoedigen in het goede.

We zouden elkaar veel meer moeten bewonderen in het mooie.

We zouden elkaar veel meer moeten helpen in het moeilijke.

Daarom zingen wij:

Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U

Vredekaars

Vredewens

Vrede vind je niet in de kracht van wapens,
in dreigende woorden of rollende spierbundels.

Vrede vind je in liefde.

Vrede vind je niet in duistere zaakjes.

Vrede vind je in het licht.

Vrede vind je niet in eigenbelang eerst.

Vrede vind je in het Rijk dat God schenkt al wij vrede maken.

Laten we die vrede elkaar van harte toewensen!

Vredelied: Vrede en alle goeds, vrede wens ik jou, vrede voor altijd!

1^e Lezing: Hand 8, 5-8, 14-17 *Verkondiging in Samaria*

Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias.

Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover

ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.

Lied: Alleen wie het gegeven is, GvL 404

Evangelie: Joh. 14, 15-21

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een ander pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekend maken.

Lied: Schriftlied, GvL 593

Levend woord

‘Als gij Mij liefhebt...

Jezus richt zich in de evangelielezing van Johannes tot ons met de woorden: ‘Als gij Mij liefhebt, zult u mijn geboden onderhouden. ‘ Jezus liefhebben vraagt dus iets van ons, namelijk ‘zijn geboden onderhouden.’

In onze tijd hebben geboden doorgaans geen goede naam. Veel mensen beginnen te protesteren wanneer hen iets wordt opgelegd. We maken het liever zelf uit. Ook sommige politici doen daar gretig aan mee. Wanneer een besluit dat op democratische wijze tot stand is gekomen hen niet zint, roepen ze mensen op om te protesteren. En die protesten kunnen tegenwoordig behoorlijk uit de hand lopen.

De vraag is echter of de geboden van Jezus anders zijn. Al eerder in het evangelie van Johannes geeft Jezus een nieuw gebod: *‘Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie ook elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.* En Jezus zegt dit nadat Hij de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. De voetwassing, is het teken van zijn dienstbaarheid. Hij liet op die manier zien dat wij aan elkaar dienstbaar moeten zijn.

Het Griekse woord voor ‘liefde’, zoals dat in het evangelie wordt gebruikt, laat dat ook zien. Het is *Agape* en dat betekent liefde die gericht is op de ander. Een liefde die zoekt wat het beste is

voor de ander. Het gebod van Jezus houdt dus in dat we ons niet alleen richten op onszelf, maar juist op de ander. Maar gaat dat altijd vanzelf? Nee, en dat kunnen we overal in ons dagelijks leven zien en waarnemen. 'Je moet voor jezelf opkomen' is iets wat we vaak horen. En op zich is daar niets mis mee. We hoeven niet als makke schapen van alles te ondergaan. Je bewust zijn van je eigen rol en je eigen plaats in de wereld is belangrijk. Als je niet voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet voor anderen zorgen. Zorgen voor een ander is niet alleen geven. Het is ook ontvangen. We kunnen door te zorgen voor anderen zelf een beter mens worden. En dat geldt voor de zorg voor mensen dicht om ons heen: onze kinderen, onze ouders en allen met wie we ons nauw verbonden voelen. Maar de liefde en de zorg voor elkaar, zoals Jezus het bedoelt, beperkt zich niet tot onze directe omgeving. Het verrijkt ons ook wanneer we verbonden zijn met mensen die verder van ons afstaan.

We zien dat óók in de eerste lezing, waar de diaken Filippus erop uit wordt gestuurd om Jezus als de Messias, de Christus te verkondigen en waar hij kan rekenen op grote belangstelling. De mensen zijn namelijk door zijn woorden geraakt. Filippus doet dat in Samaria en dat is niet zomaar. Samaritanen en Joden hadden een moeizame verhouding. In het evangelie van Lucas staat geschreven dat Samaritanen weigeren om Jezus en zijn leerlingen door hun land te laten trekken. En in de welbekende parabel van de barmhartige Samaritaan wordt verteld dat het juist een Samaritaan is die echt helpt. Ongestoord gaat Filippus dus op weg naar de ander. Een groep die anders is dan de groep waar hij uit voortkomt.

U en ik, wij kunnen óók op weg gaan naar de ander. Op meerdere plaatsen zijn er initiatieven om mensen met elkaar in verbinding te brengen en waaruit contacten ontstaan die van lange duur zijn. Een gezamenlijke maaltijd, bijvoorbeeld, een spelletjesmiddag of-avond, samen met mensen uit andere landen en andere culturen of religie. Een manier om juist ook in deze 'ieder voor zich' samenleving, in stad of dorp, niet als vreemden naast elkaar te leven, maar elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. In plaats van de ander op afstand te houden, kunnen we ook proberen elkaar te ontmoeten. Het klinkt simpel, maar is het ook zo eenvoudig? Tegenstellingen worden vaak opgeklapt. Er is veel onrust in ons land, in de wereld en soms ook in ons eigen hart. We voelen ons niet altijd zeker en veilig genoeg om echt naar andere mensen toe te gaan. Jezus weet dat, daarom belooft Hij een helper, de geest van de waarheid. De geest die ons helpt om te kiezen voor wat echt belangrijk is.

Nu is die geest geen geheimzinnige kracht die ons influistert wat we wel of niet zouden moeten doen. Het is niet iets buitenaards. We zeggen weleens dat we handelen in de geest van bijvoorbeeld vader of moeder als die er niet meer is. We denken ons dan in: wat zouden zij doen als ze in dezelfde omstandigheden waren. Ik denk dat we op dezelfde manier kunnen praten over de geest van de waarheid, die God via Jezus geeft. Wat zou Jezus zeggen of doen als Hij in deze omstandigheden was.

En wat Hij doet, leren we uit dat nieuwe gebod: 'Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad. Aan jullie liefde voor elkaar, zegt Jezus, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' Dat is de geest van waarheid die God ons geeft. Hoe kunnen we elkaar ongevraagd en liefdevol tot steun zijn.

En dat geldt natuurlijk voor onze directe omgeving, onze familie, onze burens. Maar Jezus trok zich niet alleen het lot aan van zijn directe naasten. Zijn aandacht ging uit naar mensen die verder van Hem afstonden. Hij ging op zoek naar mensen buiten zijn eigen kring. Net als Filippus dat deed in de eerste lezing. We zien Jezus niet meer in levenden lijve. Niet als mens die tussen ons inloopt, maar zijn geest kan in ons tot leven komen. Die geest die ons leert om op zoek te gaan naar elkaar. Als we het gebod van Jezus om elkaar lief te hebben volgen, dan groeien we in menszijn. We groeien in menselijkheid, en we worden vast en zeker er betere mensen van. Dat het zo mag zijn!

Stilte

Pianospel

Geloofsgebed

Belijden we samen ons geloof in onze God van Liefde die er wil zijn voor elk van ons.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.

Op Hem wil ik mij richten

en zijn voorbeeld maken

tot een leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.

In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd

en niet vergeefs is gestorven,

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst

in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,

die hen aanzet om zijn manier van leven

tot de hunne te maken,

om de weg te gaan van breken en delen,

van goedheid en verbondenheid,

van recht en vrede,

altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbede

Acclamatie: Kom adem ons open

Morgen is het moederdag. Gefeliciteerd alle moeders met gezonde kinderen. Maar laten we bidden voor alle moeders die in armoede leven en niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen.

Door het stopzetten van hulpmiddelen vanuit Amerika zijn er nog meer schrijnende gevallen bijgekomen.

Bidden we voor de moeders en de hulpverleners ver weg en dichtbij dat zij moed houden om door te blijven gaan.

Afgelopen maandag 4 mei was het herdenkingsdag.

Dat heeft bij velen opnieuw verdriet gebracht over overleden familieleden en vrienden. En nog steeds wordt er veel leed veroorzaakt door geweld en oorlog.

Bidden we voor allen die daarmee te maken hebben, voor steun van mensen om hun heen en er vertrouwen in hebben dat het niet voor niets is geweest. En dat Bevrijdingsdag voor ons allen de betekenis mag hebben zoals die bedoeld is.

Bidden we voor geloof, hoop en liefde in onszelf, zodat we kunnen bijdragen aan een betere wereld en een beter leven aan ieder om ons heen.

Dat we alle onvrede en agressie om ons heen kunnen verminderen door het goede voorbeeld te geven, zoals Jezus dat voor ons heeft gedaan.

Laten we genieten van de natuur die nu iedere dag weer mooier wordt. Zorgen we voor het behoud en de toekomst van deze natuur die ons geschonken wordt. De aarde is van ons allemaal. Laten we die niet verdorren door vervuiling, gemakzucht en eigenbelang.

Laten we zingen:

Acclamatie: Kom adem ons open

Uit het intentieboek:

Eigen intenties:

Het lichtje van de maand

Acclamatie: Kom adem ons open

Onze Vader

**Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.**

**Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot leven gevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.**

**Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.**

**Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.**

Brood voor onderweg

Is het te doen:

Jij in mij en ik in jou?

Is het te leven elke dag weer:

zo verbonden met elkaar,

zo samen en toch zo anders?

Er was er één die daar voor ging.

Hij leefde het voor, elke dag opnieuw:

liet blinden zien, een lamme lopen,

doven gaf Hij weer gehoor

en zelfs de dood kreeg Hem niet klein.

Zijn stem wordt nog gehoord,

zijn naam ging niet verloren:

Jezus van Nazareth,

jouw eigen kind en onze broer.

Hij is het licht in onze nacht,

het brood op onze tafel.

En waar wij breken met elkaar,

het brood van hand tot hand doen gaan,

daar is Hij midden onder ons.

Daar waart zijn Geest

daar klinkt jouw Naam.

Daar wordt het waar: mens zijn voor elkaar:

jouw beeld, naar jouw gelijkenis.

Het is te doen:

Jij in mij, God, en ik in jou.

Het is te leven, elke dag weer:

zo in liefde verbonden met elkaar,

zo samen en toch zo anders.

Lied: Moge het delen van dit brood

Laten we deze in gezamenlijkheid delen en ontvangen
als blijk van onze bereidwilligheid om liefde te delen
en zo een gemeenschap te vormen met elkaar

Pianospel tijdens brood delen

Lied: Zo vriendelijk en veilig als het Licht, GvL 570

Slotgedachte

Geloof, hoop en liefde

Geloof, hoop en liefde dat is wat God jou geeft,
Altijd is Hij bij je, Hij is het die de goede invloed op jou heeft,
Het gevoel van samenzijn in de kerk,
Je vergeet je lasten en problemen, en al het moeilijke werk,
Het geloof brengt jou verder dan iemand ooit zou kunnen doen,
Het is de liefde en de hoop die het doen.

God zal jou volgen welke weg jij ook zult gaan,
Hij zal altijd Jezus de Messias in jou laten bestaan.
Heb oog voor alles wat er in de wereld leeft en bewaar het goede.
Geloof, hoop en liefde dat is waar ons geloof voor staat,
Het is die boodschap waarom God voor ons bestaat.

Zegen: Lied GvL 344 Numeri

De Levende zegene en behoede u
de levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

**Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.**

Slotlied: Ga met God en hij zal met je zijn