



Weer vol aan de slag

Hoewel Oase in de zomertijd niet heeft stilgestaan, merk je wel dat er op dit moment weer meer gebeurt. Dat betekent ook dat er weer een dikkere Bronwater voor je ligt, met zelfs al een korte vooruitblik naar Kerst.

Veel leesplezier gewenst,

Jeroen

Het kleinere bestuur

Sinds de zomer zijn we nog met drie bestuursleden. Jeroen heeft naast de voorzittersfunctie ook het secretariaat opgepakt. Om onszelf niet te veel te belasten doen we niet meer elke maand een bestuursvergadering, maar eens per twee maanden. Dat betekent dat we niet meer zo snel kunnen reageren. Ook merken we dat we van meer dingen moeten zeggen dat we die niet gaan oppakken. Zo hebben we geen menskracht om een volgend concert van Antoine Oomen mogelijk te maken, en gaan we dit jaar geen Sint-Maartens-viering doen. Een extra bestuurslid blijft dus nog steeds zeer welkom. Je kunt je melden bij Hetty, Armand of Jeroen of via bestuur@oaseveldhoven.nl

Jeroen

Herdenken in de Oase

IN HET LICHT VAN ALLE(R)ZIELEN

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

Zaterdagavond 2 november om 19.00u wil Oase stil staan bij hen die ons lang of kortgeleden overleden zijn en die door ons gemist worden; een levensgezel, een geliefde, een kind/ kleinkind, een ouder, een vriend, een

buurvrouw.....We noemen hun namen en steken voor ieder van hen een lichtje aan.

Op een andere wijze blijft de verbinding altijd tussen hen en ons bestaan.

Liefde laat zich niet vangen door de tijd. Het reikt altijd naar de eeuwigheid.

Ruim vóór aanvang van de viering klinkt er verstillende, troostvolle muziek.

In de hal is er gelegenheid om hun namen op te schrijven.

Ook is er de mogelijkheid deze namen te mailen naar jeannekedebot@planet.nl



Adventvieringen

Van woensdagavond 27 november tot en met 18 december zijn er gebedsmomenten van ongeveer een half uur. Zij brengen ons op weg naar Kerstmis. In deze vieringen wordt een korte bijbeltekst gelezen en is er steeds een bezinningsmoment waarbij nagedacht kan worden over een vraag die ons wordt aangereikt. De thema's van deze avonden zijn gehaald uit de tekst van Jesaja 9 vers 5: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Deze oecumenische woensdagavonden worden afwisselend voorgedaan door Lieuwe en Huub en beginnen om 19.00 uur..



Viering 12 oktober: Naar wie luister jij?

Het is bedoeld als een indringende vraag: Naar wie luister jij? We worden overweldigd door de meest vreemde, verleidende en misleidende informatie die ons dagelijks leven en onze mening beïnvloedt. Hetty las de eerste lezing en begon met de opmerking dat het verhaal over luisteren haar erg aansprak als mantelzorgster, omdat luisteren daarbij ook erg belangrijk is. De liederenkeuze bracht ons steeds bij de vraag waar het in ons leven over gaat. Wat is nu werkelijk van belang en naar wie luisteren we echt. Wie vertelt welke weg we zullen bewandelen. Dat blijkt een lastige keuze, want Jezus zegt dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat dan dat een rijke in de hemel komt.

Alle vieringen zijn terug te lezen op de website van Oase en terug te kijken via Kerktv of YouTube.

Activiteiten rond Vrede

De Ambassade van de Vrede, waarin ook Oase is vertegenwoordigd houdt maandelijks een meditatie bij de Vredesvlam die in de hal van de kerk staat. Het zijn mooie momenten om ons bewust te maken van de betekenis van Vrede. Maandagavond 11 november van 18.30 – 19.30 uur.

Op maandag 13 januari 2025 wordt een dialoogavond verzorgd door de Ambassade van de Vrede. Dat zijn gesprekken die de aanwezigen voeren en die aangestuurd worden door een inleider. Het thema daarbij is altijd Mensenrechten. Luisteren, meepraten, het kan allebei.

Kerstviering op kerstavond 24 december.



Deze kerstviering is om 21.00 uur en wordt verzorgd door Paul Clement en Lieuwe Wijbenga. Opnieuw is gekozen om bij deze belangrijke kerkelijke feesten de vieringen samen met de Immanuelgemeente te vieren. Op kerstavond is gekozen voor Oase met medewerking van Immanuel en op kerstmorgen is er medewerking van Oase. Paul en Lieuwe zijn in goed overleg en er zijn al mooie voorstellen over de muzikale begeleiding. Ook zal er deze kerstnacht opnieuw

aandacht gevraagd worden voor het project Muona voor financiële ondersteuning. Oase heeft dit project inmiddels geadopteerd.

Kerk-poetsers gezocht

Nog niet zo lang geleden heeft er een mooi stukje in het Veldhovens weekblad gestaan over de wekelijkse poetsers van Gods huis.

Op de foto prijkte toen een groot team. Toch vraag ik jullie nu om hulp. Dit gezellige team is namelijk overvallen door pech.

Een aantal van deze dames is namelijk tijdelijk getroffen door wat ongemakken, zodat er op de vrijdagochtend een kleiner team staat om de kerk te poetsen. Wij

zoeken dus wat vitale mensen, man of vrouw, die zouden willen komen poetsen, stofzuigen, dweilen en alles wat er nodig is om onze mooie kerk voor iedereen schoon en fris te houden.

Denk je nu, daar wil ik wel aan meewerken, neem dan even contact op met Hetty,

koster@immanuelkerkveldhoven.nl of 06-50818845

Alvast bedankt!

Hetty

Koster Immanuelkerk



Foto: Veldhovens Weekblad