



Veranderingen

“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.” De eerste verandering is dat Harry de Bot het bestuur van Oase verlaten heeft. Tijdens de vrienden van Oase avond hebben we afscheid van hem genomen als bestuurslid. Hij blijft wel beschikbaar voor het bedienen van de beamer en als cantor. Eén van de taken van Harry was het redigeren van Bronwater, en die taak legt hij ook neer. Gelukkig hebben we een vervanger gevonden in de persoon van Gerwim Goorhuis, die bij de Immanuel in de redactie van Samen en de zondagsbrief zit. Hieronder zal hij zichzelf introduceren. Dat is verandering twee. Doordat er geen opvolger voor Harry als bestuurslid gevonden is, gaan we met het kleinere bestuur ook iets anders opereren: meer een bestuur op afstand, met minder directe invloed op de gang van zaken. Uiteraard blijven de bestuursleden wel hun praktische taken doen. We zijn benieuwd of er iets van deze nieuwe werkwijze te merken is.

Veel leesplezier gewenst,

Jeroen

Even voorstellen

Mijn naam is Gerwim Goorhuis. Wat Bronwater betreft ga ik de taak van Harry de Bot overnemen.

Ik ben lid van de PKN en niet van Oase, hoewel ik Oase een warm hart toedraag. Ik ben onder andere hoofdredacteur van ons kerkblad SAMEN. Toen bij de redactie de vraag werd gedropt of er iemand bereid was om de redactie en opmaak van Bronwater te gaan doen, heb ik daar positief op gereageerd. De samenwerking tussen Oase en de Immanuelkerk is best innig. Een aantal mensen van Oase draait mee in het Beamteam, Hetty is onze koster en noem maar op. Het leek me dus wel aardig dat de dienstverlening eens de andere kant opging. De ene hand wast de andere en zo worden ze allebei schoon. Kopij voor Bronwater mogen naar dit mailadres gestuurd worden:



✉ gerwim.goorhuis@gmail.com

☎ 06 1054 9773

Ik hoop op een prettige samenwerking.

Gerwim



Viering 13 juli: Ontvangen

Het is altijd weer schrikken als je merkt hoe afhankelijk je bent van “de techniek”. Dat overkwam ons ook tijdens de viering op 13 juli: het geluid wilde niet uit de boxen komen. Gelukkig wel op de streamer voor de uitzending, en ook onze talrijke bezoekers met gehoorapparaat werden prima bediend door de ringleiding. Maar nadat Thijs Soede (die vanuit de Immanuel inviel als beamer bedienaar) nog wat dingen geprobeerd had, was de conclusie dat het zonder versterking moest. Doordat iedereen naar voren kwam en we maximaal gebruik maakten van de natuurlijke versterking door de schijf boven het liturgisch centrum was de viering goed te volgen. Waarschijnlijk ook doordat gastvoorganger Marleen Kremers een boeiende viering had gemaakt over het risico om afgewezen te worden en hoe daar mee om te gaan. In haar levend woord vertelde ze hoe ze een keer bij een vriendin aankwam die zei dat er een vreemde mevrouw op bezoek was, die in een tentje in de tuin bleef slapen. Deze vrouw was per fiets onderweg naar Compostella, en belde tegen de avond bij willekeurige mensen aan om te vragen of ze daar haar tentje mocht opzetten. Dat sloot mooi aan bij de lezingen over de leerlingen van Jezus die niets mee mochten nemen en het ook moesten hebben van de goedheid van de mensen die ze tegenkwamen. En bij de profeet Amos die weggejaagd wordt omdat zijn boodschap niet bevalt.

Jeroen

OASE-viering op 10 augustus a.s.

Onder de titel ‘Brood voor onderweg’ zullen we samenkomen, zingen en bidden in deze Agapèviering. In deze tijd van ‘Eucharistische vasten’ [vanwege een gebrek aan mogelijkheden om een volwaardige Eucharistie te vieren] zal dit weer een herinneringsviering zijn aan wat Christus zei en deed en een uitdrukking van ons geloof dat Hij er ook in onze oecumenische gemeenschap bij is. ‘Brood voor onderweg’ slaat op het Woord dat onder ons klinkt en op het delen van het brood dat we samen doen: dat zijn de bronnen van de geestkracht waarmee wij onze levensweg ten bate van anderen voortzetten, in de hóóp op een leven, dat nog steeds bóven onze verwáchtungen uit gaat.

Dat is een hele mond vol. Dit behoeft uitleg. Maar het ís eigenlijk niet uit te leggen, wél te bemediteren en zo te cirkelen rondom onze geloofsgeheimen.

Paul Clement

Vredesviering 16 september

Op 16 september is er om 18.30 uur een vredesviering in park Meerland (Meerhoven). Ik ga er even van uit dat dit vlakbij het onderkomen van de vredesvlam is, het cafe/restaurant Mrs Park. Karel Baken van het Leerhuis en Liturgie koor zal daar dirigeren en nodigt zangers en zangeressen uit om mee te zingen. Liederens zijn: Vrede voor jou, Uit staat en stand en Dat een nieuwe wereld komen zal. Als je mee wil zingen, maar de muziek niet hebt mag je je bij mij melden (bestuur@oaseveldhoven.nl). Inzingen begint om 18.00 uur.

Jeroen

Voedselbank

Tijdens de vrienden van Oase avond hebben we besloten om na elke viering mensen de gelegenheid te geven om te doneren en de opbrengst daarvan te schenken aan de voedselbank. Ook hebben we Dimphie gevraagd om hier iets moois voor te maken. Dat heeft ze bijzonder vaardig en creatief gedaan.

Bij deze spaarpot (gleuf wordt afgedekt door het stokbrood) is meteen duidelijk waar de opbrengst heen gaat. Hopelijk stimuleert dat de gulle gaven.

Jeroen



Levendige Vrienden van Oase-avond luidt de zomer in

De Vrienden van Oase-avond van woensdag 26 juni mocht er absoluut zijn! 24 leden gaven acte de présence, en niet voor het eerst reageerden velen op de uitnodiging van het bestuur om mee te denken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap, en over onder meer steun aan goede doelen. Een levendige avond met waardevolle suggesties kon worden afgesloten met een goed glas wijn, bier, sap en hapjes.

Penningmeester Armand Klaassen liet op slides zien dat de financiële reserves nog altijd rond 20 mille bedragen. De bedoeling is om dit overschot enigszins af te romen. Zo draagt Oase bij aan de actiiteiten die een groepje van Paul en Els Hafkemijer, Anny Jenniskens en Frank Bochholts op poten zet. Denk aan fietstochten en museumbezoeken, waarbij de link met het gedachtegoed van Oase nooit ver weg is.

Zeer recent werd een buitengewoon geslaagd bezoek gebracht aan Museum Kamp Vught, en voor het najaar is een busreis naar Zuid-Limburg gepland, met bezoeken aan de grotten in Valkenburg en het klooster Wittem.

Daarnaast kwam een voorstel van Jeanneke de Bot om het project Muona in het Zuid-Afrikaanse land Malawi te adopteren als vast goed doel van Oase. De bedoeling is om bij twee vieringen per jaar acties te ondersteunen in het straatarme dorp Muona, bijvoorbeeld om een kleuterschooltje te helpen bouwen, of een dam aan te leggen tegen overvloedige regenval.

Op verzoek van Toos de Bakker komt er ook een gelegenheid om te doneren na elke viering. Voor sommigen een alternatieve collecte, voor anderen een manier om voor de koffie te betalen. De opbrengst hiervan gaat naar de Voedselbank. Dimphie de Meijer wordt gevraagd om iets moois te maken om het geld in te zamelen.

Frank Bockholts en Jeroen Kok vertelden over plannen voor de kerst- en paasvieringen, waarbij de samenwerking met Immanuel steeds inniger wordt.

De presentatie die gebruikt werd is als bijlage bijgevoegd.

Gesprekken over inhoud

De rondvraag leverde enkele waardevolle suggesties op, die zeker de moeite van het overwegen waard zijn. Zo zei Mieke Mol behoefte te hebben aan verdiepende gesprekken, vooral na een viering met overweging waarin de bezoekers worden uitgenodigd om over een thema na te denken en na te praten. Mirjam Driessen pleitte voor activiteiten die toegankelijk zijn voor minder validen.

Maddy Boekema bracht (schrijf)acties van Amnesty International onder de aandacht om politieke gevangenen van onderdrukkende regimes vrij te krijgen. Jeanneke vond het een gemiste kans dat er niets is gedaan met het gegeven dat de vastentijd dit jaar samenviel met de ramadan.

Aan sommige suggesties wordt in de volgende Bronwaters zeker aandacht geschonken.

Aan het eind van de bijeenkomst was er aandacht voor de bestuurssamenstelling, omdat Harry de Bot twee maanden eerder had aangegeven na vier jaar te willen stoppen als secretaris. Jeroen uitte zijn zorgen over de smaller wordende basis, en de noodzaak om daardoor meer een bestuur op afstand te worden.



Jeroen bedankt Harry voor zijn inzet voor Oase.

Daarna lonkte op deze warme avond een koele drank, die in geanimeerde sfeer nog bijna anderhalf uur duurde. Een geslaagde afsluiting net voor het zomerreces!

Indrukwekkend Kamp Vught

Met 30 mensen stonden we op woensdag 19 juni aan de poort van museum Kamp Vught. Het was een stralende dag en er waren zelfs een paar dapperen op de fiets gekomen. Vanwege de grootte van de groep werden we over twee gidsen verdeeld. Als introductie werd een film getoond over de ligging en de oorsprong van het kamp. In principe was het een doorvoerkamp via Westerbork naar de vernietigingskampen. De verblijfsomstandigheden waren verschrikkelijk. Geen enkel respect! Wasruimte en sanitair was gezamenlijk, geen aparte ruimte. Geen privacy. Eten en drinken was in alle opzichten bar en boos. Slapen nog erger dan in een beestenstal. Op een monument waar alle kindernamen op vermeld staan zaten nu vlindertjes die door schoolkinderen waren gemaakt naar aanleiding van de herdenking op 4 mei. De gids liet zich ontvallen dat een rondleiding bij slecht weer toch beter tot zijn recht komt dan bij deze stralende zon. Zeker als hij schooljeugd moest rondleiden werkt dat voor de sfeer beter bij zijn prachtige manier van vertellen. Bij het begin van de rondleiding vroeg de gids naar onze achtergrond en dat is fijn, omdat hij zijn uitleg daarop aanpast en onze reacties kan aanvoelen. Zoals gebruikelijk liep ook nu weer de rondleiding uit doordat er veel vragen kwamen uit een zeer geïnteresseerd publiek van Oase en Immanuel. De enorme indruk die het op ons maakte konden we even laten bezinken tijdens een kop koffie met een stukje taart.

We hadden voor de woensdag gekozen omdat dan ook Barak 1 open is. Na de koffie zijn we met een kleine groep daarheen gewandeld. Het ligt een paar honderd meter terug langs de toegangsweg. Hier is een tentoonstelling die ook zeer de moeite waard is, al hadden we er nu eigenlijk te weinig tijd voor om goed te bekijken. Hier gaat de historie voor een belangrijk deel over de militaire acties in Indonesië en de gevolgen voor de Molukkers. Dit is zeker een apart bezoek waard.

Zowel Kamp Vught als Barak 1 maken ons bewust van de vraag waarom deze ellende? Wat is de oorzaak, wat het gevolg en wat steken we er zelf van op?

Frank





Op deze en voorgaande pagina staat een foto impressie. De beelden spreken voor zichzelf.



Kon je teer smeren
Over steen, namen, verleden?
Dwaze stumper, zulke namen
Zijn nooit uit te wissen!
Ze staan gegrift in talloze
Mensenzielen, onaantastbaar
Voor jouw verziekte haat.
Ze staan met vuur geschreven
Aan de hemel, welks licht
Jou ondraaglijk is

Je hebt niets bereikt,
Teerling
Je hebt voor alles alleen
Je eigen naam besmeurd
- niet die van hen:
zij glimlachen om jouw woede:
Badend in het licht,
Wiegend op Gods adem
En zingen heel zacht en stil
Voor wie het wil horen:
Vrede

Could you paint tar
Across stone, names, the past?
Pitiable fool, such names
Can never be erased
They are ingrained in countless
Human souls, untouchable
For your foul hatred
They are written in fire
In the skies, whose light
Is insupportable to you.

You have accomplished nothing,
Tarnisher
Above all you have only smudged
Your own name
Not theirs:
They are smiling at your anger,
Bathing in light,
Gently rocking on god's breath
And singing very softly and still
For those who want to hear:
Peace

Gedicht aangeplakt op de toegangspoort naar de feestplaats na de beëindiging
Poem left behind on the gate to the exorcism site after the monument was abandoned