

VIERING 08-06-2024

Thema: Mens, wie ben jij toch?

Voorgangers: Jeanneke de Bot

Lector: Corry Coolegem

Cantor: Huub Bukkems

Pianist: Frank Bockholts

Techniek: Jeroen Kok

Lichtje: Mary Roelofs

Paaskaars brandt; symbool van Gods licht voor de wereld [geheel op sheet](#)

Mededelingen

Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding

Welkom lieve allemaal hier in de kerk en ook een welkom aan de mensen thuis.

Fijn om hier weer samen te zijn om ons te laten inspireren door woorden van langgeleden, die nog steeds van waarde voor ons kunnen zijn.

Inleiding

De lezing van vandaag, door Marcus geschreven, vond ik geen gemakkelijk verhaal. Wat heeft Jezus in die tijd willen zeggen en nagelaten aan ons?

“Verdeeldheid” was het wat mij raakte: verdeeldheid toen, rondom die Ene, de mens Jezus en de spiegel die Jezus ons voorhoudt: “Als een familie of een gemeenschap innerlijk verdeeld is, kan het niet standhouden”.

Is dat wat wij nu zien gebeuren?

Stellen we nog wel eens de vraag aan een “vreemde ander”; Mens, wie ben jij toch?”?

Hoe klinkt dan die vraag van ons? Welke toon heeft het?

Willen wij en kunnen wij ons hart openstellen voor die ene mens, een mede-mens!?

Is dat niet waar onze samen-leving nood aan heeft?

Liefde is het hart van het heelal

Corry en ik wensen ons allen toe dat wij ons door deze woorden kunnen laten inspireren.

Openingsgebed

God van alle leven,
mogen de woorden die wij hier gaan spreken, horen en zingen
ons ontvankelijk maken voor uw aanwezigheid.
Dat wij mogen uitgroeien tot een geloofsgemeenschap
en een wereld, zoals door U bedoelt:
rijk geschakeerd en toch een,
waarin de één naar de ander luistert
en de ander naar de één.
Dan zullen wij één van hart en één van ziel
de weg gaan van uw vrede en uw liefde.

Openingslied: Wij zoeken U als wij samenkomen

Vredeskaars wordt aangestoken

Gebed om vrede

*V. Vader, sta ons bij
dat we, al is het tegen de klippen op,
verder gaan-*

*dat we, al is het door wildernis en woestijn,
nieuwe wegen banen-*

*dat we, al is het op ruïnes van geweld,
pleisterplaatsen van vrede bouwen-*

***A.dat we, bij alle geschil en verschil,
elkaar blijven zoeken-***

***dat we, hoe moeilijk ook,
blijven streven naar een wereld
van liefde-
waar uw vrede de grondtoon is.***

Vredewens: Laten we elkaar toewensen, dat vrede de grondtoon van ons leven mag zijn

Vredeslied al zingend wensen wij elkaar de vrede toe: Vrede voor jou, vrede voor jou

Gedachte Zoals ook jij

Die ander
geen vreemde,
een mens als jij,
een mens
even kwetsbaar, even breekbaar,
een mens
even hunkerend
naar licht en geluk,
doe hem geen pijn,
een mens zoals jij,
zie naar hem om, doe hem recht,
een mens als jij,
leven wil hij,
leven zoals ook
jij wilt leven

Acclamatie: Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw en het licht niet haat.

Lezing: Marcus 3, 20-30

Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten

Nadat Jezus op de berg 12 van zijn vrienden had aangesteld als leerlingen van hem, gingen ze tesamen terug naar huis om wat te eten. Maar weer stroomde de menigte samen, zodat Jezus en de net aangestelde 12 apostelen niet eens de gelegenheid kregen om brood te eten.

Toen verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden:” Hij is bezeten door Beëlzebub”, en het is door de opperdemon dat Hij de demonen uitdrijft”.

Hij riep hen bij zich en sprak hen toe met vergelijkingen: “Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld raakt, kan dat koninkrijk niet standhouden.

Als een familie of een gemeenschap innerlijk verdeeld raakt kan ook dat niet standhouden.

En als de satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld raakt, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden, pas dan kan hij zijn huis leeghalen.

Ik verzeker u, wat voor kwaad de mensen ook begaan en hoe erg ze God ook beledigen, het zal hun allemaal vergeven worden. Maar als iemand de Heilige Geest beledigt kan hij nooit vergeving meer krijgen, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp”.

Dit omdat ze zeiden:” Hij is bezeten van een onreine geest”.

Lied: Herschep ons hart, heradem ons verstand

Levend woordThema: Mens, wie ben je toch?

Op allerlei verschillende manieren wordt er door de mensen om Jezus heen gereageerd op zijn activiteiten. Een grote menigte volgt hem op de voet; de een is enthousiast en bij anderen wint nieuwsgierigheid het naar wat Hij hen allemaal te zeggen heeft.

Uit die menigte heeft Jezus ook de 12 leerlingen gekozen.

Daarnaast roept het optreden van Jezus ook weerstand op, zoals bij de Farizeeërs. Zij verschuilen zich liever achter de wet; dat is veilig.....blijf je zelf buiten schot; bij hen wint het verstand het van het hart. Ook beschuldigen ze hem ervan dat hij bezeten is door onreine geesten.

Weer anderen, zijn familie in brede zin, vragen zich af wat Hij toch allemaal aan het doen is? Wat doet hij vreemd. Heeft Hij zijn verstand verloren?

....

Verdeeldheid, het is van alle tijden. Toen rondom die Ene, de mens Jezus en ook nu grote verdeeldheid o.a om "vreemde anderen" van deze tijd.

.....

"**Mens, wie ben jij toch**"? Is dat wat we ten diepste horen doorklinken in de zoektocht van de mensen om Jezus heen, naar wie Jezus nu toch wel is?

.....

Mens, wie ben jij toch? Voor velen toen was dat nog een vraag.

Wij, mensen anno 2024, hebben Jezus niet in levende lijve meegemaakt, maar hebben wel de bijbelse verhalen gekregen waaruit wij mogen putten; verhalen waarin de apostelen ons vertellen over Jezus gang door zijn veel te korte leven.

...

Jezus, een mens, zó mens-lievend. Zijn mede-menselijkheid sluit niemand uit, maar is juist uit op verbinden, op een samen-leven....Hij brengt mensen bijeen en wil ze bijeen houden. In zijn woorden klinkt door: "Jij daar, jij mag er zijn, ook jij bent een geliefd kind van God".

Daarnaast houdt Hij mensen m.b.v. gelijkenissen een spiegel voor....

Ook vandaag in de lezing van Marcus horen we dat:

"Als een familie of een gemeenschap innerlijk verdeeld raakt kan het niet standhouden.."

De verdeeldheid van toen maakte dat Hij vermoord werd, zoals zoveel **mensen van Liefde** voor en na hem.

Ook vandaag de dag zien we om ons heen en ver daarbuiten een steeds grotere verdeeldheid ontstaan. De polarisatie en onvrede neemt met de dag toe; mensen komen tegenover elkaar te staan omdat ze zich verschansen achter hun eigen gelijk; voor de gedachte/ mening van de ander is nog maar weinig ruimte.

Herman Rompuy (oud voorzitter van de Europese Unie benoemde het zo: "Europa is in ademnood; onze samen-levingen zijn in ademnood. Elk leeft in zijn eigen wereldje".

Buiten-sluiten (letterlijk en figuurlijk) wint het van menslievendheid.

"Vreemden" worden te vaak als bedreigend ervaren.

Onbekend maakt onbemind

....

De "veemde ander" kan ook in onze straat wonen; is b.v. een eenzame, bejaarde man; een dementerende vrouw ronddwalend door het City, een vluchteling net aangekomen in de Buitenjan in Veldhoven, weer een ander kan aankloppen aan onze landsgrenzen.....heeft

nood aan een veiliger/ beter leven; een nieuw thuis en voor allen geldt dat ze nood hebben aan mede-menselijkheid; verdeeldheid voorbij/ geen ik en jij, maar een -wij-.

Ik besef goed dat ik in dit levend woord voorbij ga aan alle politieke dilemma's in deze o zo gecompliceerde wereld, waar de ene crisis niet los staat van de andere; maar dan hoor ik de woorden weer van Tineke Ceelen, dir. St Vluchteling : "**als** je mensen opvangt (ontmoet/ opzoekt), doe het dan wel op een menselijke, humane wijze".

In het ED las ik woorden van de burgemeester in Veldhoven "Vluchtelingen die hier zijn aangekomen, gaan we omarmen; hier in Veldhoven ben je welkom".

Wat hoop ik dat wij dat **samen** in Veldhoven waar kunnen maken.

Op TV hoorde ik afgelopen week een vreemdeling uit Syrië zeggen: "Het heeft maanden geduurd voordat ook maar iemand mij ,vanuit oprechte interesse in mij als mens vroeg: "Wie ben jij eigenlijk, vertel eens"! "

Hoe komt dat toch?

Is het angst dat ons tegen houdt, argwaan, vijandigheid waardoor verdeeldheid alleen nog meer toeneemt, of ontbreekt het ons aan moed, omdat we het risico lopen dat de reactie van de vreemde ander ons wel eens aardig uit onze comfortzone kan halen.

Ik denk dat het van alles een beetje is.....het is EN-EN; het lijkt allemaal onmogelijk, m.n. nu met dit nieuwe kabinet, maar toch.....

Het woord – **samen-leving**- van oorsprong heeft dat toch een positieve klank.

Samen-leven...dat wil toch niet zeggen buitensluiten/ afwijzen en nog zoveel meer, maar wil toch verbonden zijn aan menslievendheid, beseffend dat die ander, ook die vreemde ander uit onze eigen omgeving of van ver weg, net als wij hunkert naar: "Ik mag er zijn"!

Liefde is het hart van het heelal, Zijn Liefde.....(zag ik op een poster)

Als we daarmee in verbinding kunnen blijven, wekken we volgens mij de vraag "Mens, wie ben jij" tot LEVEN, leven voor die ander en voor onszelf.

SAMEN-LEVEN.

Het is te doen, beschrijft het volgende gedicht.

***Het kan beginnen** waar twee of drie mensen thuis mogen komen bij elkaar,
zich veilig voelen en geborgen in de ruimte van begrip en verbondenheid.*

*Waar twee of drie klankbord willen zijn van elkaars onmacht en ontmoediging:
waar ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijt kunnen.*

*Waar twee of drie elkaar gaan dragen in het leven,
wetend van broosheid en van de gebrokenheid,
die bij de ene net zo leeft als bij de andere.*

*Waar twee of drie dan samenkomen in dezelfde geest
en bij mekaar dezelfde droom gaan wakker houden,
daar ligt toekomst open.*

*Gedragen wordt men uitgedaagd en bekwaam gemaakt
om weer op weg te gaan naar een nieuwe morgen.*

*Waar twee of drie zo samenzijn is een menselijke samenleving
niet meer tegen te houden.*

Een lied van Huub O vult dit op een nog diepere laag aan:

“Wij zullen één van ziel zijn lichaam worden, uitstralende kracht in deze wereld, als wij de woorden doen van de Thora, die Jezus heeft gedaan en doorgegeven. Zijn geest is het die ons tezamen voegt en liefde die ons maakt tot zijn gemeente.

Korte stilte/ pianoklanken

Geloofsgebed

V.Ik geloof in Jezus
omdat Hij geloofde in een vriendschap
die tot een andere wereld leidt
waarin de liefde zal heersen
omdat Hij zo hield van het leven
en alles met iedereen deelde.

**A.Ik geloof in Jezus,
omdat Hij als geen ander heel eenvoudig sprak
over alles wat hem ter harte ging
het leven, de liefde, de dood,
de schoonheid van de aarde
en de mensen die haar bewonen.**

V.Ik geloof in Jezus
omdat Hij ten overstaan van iedereen
uitsprak wat Hij ten diepste geloofde
en Hij het nooit heeft aangelegd
met de leugen, noch met de vleierij
nog met enige lafhartigheid
tegenover de machtigen van zijn tijd.

**A.Ik geloof in Jezus
omdat in zijn ogen een bankier en melaatse
een prostitué, een broer of een kind
allemaal evenveel waard zijn
mensen met dorst naar liefde en leven.**

V.Ik geloof in Jezus
omdat Hij over die Andere sprak

en hem zijn Vader heeft genoemd.

En omdat Hij zich op zijn levensweg omkeerde naar elk mensenkind, niemand uitgezonderd en eenvoudig zei: "Jij, volg mij maar"!

Voorbeden

Acclamatie: GvL 400a

God van alle mensen, wil luisteren naar ons, als wij tot U bidden.

God van liefde

Wij bidden op deze dag voor mensen overal in de wereld, die onrecht en vervolging aan den lijve ervaren.

Dat de taal van geweld en haat plaats mag maken voor het zien van de "mens" achter hem of haar, die huis en haard achter zich heeft gelaten.

Dat we minder snel oordelen en meer nuanceren.

Dat het beleid, hoe dan ook, humaan mag zijn.

God, beweeg de mensen tot verzoening.

God van Liefde

Wij bidden dat bij de Europese verkiezingen, verbinding het mag winnen van buiten sluiten.

Dat positieve krachten zich mogen gaan bundelen, zodat we **samen** blijven werken aan een Verenigd Europa dat ook rekening houdt met een gezonde leefomgeving voor elk mensenkind.

God van liefde

Help ons om de mens te zien achter de "vreemde ander" dichtbij. Dat we onze ogen en ons hart niet sluiten.

Dat we doen waartoe de liefde, uw liefde ons oproept.

Dat wij hem of haar als een mede-mens, oprecht en gemeend onze aandacht geven. Hij is immers ook onze broer of zus.

Voor onszelf, dat we misstanden zien en er tegen in verzet komen.

Dat we tot inzicht komen hoe streven naar eigenbelang een ander de vrijheid kan kosten.

Dat we ons verantwoordelijk voelen voor onze medemens en voor het leven op aarde.

Dat we niet ontmoedigd raken door duisternis om ons heen en ons inzetten om bruggen te bouwen over de kloof van verdeeldheid heen

Dat we ons ook inzetten om liefde te laten schijnen in deze gebroken wereld.

God van liefde

Ook in onze eigen omgeving zijn er mensen die het zwaar hebben door ziekte, verlies van een lief mens of elkaar zijn kwijtgeraakt aan het leven.

Geef ons de kracht om hen nabij te zijn en hen nabij te blijven.

Intentieboek

Acclamatie.....

Uitnodiging om een voorbede uit te spreken en een kaarsje daarvoor aan te steken
Lichtje van de maand voor.....
Laten we nog een moment stil zijn voor dat wat nog geen woorden heeft

Tot slot

Goede God, geef ons de adem en de kracht die was in Jezus; dat wij vol vertrouwen verder gaan op onze levensweg. Dat wij elkaar vasthouden, ervoor wakend dat geen van uw mensen verloren loopt. Wees ons nabij en bewaar al uw mensen in de palm van uw hand. Liefde, Uw liefde het hart van het heelal.

Acclamatie.....

Onze Vader

We gaan staan en geven elkaar de hand

Brood voor onderweg

God, U bent de liefde, die mensen aanzet tot breken en delen.
U bent de kracht, de motor, die mensen aandrijft tot het goede.
Wees dat ook voor ons
en spoor ons aan te geven en te delen
van wat we hebben en wat we zijn.

Dat dit brood ons de kracht geeft om deze weg te gaan, in de hoop dat er een nieuwe wereld komen zal, waarin we liefdevoller samen leven.

Lied: Moge het delen van dit brood

Dankwoordje

Slotgedachte: Heb de vreemde ander lief

Waar ik de vreemde ander liefheb
verander ik van hard naar zacht
van weerloos naar weerbaar
zien mijn ogen de ander mens worden
met ogen en een gezicht
wordt de vreemde ander mijn medemens
verdiept ons gevoel zich voor elkaar
scherpt ons verstand zich aan elkaar
verandert angst in mededogen.

Liefde maakt de wereld heel. *LIEFDE (IS) HET HART VAN HET HEELAL*

Zegenwens

Allen

Wij leven met elkaar in een wereld vol problemen
die zich vandaag hier en morgen daar laat voelen.
Zegenen wij daarom elkaar met raad en daad,
met hart en handen in Gods naam-
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Laten we zingen van een wereld waarin we altijd willen blijven geloven

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal