



Zien we jullie op 26 juni?

Eigenlijk wil ik jullie allen verwijzen naar het stukje verderop, onze laatste activiteit voor de zomervakantie (al gaan de gewone vieringen in juli en augustus gewoon door.) De jaarlijkse Vrienden voor Oase-avond is telkens een plezierige bijeenkomst waarop we elkaar eens in een andere sfeer treffen. Welkom dus, koffie/thee en vlaai staan klaar!

Een belangrijke avond bovendien, en niet alleen door het gebruikelijke gedegen financieel overzicht van onze penningmeester. We willen met jullie ook enkele voorstellen bespreken op financieel gebied. En vanaf deze plaats wil ik ook melden dat ik er per 1 juli mee ga stoppen als bestuurslid. We zijn naarstig op zoek naar een secretaris en eindredacteur van Bronwater.

Ik heb de klus ruim vier jaar geleden van Victor Gijsbers overgenomen en doorgaans met plezier aan deze opdracht gewerkt. Tegelijk kijk ik ernaar uit om weer een maandelijkse taak uit mijn lijstje te kunnen schrappen, om plaats te kunnen maken voor andere dingen! Ik blijf uiteraard nauw betrokken bij alle Oase-vieringen en andere activiteiten.

Bestuur Oase
Harry

Viering 8 juni: Mens, wie ben je?

In de Evangelielezing ging het over de beschuldiging van Jezus door zowel zijn familie als door de schriftgeleerden dat hij bezeten is door een boze geest. Jezus zegt dat dat niet kan, omdat het goede van God en een boze geest niet samen in hem passen.

Jeanneke ging hier in haar levend woord op in door het te hebben over de verbinding die Jezus zocht. Verbinding door ook de mensen die normaal gesproken buiten de samenleving staan te zien en aan te spreken. Verbinding vanuit de gedachte dat Liefde het hart van het heelal is.

Dit resoneerde ook in de andere teksten en liederen, waaronder het uitbundig gezongen 'Dat een nieuwe wereld komen zal!'

Jeroen



Vrienden van Oase-avond

Op de Vrienden van Oase avond op woensdag 26 juni zullen het bestuur en de diverse werkgroepen presenteren waar ze mee bezig zijn, en is er gelegenheid om daar met elkaar over te praten. Ook is er de mogelijkheid om tijdens de rondvraag met eigen opmerkingen en vragen te komen. Zo geven we samen vorm aan Oase.

Een paar onderwerpen die aan de orde zullen komen:

- Armand zal een overzicht geven van de staat van de financiën. Zoals al een paar jaar staan we er goed voor, en is de vraag vooral hoe we ons geld zinvol kunnen uitgeven. Suggesties daarvoor zijn van harte welkom.
- Harry gaat stoppen als secretaris. Hopelijk meldt iemand zich als opvolger. Zo niet, dan zal dat invloed hebben op het functioneren van het bestuur.
- Het bestuur is er voorstander van om ons meer te verbinden met een goed doel. Voorstel is om twee keer per jaar een speciale collecte voor Muoni Malawi te houden. Daarnaast hebben we sinds kort een mandje aan het eind van de viering. Geven we dat geld aan de voedselbank? Of ook aan Malawi? Of zijn er andere voorstellen?

Aan het eind van de avond kunnen we informeler bijpraten met een hapje en een drankje.

Jeroen

Tweedaagse fietstocht Tilburg succes

Wat moet je nu met een Oase-fietstocht naar Tilburg?

Dat zit zo. Die 2-daagse tocht naar Tilburg was een project van studierichting Toerisme van de Rooi Pannen. De fietsers van KBO-Heikant werden daarvoor uitgenodigd. Daar zitten wel een paar Oase-mensen bij, dus kwam die uitnodiging ook bij ons terecht. We zijn uiteindelijk met twaalf mensen op pad gegaan, waarvan tien van Oase.

Een gezellige club die op 22 mei ontvangen werd met **koffie en gebak bij de Rooi Pannen** in Eindhoven. Op de fiets naar het eerste rustpunt bij **Kapel van de H.Eik** in Oirschot, waar iedereen kon genieten van het smakelijk lunchpakket dat we bij vertrek hadden meegekregen. De volgende stop was bij de **Abdij Koningshoeve** waar voor ons een rondleiding was gepland met uiteraard een Trappistje proeven.



Aankomst bij Abdij Koningshoeven

Daarna op naar het **hotel van de Rooi Pannen** in Tilburg waar we gastvrij ontvangen werden met een perfect verblijf in een eerste klas hotelkamer. Na een heerlijk **diner in de Wagon** in Tilburg was het heerlijk slapen. Met een goed ontbijt namen we afscheid van de hotelstudenten en gingen op weg via de Hasseltse Kapel naar **Park Peerke Donders**. Een plaats waar we zeker vanuit Oase nog een keer naar toe zullen gaan.

Met nog een bezoekje aan de **bakkerij van Robèrt van Beckhoven** in Oisterwijk kwamen via een wel erg modderig pad aan bij de **De Rode Lelie** waar we van een heerlijke lunch konden genieten. Als laatste stop vlak bij **Spoordonk bij 't Stroom** konden we tijdens een drankje terugzien op een prachtige tocht zonder een enkele druppel regen. Ja even, toen we binnen zaten aan de Trappist.



Op de terugweg werd een afsluitend drankje genuttigd bij viskwekerij de Stroom.

Complimenten aan studenten van de Rooi Pannen die deze tocht voorbereid hadden!

Frank

Terugblik op de Vredesfietsstocht

Op vrijdag 31 met vertrokken we met 17 fietsers om te ontdekken hoeveel plekken er zijn die ons bewust proberen te maken van de betekenis van vrijheid en de gevolgen van oorlog. Verrassend waar die staan en hoe we er vaak geen oog en oor voor hebben. Sommige deelnemers hadden de korte tocht niet hadden meegemaakt, daarom werden de eerste vier monumenten ook nog bezocht.



Droog weer, maar nog volop water op het fietspad!

De meest bijzondere plekken zijn dan toch het **Anne-Frank-monument** en **de Oester** bij de Witte Dame. Het verhaal over de **Willem Hikspoorbrug** blijft bijzonder en het **Airborne monument** in Vaartbroek ligt er erg verscholen bij. Met een warm zonnetje was dat een mooie plek om samen ons lunchpakketje te nuttigen. Langs de rand van Eindhoven en door het tunneltje onder de snelweg ging de route via Ekkersrijt en langs museum Bevrijdende Vleugels naar het **gedenkteken van Joe Mann**. Boven op dit monument is een pelikaan afgebeeld die symbool staat voor totale opoffering. Joe Mann redde zijn maten door zich op een ontploffende granaat te werpen.



Ter nagedachtenis aan de bevrijders van Eindhoven

De route werd afgesloten bij de **Vredespad in park Meerhoven**. Hier is naast de Vredescirkel ook een aantal stenen geplaatst met daarop teksten die ons oproepen om zelf bij te dragen aan wereldvrede. In het **restaurant Mrs Park** hangt nu ook een permanente vredevlam. Er zijn regelmatig vredesactiviteiten. Er zijn plannen om er een blijvend monument op te richten. Ook bij deze tocht hadden we opnieuw het geluk met geweldig weer. Mooie momenten om zo samen onderweg te zijn.

Plannen voor volgende uitstapjes

In de volgende Bronwater zal verslag gedaan worden van het bezoek aan Kamp Vught met meer dan 30 deelnemers. De activiteitenclub is bezig om de plannen voor na de vakantieperiode te bekijken. Het idee om klooster Velp te bezoeken vervalt. Het klooster maakt deel uit van de klooster wandelroute, maar is voor ons niet interessant genoeg.

Het plan om naar Zuid-Limburg te gaan komt in een andere vorm. **We nodigen jullie uit om mee te denken en met voorstellen te komen.** Tijdens de bijeenkomst op 26 juni van de Vrienden van Oase kunnen we het er over hebben.

Frank