

Viering 12 oktober 2024

Thema: Naar wie luister jij?

Voorganger: Frank Bockholts met lector Hetty van den Hurk

Cantor: Harry de Bot

Pianist: Paul van der Steen

Techniek: Jeroen Kok en Paul Hafkemeijer

Lichtje vd mnd: Dymphie de Meijer

Mededelingen

Klankschaal

Oasekaars

Welkom

We hebben de paaskaars aangestoken als blijkt dat we ons met God verbonden voelen. Maken we dan ook het teken dat ons in deze verscheurde wereld als christenen met elkaar verbindt. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, amen.

Welkom in deze viering waarin we ons zullen afvragen hoe wij in deze maatschappij onze weg bewandelen en hoe we daar onze keuzes in maken. Welke rol speelt ons geloof in ons dagelijks doen en laten de hele dag door? Gaat veel op de automatische piloot, hoe laten we ons beïnvloeden door het nieuws, de reclame en alle mogelijke soorten app'jes die het ons zo gemakkelijk lijken te maken.

Laten we de hoopgevende woorden van het openingslied bij ons binnenkomen.

Openingslied: GvL 647 wees hier aanwezig

Openingswoord

Met dit lied hebben we God uitgenodigd om bij ons aanwezig te zijn. Dat betekent dat wij aandacht moeten hebben voor wat hij ons te vertellen heeft en eigenlijk gewoon te doen wat hij aangeeft. Jezus zegt in zijn naam: luister naar wat ik je duidelijk probeer te maken. Geld is niet belangrijk. Fijn dat je het hebt, maar doe er iets goeds mee. Dan word je gelukkig. Maar de keuze is aan jou. Dat is in het kort het verhaal dat we zo meteen horen in het evangelie. Luisteren en daar naar handelen blijft een uitdaging.

Lied: GvL 404 Alleen wie het gegeven is

Gebed

Goede God, we willen wel, maar we kiezen toch vaak voor de makkelijke weg en gaan daarmee voorbij aan wat er van ons gevraagd wordt; een bijdrage leveren aan een betere wereld om ons heen. Laat ons niet alleen horen wat er speelt, maar laat ons echt luisteren naar wat ertoe doet; de helpende hand uitsteken of juist stil zijn om de ander nabij te zijn. Maak ons ontvankelijk, amen.

Lied: GvL 419a vers 1 en 2 Het lied van de heilige Geest

Vredekaars aansteken

Gebed om vrede

Als we luisteren naar het nieuws en kijken naar de beelden op de tv, dan rijst de vraag wie luistert er naar wie? Wie is de baas en bepaalt wat er in de wereld gebeurt? Bidden we om vrede in de hoofden van de

verantwoordelijken die macht misbruiken, bidden we voor degenen die de macht hebben om vrede te brengen, bidden we om vrede in ons hart, zodat wij ons vrij voelen en openstaan voor alle goede mensen om ons heen.

Wensen we elkaar vrede toe met een handdruk en een bemoedigend woord. Vrede zoals Christus die uitsprak tot zijn apostelen.

Lied: GvL 416 Dat wij volstromen

'Luisterend aanwezig zijn' (Marinus van den Berg)

**Je luisterend aanwezig zijn, zal mijn dag anders maken
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren**

Wat ik vraag is dit:

**wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal,
naar wat ik voel en denk.**

**Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken,
mij tijd te geven.**

**je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,
maar als het kan**

slechts te aanvaarden zoals het voor mij voelt.

**Je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.**

Lied: Als jij naar de woorden luistert (PP 165)

Evangelie Mc, 10, 17-27

Jezus vervolgde zijn weg. Er kwam iemand naar hem toe die voor hem op de knieën viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen valse getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.' Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.' De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens nadrukkelijk: 'Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' Nu waren ze nog meer ontzet en zeiden tegen elkaar: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'

Lied: GvL 431 vers 1.3 en 4 Door de wereld gaat een woord

Levend woord (tijdens Levend woord staat een afbeelding van de Zwijger op het scherm)

De afbeelding op het scherm heet de zwijger, maar zo te zien biedt hij wel een luisterend oor. Luisteren blijkt vaak toch een moeilijke opgave.

Ik hoop niet dat wij even teleurgesteld naar huis gaan als die rijke man uit het evangelie die naar huis gaat met in zijn ogen een onmogelijke opgave. Het is nogal wat om te luisteren naar een stem die je oproept om iets te doen wat helemaal tegen je doen en laten ingaat. Wat is er mis met geld verdienen en rijk worden? Dat wil toch iedereen eigenlijk wel. Jezus zegt er niets van dat die man heel rijk is. Er wordt hem niets verweten. Misschien heeft hij dat geld wel op slinkse wijze verkregen? Jezus vraagt hem vriendelijk, maar uitdrukkelijk om er iets goeds mee te gaan doen.

4 Oktober was het feest van Franciscus. Zijn vader was erg rijk. Franciscus kreeg de weelde zo in zijn schoot geworpen. Hij deed precies het tegenovergestelde. Zelfs zijn dure kleren wierp hij in het openbaar van hem af. Hij deed precies wat Jezus van de rijke uit het evangelie vroeg. In de kapel van San Damiaan kreeg hij van Jezus aan het kruis de taak om klaar te staan voor de mensen om hem heen, de natuur en de dieren. Hij hoorde niet alleen wat er gezegd werd. Hij luisterde en voegde de daad bij het woord. Die taak hebben we allemaal meegekregen, maar in deze tijd worden we door allerlei signalen daarvan afgeleid, zelfs weggeleid. Want waar luisteren we dagelijks naar?

Het nieuws uit de krant, social media, reclames en vreemde geluiden uit de politiek. We worden overspoeld door signalen die ons proberen een kant uit te sturen die misschien wel helemaal niet willen. De digitale wereld krijgt steeds meer invloed op ons denken en doen. Vaak uit gemakzucht nemen we het aanbod maar over, kopen we dingen die we niet nodig hebben en eten we te veel ongezond. Het is toch vreemd dat de overheid moet ingrijpen in wat de supermarkten aanbieden. 80% van wat daar ligt is ongezond. Het is toch te gek dat de overheid ons moeten bewaken omdat we zelf kennelijk niet in staat zijn om verstandige keuzes te maken.

Naar wie en wat luisteren we eigenlijk? We worden overspoeld door meningen. Het is prima als je ergens een mening over hebt, maar als je doen en laten, je keuzes alleen daarvan afhangen zonder kennis van zaken dan liggen de problemen klaar. De voorbeelden zien we in de dagelijks politiek, Veel van wat beloofd werd kan niet doorgaan omdat de feiten dat onmogelijk maken. De digitale wereld die steeds meer invloed krijgt, die voor een deel ons leven gaat bepalen. Voor een deel wordt het makkelijker gemaakt, maar vaak ervaar ik dat je precies moet doen wat het programma je voorschrijft. Een probleem als je de vraag niet begrijpt of zelf iets anders bedoelt. Ik voel me daar soms erg ongemakkelijk in. Ergens moeten we de gelegenheid hebben om afstand te nemen van die dagelijks prikkels en ons te bezinnen op wat de beste weg is om te gaan. Op dit moment, hier op deze plaats, proberen we samen te luisteren naar wat God en Jezus ons voorhouden. Dat begint met je eigen keuze om te luisteren. Niet alleen te horen wat er hier gezegd en gezongen wordt, maar te luisteren naar wat die woorden voor jou en mij betekenen en wat we daar vervolgens mee doen.

Luisteren betekent dat je jezelf even wegcijfert en dat je volkomen gericht bent op wat er om je heen gebeurt. Dat is de ander, dat is muziek, dat is de drukte, dat is de stilte.

In stilte luisteren naar jezelf. Waarom hebben zoveel mensen moeite met stilte? Je komt jezelf tegen, er komen vragen naar boven waar je niet direct antwoord op hebt. Sinds de kerken leeglopen, lopen de spreekuren van de psychiaters vol. Zingeving is vaak het onderwerp. Wat doe ik hier, wat voor zin heeft het allemaal? Hoe ga ik met problemen om, waar gaat het in mijn leven echt om.

Wij zijn geboren om er voor elkaar te zijn, samen te leven zoals God het bedoelt. Niet als een kuddedier dat achter allerlei nieuwtjes aanloopt, maar in bewuste vrijheid van denken en doen. Ons geloof in Christus en allen die dat uitdragen maken dat wij hoopvol blijven voor de toekomst. De meeste mensen deugen.

Luisteren naar wat bij ons past vanuit onze geloofsovertuiging en geloofsbeleving
Dat wij hier in deze Oase van rust, ons gevoed voelen en hoopvol straks weer naar huis gaan. Dat we straks bij de koffie kunnen luisteren naar elkaar en bemoedigend kunnen toespreken en niet verdwalen in wat er allemaal mis is in deze wereld. We kennen de figuurtjes, Horen, Zien en Zwijgen.
Hier staat een afbeelding van Luisteren. Misschien moeten we dat zelf maar toevoegen aan de tien geboden.

Stilte

Piano intermezzo

Geloofsgebed

**Ik geloof in een kerk
die haar deuren wijd openzet,
waar ieder welkom is
waar niemand buitengesloten wordt,
die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw
tussen goed en slecht,
waar ieder heilig en zondig is,
die geen rangen en standen kent,
maar waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn,
die haar eigen grenzen overschrijdt
die een tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen,
die het woord van God in dialoog belijdt
en waar communio hand in hand gaat
met communicatie,
die niet heerst maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen,
die niet denkt aan eigen roem,
maar die kleinen eert
die hen optilt uit hun vernedering,
die op uittocht is uit het land van slavernij
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen,
die haar crises te boven komt
die blijft getuigen van de hoop
die in haar leeft**

(Abt.T.Baeten)

Voorbede

Accl: U die luistert

Bidden we voor al die goede mensen die steeds klaar staan voor anderen. Zij brengen geluk en houden er zelf een geluksgevoel aan over.
Dat zij daar energie uit halen dat blijven doen.

Bidden we voor allen die zich inzetten voor vredesbesprekingen, de diplomaten, regeringsleiders, hulporganisaties en vrijwilligers. Dat zij het volhouden en de moed niet alten zakken.

Bidden we voor allen die ernstig ziek zijn en geen goed vooruitzicht hebben. Dat zij en hun naasten op een positieve manier naar het leven blijven kijken.

Bidden we voor alle ouders die verantwoordelijkheid dragen voor hun kinderen. Dat zij luisteren naar hun hart en niet toegeven aan de druk van de commercie.

Goede God, wij vragen u om ons ontvankelijk te maken voor wat werkelijk goed is om voor te leven, samen te leven in vrede, omzien naar elkaar en volvertrouwen de toekomst in gaan.

Accl: U die luistert

Uit het intentieboek

Uitnodiging om persoonlijke intentie uit te spreken en een kaarsje aan te steken.

Lichtje van de maand.

Accl: U die luistert

Onze Vader *(uitnodigen om te gaan staan en elkaar een hand te geven)*

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig

Vestig uw rijk van eenheid nu,

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:

de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Brood voor onderweg

In Jesaja hfdst 55 staat te lezen: Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.

In het Onze Vader vragen we om dagelijks brood, om voedsel voor geest en lichaam zodat wij gezond door het leven gaan. Jezus zelf heeft zich brood genoemd. Nemen we dan dit brood als teken dat wij ons voeden met de woorden die Jezus sprak tijdens het laatste avondmaal.

Gedachte:

Luister naar een tegenstem (Hans Bouma)

**Een stem die ook een tegenstem durft te zijn.
niet omdat hij tegen jou is,
niet om jou tot zwijgen te brengen.**

Een stem die uitnodigend is, die bevestigt.

**Want muziek is muziek,
een mens is een mens.
Klinken moet je, vol en welluidend,
zoals je bedoeld bent.**

**Tegenstem.
stem die vóór je is.
Liefde is de grondtoon.**

Zegen

Laten we gaan in vrede, onrustig en gerust,
tegen de berg op als het moet,
dansend de dalen in als het kan.

Vragen we God om ons tegemoet te komen
met zegen in overvloed:
licht in mensenogen, troost in mensenarmen,
uitdaging in naasten.
Dat God ons zo aanziet, toespreekt en liefheeft.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Slotlied: Gvl 591 De steppe zal bloeien.