



Pasen 2024: geweldige teamprestatie!

Wat is er links en rechts hard gewerkt om alle vieringen in de Goede Week en met Pasen voor elkaar te krijgen! Zowel door mensen van Immanuel als van Oase. Natuurlijk blikken we in deze Bronwater terug op diverse geslaagde vieringen, en doen dat door de ogen van onze 'actoren' Frank, Hetty en Jeroen.

Tegelijk kijken we ook vooruit, want er ligt heel wat in het verschiet. Onze werkgroep activiteiten heeft namelijk ook niet stil gezeten. Na een geslaagd bezoek aan het museum voor religieuze kunst Krona staan er nu activiteiten op het bord waarin de fiets een hoofdrol heeft. Wat heet: enkele dagen geleden heb je zelfs een aanbod in je mailbox ontvangen voor een tweedaagse fietstocht naar Tilburg, met een bezoek aan het Trappistenklooster in Berkel-Enschot als opvallendste onderdeel.

Al laat de lente het momenteel een beetje afweten, we gaan een mooi voorjaar tegemoet!

Bestuur Oase
Harry



Druk bezochte Kruiswegviering

Via vele wegen bereikte ons mooie reacties op de Kruiswegviering op Goede Vrijdag. De vele bezoekers waren geraakt door de combinatie van prachtige zang, aangrijpende afbeeldingen en zingevende woorden.

Om met dat laatste te beginnen: Goethe schreef ooit: "Ik schrijf je een lange brief omdat ik geen tijd heb om je een korte brief te schrijven." Vanuit dat idee kun je begrijpen hoeveel werk het is geweest voor Jeanneke en Mieke om bij elke statie precies de juiste woorden te vinden. Omdat we niet te veel wilden afleiden van beeld en geluid, moest het kort en krachtig.

Paul had vervolgens een fraaie presentatie gemaakt van de staties van Sepp Biehler, de titels van de staties en de eerder genoemde teksten. Met behulp van Anneke die de muziek in de gaten hield en op tijd liet doorschakelen naar de volgende statie leverde dat een soepel lopende viering op.

Anneke had namens de Immanuelkerk ook koor en bezoekers welkom geheten en een korte inleiding gegeven, mede om te benadrukken dat dit een gezamenlijke viering was.

Het Eindhovens KamerKoor tenslotte was in uitstekende vorm. Gedragen door de aandachtige luisteraars zong het een prachtige uitvoering van de Via Crucis van Franz Liszt, en daarvoor twee koralen uit de Mattheus Passion. Ook voor het koor was het een bijzondere ervaring om zo in een viering te zingen.

Jeroen





Terugblik op de Paaslauden

Er werd al vaker over gesproken. Lauden op de vroege Paasmorgen bij het kriecken van de dag. In de St.-Maartenkerk was het jarenlang traditie en door Oase is het een aantal keren doorgezet met vieringen in de blokhut in Zeelst. Intieme momenten. Speciaal als je samenkomt terwijl het nog donker is en wacht op het licht. In het Lucasevangelie staat: 'Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden.'

Deze keer was het extra vroeg, de klok was net verzet!.

Met binnenbrengen van het licht en het zingen van het lied 'Gegroet jij, jij, die om liefde komt en Licht, Gegroet', was het een mooi begin. Ieder kon zijn kaarsje aansteken aan de paaskaars. Huub had een goede keuze gedaan in liederen en teksten.

Van het goed verzorgde aansluitende ontbijt werd vrolijk gebruik gemaakt. Met ruim twintig mensen was het sfeervol en zeker om het volgend jaar weer op de agenda te zetten. Over het tijdstip zal zeker nog gesproken worden. Op 20 april 2025 is zonsopgang om 6.32 uur. Zoals alle vieringen is ook deze terug te lezen op de website van Oase.

Frank



Kinderstemmen op Stille Zaterdag

Op de Stille Paaszaterdag werd de stilte toch een beetje doorbroken door kinderstemmen in de kerk!

Susanne Spoormans en Hetty van den Hurk vertelden daar het verhaal van de Goede Week, dat levendig ondersteund werd door verschillende filmpjes van verschillende personages uit het verhaal.

Aansluitend werd er vóór de kerk licht ontstoken, liedjes gezongen en chocolademelk gedronken. Het was bijzonder sfeervol en de aanwezige gezinnen vonden het erg mooi. Ook deze viering is nog terug te kijken via kerk TV net als alle andere Paasvieringen.

Hetty

Viering Stem zijn voor elkaar

Na alle bijzondere vieringen rond Pasen was het op 13 april weer tijd voor een gewone Oase viering. Hans en Hannie van Hak gingen voor in een viering rondom het Lucas Evangelie, waarin Jezus bij zijn leerlingen verschijnt en ze op pad stuurt om het goede nieuws te brengen aan iedereen. In zijn levend woord verbond Hans dat aan de opdracht voor ons om stem te geven aan de mensen in de knel.

Frank (piano) en Jeroen (voorzang) hadden een hele kluit gehad aan twee nieuwe liederen die Hans en Hannie hadden opgenomen in de viering. Het leven vieren ging nog niet helemaal op tempo, maar dat kunnen we een volgende keer vast vlotter.

Dimphie had een mooi lichtje van de maand gemaakt, en Armand had een nette presentatie in elkaar gezet die door Harry werd afgespeeld.

Jeroen

Met Oase naar de rand van de Hemel

Op 27 maart 2024 organiseerde Team Oase Activiteiten voor 12 belangstellenden een bezoek aan het museum Krona in Uden.

Dit jaar viert dit museum zijn 50-jarig bestaan. Met de expositie "Aan de rand van de Hemel: Visioenen" wordt via Birgitta van Zweden teruggedaan tot de bron van het abdijcomplex waar het museum deel van uitmaakt en gezocht naar een betekenisvolle verbinding met het heden. De diversiteit van de kunstcollectie biedt een intrigerende blik op Nederlands erfgoed door de eeuwen heen.

In een eeuwenoud en deels door zusters Birgittinessen bewoond abdijcomplex komen collecties van religieuze kunst van Nederland tot leven. Naast een verzameling van iconen, zilver en moderne en hedendaagse kunst. Verstopt achter de kloostermuur schuilt een oase van rust in de naar middeleeuws voorbeeld aangelegde kruidentuin, waarin de geuren en kleuren van meer dan 150 planten en kruiden de zintuigen prikkelen.

We werden gastvrij ontvangen. Vanwege onze belangstelling vertelde de gids langer dan dat hij gepland had, over kloosterleven, kunst en historie. De koffie, met een bijzonder gebakje, was lekker. Het was een interessante en ook leuke uitstap waar aandacht was voor historie, heden en toekomst.

Paul Hafkemeijer



Net voor de koffie met speciaal Krona-gebakje wordt gebracht, is er aandacht voor de gids die uitleg geeft over de komende rondleiding.



Foto-impresie bezoek aan Museum Krona

Als je op deze link klikt zie je een fraaie foto-impresie met muziek van Anny Jenniskens van het Oase-bezoek aan museum Krona op 27 maart.

https://oaseveldhoven.nl/wp-content/uploads/2024/04/Oase_bezoek-Krona-op-27-mrt-2024.mp4



Deelnemen aan activiteiten naast de maandelijkse vieringen

Het is fijn om elkaar onder andere omstandigheden te ontmoeten en in gesprek te gaan. Je zou dat het sacrament van gemeenschapszin kunnen noemen. Komende tijd zijn er meerdere bezoeken gepland per fiets of per auto. Via KBO-Heikant is er nog een extra programma aangeboden.

29 april fietstocht langs elf oorlogs- en herdenkingsmonumenten. Zie het al gestuurde mailbericht hierover. Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com.

22 en 23 mei, een tweedaagse fietstocht, die ons via KBO-Heikant werd aangeboden. Zie het al op dinsdag 16 april verstuurd mailbericht. Aanmelden rechtstreeks bij De Rooi Pannen.

31 mei een langere (50 km) fietstocht langs oorlogs- en gedenkmonumenten in Eindhoven en Best. Aanmelden via oaseactiviteit@gmail.com.

19 juni staat een bezoek gepland aan museum Kamp Vught. Zodra bekend is hoe dat georganiseerd wordt, zal een bericht worden rondgestuurd.

De activiteitenwerkgroep heeft nog meer ideeën, maar suggesties zijn zeker welkom. Bijvoorbeeld een lezing, muziek, tip over een gebeurtenis of een ander soort activiteit. Laat je horen!

Juli en augustus houden we vakantie, maar in september staat een busreis in de planning naar Zuid-Limburg, verzorgd door de opleiding Toerisme van de Rooi Pannen, in oktober gevolgd door een bezoek aan Klooster Velp, onderdeel van het kloosterpad.

Frank

Pinksterkamp 2024

Vanaf vrijdag 17 mei t/m zondag 19 mei gaat een aardig grote groep bezoekers van de Immanuelkerk op Pinksterkamp in Wintelre. Ook wij Oase mensen zijn bezoekers van de Immanuelkerk en welkom op dit gezellige kamp. Vorig jaar mochten we al een aantal vrienden van Oase verwelkomen.

Ikzelf ben met Jerry nu al enkele jaren "Pinksterkamper" en ik kan het jullie dan ook van harte aanbevelen. Ik weet dat er onder de Oase-mensen fanatieke kampeers zijn, dus wat let jullie om dit weekend (of één dag) van deze kampeerervaring te komen proeven. Tent, caravan, camper, maakt niet uit, sluit maar aan.

Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud, waar je aan mee mag doen, maar niks moet. Gewoon een praatje of gezellig relaxen mag ook.



Vaste prik is de frietkar en een BBQ waar je je wel voor moet aanmelden. Op zondag is er een kerkdienst in de buitenlucht (tenzij er weer een stortbui valt zoals twee jaar terug, maar dan is het ook gezellig in de boerenschuur). Deze dienst is natuurlijk ook te bezoeken als je niet aan het kamp deelneemt. We gaan ook Kliederkerken! En natuurlijk is er veel pinksterkampvuur.

Lijkt het jullie wat om mee te gaan, meld je bij het Oasebestuur dan zorgen wij dat je een inschrijfformulier krijgt om aan te geven waar je aan mee wilt doen. Tot ziens dit jaar?

Hetty

Bedankje van stichting War Child

Nog heel even komen we terug op de mooie Oase-viering van 9 maart, die vooral stem wilde geven aan die vele duizenden kinderen die wereldwijd aan de verschrikkingen van oorlog zijn overgeleverd. Geen wonder dat Jeanneke en Mieke de viering verbonden aan een sponsoractie ten bate van War Child.

Uiteindelijk leverde dat het fraaie bedrag van (afgerond) 900 euro op, dat zoals beloofd door het bestuur van Oase werd verdubbeld. De daadwerkelijk door de penningmeester overgemaakte 1800 euro werd beantwoord met een warm dankbriefje van relatiebeheerder Koen Nomden van War Child, waaruit wij hieronder enkele alinea's citeren:

Geachte Mevrouw/Meneer,

*We willen de Stichting Geloofsgemeenschap Oase graag heel hartelijk bedanken voor de schenking aan War Child. Dankzij uw bijdrage van **EUR 1.800,00** kunnen nog meer kinderen deelnemen aan onze programma's.*

Veertig procent van de kinderen die opgroeien in conflictgebieden heeft last van psychosociale problemen. Deze kinderen vertonen vaak agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit de weg.

War Child grijpt in én werkt preventief. Onder andere door kinderen psychosociaal te ondersteunen, een essentieel onderdeel van specialistische hulp aan kinderen in oorlogsgebieden. Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen we dat zij zelf weer de touwtjes in handen kunnen nemen.

Werken aan psychosociaal welzijn heeft pas zin als een kind veilig is, en voor kinderen zonder scholing zijn toekomstkansen alsnog beperkt. Daarom combineren wij programma's voor psychosociale ondersteuning met programma's gericht op bescherming en onderwijs.

Uw steun is voor ons heel erg belangrijk! Fijn dat u War Child en daarmee de kinderen in oorlog een warm hart toedraagt. Daar zijn we u dankbaar voor.

Met vriendelijke groet,

*Koen Nomden, Relatiebeheer **War Child***



VELDHOVEN

Zondag 26 mei

Inloop vanaf 15:30 uur



Zien en gezien worden



Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven



SAMEN ontdekken



SAMEN uieren



SAMEN eten

Informatie over de volgende Kliederkerk Veldhoven vind je op de websites van Oase en Immanuelkerk. Of kijk op Facebook Kliederkerk Veldhoven.