

Welkom bij
Immanuel en Oase
met een

meditatieve viering
rond de

KRUISWEG



Immanuel



Welkom bij
Immanuel en Oase
met een

meditatieve viering
rond de

KRUISWEG



Immanuel



vanuit de
Immanuelkerk
Veldhoven

29 maart 2024
19:00 uur



Immanuel



**meditatieve viering
rond de**

KRUISWEG



Beeldbewerking : Tini Roelofs
Teksten : Jeanneke de Bot & Mieke Mol
Coördinatie : Jeroen Kok
Techniek : Paul Hafkemeijer

KRUISWEG

met staties van

Sepp Biehler



en
'Via Crucis'
van
Franz Liszt



Gezongen door:

het Eindhovens Kamerkoor
o.l.v. dirigent Arjan Veen



KRUISWEG, Sepp Biehler

'Herzliebster Jesu'

Uit de Mattheus-passion, J.S. Bach

Eindhovenens Kamerkoor, o.l.v. Arjan Veen

Welkom

Anneke van der Linde

**'Wenn ich einmal soll scheiden'
uit de Mattheus-passion van J.S. Bach**

Eindhovenens Kamerkoor, o.l.v. Arjan Veen

Gebed: 'Goede Vrijdag'

Op deze avond, God
nu de nacht valt
gedenken wij die dag
dat het nacht werd in de wereld
toen het donker werd in mensen
toen het donker werd om U.

Jeanneke de Bot

Op deze avond, God
staan wij stil bij het lijden van Hem,
in wie mensen van toen en van nu
iets van U herkennen,
hoe U bij mensen bent
hoe U in mensen oproept
wat onze bestemming is
van onszelf, van de wereld, van de tijd.

Op deze avond, God
staan wij stil bij het lijden van Hem,
die opkomt voor de weerlozen,
die het leven teruggeeft
aan hen die zonder hoop zijn,
die toekomst opent in mensen
als een nieuw uitzicht op U
verbinding met U.

Op deze avond, God
staan wij stil bij het lijden van Hem,
ook omdat het ons verbindt met al die mensen
die geen uitweg zien in het leed dat hen treft,
die daarmee dreigen te verliezen
dat hun leven betekent
dat U er voor hen bent.

Wij bidden U, God
dat zij, dat wij
in alles dat ons treft
uw aanwezigheid mogen ervaren
uw trouw aan mensen;
dat wij de kracht mogen ervaren
die U aan mensen geeft.

Wees ons allen nabij.

"Goede Vrijdag,

het is een oud verhaal en

het is een nieuw verhaal;

een verhaal van alle tijden."

Via Crucis Prelude, Franz Liszt

Eindhovenens Kamerkoor, o.l.v. Arjan Veen



Jezus wordt ter dood veroordeeld

Héél even

**–langer is niet te verdragen–
zijn wij bij U in uw
eenzaamheid en in die van
zovelen, die onterecht
veroordeeld worden.**

Statie I



**Jezus neemt het kruis
op zijn schouders**

**Herkennen wij Jezus in
onze naaste als Hij met zijn
kruis voorbij komt?**

Statie II



Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Die eerste val maakt hem tot mens zoals wij; broer van zoveel gekneusde en geschaafde mensen, overal ter wereld.

Statie III



Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

**Moeder en zoon;
de moeder die haar kind tot
het uiterste nabij is,
troostend zonder woorden.**

Statie IV



Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Hebben wij de kracht en
de moed om 'n kruis mee te
dragen, als dat op onze weg
komt?

Statie V



Veronica droogt het gezicht van Jezus af

**Als je het verdriet uitwist van
een ander laat dat altijd sporen
na op je doek, op je handen, in
je hart.**

Statie VI



Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Zijn kruis wordt steeds zwaarder; beladen met een wereld vol vluchtende, opgejaagde, vertwijfelde mensen; allen zijn geliefde kinderen.

Statie VII



Jezus troost de wenende vrouwen

**Woorden van troost spreken,
kunnen wij dat ook opbrengen?**

Statie VIII



Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

**Dodelijk vermoeid.
Opgeven of toch verdergaan?
Wat doen wij als het leven ons
te zwaar wordt?**

Statie IX



Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Wij denken aan al die mensen, beroofd van menselijke waardigheid toen en ook nu. Dat wij niet wegkijken.

Statie X



Jezus wordt aan het kruis genageld

Zijn kruis, symbool geworden van alle leed, wereldwijd. Ons daarmee verbinden, dat is waar het kruis ons toe uitnodigt.

Statie XI



Jezus sterft aan het kruis

“Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”

**Verlaten door God en iedereen.
Jezus, in uw laatste woorden
blijft U ons zo herkenbaar
nabij.**

Statie XII



Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen

**Elke dag opnieuw klinkt zijn
teken van liefde voor ons:
“Neem je kruis op en volg mij.”
Putten wij kracht uit mensen
die hun leven hebben gegeven?**

Statie XIII



Jezus wordt in het graf gelegd

De dood heeft niet het laatste woord.

Het zaad moet eerst sterven in de aarde, vóór het vruchten kan dragen in overvloed.

**“Houd moed” zegt God,
“Ik ben met jullie.”**

Statie XIV



'De troostende Vader', Georges Cornelius

Meditatieve viering
rond de

KRUISWEG

met staties van

Sepp Biehler



en
'Via Crucis'
van
Franz Liszt



Gezongen door:

het Eindhovens Kamerkoor
o.l.v. dirigent Arjan Veen

**Meditatieve viering
rond de**

KRUISWEG



Beeldbewerking : Tini Roelofs

Teksten : Jeanneke de Bot & Mieke Mol

Coördinatie : Jeroen Kok

Techniek : Paul Hafkemeijer

Opgenomen
in de
**Immanuelkerk,
Veldhoven**
29 maart 2024



We verlaten de kerk
in stilte



Immanuel



Volgende vieringen:

**Paaszaterdag 30 maart:
19:00 uur gezinspaasviering
met paasvuur**

**Paaszondag 31 maart:
6:30 uur Paaslauden
7:30 uur Paasontbijt
10:00 uur Paasviering**



**We verlaten de kerk
in stilte**



Immanuel



ook de
paasvieringen



zijn te volgen op: KerkOmroep of YouTube

Informatie & teksten op onze website:
OaseVeldhoven.nl



Immanuel





Immanuel

