

Viering, 13 april 2024

Thema: Stem zijn voor elkaar

Voorgangers: Hans van Hak en Hannie van Hak
cantor: Jeroen piano: Frank
techniek: Armand, Harry
lichtje: Dimphie

Paaskaars brandt

Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: Wij bijeen

Welkom en inleiding

Goede avond, beste mensen,
hier in de kerkzaal en thuis via kerktv met ons verbonden.
Samen bijeen in de lente, nieuw leven ontwikkeld zich en grijpt om zich heen.
In de Lucas lezing horen we van Jezus, na zijn opstanding. Hoe zijn leerlingen het nog steeds niet kunnen geloven dat Hij leeft en zich maar nauwelijks laten overtuigen. Toch geeft hij hen een taak mee en dat is steeds een grote uitdaging, ook in onze dagen. Willen wij stem zijn voor elkaar? Laten we eerst stil zijn en ruimte maken in onszelf. Ik wens ons een mooie viering.

Vredeskaars en vredewens

In deze tijd met voortdurend geweld en oorlog tussen Rusland en Oekraïne en tussen Israël en Hamas en dreigende situaties in Congo en Soedan, en in andere regio's, snakken mensen naar vrede. Een spiraal van geweld dient doorbroken te worden om mensen een perspectief te bieden. Een vrede kan dan binnen bereik komen. We willen dit allemaal zo van harte, het is een diep verlangen. Reiken we daarom elkaar de hand met een teken van vrede.

vredeslied: Vrede voor alle mensen

Openingsgedachte Laat maar eens zien

God,
het is wel eens moeilijk
om in een wereld te leven
die telkens vraagt om bewijzen.
Waarin mensen zeggen:
Je kunt wel zoveel beweren;
laat maar eens zien !
Waarin je niet zomaar
op je woord geloofd wordt,
maar met harde feiten
moet komen aanzetten.
Waarin geen plaats is
voor wonderen

en voor ervaringen,
die met U te maken hebben.
We hebben soms moeite
met de geloofsverhalen
die in de bijbel staan.
We zoeken naar bewijzen
voor Uw bestaan
en voor alles wat we niet
kunnen verklaren.
Maar wat we ook proberen,
we kunnen U niet aantonen
met een scheikundige proefje
of met een logische redenering.
We moeten het doen
met onze eigen ervaringen
en de verhalen van anderen.
Doe ons ervaren dat
dat genoeg is.

Eerste lezing Uitdaging

Een uitdaging is het, God te zien als Hij-die-is.
Die er zal zijn. Die er altijd zijn zal.
Een uitdaging is het, God te zien als de stem die roept:
mens waar ben je; mens waar is je broer, waar is je zus?
Om als het erop aankomt,
wij ons als naasten gedragen, elkaar tot naaste zijn.
Een uitdaging is het voor de mens en roeping,
om onze aarde en alle leven te beheren en te behoeden,
in de geest van die ene God,
die ons op deze plaats heeft neergezet.
Een uitdaging is het, God te zien in trouw van mensen aan elkaar,
in de zorg voor een kind, in het zoeken van recht,
in de vreemdeling die wij opnemen,
in barmhartigheid, vergeving en verzoening.
Een uitdaging is het, te werken aan een betere wereld,
rechtvaardiger, eerlijker, meer delend,
meer gelovend in het goede van de mens,
meer op God gelijkend.
Als God te zijn.

Lied: Niemand heeft U ooit gezien

Evangelielezing Lucas 24, 35 – 48 (BGT)

Toen vertelden de twee leerlingen (die in Emmaus waren geweest) wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe zij Jezus herkend hadden toen hij het brood brak.
Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei: Ik wens

jullie vrede..

De leerlingen schrokken en werden bang. Ze dachten dat ze een geest zagen.

Maar Jezus vroeg: Waarom zijn jullie bang? En waarom twijfelen jullie of ik het echt ben?

Een geest heeft geen lichaam. Maar kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Raak mij eens aan.

Jullie kunnen toch zien dat dit mijn lichaam is? Ik ben het echt !

En Jezus liet de wonden aan zijn handen en voeten zien.

De leerlingen waren zo blij en verrast, dat ze het niet konden geloven. Daarom zei Jezus: Hebben jullie hier iets te eten?

Toen gaven ze hem een stuk gebakken vis.

En Jezus at het op waar zij bij waren.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: Toen ik nog bij jullie was, heb ik gezegd: Alles wat er over mij in de heilige boeken staat, moet gebeuren.

Daarna hielp Jezus hen om de heilige boeken goed te begrijpen.

Hei zei: In de heilige boeken staat dat de Messias zal lijden en sterven, en drie dagen later zal opstaan uit de dood.

En ook dat namens de Messias het goede nieuws verteld moet worden. Dit is wat alle volken moeten horen: Begin een nieuw leven, dan zal God je fouten vergeven. Jullie moeten dat nu aan iedereen gaan vertellen, allereerst in Jeruzalem.

Acclamatie: Uitgesproken

Levend woord

Oaseviering zaterdag 13 april 2024

Levend woord

Stem voor elkaar.

Dat is feitelijk de taak die Jezus zijn leerlingen geeft.

Maar eerst dient Hij hen nog wel ervan te overtuigen dat zijn lijden en dood niet het laatste was. Zijn opstanding betekent dat Hij leeft.

Zijn leven en zijn uitspraken en levenswijze zijn niet tevergeefs.

Sterker nog, zijn opstanding is een bevestiging dat het goede nieuws verteld moet blijven worden.

Navolging verdient; alle volken, alle mensen dienen het te horen.

Begin een nieuw leven; er gaat van alles fout maar verbetering is mogelijk, de schepping gaat verder.

Dat is het goede nieuws, ook in onze tijd. Of kunnen we zeggen: zelfs in onze tijd?

Als mens hebben we een weg te gaan.

Daarbij komen we voor keuzes te staan, en het komt er dan op aan te beseffen dat we er niet alleen voor staan. Ons niet neerleggen bij ongewenste situaties. Ons blijven inzetten voor het goede voor iedereen. We mogen stem zijn voor elkaar en elkaar bemoedigen en steunen als het moeilijk wordt.

Het is nog een lange weg te gaan. Met velen is er veel te bereiken.

Het is niet altijd meteen zichtbaar maar met kleine stapjes kom je ook verder.

Het is regelmatig een uitdaging zodra je weer hoort dat er onvoldoende opvangplekken zijn voor vluchtelingen en asielzoekers.

Het is een uitdaging als je ziet hoe moeilijk het is om mensen in oorlogsgebieden van voedsel, medische zorg en onderdak te voorzien.

Wij kunnen onze stem laten horen om hun situatie te helpen verbeteren.
Dat vraagt vertrouwen en hoop.

Niemand heeft U ooit gezien werd gezongen, en dat wij leven wat geleefd moet, dat wij doen wat gedaan: recht voor ieder menskind. Dat is op weg naar een nieuwe wereld en nieuwe schepping. Daarvoor kunnen we het leven vieren.

Daartoe roept Jezus zijn leerlingen en ons op.

Ga open en draag het goede nieuws uit.

Toon draadkracht; blijf niet in het duister.

Zie het nieuwe begin door alle chaos heen, de niet tegen te houden ontluikende lente. Willen we daarin geloven én stem zijn voor elkaar?

Durf je, wil je dat?

Toon je liefde vanuit je hart.

Stilte waarna pianospel

Geloofsgebed

Ik geloof in God,

kracht die ons doet leven,

geest die ons bezielt

tot méér dan het gewone.

Stem die ons roept

om mens te worden zoals bedoeld.

Ik geloof dat we het recht

en het vermogen hebben

ons te ontplooien,

dat we mens kunnen worden

aan onszelf en aan elkaar.

Ik geloof dat wij als mens

een weg hebben te gaan,

dat we keuzes moeten en kunnen maken,

dat we ons niet bij alle bestaande toestanden

hoeven neer te leggen,

maar dat we scheppingskracht hebben

en dingen in onszelf

en in onze omgeving kunnen veranderen.

Ik geloof dat we onze weg niet alleen hoeven te gaan,

dat we ons daarbij gesteund kunnen voelen door de ander,

die ene ander, Jezus van Nazareth,

onze herder en leidsman die ons is voorgegaan,

Ten einde toe.

Ik geloof dat wij zijn:

Stem voor elkaar,

Toekomst in wording.

Voorbeden

V. Die nodig is om staande te blijven

in het krachtenveld dat de wereld is

en om te kiezen voor die krachten,
die positief zijn
en onszelf en anderen verder helpen.

A.Geef dat het niet bij mooie woorden blijft

V.Geef dat het niet bij mooie woorden blijft .
Bij mooie verhalen dat het anders moet.
Bij grote woorden zoals stoppen met pesten,
iedereen accepteren zoals hij of zij is,
niemand uitlachen en niemand pijn doen.

A. Geef dat het niet bij mooie woorden blijft

V.Geef dat het niet bij mooie woorden blijft .
Bij mooie praatjes aan onderhandelingstafels.
Bij prachtige uitspraken als “vrede brengen”,
je verantwoordelijk voelen voor elkaar
en samen een wereld opbouwen.

A.Geef dat het niet bij mooie woorden blijft

Geef dat het niet bij mooie woorden blijft .
Bij indrukwekkende televisie-toespraken.
bij schitterende plannen en goede ideeën.
Help ons ze eindelijk eens uit te voeren.
Geef dat die woorden daden worden

**A.En als onze batterij even op is
en onze motor hapert,
wees dan de kracht die ons draagt
en ons weer op gang helpt.**

persoonlijke intenties en lichtje van de maand
stilte

Onze Vader (staande)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen.

Lied: Het leven vier

Brood voor onderweg (aan de tafel)

Met woorden van licht en leven is Jezus door de wereld gegaan. Die woorden zijn bewaard gebleven, doorverteld en opgetekend Bezongen en uitgebazuind tot hier en nu, tot hier in ons midden.

Bewaard werd ook een gebaar van Hem. 'Blijf dit doen' sprak Hij, toen Hij op de laatste avond van zijn leven, brood brak en daarin zichzelf wegschonk. 'Blijf dit doen'. Dat werd gedaan aan een tafel te midden van zijn leerlingen. Daaraan werd in Zijn naam brood geheiligd tot brood van leven en liefde, opdat wij het delen als Zijn en elkaars tafelenoten".

Wij delen het brood delen

Slotgedachte Total touch

Ik noem U niet graag

almachtige God.

U bent geen wereldverkeerstoren

die al wat inkomt en uitgaat controleert.

U hebt niet alle touwtjes in handen.

U bent afhankelijk van ons:

zonder onze stem kunt U niet spreken,

zonder onze handen kunt U niets doen,

zonder onze voeten komt U niet bij mensen,

zonder ons hart kunt U niet van mensen houden.

U bent geen "total control"

U bent veeleer "total touch":

Bij al wat gebeurt

bij al wat ons overkomt

bent U aanwezig

overal en altijd.

Elk moment

staat U daar

wenkend

glimlachend

met een gebaar van:

durf je?

wil je?

kom je?

Ik heb je lief.

Zegenwens

De Heer is vóór u,

om u de weg te wijzen.

De Heer is naast u

om u voor gevaren te behoeden

en u in zijn armen te sluiten.

De Heer is onder u

om u op te richten

als u op de grond ligt.

De Heer is met u
om u met vreugde te vervullen.
De Heer is over u
om u te zegenen.
Amen

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Afsluiting

We zijn bijna aan het einde van deze Oase-viering gekomen.

Fijn dat u meeviert via de kerktv en hier.

Dank aan de mensen die deze viering mogelijk maken: met name Jeroen, Frank, Armand, Harry, Dimphie, Hettie.

Goed dat we hier samen zijn. Zo dadelijk is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie en thee staan klaar.

Ik hoop dat we inspiratie hebben opgedaan; de stilte waarderen voor bezinning op wat komen gaat en daarna zoals Jezus: kom ga mee, geef ieder een hand.

Slotlied: Kom, ga mee, geef ieder een hand, enz.

Volgende viering met Oase: zaterdag 11 mei 2024