

Viering 13 januari 2024

Thema: Kom en volg mij
Voorgangers: Frank Bockholts met
Cantor: Jeroen Kok
Pianist: Paul van der Steen
Techniek: Armand Klaassen en Paul Hafkemeijer
Lichtje van de maand: Dimphe de Meijer

Paaskaars brandt Mededelingen

Klankschaal Oasekaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding

Goede avond en welkom in deze eerste viering in het nieuwe jaar. Welkom aan jullie hier aanwezig en welkom aan allen die met ons meevieren van thuis. Wij zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Ja, alweer een nieuw jaar. Wat zal het ons brengen en wat maken we er zelf van? We wensen elkaar het beste toe en dan maar hopen dat we vervelende dingen buiten de deur kunnen houden en dat het geluk mee zal zitten. Dat gaat niet vanzelf. De vraag is wat we er zelf aan kunnen doen en naar wie we luisteren. Wat geloven we allemaal van het nieuws dat we horen en wat is er werkelijk waar? Wat is een mening en zijn de feiten. Social media speelt daar een grote rol in. En dat was in de tijd van Jezus wel anders en toch heeft hij kans gezien om in een paar jaar tijd wereldwijd zijn verhaal, zijn boodschap, zijn mening te verspreiden. Dat deed hij niet alleen. Daar had hij zijn apostelen voor nodig. In het evangelie horen we hoe Jezus deze mensen met zich meekreeg.

Lied: Ga met ons mee (op melodie van Blijf mij nabij)

Ga met ons mee, trek lichtend voor ons uit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, o God die leven doet,
U die de toekomst bent, die leeft voorgoed.
Ga met ons mee, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U er bent, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga met ons mee, wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de nieuwe mens ten doop.

Gebed

Goede God, wij zijn hier om naar U te luisteren, U te ervaren en te beleven, maar wij kennen U niet, Wij weten niets zeker, maar wij geloven in U. Maak ons sterk en geef ons de kracht en de moed om van U te getuigen, zodat wij met uw boodschap kunnen bijdragen aan wederzijds begrip en vrede. Amen.

Vredewens

Als wij dan echt een bijdrage willen en kunnen leveren aan het uitdragen van ons geloof en de weg naar vrede, laten wij elkaar dan die vrede toewensen door elkaar een hand te geven en daarbij een vredewens naar elkaar uit te spreken.

Vredeslied Vrede voor alle mensen

Lezing Geroepen worden?

Lode Van Hecke groeide op in een katholiek gezin in Roeselare. Zijn ouders waren katholieken, maar ze hebben hem nooit een religieuze roeping aangepreut. Als jongere had hij een geloofscrisis, hij was toen meer ongelovig dan gelovig. Monnik worden was wel het laatste waaraan hij dacht. En God was voor hem een fabeltje.

Het keerpunt kwam tijdens een klasbezinning van het laatste jaar middelbaar waar een jezuïet (een pater) kwam spreken over de bijbel. Lode wilde begrijpen waarom verstandige mensen ook kunnen geloven en wilde ontdekken of er al dan niet een God bestond.

“Ik heb gezegd: ik ga de bijbel lezen, als jij God bent en de bijbel is het woord van God, dan moet je maar over de brug komen. Door van dag op dag de bijbel te lezen, ben ik in het geloof gegleden.”

Toen Lode voor de eerste keer in Orval terecht kwam, wist hij dat dit de plek was waar hij thuishoorde. Tien jaar geleden werd Lode Van Hecke abt van Orval. Hij is de 63ste abt sinds de stichting van de abdij in 1132. Lode is verantwoordelijk voor de leiding van de kaasmakerij en brouwerij van Orval en daarnaast is hij de religieuze leider van de monnikengemeenschap. Cisterciënzers staan bekend als strenge orde: ze hebben vijf gebedstijden per dag tussen 5 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds.

Acclamatie 1^e couplet uit Ps 103III , Hoe is uw naam

Evangelie Joh. 1, 35-42

De volgende dag stond Johannes weer met twee van zijn leerlingen bij de Jordaan. Toen hij Jezus aan zag komen, zei hij: 'Daar is het lam van God.' De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: 'Wat zoeken jullie?' 'Rabbi,' zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal 'meester'), 'waar logeert u?' Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en zei tegen hem: 'Wij hebben de Messias gevonden' (dat is Christus, 'Gezalfde'), en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten' (dat is Petrus, 'rots').

Acclamatie Kom en volg mij op de weg

Kom en volg mij op de weg
die mensen zal verbinden,

de zwakken in hun rechten zet
en zicht geeft aan verblinden.
Ik geef u niet de overvloed
waarvan de mensen dromen,
maar kracht die overwinnen doet
wat ons wil overkomen
Vraag niet of hij wel veilig is,
maar durf mij te geloven:
ik ben voor u in duisternis
het schijnsel voor uw ogen.

Levend woord

Even voor de duidelijkheid over de namen van Petrus; hij heet eigenlijk Simon, maar Jezus doopt hem om in Petrus 'rots', dat wordt dan zijn Griekse naam. Kefas betekent hetzelfde, maar dan in het Aramees, de moedertaal van Jezus. Opvallend dat hij nu al deze naam krijgt terwijl dat pas betekenis krijgt in de laatste paar dagen van Jezus' leven.

Maar dan. Het is niet goed te volgen wat er rond Jezus allemaal gebeurd is. Met zijn creatieve aanpak bracht hij onrust, zowel bij de Joden als bij de bezetter. Dat begint al bij zijn geboorte met de drie wijzen en de ster en dat Herodes zo bang werd dat hij baby's liet doden. Jozef en Maria moesten direct al vluchten naar Egypte, vanwaar ze juist door Mozes waren bevrijd. De rol van Egypte toen en nu blijft toch heel bijzonder. Jezus heeft een voorganger in Johannes de Doper, die met zijn straffe taal ook al beroemd en berucht werd.

Toen Jezus na zijn doop door Johannes het land doorging zocht hij ogenschijnlijk willekeurige mensen uit om hem te helpen. Waren dat willekeurige mensen of had hij zoveel mensenkennis dat hij precies wist waar hij wie zou tegenkomen om hem te vragen: 'Kom ga mee en sluit je bij mij aan, want dan volg je de goede weg.'

Een van de eerste was Andreas, een visser en de broer van Petrus. Dat was degene die bij de wonderbare broodvermenigvuldiging de jongen vond met de vijf broden. Voor de rest weten we niet zoveel van die eerste twaalf geroepenen. Ja we kennen de 'ongelovige Thomas', we kennen Judas de verrader, (was dat dan wel een overdachte goede keuze? Of zit er een bijzondere betekenis achter?). Dan is er nog Paulus die wij apostel noemen, maar pas na de dood van Jezus in beeld kwam. Hij wordt nu in één adem genoemd met Petrus', al waren ze het lang niet altijd met elkaar eens. Trouwens kunnen we ze alle twaalf kan opnoemen? Wie?

Ik heb het al vaker gezegd: ik blijf mij verbazen hoe dit kleine clubje mensen in die tijd zo'n enorme invloed heeft gehad in de leefwijze, moraal en gerechtigheid over een groot deel van de wereld.

En wat doen we er nu mee? We kunnen het niet alleen. God, niet, Jezus niet en wij ook niet. We hebben elkaar niet alleen nodig, we moeten er zijn voor elkaar.

Vandaag gaat het in het evangelie speciaal over uitgenodigd worden om mee te gaan, mee te gaan doen! Als je wordt uitgenodigd, dan beteken je iets voor degene waardoor je wordt uitgenodigd. Gevraagd om deel te nemen aan het gezelschap dat iets met jou en anderen wil gaan doen. Een feestje bouwen, een wandeling maken, een sportclub oprichten, een geloofsgemeenschap vormen. Gevraagd worden, uitgenodigd worden, meedoen. Er wordt een beroep op je gedaan. Er wordt op een of andere manier inzet van je gevraagd. Daar is Jezus mee begonnen om zijn missie onder de mensen te krijgen. Hoe doe je

dat, om mensen te vinden waarvan je denkt te weten dat ze de kwaliteiten hebben om mee te doen. Mensen waarin je gelooft. Hoe doen ze dat in de politiek, in het bedrijfsleven, bij de overheid of in de zorg. Daar hebben we tegenwoordig allemaal bureaus voor, psychologen, netwerkers en internet. In de tijd van Jezus was dat er allemaal niet. Alles lokaal en kleinschalig. Toch wist Jezus in korte tijd twaalf mannen bij elkaar te brengen waarmee hij rondtrok en waarbij soms grote groepen mensen naar hem kwamen luisteren en indringende vragen aan hem stelden. Maar behalve dat hij preekte, luisterde Jezus naar wat er onder de mensen leefde en hij was daardoor heel toegankelijk. De betweters uit de tempel kregen regelmatig de wind van voren. De boodschap die Jezus uitdroeg was gericht op samenleven, waarvan hij zelf het beste voorbeeld was. Hij nodigde iedereen uit om zijn voorbeeld te volgen. En die uitnodiging; Kom en volg mij op de weg, geldt nog steeds. Speciaal aan ons. Wij worden nog steeds iedere dag uitgenodigd om in de voetsporen van Jezus mee te lopen en te doen wat hij ons voorhoudt. In die zin leeft Jezus voort in de vraag: 'Doe je mee. Geloof je in die waardevolle boodschap van Mij en doe je er ook iets mee?'

Veel bestuurders in de politiek en organisaties luisteren te weinig naar de praktijk. De onvrede die daardoor ontstaat is voedingsbodem voor agressie, scheldpartijen en zelfs complottheorieën. Als we de bijbel lezen komen we dit ook tegen. Steeds is het antwoord dat je respect moet hebben voor je naaste, luisteren naar elkaar en geen macht uitoefenen vanuit je positie ten opzichte van de ander. De bijbel is geen wetboek, dat liet Jezus al blijken door zijn uitleg en zijn manier van omgang met de zogenaamde zondige mens. De bijbel is ook geen geschiedenisboek. Het zijn geen feiten. Het zijn verhalen. Je moet niet lezen wat er staat! Je moet lezen wat de schrijver ermee bedoelt. Wat wil de schrijver, of schrijvers ons vertellen over die gebeurtenis. Opvallend is dan ook dat de ene evangelist hetzelfde verhaal vertelt als de ander, maar in een andere situatie laat plaatsvinden. Dat maakt bijbelverhalen zo interessant. Ze blijven boeien omdat iedere keer dat je iets leest, het toch weer op een andere manier binnenkomt. Bijbelverhalen zijn nodig om je geloof te voeden. Het gaat niet om de feiten, maar om de gevoelens die je ontwikkelt bij het zelf lezen, of liever nog samen lezen, beter nog samen lezen met iemand die er uitleg bij kan geven. Ik hoor wel eens dat iemand in korte tijd de hele bijbel heeft gelezen en daar toch niet geloviger van geworden is. Dat eerste snap ik niet. Hoe krijg je het voor elkaar om in een paar dagen of een week te doen? Dat laatste snap ik wel. Je hebt de teksten gelezen, maar de betekenis ervan niet begrepen. Bijbel lezen in je eentje zonder achtergrondkennis is foute boel als je tenminste op zoek bent naar iets van het christelijk geloof. Er staan onbegrijpelijke verhalen in, maar ook beschrijvingen die je misschien opstandig maken. Mening en feiten staan dan recht tegenover elkaar. Gevoel en iets weten komen dan met elkaar in conflict. Lichaam en geest zijn één. Laten we doen wat Jezus ons voorhoudt, doen wat je geloof je ingeeft en laat je niet leiden door de waan van de dag. Alle goeds voor 2024.

Stilte

Pianospel

Geloofsgebed

Wij geloven in God.

Wij zijn niet alleen.

Wij zijn geborgen.

Wij zijn vrij.

Wij geloven in de Geest van God,
de Geest van de vrijheid,
die ons verbindt
tot de ene kerk die alles omvat.
Wij geloven in Jezus Christus,
die ons God laat zien
en Hem vertegenwoordigt,
die het rijk van de vrede verkondigde
en uit liefde voor ons stierf.
Wij geloven dat Jezus leeft.
Hij bevrijdt ons van schuld,
van angst en dood.
Hij helpt ons te leven.
Wij geloven in de God
die de wereld scheidt en bewaart,
die wil dat wij samenwerken met Hem
voor de wereld en de mensen.
Wij geloven in de levende God
die de wereld voleindigt en vernieuwt,
die ook ons bewaart en herschept
tot onvergankelijk leven.
Amen.

Accl bij de voorbede Refr uit GvL 448 Omdat Gij het zijt

Voorbede

Bidden we voor onze wereld,
gebroken en onderling verdeeld,
opgesplitst en partijen met tegengestelde belangen:
dat er aandacht zal zijn
voor hen die monddood zijn gemaakt,
aandacht voor onze moeder aarde,
waarvan hele stukken zijn verschroeid,
verbrand en vernietigd in oorlog en geweld.
Voor al onze geloofsgemeenschappen
die de laatste tijd zo tegen haar eigen kwetsbaarheid aanlopen:
dat ze wil luisteren in warmte, mildheid en bezieling,
om de gemeenschap van Jezus levend te houden.
Dat ze goed doet en niet omkijkt.
Voor onszelf, zoals we hier bij elkaar zijn.
Dat we blijven vertrouwen tegen beter weten in,
dat we anderen laten delen in ons leven,
dat we het zingen niet verleren

en het goede nieuws niet wegpraten.
Dat we op z'n tijd kunnen lachen.

Acclamatie Refr uit GvL 448 Omdat Gij het zijt
Intenties uit het intentieboek
Uitnodiging voor intenties
Moment stilte voor niet uitgesproken intenties.
Lichtje van de maand
Accl Refr uit GvL 448 Omdat Gij het zijt

Onze Vader

Lied Maak alles nieuw (*we gaan staan en geven elkaar een hand*)

Lied GvL 575 Aan wat op aarde leeft

Brood voor onderweg

Met woorden van licht en leven is Jezus door de wereld gegaan. Die woorden zijn bewaard gebleven, doorverteld en opgetekend Bezongen en uitgebazuind tot hier en nu, tot hier in ons midden. Bewaard werd ook een gebaar van Hem. 'Blijf dit doen' sprak Hij, toen Hij op de laatste avond van zijn leven, brood brak en daarin zichzelf wegschonk. 'Blijf dit doen'. Dat werd gedaan aan een tafel te midden van zijn leerlingen. Daaraan werd in Zijn naam brood geheiligd tot brood van leven en liefde, opdat wij het delen als Zijn en elkaars tafelgenoten".

Lied Kom ga mee

Kom, ge mee, geef ieder een hand.
Samen bouwen aan een nieuw land.
't Rijk van God zit diep in je hart.
Vandaag begint een nieuwe start.

Gedachte

Mag ik je ogen toewensen die de kleine dingen
van de gewone dag zien en in het licht zetten.
Mag ik je oren toewensen
die de nuances en ondertonen in het gesprek met anderen opnemen.
Mag ik je handen toewensen die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.
Licht dringt door het venster van de zielen, van ons binnenste
en straalt terug in onze omgeving onderweg met medemensen.
Je mag zijn als een venster
waardoor Gods Liefde in de wereld schijnt
(Edith Stein)

Zegen

Ga, je bent gezonden...
om jezelf te vinden bij al wat je doet en zegt.
Ben een open boek waarin mensen kunnen lezen
wat God ons te zeggen heeft.
Ga, je bent gezonden...
om mensen in je omgeving te zoeken.
Ontdek wat in die ander leeft, wie hij of zij is.
Wees een arm om de schouder van die ander,
een teken van liefde.
Ga, je bent gezonden...
Met je handen kun je helpen,
met je oren kun je luisteren.
Zo kunnen wij een zegen zijn voor anderen.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Lied Ga met God en Hij zal met je zijn