

Gebedsviering zaterdag 9 december 2023

Thema: De weg banen

Voorgangers: Hans van Hak en Hannie van Hak
Cantor: Jeroen Piano: Frank
Techniek: Armand/ Harry
Lichtje van de maand: Mary

Paaskaars is aan

Klankschaal
Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: Mensen die gaan langs vele wegen (mel. Licht dat ons aanstoot)

Woord van welkom en inleiding

Goede avond, beste mensen,
hier in de kerkzaal en thuis met de kerktv verbonden.
Bijeen, samen om ons voor te bereiden op de Komende.
De Advent biedt de gelegenheid om in stilte en met bezinning, uit te zien naar het Licht.
De Marcuslezing in de 2^e Adventsweek spoort ons aan om de weg van de Heer op te gaan. Johannes de dooper roept op de paden recht te maken. Er is nogal wat krom in de wereld, dat mensen tekort doet om volwaardig te leven. Duisternis is om ons heen. Het Licht wijst ons de weg. Daartoe ontsteken we de tweede Adventskaars.

Laten we eerst stil zijn en ruimte maken in onszelf.

Openingsgedachte Advent tweede adventskaars

Advent.
Komst.
Uitzien naar die nog niet is,
wachten op die wordt verwacht
en de weg vermoeden waarlangs Hij komt.
Beter weten, helder zien,
dat in het leven dat wij delen
in het groot en klein gebeuren
God wordt geboren.

Vredeskaars wordt aangestoken en vredewens

In deze tijd van geweld en oorlogen tussen Rusland en Oekraïne die maar voortduurt, tussen Israël en Hamas en dreigende situaties in andere regio's, snakken mensen naar een langdurige staakt het vuren en zeker vrede. Een spiraal van geweld dient doorbroken te worden om mensen een perspectief te bieden. Een vrede kan dan binnen bereik komen. We willen dit allemaal zo van harte, het is een diep verlangen. Reiken we daarom elkaar de hand met een teken van vrede.

Vredeslied: (acclamatie) vrede voor alle mensen

Eerste lezing Met ons mee

God,
daar staan we dan op onze levensweg.
Met een rugzak vol bagage.
Vol ervaringen, onderweg opgedaan.
Vol kennis en levenswijsheid.
Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen
dat het achter de horizon beter is,
als we maar de goede kant opgaan.

Daar staan we dan op onze levensweg.
En vragen we ons af of we goed gaan.
Of we uitkomen bij wat we hopen.
Of onze dromen toekomst hebben.
Of uw woord als richtingwijzer genoeg is
om in de wirwar van wegen
de weg naar liefde en geluk te vinden.
Dan hopen we maar dat u meegaat
en ons af en toe een duwtje
in de goede richting geeft.
Als de wind in onze rug.
Als de stem in ons hart die fluistert
dat we dóór moeten gaan
en dat we er wel zullen komen.

Lied: Het lied van de dooper/ kwam van godswege, GvL 487

Evangelielezing , Marcus 1, 1 – 8

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: Let op, ik zend mijn bode voor voor je uit,
hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!

Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen
en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en
Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun
zonden beleden.

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen
en wilde honing. Hij verkondigde: Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed
genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt
met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.

Acclamatie: Laat komen (mel. Rorate)

Levend woord

Het begin van de Evangelielesing volgens Marcus is de aankondiging van een nieuw optreden van God voor de mensen. Zijn trouw overwint alle mislukking. Er blijken in ons geweldige krachten te zijn; die een doodzieke mens kunnen doen genezen, die in staat stellen de zwaarste opgaven tot een goed einde te brengen, die het ons mogelijk maken de wereld tot een paradijs te maken.

Die kracht is in ons binnenste, is in iedere mens en ze wordt gewekt door de rotsvaste hoop en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat alles goed komt.

Het begin van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus zegt het zo: je kunt het, maak de weg van de Heer gereed, maak recht de paden. Geef volop ruimte want groots is Hij die komt. Je kunt het: goed zijn, lief hebben, beter worden dan je nu bent, vrede stichten. Je kunt het, omdat God het wil en mens als jij het wilt.

Mens als jij het wilt. Dat klinkt geweldig positief maar het schrikt ons ook af. Kijk eens om je heen hoe de wereld verandert en zich ontwikkelt; hoe de aarde zucht en kreunt.

Zijn het dromen en idealen die ons voorspiegelen dat het achter de horizon, in de toekomst beter gaat? Als we maar de goede kant opgaan?

Het verleden laat zien dat het leven geteisterd wordt door tegenslagen, soms kortstondig maar ook structureel en veel te lang. Maar telkens weer blijft er de hoop en het vertrouwen op betere tijden. Steeds staan mensen op en zetten zich in om het leven ten goede te keren. Zij geven niet op; zij luisteren en zien om naar elkaar en worden zo een licht voor anderen.

Jezus leefde dit voor. Zijn pad ging door de woestijn, bracht hem aan het kruis, maar mondde uit in opstanding. Het leven overwint. Zijn boodschap is liefde door alles heen. Hij zelf is ons licht in de nacht, teken van de nieuwe dag. Laten we dat verwelkomen. Er gaat een kracht vanuit die ons bij elkaar brengt en perspectief biedt.

Het brengt mensen tot solidariteit. Het brengt mensen tot actie om problemen aan te pakken. Het brengt mensen tot elkaar, die streven naar heelheid van de schepping, begaan met het klimaat.

Dat zijn tekenen van hoop en baant een weg naar vrede en geluk. Die kracht in ons -mensen- om goed te zijn wordt zichtbaar. Die kracht maakt paden recht. Die kracht stuurt ons de goede kant op. De Komende wijst de richting. Als een fluisterende stem in ons hart: ga door op de ingeslagen weg. Je hoeft het niet alleen te doen. Zoek reisgenoten; steun en bemoedig elkaar, bij weer en ontij. Vind het onvoorwaardelijke vertrouwen dat alles goed komt.

Of zoals we hoorden bij Marcus: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Breng licht en verdrijf de duisternis. De trouw van God is een krachtige en blijde boodschap.

Stilte en pianospel

Geloofsgebed

Voorg: Ik geloof in het teken van hoop;
dat de winter weer voorbij gaat
en dat de warmte de bloemen weer doet opbloeien.
God heeft het leven zo gemaakt
dat we telkens weer opnieuw mogen beginnen.

**ALLEN: Ik geloof in zijn Zoon Jezus
die ons heeft verteld
hoe we beter met elkaar om kunnen gaan,
en dat we door goed te luisteren**

**en naar elkaar om te zien
zijn voorbeeld kunnen volgen.**

Voorg: Ik geloof dat ik, vol verwachting
van het nieuwe leven,
en gesteund door zijn Geest
een licht kan zijn voor anderen
en vrede en vriendschap kan brengen in mijn omgeving.

Voorbeden Accl Laat komen (mel. Rorate)
aan het begin, na de beden en aan het eind

Goede God,
U, die met mensen bent begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan:

Wij bidden
Voor mensen die klein gehouden worden
door onderdrukking en verdeeldheid.
Voor hen die zich niet meer durven verzetten
uit angst voor geweld en verdriet.
Dat zij solidariteit van anderen ervaren
om waar mogelijk op te staan tegen onrecht.

Voor mensen die honger hebben,
op plaatsen waar het voedsel schaars is
door droogte, oorlog of slechte economische omstandigheden.
Dat zij wegen blijven zoeken
om samen met anderen de problemen op te lossen.

Voor mensen die dorsten naar warmte en vriendschap.
Voor hen die eenzaam zijn.
Voor hen die, verblind door de zucht naar rijkdom en macht
niet meer weten wat liefde is.
Dat zij mensen ontmoeten die hen de ogen openen
voor de waarde van verbondenheid met elkaar.

Wij bidden voor mensen met een standvastig vertrouwen in het leven,
dat zij de hand reiken aan ieder die onzeker is en blijven zeggen:
wees niet bang, ik ben bij je.
Accl Laat komen

intenties/boek eigen intenties
stilte en lichtje van de maand
accl Laat komen

Onze Vader zingend staande
Donna, donna

Brood voor onderweg (aan de tafel)

Als een teken van hoop brengt U ons samen.
Met de stem van de roepende in de woestijn in onze oren, zijn wij op weg naar uw toekomst.
In het spoor van profeten, aan de hand van mannen en vrouwen van God,
staan we hier en bidden: houd ons in leven, zend ons de Heiland.

Als een teken van hoop hebt U ons het Brood gegeven,
de heilige gave van Jezus, uw eigen zoon.
Jezus heeft voor ons zijn leven gebroken en gedeeld.
Hij opent voor ons de poort naar geluk
Hij zelf is ons licht in de nacht, de morgenster,
teken van de nieuwe dag.

Als een teken van hoop nemen we daarom dit brood
en breken het, delen het,
als een teken dat wij hem na willen volgen,
in verbondenheid met hem en met elkaar.
Dat wij hem bij ons leven houden
op de weg die voor ons open ligt
en die we bereid zijn om
voor elkaars geluk te gaan.

Wij delen het brood met elkaar

Lied: Het lied van de oproep ten leven , GvL 615, coupl. 1, 2, en 5.

Slotgedachte Ga dan op weg

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.
Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

Zegenwens

Beschermende God, wij vragen om uw zegen
op onze weg, zoekend naar vrede.
Wees een mantel van liefde voor hen die zich hullen in agressie.
Wees een mantel van liefde voor hen die worden blootgesteld aan geweld.
Koester hen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.
Onthul hen die worden gedwongen zich te bedekken of verstoppen.
Wees een beschermende mantel voor ons allemaal.
Niet een mantel die verhult, maar een mantel van liefde.
Die wij afleggen om vriendschap te sluiten.

Zegen ons, U die de bron van leven bent.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Afsluiting

Afsluiting

We zijn bijna aan het einde van deze Oase-viering gekomen.

Fijn dat u meeviert via de kerktv en hier.

Dank aan de mensen achter de schermen, met name Jeroen, Frank, Armand, Harrie, Mary, Hettie.

Goed dat we hier samen zijn. Zo dadelijk is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De koffie en thee staan klaar.

Ik hoop dat we inspiratie hebben opgedaan in deze adventstijd; de stilte waarderen voor bezinning op wat konen gaat en daarna zoals Jezus: kom ga mee, geef ieder een hand.

Slotlied: Kom, ga mee, geef ieder een hand, enz.

Volgende vieringen met Oase:

Oecumenische Adventsvieringen op woensdag 19u

Kerstviering 24 december 2023.