

Oase-viering 9 september 2023

Thema : Mijn broeders' hoeder

Voorgangers : Huub Bukkems en Corry Coolegem

Cantor : Jeroen Kok

Pianist : Frank Bockholts

Techniek en beamer : Paul Hafkemeijer

Lichtje van de maand : Mary Roelofs

De Paaskaars brandt

Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied : GVL 647 Wees hier aanwezig

Welkom en inleiding

Lieve mensen,

Van harte welkom u hier aanwezig in deze kerk of thuis achter het scherm , met de verwachtingsvolle gedachten samen kerk te willen zijn.

Jezus vertelde ons : waar 2 of 3 mensen samenkomen in zijn naam , is God aanwezig.

Wij zijn duidelijk met meer dus is het zeker goed hier met zovelen te zijn.

Vandaag horen wij dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaars geestelijk welzijn; Dat wij in Gods naam als goede herders elkaar opbouwend nabij mogen zijn. Een verwachting om in een klein uur ontvankelijkheid , solidair bij stil te staan. Wij gaan een poging doen de lezingen te verduidelijken. De profeet Ezechiël en de evangelist Mattheüs vertellen hoe je om dient te gaan met een medemens die een andere weg inslaat.

Gebed om vergeving en vrede

Vredeskaars wordt aangestoken

Vredeslied : Gods vrede voor jou , Sjaloom

Vredewens

Voordat we gaan lezen uit de bijbel zoals opgeschreven door de profeet Ezechiel en de evangelist Mattheüs willen we bidden om ons hart open te stellen om te kunnen ontvangen wat er geschreven staat. De vraag is of wij in staat zijn om stappen te zetten om een verstoorde relatie te herstellen of hoe trachten de moed te vinden oog in oog te spreken met een persoon die ons of aan een ander leed bezorgd heeft. Hoe brengen we iemand bij de groep?

Lezing: Ezechiël 33 Verzen 7-11

Lied: Wat vrolijk over U geschreven staat, GvL 646

Evangelie : Mattheüs 18 verzen 15-20

Levend woord

Beste mensen,

Een ander corrigeren wanneer je denkt dat hij of zij zich vergist of een ander pad opgaat is nooit gemakkelijk en in deze individualistische maatschappij zijn wij geneigd dit als achterhaald en zelfs contraproductief te beschouwen.

Zelfs toen de evangeliën werden geschreven , werd dat gezien als een delicate opdracht die met zorg en liefde moest worden uitgevoerd, teneinde het beoogde doel te bereiken.

De lezingen van vandaag gaan over de manier waarop de eerste christenen omgingen met interne conflicten die op een dwaalspoor zaten.

Het is goed dat wij er in ons dagelijks leven aan herinnerd worden dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar, maar hoe ver gaat die verantwoordelijkheid?

Ik herinner mij een toespraak van onze Minister President in 2020.

In het kader van corona zei hij toen : “Let een beetje op elkaar “.

Het land stond op zijn kop , wij moesten meer naar elkaar omzien en elkaar helpen door de moeilijke tijd heen te komen. Dat was een omzien naar elkaar in brede zin.

Een voorbeeld : Wat kan ik doen om de relatie met mijn kinderen te verbeteren ? Moet ik altijd corrigerend optreden? Zou ik moeten ingrijpen als iemand die dichtbij mij staat , dwaalt ? Haal ik mijn schouders op , vermeld ik het op sociale media , voel ik me moreel superieur? Of volg ik de behoedzame benadering van Jezus en probeer ik de ander terug te winnen?

Wat je in ieder geval kunt doen is bidden voor degene die van het rechte pad afdwaalt of voor jezelf om je verantwoordelijkheid te nemen en er wel te zijn voor de ander. Maar is dit genoeg ?

Jezus herinnert ons er voorzichtig aan dat wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en dat het corrigeren van onze broeder of zuster die zich vergist , een van onze taken van naastenliefde kan zijn. Dit is nooit gemakkelijk , zeker niet in deze tijd waarin alle waarden relatief lijken en je het risico loopt , afgewezen te worden.

We kunnen bidden om liefde en wijsheid , opdat we een goede manier mogen vinden voor het verrichten van deze taak van naastenliefde. Dan is het wellicht mogelijk de ander zijn vergissing te laten inzien dan wel van het dwaalspoor af te halen.

60 Jaar geleden werd ik bij Philips benoemd tot groepsleider van een tiental jongeren. Kennelijk speelde ik op een verkeerde manier de baas. Ik werd er op gewezen dat ik te dominant was naar de medewerkers en collega's. Mijn baas vermaande mij om mijn

leiderschap anders in te vullen. Ik vond dat heel vervelend. Toch was de wijze waarop mijn baas mij vermaande vol begrip te noemen. Wij zijn nog lang vrienden gebleven. Na vele jaren heb ik geleerd hoe je met kritiek moet omgaan. Het gaat er om dat opmerkingen, vermaningen en kritiek vanuit een positieve instelling en met liefde of vriendschap worden geuit.

Jezus heeft een boodschap van verzoening; ons wordt gevraagd onze broeders en zusters te behouden. Iemand behouden is meer dan ervoor zorgen dat iemand bijvoorbeeld ophoudt met aanstootgevend gedrag. Het is iemand beheren, een verandering in iemands houding teweeg brengen. Jezus staat open voor zondaars wanneer hun gedrag en hart veranderen: "Ga en zondig niet meer". zei hij.

Hoe kunnen we de eerste stap zetten om bijvoorbeeld een verbroken relatie te helen als de breuk die ons is aangedaan erg pijnlijk is? Waarin kunnen wij de moed vinden om van aangezicht tot aangezicht te spreken met degene die zo'n pijn heeft veroorzaakt? Hoe kunnen we verzoenen? Soms heb je hulp van vrienden nodig om een geschil op te lossen. Het is maar de vraag waar je die vrienden vindt.

In de huidige geïndividualiseerde maatschappij zou het antwoord kunnen zijn, niet mee bemoeien, ze moeten zelf hun problemen maar oplossen.

Verzoenen is extra moeilijk in de situatie dat een slachtoffer geconfronteerd wordt met de dader. Liefde is hier ver te zoeken.

Het is trouwens nog de vraag wie er verkeerd bezig is. Misschien zijn we zelf wel een twijfelachtige weg ingegaan. Wat in ieder geval van groot belang is dat wij met onze naasten waar we een vertrouwensband mee hebben opgebouwd en waar ze op ons rekenen als er iets is, man, vrouw, kinderen, familie, vrienden, en ook binnen onze geloofsgemeenschap Oase met liefde en vriendschap omgaan, op basis van verantwoordelijkheid voor elkaar omzien naar elkaar. Laten wij het dus klein houden, dat is al moeilijk genoeg.

Stilte

Muzikaal intermezzo

Geloofsgebed, allen

**Ik geloof in God die woont in de liefde,
die bestaat in het hart van dit heelal.**

Ik geloof in Gods Geest

die ons wil bezielen en die ons optilt tot ver boven onze grenzen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth en in zijn droom van gerechtigheid.

**Ik geloof dat hij wacht op brood dat wordt gebroken
en wordt gedeeld met elkaar**

op een gebaar van vergeving en een woord van vriendschap.

Ik geloof in het leven dat sterker is dan de dood,

In liefde die alle haat overwint, in de vrede die volgt op de oorlog

En het licht dat zal stralen in elke duisternis. Amen.

Lied: Wil je wel geloven.....

Voorbeden

Acclamatie : Keer U om.....

Intenties uit intentieboek

Lichtje van de maand

Persoonlijke intenties

Laat ons stilstaan bij wat ons bedrukt of verblijdt en wat nog niet gezegd is .

Onze Vader, allen

Onze Vader in de hemel

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten

Zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven

in een wereld zonder pijn,

in Uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven

en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

en dat wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander

maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is

en wat slecht is , boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen

dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader wij geloven

dat U onze wereld leidt.

Met Uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks , altijd. Amen

Brood voor onderweg

Lied : Moge het delen van dit brood

Met woorden van licht en leven is herder Jezus door de wereld gegaan.

Ze zijn bewaard , die woorden , doorverteld en opgetekend

Bezongen en uitgebazuind tot hier en nu , tot hier in ons midden.

Bewaard werd ook een gebaar van Hem.

“Blijf dit doen “sprak Hij , toen Hij op de laatste avond van zijn leven,
brood brak en daarin zichzelf wegschonk.

“Blijf dit doen “.

Dat werd gedaan aan een tafel in ons midden.

Daaraan werd in Zijn naam brood geheiligd
tot brood van leven en liefde, opdat wij het delen
als Zijn en elkaars tafelgenoten”.

wij delen het brood

Muzikaal intermezzo

Slotgedachte

Beste mensen hier aanwezig en thuis achter de buis.

Wij zijn bijna aan het einde gekomen aan deze viering.

IK wil graag Paul , Frank , Jeroen en Corry bedanken voor hun fijne bijdrage tot het tot stand komen van deze viering en het mooie uur dat wij hier , verbonden met elkaar , samen waren. Ik nodig iedereen uit om na het slotlied elkaar te ontmoeten bij het genot van koffie of thee en de verbinding te vieren. Straks veilig naar huis en tot de volgende viering.

Zending en zegenwens

Met vallen en opstaan onderweg , mogen wij van elkaar houvast en bemoediging verwachten. Dat zegt Hij die mensen toevertrouwt aan mensen. Moge het ons gegeven zijn als goede herders aan die verwachtingen te beantwoorden en elkaar tot zegen te zijn.

Gezongen zegenbede: De levende zegene en behoede ons

Slotlied : Ga dan op weg (melodie GVL 429)