

Oase Viering 14 mei 2022.

Thema: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” (Joh 13:35).

Voorgangers: Bram Donkers en Huub Bukkems

Lector : Huub **Cantor :** Harry

Pianist : Frank **Techniek :** Jeroen **Lichtje :** Mary

Paaskaars is aan

Mededelingen

Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken

Openingslied: Wees hier aanwezig GvL 647

Welkom

Welkom in deze viering. U, die hier met ons meeviart en u die nu of op een later moment naar de online- uitzending kijkt.

Laten we onze verbondenheid tonen door het maken van het kruisteken. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen.

Inleiding op het thema van de viering

Mei maand! Hopsa heisasa, Licht, bloei, in mei leggen alle vogeltjes een ei

Nieuw leven, optimisme, eens komt de grote zomer

Is het daarom, dat de meimaand de Maria- maand bij uitstek is?

De protestantse theoloog Arnold Huigen gaf zijn pas verschenen boek de titel “Maria, icoon van genade”.



Maria, de begenadigde en gezegende onder de vrouwen. Genade en zegen. Als kerk en wereld iets nodig hebben, dan is het zegen en genade. Zegen en genade vinden hun wortels in liefde. Liefde, een bijna uitgehold begrip, onderhevig aan slijtage door een veelvuldig -te pas en te onpas – gebruik. Zingen over liefde, praten over liefde handelen in liefde?

De sleuteltekst van deze viering brengt ons bij het begrip *Liefde*. Een vanzelfsprekende verbinding met de *Moeder Gods*:

“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”(Joh 13:35). Het gaat dus over de liefde. We zijn meteen in het hart van het christelijk geloof. Want is er een woord dat meer centraal staat dan dat woord ‘liefde’? Geloof, hoop en liefde, maar de grootste van deze is de liefde, zegt de apostel Paulus.

U kent misschien het verhaal van de apostel Johannes. Volgens de overlevering preekte hij elke zondag het evangelie,



tot op hoge leeftijd. Maar met dat hij ouder werd ging het moeizamer. Het kostte hem steeds

meer moeite om de kansel te bestijgen. Zijn toespraken werden steeds korter. Tot op een gegeven moment hij met veel inspanning nog eenmaal de preekstoel op klom en tot de gemeente zei: 'Broeders en zusters. God is liefde. De rest is een verhaal eromheen'.

Vredewens

Vredeskaars wordt aangestoken.

Als wij vrede willen , dan zal eerst de vrede in onszelf een plaats moeten krijgen. Weg met alle weerstand , weg met boosheid weg met alle stress die de oorzaak vindt in een wereld buiten ons om. Vragen wij Christus Jezus om ons naar zijn voorbeeld daarbij genadig te helpen zodat wij vrede kunnen uitstralen naar allen om ons heen. Wensen wij elkaar die vrede toe , de vrede van Christus.)

Vredelied: Vrede en alle goeds , vrede wens ik jou , vrede voor altijd

Gebed van Huub Oosterhuis

Wij lopen vooruit
op wat nog niet is
wij spelen in op uw toekomst
zeggen en zingen
alles is goed
wat gij hebt gemaakt
langzaam en moeizaam
in hoop en vrees
werken wij uw belofte uit
bouwen wij
aan een stad van vrede
de nieuwe schepping
waar Gij ons licht zijt
alles in allen.
Geef ons de kracht daartoe
breng ons tot een
gelukkig einde
God.

Acclamatie: Alleluia Prijst de Heer

Schriftlezingen : Deuteronomium 6: 1-9

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de H E E R, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.

2 U moet voor de H E E R, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden.

3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloedig van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de H E E R, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. De HEER is de enige

4 Luister, Israël: de H E E R, onze God, de H E E R is de enige!

5 Heb daarom de H E E R, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.

6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied : Deze Woorden, VLB 516

Evangelie : Johannes 13: 31-35

31 Toen hij weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God.

32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.

33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: "Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen."

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Acclamatie : Adem ons open voor uw liefde

Levend woord

Korte stilte en pianospel

Lied : Lofzang voor Maria; Mijn ziel maakt groot de Heer, NLB 157

Geloofsgebed

Ik geloof in God , die onze Vader is. Hij is de hartenklop van ons bestaan, stem en stilte , geven en ontvangen, begin en einde. Hij geeft richting en zin.

Ik geloof in Jezus , Gods mens geworden woord. Hij heeft voorgeleefd waartoe liefde in staat is : hoop en vreugde , sterven en verrijzen. Hij blijft steeds aanwezig in Woord en Brood.

Ik geloof in de Geest die mensen samen brengt. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost , brood en vrede , danken en vergeven. Kracht voor alle tijden. Hij roept ons samen in de gemeenschap van onze Kerken.

Voorbeden

acclamatie: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart,

Voorbeden

Enige, Eeuwige, die we onze Vader mogen noemen,
 Wij verwonderen ons, dat niet wij op de vlucht zijn
 voor inslaande bommen, voor kogelregens,
 Wij vluchten niet naar schuilplaatsen,
 wij laten niet al onze bezittingen achter en passeren geen grenzen.
 Ontferm u over de miljoenen die van huis en haard verdreven zijn, ontworteld.
 Wij leven in een wereld waar u afwezig lijkt,
 Een wereld van oorlogen en geruchten van oorlogen,
 van vervuiling en vernedering,

van geweld dat diepe sporen trekt in verleden en heden,
in lichaam en ziel.

Heer, wij leven in een wereld
waarin wij thuis, niet thuis zijn,
waarin wij niet weten of ons verleden
of dit heden tot uw toekomst kan leiden.

Geef ons toekomst.

Wees aanwezig in uw ontferming.

Wij bidden u: U die genadig bent, zie ons aan.

U die barmhartig bent, zie deze aarde, zie naar ons om.

Zoals een rivier zonder bedding nergens naar toe stroomt ,

zoals wij zonder zoeken nergens komen,

nergens zijn zonder richting,

zo varen wij uit deze avond,

aarzelend, hopen, zoekend ...

Geef ons richting. Amen

Intenties en lichtje van de maand

Onze Vader

Onze Vader in de Hemel , laat Uw naam geheiligd worden , laat Uw koninkrijk komen , , laat Uw wil
gedaan worden op aarde zoals in de Hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden , zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in
beproeving , maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap , de
macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen.

Wees Gegroet , Maria , vol van genade.....

Lied : Stem als een zee van mensen om mij heen, GvL 519

Brood voor onderweg

Zoals wij woorden nodig hebben om onze geest te verrijken en daarmee onze keuzes van alle dag op
een gezonde manier kunnen maken, zo hebben wij brood nodig om ons lichaam te sterken en zo
geest en lichaam gezond te houden. Woorden zijn nodig om te communiceren, om contact te maken
met je naasten, om een gemeenschap leefbaar te houden; daarom breken en delen we dit brood, als
teken van gemeenschap en doen wij dit in naam van Jezus die ons dit heeft voorgedaan en om hem
te gedenken.

Slotgedachte

Goede God, wij gaan van hier met blijdschap in ons hart , omdat wij samen gevierd hebben , met de
oproep om elkaar tot steun te zijn , in de dagen die nog komen. Sta ons hierbij ter zijde met Uw
Geest van bemoediging , zodat wij mogen groeien in liefde en in Uw vrede die alle verstand te boven
gaat . Wij danken U voor het licht en de warmte waarmee U ons vanavond heeft omringd , voor de
hoop die U ons heeft geschonken in de geboorte en sterven van Uw zoon , en in Maria zijn moeder.
Wij vragen U : geef ons de bereidheid en de kracht om Uw licht en warmte , Uw hoop , op onze beurt
door te geven.

Zegen

Gezegend de hand die je uitstrekt naar de ander. Gezegend de woorden waarmee je de ander geluk
wenst. Gezegend je voeten op weg samen met anderen, naar recht en vrede. Moge de God van Jezus

ons zegenen en mogen wij elkaar als naasten, met vriendschap en trouw tot zegen zijn. In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Slotlied : Ga met God, NLB 416

Pianomuziek