

Zomerse edities

Een korte Bronwater deze ronde, helemaal in zomerse sferen. Met weer een mooie fietstocht in het verschiet: het Glorieuxpark.

Een beetje reclame voor onze 'buren' is dan wel op z'n plaats. Want de redactie van Samen, het blad van de Immanuel-gemeenschap, heeft deze maand juist uitgepakt met een extra zomernummer, boordevol beschouwende artikelen, geschreven door een breed scala aan medewerkers. Knap gedaan!

Je kunt dit nummer digitaal lezen. Klik op <https://www.immanuelkerkveldhoven.nl/SAMEN.php>

En de bijdrage die onze voorzitter Jeroen Kok voor deze Samen schreef, staat ook in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Bestuur Oase

Terugblik op 14 augustus

Het leek er even niet op, maar toen iedereen met of zonder aanmelding was binnengedruppeld stonden er toch 30 mensen aan de 'aftrap' van de Oaseviering van 14 augustus. Zij zagen Hans van Hak en Els Bazelmans inhoud geven aan het thema 'Leven voor de ander'.

Opvallend was de plaats die Maria kreeg in deze viering, maar het was dan ook het weekend van Maria Tenhemelopneming. Zoals Hans het in zijn overweging samenvatte: "Het leven wordt gedeeld met anderen, die ik (Maria) aanvaard, die ik liefheb. Dat perspectief van: maak elkaar gelukkig, let op elkaar en geef elkaar levensruimte, opent een wereld aan kansen

en geeft mensen hoop."

Els zette aan tot nadenken met indringende voorbeden over de klimaatproblemen waar de wereld mee kampt, tot uiting komend in droogte, bosbranden en overstromingen.

Ook het laatste vers van de vredeswens willen we je niet onthouden:

*God, geef ons vrede,
met alles wat niet goed is,
dat we opkomen voor iedereen die in het
nauw zit,
dat we vechten voor een wereld
waarin mensen elkaar respecteren en
waarderen.*

Harry

Hieronder de bijdrage die Jeroen schreef in het extra augustusnummer van Samen.

Dat een nieuwe wereld komen zal!

Het nieuwe normaal begint voor mij met een Bijbels visioen van een nieuwe wereld zoals Huub Oosterhuis dat beschreven heeft in het gelijknamige lied:

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water is voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten,
wonen dooreen in wijken van vrede,
in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven,
oude mensen maken hun dagen vol,
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.



Wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water is voor allen.

Als je het lied een keer wilt beluisteren (want de begeleiding is ook prachtig): het staat op youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=UPamKkKHID4>, en dan even doorspoelen naar 57 seconden.

Een van de kernwoorden uit dit lied is “voor allen”. Als je dat toepast op corona, dan mogen we niet roepen dat alles normaal is, voordat wereldwijd iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren. Ik zou graag vanuit de kerken een oproep hiertoe horen, samen met alle organisaties die solidair zijn met de mensen buiten ons eigen land. En als we dan meteen een paar andere vaccinaties er bij doen en wat basale gezondheidszorg regelen (voor het bedrag waarmee we de KLM gered hebben kun je ook wereldwijd malaria uitroeien), dan zullen ook daar kinderen alleen nog bij uitzondering sterven.

Dan die veilige buurten, waar mensen in vrede door elkaar wonen. Ik zie dat we daar als samenleving steeds verder van af dwalen. Veel boze mensen (bange mensen?), die zich niet gehoord voelen. En parallel daaraan een tweedeling tussen de bezitters en de niet-bezitters. In het Evangelie lezen we hoe Jezus juist naar deze mensen toe gaat: de armen, de melaatsen, de stommen. Wat doen de Veldhovense kerken hier mee? En wij zelf?

Het afgelopen jaar is er veel energie gegaan naar de eigen gemeenschap (zowel bij Oase als bij de Immanuel): hoe doen we dat met de vieringen, hoe houden we contact, hoe regelen we de techniek, hoe gaan we om met bezoekers? Maar die interne kant is niet waar het om zou moeten draaien.

Een van mijn favoriete Bijbel-verhalen is de transfiguratie: Jezus en de leerlingen boven op de berg Tabor, waar nu een mooi Franciscanen-klooster staat. En daar verschijnen Mozes en Elia. Wat een gelukzaligheid, wat een nabijheid van God! Dus Petrus (toch een beetje de Watson van het Evangelie) stelt voor om hutten te bouwen en daar te blijven. Maar Jezus zegt dat dat niet de bedoeling is: het echte werk is in het dal te doen, tussen de mensen.

En zo hoop ik dat ook wij als gemeenschappen (liefst samen) er op uit kunnen gaan, en tussen de mensen iets gaan doen. Ik weet zo niet wat en hoe, maar ik zou daar graag wat aan willen doen.

Wie wil er mee doen? Want na 2000 jaar mag die nieuwe wereld toch langzamerhand wel komen!

Jeroen Kok

Ga mee voor een bezoek aan het Glorieuxpark

Landgoed Glorieuxpark aan de Geldropseweg in Eindhoven is een prachtig, rustig privéterrein waar alleenstaande ouderen beschermd kunnen wonen. Leven met en zorgen voor elkaar is het uitgangspunt voor bewoners én medewerkers. Deze visie vloeit voort uit de spiritualiteit van Stefaan Modest Glorieux en de leefregels van de oorspronkelijke bewoonsters van **Glorieuxpark**: de Zusters van Barmhartigheid van Ronse.

Maar voor ons als Oase, ligt onze interesse omdat wij contacten hebben met de Augustijnen die vanuit de Paterskerk hier hun onderkomen hebben gevonden in de prachtige kapel. Zij houden daar hun vieringen op zondagmorgen, waar diverse Oasemensen regelmatig te zien zijn. Ook zij zijn een zelfstandige, kleine geloofsgemeenschap, vergelijkbaar met Oase.



Kijk eens op hun website <https://augustinus-eindhoven.nl/glorieuxpark>.

Vrijdag 27 augustus krijgen we de gelegenheid voor een rondleiding over het geweldig mooie park en een uitleg over de voorzieningen en de bewoners. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan de kapel.

In vervolg op de kapellentochten is er voor de fietsers weer een mooie route samengesteld. We vertrekken op de gebruikelijke plaats bij de toren van de voormalige Jozefkerk aan de Burgemeester van Hoofflaan. Zij die niet kunnen of willen fietsen, mogen uiteraard per auto komen.

Omdat er nog steeds onzekerheden zijn over de coronaregels is alles onder voorbehoud. Schrijf de datum wel al in de agenda. In de week voor de 27^e zal de definitieve informatie bekend gemaakt worden.

Frank

Pinksterkamp in september..

Door de problematiek rond Corona is het jaarlijkse Pinksterkamp van Immanuel wederom uitgesteld naar september. Het kamp begint op vrijdag 17 september en eindigt op zondag 19 september.

Tijdens het kamp staan er vertrouwde dingen op het programma staan, zoals peanutball, voetballen, de openlucht kerkdienst en een pubquiz. Op vrijdagavond 17 september wordt om 17.30 uur een frietkar geregeld. Op zaterdagavond is er een barbecue. Mail voor meer informatie naar: Jan_renee@hotmail.com

Ook kinderen, jongeren en (groot)ouders vanuit Oase zijn welkom! Je kunt ook alleen de zondag (en de openluchtdienst) bijwonen. Klik voor het opgaveformulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegwhMfIj5uH7uFycwBR66HOWUS0m7kzJzPhNHQV_kXtfAwtQ/viewform?usp=sf_link