

Thema: VRIENDSCHAP KLEURT JE LEVEN

Voorgangers: Hans van Hak en Mieke Mol

cantor: Huub piano: Frank

techniek: Armand beamer/camera: Armand

liederen: Jeroen

website: Jeanneke lichtje: Nellie

Volgorde van de viering = samenvatting

paaskaars is aan pianospel vooraf Frank

mededelingen Frank

klankschaal

aansteken Oasekaars

woord van welkom en inleiding (Hans)

openingsgebed

openingslied Lied aan het licht (GvL 489) = Licht dat ons aanstoot=

vrede -kaars -wens (Hans) - lied: vrede en alle goeds

lezing: Verhaal

lied: refrein Ubi Caritas (1 x Latijn en 1x Ned)

Lezing Joh. 15, 9-17.

lied: Deze woorden aan jou opgedragen (VLB 516)

Levend woord (Hans) korte stilte en pianospel

geloofsgebed

voorbede) met accl:/ refr: Kom adem ons open (Leerhuis)

intenties kaarsjes – boek; eigen intenties; lichtje van de maand

Onze Vader

Brood voor onderweg –(mandje - brood)

lied: het lied van het brood (GvL 457 coupl. 1, 3, 4 en 5)

Maria – gedicht (meimaand)

slotgedachte

zegenwens (Hans)

slotlied: De steppe zal bloeien (GvL 591) = lied van de opstanding =.

Gebedsviering Oase zaterdag 8 mei 2021

Thema: VRIENDSCHAP KLEURT JE LEVEN

Voorgangers: Hans van Hak en Mieke Mol

Cantor: Huub

Piano: Frank

Techniek: Armand

Paaskaars is al aan

Mededelingen

Klankschaal

Oasekaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding

Welkom, bij deze gebedsviering van Oase.

U, jij thuis vanuit kerk-tv. Iets verder af maar voel je dichtbij en verbonden.

We weten dat we onze vreugdes en zeker onze zorgen mogen delen met elkaar.

Deze tijd met corona beperkt ons maar geeft een extra mogelijkheid om ons te bezinnen op de wereld om ons heen.

Dromen hoe het beter kan en ons verwonderen over de kleurenpracht om ons heen.

Maar ook beseffen dat zovelen uitzien naar vriendschap.

Vanavond komt dat terug in de lezingen en dat vormt het thema:

vriendschap kleurt je leven.

Openingsgebed

Een goed woord omgeeft ons met liefde
en wijst ons een weg.

Mogen we luisteren naar jouw woord, God,
en volstromen met vreugde en liefde
die we delen met elkaar.

Zo komt niemand iets tekort
en vinden we de weg
die leidt naar vrede in onszelf en om ons heen.
Amen.

Openingslied: Lied aan het licht, GvL 489

Vredeskaars Vredeswens

Wie mensen blij wil maken,
moet vreugde in zich hebben

Wie de wereld wil verwarmen,
moet vuur in zich dragen.

Wie mensen helpen wil,
moet zachte handen hebben
om ze niet te kwetsen.

Wie vrede brengen wil,
moet eerst in eigen hart
vrede gevonden hebben.

Moge God ons helpen
de vrede te vinden
en aan elkaar door te geven.

Vredeslied: Vrede en alle goeds

Lezing: Het verhaal van elke mens

Je hebt je eigen levensverhaal
een verhaal over wat er met je gebeurt
hoe je bent – hoe je was – graag wilt worden.
Elk mensenverhaal is belangrijk, ook dat van jou.
In het verhaal spelen heel wat mensen mee - en ookGod.
Hij staat aan het begin van je verhaal.
God en jij beleven het samen,
soms in één klank, heel dikwijls misschien
met heel andere verwachtingen en verlangens
en toch . . . trek je dezelfde richting uit.
Je hoort ook verhalen van anderen,
je luistert naar elkaar,
er groeien vragen in je.
Eén vraag wordt belangrijk:
wie is die andere mens voor je?
Hoe zie je hem, wat wens je hem of haar toe?
Hoe lief is zij of hij jou?
Eén antwoord is belangrijk:
je bent een mens net als ik, anders,
maar ik waardeer je zoals je bent.
Luister naar elkaar, leg je pretentie af.
Je kunt en weet het niet alleen.
Kijk in de spiegel die de ander is
en laat je bevragen.
Ga samen op zoek, deel met de ander
bouw aan een nieuwe wereld,
zonder onrecht, zonder verdrukking, zonder ongelijkheid,
maak van je verhaal een sprookje.
Maak het waar met daden, schrijf het verder zelf af
met je eigen leven, het is jouw verhaal.

Lied: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God / Ubi Caritas
alleen refrein , GvL 528 / VLB 656 1x Latijn en 1 x Ned.

Lezing Joh. 15, 9 – 17 uit de Naardense bijbel
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Zoals de Vader mij heeft liefgehad heb ik ú liefgehad:

blijft één met mijn liefde;
als je mijn geboden houdt
zul je één blijven met mijn liefde,
zoals ik de geboden van mijn Vader heb gehouden
en één blijf met zijn liefde.
Dit alles heb ik tot u uitgesproken
opdat mijn vreugde in u zal zijn
en uw vreugde haar volheid bereikt.
Dit is mijn gebod:
dat je elkaar liefhebt
zoals ik ú heb liefgehad.
Grotere liefde dan deze heeft niemand:
dat iemand lijf-en-ziel inzet voor zijn vrienden.
Jullie zijt mijn vrienden als je doet wat ik u gebied;
ik noem u niet meer dienaars,
omdat de dienaar niet weet wat zijn heer doet;
u heb ik tot vrienden benoemd omdat ik aan ú bekend heb gemaakt
al wat ik gehoord heb bij mijn Vader.
Niet jij hebt mij uitgekozen,
nee, ik heb ú uitgekozen en ik heb u ingezet
opdat je heengaat en vrucht draagt
en uw vrucht blijvend zal zijn,
opdat, wat je de Vader ook zult vragen
met een beroep op mijn naam,
hij u dat zal geven.
Dit gebied ik u:
dat je elkaar liefhebt!

Lied: Deze woorden aan jou opgedragen, VerzLB 516

Levend woord

- vriendschap kleurt je leven -

Deze woorden aan jou opgedragen, werd er zojuist gezongen.

Prent ze in je hart, deze woorden aan jou toevertrouwd.

Dat je bloeien zult en niet verwelken.

Vanuit je hart volop bloeien, volop leven.

Jezus legt dit ook uit als hij tot zijn leerlingen zegt:

ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie ingezet opdat je op pad gaat en
vrucht draagt en je vrucht zal blijvend zijn.

Jezus verwijst daarbij naar zijn vader met wie hij verbonden is.

Verbonden op een bijzondere manier.

Ten eerste: vanuit de liefde van de Vader zelf

Ten tweede: de liefde die Jezus één maakt met zijn Vader door zich te houden aan de leefregels.

Dit klinkt best zwaar en kost moed en volharding, maar het bezorgt je volop levensvreugde.

Ook zegt Jezus dat de onderlinge verhoudingen hierbij leidend zijn.

Verhoudingen die niet gebaseerd zijn op heer en dienaars maar op vrienden voor elkaar zijn.

Dat werpt de gebruikelijke verhoudingen omver.

Zeker in de tijd van Jezus toen een dienaar meer als slaaf behandeld werd.

Waar horen we dit in onze tijd meer?

Als vrienden met elkaar omgaan opent de houding naar elkaar toe op een heel andere wijze, als gelijken.

Het gaat uit van het goede in elke mens.

Geen nadruk op standen noch klassen, geen wij en zij, noch zwart en wit.

Anders gezegd, niet zoals Petrus destijds de blijde boodschap beperken tot zijn joodse kringen maar zoals Paulus verkondigde: naar alle mensen toe, jood en niet-jood wereldwijd.

Vriendschap kleurt je leven.

Of zoals in het eerder gelezen verhaal van elke mens naar voren komt:

Eén vraag wordt belangrijk:

wie is die andere mens voor je?

Hoe zie je hem, wat wens je hem of haar toe?

Hoe lief is zij of hij voor jou?

Eén antwoord is belangrijk:

je bent een mens net als ik, anders, maar ik waardeer je zoals je bent.

Luister naar elkaar

Kijk in de spiegel die de ander is en laat je bevragen.

Maak van je levensverhaal een sprookje.

Elk mensenverhaal doet ertoe

En God heeft daarin ook een rol.

Een scheppende kracht, die liefde is.

Die kleur geeft aan ieders leven.

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

De vreugde is voor vele mensen – wereldwijd nog ver weg;

meer nog voeren velen een keiharde levensstrijd.

Als medemensen – vrienden op hun levensweg kunnen we met daden onrecht uitbannen, verdrukking en ongelijkheid verdrijven.

Politieke systemen met haar wereldleiders, ook dichtbij dienen de belangen van burgers centraal te stellen met speciale aandacht voor de zwakke mensen in de samenleving.

Vrede en vrijheid zijn in deze dagen van herdenken en vieren niet alleen momenten om stil te staan bij geweld en slachtoffers maar ook om voor de nabije toekomst meer samen te werken en meer perspectief te bewerkstelligen voor ieders eigenheid en goede wil.

Vanuit het hart – met de liefde die door God in ieder mens is geplant – en door vriendschappelijke verhoudingen kleurt het leven.

Krijgt het leven alle kleuren van de regenboog.

Dat stemt tot volle vreugde en geluk.

Een vreugde die Jezus zijn leerlingen en ieder mens toewenst, ook voor ons hier en nu.

En daaraan voegt hij toe om zijn Vader te vragen wat daar voor nodig is; het zal jullie gegeven worden met liefde.

Prent deze woorden in je hart, kom tot bloei.

De steppe zal bloeien, lachen en juichen.

Stil moment en pianospel

Geloofsgebed

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:
dat hij ons tot leven riep,
dat hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.
Wij geloven in de open hand van mensen,
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd,
die elkaar bevestigen en bemoedigen.
Wij geloven in de goedheid van mensen,
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden op de weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat en met ons meegaat
in één van ons, Jezus Messias.

Wij geloven dat hij zal voltooien
wat hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk wereldwijd
en hij God-met-ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
"nieuwe hemel en nieuwe aarde,
tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.
Want zie, hij maakt alles nieuw" Amen.

Voorbeden

Acclamatie

Kom adem ons open
eigen intenties
lichtje van de maand

* Voor onze samenleving, dat de leiders van de wereld vrede nastreven, zonder ophouden.
Dat er een einde komt aan geweld, vervolging, uitbuiting. Om een wereldwijd verbond van goede wil
tussen goede mensen.

*Voor allen die willen leven in de geest van Jezus, en proberen elke vorm van egoïsme te
overwinnen.

Dat zij beseffen dat ieder mens bestemd is tot geluk en vrede van de ander, hoe verschillend die ook
is.

*Voor onze gemeenschap, om een geest van samenwerking, om erkenning van het goede in elkaar.

Om voorzichtigheid in ons oordeel, en respect voor ieders eigenheid. Om volharding en moed bij het oplossen van problemen. Dat we elkaar mogen bevestigen en bemoedigen.

Onze Vader

Onze vader, hemel en aarde diep in ons verborgen
laat jouw wil geschieden.
Geef ons dagelijks wat we nodig hebben
naar lichaam en naar ziel.
Vergeef ons onze tekortkomingen
en leer ons mild te zijn voor onszelf en voor anderen.
Maak ons wakker uit slaap en dwangmatigheid
en laat ons steeds het goede doen,
want van jou is de toekomst, tot in eeuwigheid, amen

Brood voor onderweg

In jouw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen jou God en Vader.
Niemand heeft jou ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk
hoe jij werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen ineenslaan en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot jouw wereld.

Wij zien je aan het werk God, in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid,
in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.
Wij zien je aan het werk in Jezus, jouw Zoon; de woorden die Hij sprak,
waren jouw woorden en worden nu de onze.

Zijn keuze voor kleine mensen was jouw keuze en wordt nu de onze.
Hem willen wij hier noemen als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen wat Hij ons heeft voorgedaan.

Brood voor onderweg, om Hem, jouw Zoon Jezus bij ons levend te houden, om samen verder te gaan, als teken van verbondenheid met jou en met elkaar.

Lied: Het lied van het brood, GvL 457 coupl.1, 3, 4 en 5

Maria-gedicht i.v.m. meimaand

Misschien omdat je vrouw bent, Maria,
voel ik me zo tot je aangetrokken.
Misschien omdat je zo mooi bent, Maria,
heb je bij mij een plaats in mijn hart.
Misschien omdat je weet wat liefde is, Maria
kan ik zo van je houden.
Misschien omdat je pijn ervaren hebt, Maria,
kan ik zo mijn eigen pijn dragen.
Misschien omdat je een kind had, Maria,
kan ik mijn moederschap zo goed beleven.

Misschien omdat je een vriendin had, Maria,
kan ik daardoor vriendschap uitdragen.
Maria, jij bent een vrouw onder alle vrouwen,
voor mij een voorbeeld dat zoveel waarde heeft.
Bedankt dat ik door jou de liefde ken!

Slotgedachte naar Judith Herzberg – Hooglied 8, 6-7

Als je zoveel om iemand geeft
dat je alles wat je hebt
je huis en je hele boel
daarvoor zou willen geven
dan word je alleen maar veracht.

Toch is het een gevoel
dat inslaat als een flits
een brand vlamt door je heen
en er is geen rivier
geen water in de wereld
dat zulke vlammen blust.

Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood
is de liefde, en afgunst
zo diep als het graf.

Zegenwens , zegen van de regenboog van Janne Nijboer

Ik zegen je met rood van de passie
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft.

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stuk loopt in het leven.

Ik zegen je met paars
dat als een mantel van waardigheid
om je heen geslagen ligt.

Ik zegen je met Gods licht
waarin alle kleuren samen smelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Slotlied: Lied van de opstanding (= steppe zal bloeien)GvL 591

Volgende gebedsviering Oase: zat. 12 juni

Voorgangers Frank en Feike Weeda (De Kapel)