



April 2021

Hartverwarmende reacties

Lockdown of geen lockdown: wat hadden we in de paastijd bijzondere vieringen! De Kruisweg op 31 maart, de Paasviering van 3 april en daarna weer 'beloken Pasen' op 10 april. Er mag gerust een dik compliment naar de vieringengroep - en de technische ondersteuners. Zij hebben het mogelijk gemaakt om in 10 dagen tijd driemaal een mooie online bijeenkomst te componeren, waar we ons thuis achter laptop, tablet of TV aan hebben kunnen laven. Geestelijk voedsel: zeker in deze lastige tijd kunnen we niet zonder.

Onze actievelingen voor en achter de schermen zullen zich gesterkt hebben gevoeld door de vele hartverwarmende reacties die nadien zijn binnengekomen. Weet, dat jullie respons belangrijk is om dóór te kunnen, om toch die saamhorigheid te voelen zonder dat we elkaar lijfelijk kunnen ontmoeten. Zo blijven we een hechte gemeenschap en kunnen we met des te meer verlangen uitzien naar het moment dat we elkaar weer in de ogen zien. En die dag komt steeds dichterbij.

Natuurlijk blikken we in dit nummer even terug op de paasvieringen. Verder een uitvoerige vooruitblik naar de al eerder aangekondigde fietstochten in de meimaand langs Mariakapellen. Jullie zijn daarvoor allen van harte uitgenodigd. De inschrijving is geopend!

Bestuur Oase, Harry

Viering 8 mei: uit Naardense bijbel

Hans en Mieke zijn in de viering van deze zaterdag de voorgangers. Zij hebben bij de evangelielezing gekozen voor de vertaling uit de Naardense Bijbel. Meestal gebruiken we de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ze zijn beide uit 2004 en gebruiken de Hebreeuwse en Griekse grondteksten, maar met een ander doel. De teksten in de Naardense bijbel zijn specifiek gericht op liturgisch gebruik met korte zinnen en bedoeld om voorgedragen en gezongen te worden.

Het is goed om diverse vertalingen naast elkaar te leggen. Vertalen is interpreteren, waardoor tijdsaspecten, achtergronden en taalgebruik een rol spelen. Daarom is er nu weer een nieuwe vertaling op komst. Ook de tekst van het Onze Vader is opnieuw onder de aandacht, onder andere omdat het taalgebruik in Vlaanderen weer anders is dan bij ons. In het evangelie van Johannes worden in de Naardense vertaling dan ook andere benamingen gebruikt dan in de Willibrord- of NBV-vertaling, waarbij het in alle vertalingen gaat over liefde. De liefde van Jezus die hij namens de Vader uitstraalde naar iedereen om hem heen. Hij noemt zijn naasten zijn vrienden. Zoals ook in de vorige viering werd verteld zijn de 'geboden' geen last, maar een steun om liefde te tonen in vriendschap naar ieder die daarnaar verlangt.

Intenties voor deze viering kunnen worden gestuurd naar de voorgangers of via vieringen@oaseveldhoven.nl. Ook deze viering zal nog alleen via KerkTV en YouTube te volgen zijn. Laat het weten als je hulp nodig hebt om de instellingen op de tv of computer te vinden.



Terugblik: Lijdensverhaal

Jeanneke en Mieke hadden een bijzondere viering voor de Goede Week opgetrokken rondom de kruisweg-schilderijen van Theo Kuijpers, de bijbehorende teksten van Frans Wiertz en de Via Crucis van Liszt, in de uitvoering door Reinbert de Leeuw (kijk een keer op Youtube naar de uitleg van Reinbert de Leeuw hierover om het nog meer te waarderen). De mooie manier waarop Paul de schilderijen en teksten in beeld bracht, hielp zeer bij de beleving.

Het is een wonderlijke ervaring om het lijdensverhaal zich te zien afspelen in het Limburgse landschap, geschilderd in de periode dat pastor Wim Geleen was in Geleen. Met mensen van daar, die samen met ons toeschouwer zijn. Maar we worden ook uitgenodigd om uit die rol te stappen en het kruis een eindje mee te dragen.



Terugblik Paasviering: 'Een nieuw begin'

Huub en Els gingen ons voor in deze viering voor Paasmorgen. Over hoe de leerlingen het lege graf aantreffen, en hoe verschillend Johannes en Petrus reageren, mooi weergegeven in het schilderij van Eugene Burnand.



Kunnen we ons losmaken van gewoonte en sleur van alledag, en het nieuwe begin, de vreugde van Pasen te voelen? We kunnen ons optrekken aan hoe anderen zich oprichten, en dat kan ook ons sterken in de hoop en het vertrouwen dat we steeds opnieuw kunnen beginnen.

Die hoop en vertrouwen zong Jeroen uit in het slotlied "De steppe zal bloeien", met begeleiding van Frank.

Geloof en twijfel op beloken Pasen

De traditionele lezing op beloken Pasen gaat over wat in de volksmond "de ongelovige Thomas" heet. Voor Jeanneke en Frank een mooie aanleiding om het ongelooft, of misschien beter de twijfel van Thomas verder te onderzoeken en te verbinden met ons eigen geloofsleven. Met uitstekend gekozen teksten van o.a. Gerard van 't Reve, maar vooral in Jeanneke's levend woord.

Daarin sprak ze over geloof, ongelooft en twijfel als een kleurrijk gebied. Dat twijfel niet alleen essentieel voor ons geloof, maar dat twijfel ook een brug is naar de ander, zowel over geloof als over andere zaken. Hoe een spirituele weg zelden een rechte weg is, en hoe pijnlijke omstandigheden je geloof kunnen veranderen, en resulteren in meer twijfel, meer ongelooft of meer geloof. Ze vertelde hoe ze zelf een keer in pijnlijke omstandigheden geraakt werd door de tekst "Ik geloof" op een doopkaars en vandaar uit in de loop der tijd steeds meer vertrouwen kreeg in een God die bij je is. Maar ook hoe ze, toen ze dat



opschreef, weer twijfel kreeg: hoe is dat voor vluchtelingen op zee?

Een onbedoeld, maar prachtig beeld was Frank die schuil ging achter een akker met graan, en waarvan alleen de handen zichtbaar waren die het brood braken. Ik werd zelf geraakt door de prachtige zin uit het daarop volgende lied van het brood: "Een mens om nooit te vergeten, een God van vlees en bloed", mooi gezongen door Wim. Dat twijfel niet een toestand is, maar een beweging kwam heel mooi naar voren in de laatste gezongen woorden van deze viering: "Ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag." Een hoop die ook echode in de muzikale uitleiding van de viering door Paul: "De steppe zal bloeien".

Na afloop van de viering werden de filmpjes van de Paaswandeling vertoond. Filmpjes waarin diverse mensen uit Oase en de Immanuel een rol speelden van iemand die deel was van het Paasverhaal. Het leuke vond ik dat iedereen dat op zijn eigen manier had ingevuld, waardoor het levendig en authentiek werd. Ook dankzij de prachtige (en vaak herkenbare) locatiekeuzes was het mooi om dit terug te zien. *(Zie ook stukje en foto's elders in deze nieuwsbrief)*

Jeroen

Zo keken jullie terug...

Kruisweg

In de 83 jaar van mijn leven heb ik de Kruisweg nog nooit zo intens, zo verstild ervaren, van zo'n mystieke diepgang.

Een warme uitzending, heel indrukwekkend en schilderend weergegeven. Het speelde zich af in het Limburgse landschap, dichtbij ons. Het Lijdensverhaal komt zo opeens heel nabij!

Ontroerend. Ik ben er stil van geworden. Eenvoudig mooi.

Paasviering

Wat hebben jullie er allemaal toe bij gedragen dat Harry en ik op zo'n inspirerende, mooie manier het begin van de Paasochtend hebben beleefd. Dank jullie wel. Het was heel erg fijn om op deze manier toch het gevoel te hebben dat we "samen zijn gekomen" als Oase gemeenschap.

Ik heb vannacht jullie viering in alle rust gekeken. Dank jullie wel voor alle inzet en nu maar even uitrusten en blijf gezond.

Beloken Pasen, viering en film

Zondagmorgen gekeken naar de viering van zaterdagavond. Het heeft ons diep geraakt.

Complimenten voor de indrukwekkende viering. Hier kunnen we iets mee doen. Keurig verzorgd. Ook de film achteraf over de lijdensweg van Jezus... Prachtig verwoord. Jullie mogen trots zijn op zo'n team.

Dank voor de mooie viering gisteravond, Jeanneke en Frank, uit jullie hart. En daarna de film, oecumenisch, met zoveel energie.

Een mooie viering was het gisteren, en de verrassende film waar wij met plezier naar gekeken hebben.

Het was weer een hele fijne viering met en overweging die blijft hangen bij ons. Knap om jezelf zo kwetsbaar op te stellen. Mooi hoor!



Oase fietst in meimaand langs Mariakapellen!

Heerlijk samen op pad en genieten van de natuur, de ontmoeting én een stukje cultuur! Na maandenlang wandelen en fietsen alleen of met zijn tweeën is het hoog tijd voor iets anders, zeker in de lentezon van de meimaand.

Geloofsgemeenschap Oase viert haar eerste lustrumjaar en daar mag iedereen van meegenieten.



Via tien verschillende fietsroutes worden 35 Mariakapellen in de Kempen bezocht om daar eventueel een kaarsje aan te steken en te horen wat de betekenis van die kapel is of waarom die daar staat. Sommige zijn al eeuwen oud, sommige van na de oorlog, sommige hebben een heel persoonlijke betekenis. Al fietsend kunnen we elkaar op een gezonde manier ontmoeten en een praatje maken. De routes variëren van 25 tot 65 km. De meeste zijn rond de 40 km. Met een gemiddelde afstand tussen de kapellen van zo'n 6 km krijgt zadelpijn geen kans.

Zelf eten en drinken meenemen

In totaal biedt Oase ruim twintig gelegenheden in de meimaand om mee te fietsen. De routes starten om 10 of 11 uur op het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan bij de toren. Er kan onderweg niet op passende horeca gerekend worden en daarom wordt ieder gevraagd zelf voor eten en drinken te zorgen. Iedereen mag meerijden. Meld gerust familie en

vrienden aan om mee te gaan. Oase zorgt voor een traktatie onderweg.

Mensen die op eigen gelegenheid en op een ander moment willen fietsen kunnen de routeinformatie opvragen. Op de website www.oaseveldhoven.nl in de nieuwsbrieven van Oase en Immanuel is alles terug te lezen. **Daar staan de data, de routes en bijbehorende kilometers vermeld**, zodat ieder een keuze kan maken uit het aanbod.

Om alles veilig, volgens voorschriften en regels goed te laten verlopen is aanmelden noodzakelijk. We nemen de regels voor buitenactiviteiten in acht. Aanmelden gaat via oasefietstocht@gmail.com (of [bel nummer 040 2538621](tel:0402538621)). Vermeld: naam; adres; telefoonnummer; aantal personen; 1^e, 2^e en eventueel 3^e keus van dag / route.

De routes



Route 1: 31 km (vanwege aanleg N69 voorlopig niet te volgen)

Heers-Riethoven(3x)-Dommelen-Valkenswaard-Waalre

Route 2: 39 km

Zandoerle-Wintelre-Vessem-Hoogeloon-Duizel-Eersel(2x)-Walik-Riethoven-Heers

Route 3: 39 km (verkorte route 6)

Knegsel-Eersel(2x)-'t Loo-Bergeijk-Steensel-Zandoerle

Route 4: 40 km

Wintelre-Oirschot

Route 5: 40 km

Heers- Riethoven-Walik-Bergeijk- Borkel en Schaft-Zeelberg-Waalre



Route 6: 47 km

Knegsel-Eersel(2x)-Weebosch-Luijksgestel(2x)-'t Loo-Bergeijk-Steensel-Zandoerle

Route 7: 48 km

Vessem-Westelbeers-Lage Mierde-Netersel(2x)-Hoogeloon-Zandoerle.

Route 8: 55 km

Knegsel-Duizel-Hapert-Bladel-Reusel(2x)-Eersel-Steensel

Route 9: 63 km

Vessem -Westelbeers -Baarschot- Diessen-Hilvarenbeek-Lage Mierde-Netersel -Hoogeloon-Zandoerle

Route 10: 26 km (verkorte route 1)

Heers-Dommelen-Valkenswaard-Waalre

het paasverhaal. Nu gingen we geheel coronaproef op pad met één acteur, één cameraman (Jerry) en ik was zelf mee voor de 'regie'.

Jeroen Kok had verschillende teksten geschreven die we aan verschillende mensen binnen onze gemeenschappen voorgelegd hadden.



Paaswandeltocht

“In het spoor van de Levende”

Wat is pasen toch een mooi feest. Hoewel minder populair dan het kerstfeest, is het voor ons gelovigen een prachtig verhaal met diepe dalen van verdriet, verraad, ongeloof en geloof. Het is voor velen moeilijk uit te leggen dat we dat vieren, dat het feest is. Maar het is feest van nieuw leven, van een nieuwe lente en veel eieren.

Voor kinderen misschien niet te begrijpen. Hoe vier je het dan met Kliederkerk-kinderen? En zeker in deze tijd waar we niet bij elkaar mogen komen en samen kunnen vieren, konden we wél samen wandelen.

Vele mensen werkten er aan mee om er een mooi oecumenisch project van te maken. Andere jaren speelden en vertelden we live op straat aan de wandelaars over de verschillende scènes van

Het was mooi om in de uiteindelijke film zoveel bekende gezichten tegen te komen!

Heb je de film nog niet gezien, dan kun je 'm nog terugkijken d.m.v. de QR-code hieronder of terugkijken via KerkTV na de vieringen uit het weekend van 11 en 12 april.

Iedereen die er aan meegewerkt heeft, heel erg bedankt,

Hetty



Enkele beelden uit de Kruisweg



Paul / Petrus hoort meerdere hanen kraaien...



...nadat Hetty over de komst van Jezus had gehoord...



...en Jeroen als Romeinse officier verwonderd vertelt over Jezus' laatste uren aan het kruis. Avé!

Vijf jaar Oase!

We zijn dankbaar, dat we Samen ons geloof kunnen vieren.

Mijn gedachten gaan terug naar de jaren 1980, 1990, 2000.

Dierbare pastores hebben ons op weg gezet.
Graag wil ik ze met namen noemen.

Pastor Jac Verhees in de St. Ceciliakerk.
Pastor Martien Hurkmans in de St. Maartenkerk.
Pater Paul Clement in de St. Maartenkerk.
Pastor Wim Jenniskens in de H. Jozefkerk.

OASE 2016 – 2021

Wij mochten mee-vieren, mee voorbereiden, samen delen.

Zij hebben ons meegevoerd naar onze open Geloofsgemeenschap Oase.

Puur dankbaar gaan we Samen verder!

Henriëtte van Amelsvoort-Dirks



Lustrum Oase 2016 - 2021

Vijf jaar onderweg, samen, elkaar vasthoudend en bemoedigend. In deze nieuwsbrief, die er ook al vijf jaargangen op heeft zitten en hopelijk een vertrouwde plek bij jullie allen heeft veroverd, blikken we terug op het eerste lustrum en vooruit naar de toekomst. Onze voorzitter Jeroen Kok gaf hiervoor de aftrap. Nadien namen Harry de Bot, Frank Bockholts en – in dit nummer – Henriëtte van Amelsvoort het stokje over.

Daarna bent u, ben jij aan de beurt! Je bent van harte uitgenodigd om op jouw eigen manier aandacht te geven aan vijf jaar Oase. Dat hoeft niet heel ingewikkeld. De vraag is: hoe kijk je terug op onze geloofsgemeenschap, en hoe zie je haar toekomst?

Welke herinneringen heb je aan onze (soms turbulente) beginfase, aan de rustige 'bedding' van maandelijkse vieringen en bezinningsavonden die in vijf jaar is ontstaan? Voel je je ermee verbonden en blijf je verbonden?

We horen graag jouw persoonlijke verhaal over Oase.

Dat kun je sturen naar het vertrouwde mailadres info@oaseveldhoven.nl. Je mag zelf foto's meesturen, en anders zorgen wij voor fotomateriaal om je verhaal te illustreren.

Wie volgt?

