

OASE VIERING 13 maart 2021

THEMA: Een teken voor de toekomst

Voorgangers: Tonny en Ed Colnot
Cantor: Wim Delhaes
Pianist: Paul van der Steen
Beamertechniek: Armand Klaassen
Camera: Frank Bockholts

Mededelingen

Paaskaars is aan

Klankschaal

Oasekaars

Welkomstwoord

Welkom u die met ons verbonden zijn via kerk tv.

Tonny en ik hebben geprobeerd om samen met alle anderen die hier aanwezig zijn een dienst te verzorgen die past in deze Coronatijd.

Een onwezenlijke periode die, hopen we, snel weer voorbij zal zijn.

Vandaag gaan we nog even door op een manier zoals we nu intussen al lange tijd gewend zijn, wij hier in de kerk en u thuis.

Hoe fijn ook en hoe dankbaar we ook zijn dat dit alles mogelijk is, fysiek bij elkaar zijn en daardoor met elkaar samen vieren, dat is eigenlijk wat kerk-zijn wil zijn.

Openingslied: Zo vriendelijk en veilig als het licht

Gebed om ontferming

God, buig u over ons,
neem ons zoals we zijn,
met onze talenten en met onze beperktheden.

Neem van ons weg wat we verkeerd deden.

Geef ons nieuwe kansen
en schenk ons ogen om die ook te zien.

Wees met ons en vernieuw ons geloof
zodat wij ruimte kunnen maken in onszelf en voor elkaar
en de wereld om ons heen. Amen

Vredekaars aansteken

Normaal gesproken staan we nu op en lopen naar elkaar toe om een hand te schudden en elkaar vrede toe te wensen.

Nu kan dat niet, hoe graag we dat ook zouden willen.

Maar wat we wel kunnen is: samen met jullie de vredewens uitspreken

Vredewens

Je mag opnieuw geboren worden.
Je mag opnieuw vrede ervaren.
Juist jij, geraakt door verdriet,
getroffen door het verschrikkelijke,
in de donkere nacht van de pijn.
Juist jij, die zo twijfelt,
geen waarde vindt in jezelf.
Jij mag opnieuw geboren worden,
nieuwe vrede vinden.
Ook jij,
die behoedt, die warmte geeft,
die omziet naar de ander.
Vrede wordt jou aangezegd
nieuwe moed, nieuw elan,
van harte gegund en gewenst.

Lied

Gods vrede voor jou, sjaloom, sjaloom.
Gods vrede alleen brengt mensen bijeen, sjaloom, sjaloom

Eerste lezing: Meer is minder

Aan de rand van het woud woonde een man die zich al geruime tijd bezig hield met het zoeken naar geneeskrachtige kruiden.
Hij maakte er geneeskrachtige preparaten van, die de plaatselijke bevolking uit de stad zeer van pas kwamen bij ziektes en ongemakken.
Het gebeurde zelfs niet zelden dat hij mensen die ernstig ziek waren voor de poorten van de dood wist weg te halen.
Uit dankbaarheid schonken de patiënten hem geld, goederen en stukken land, tot het zelfs zover kwam dat hij een rijk man werd.
Hij staakte zijn zwerftochten in bos en land en was vooral bezig met het verzorgen van zijn bezit.
Langzamerhand raakte zijn voorraad preparaten op en ook zijn geduld met de mensen die hem bezochten.
Tot hij op een dag merkte dat er die week niemand was langsgekomen en dat hij zijn plezier in het leven begon te verliezen.
Vanaf die dag pakte hij zijn oude leven weer op en schonk al zijn overmatige bezit weg aan hen die het meer nodig hadden dan hijzelf.
Toen de mensen hem vroegen waarom hij afstand deed van al wat hij toch eerlijk vergaard had sprak hij:
“ik heb ontdekt dat wie bezit vermeerdert, ook bezorgdheid vermeerdert.
Niet het vele is goed, maar het goede is veel.
Doordat ik veel had, raakte ik nog méér kwijt onbezorgdheid, vriendschap, en tenslotte mijzelf.
Daarom: meer is minder en minder is meer !”

Tussenzang: Een mens te zijn op aarde, GVL 432

Lezing uit het Evangelie Johannes 3, 14-21

De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.

Wie kwaad doet haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Tot zover deze lezing – Wij danken God

Acclamatie: Het woord dat ik jou geef

Levend woord: Een teken voor de toekomst

10 juni 1944 was een zonnige dag in Midden-Frankrijk. Het was een paar dagen na de invasie van de geallieerden in Normandië.

Op die dag werd het dorpje Oradour sur Glane overvallen door de S.S.-eenheid "das Reich".

De mannen van het dorp werden tegen de muur gezet en gefusilleerd. Vrouwen en kinderen werden naar de dorpskerk gedreven en die werd in brand gestoken.

Een vrouw ontsnapte via een raam boven het altaar. Enkele jongens bleken achteraf niet dood te zijn. Sommige inwoners van Oradour waren die zaterdag boodschappen aan doen in Limoges en toen ze met de tram terugkwamen was de ramp al voorbij. Zeshonderd tweeënveertig mensen hebben bij die gelegenheid het leven verloren.

De Fransen hebben Oradour enkele kilometers verder opnieuw opgebouwd. Het oude dorp is blijven liggen, zoals het door de SS achtergelaten werd op de 10^e juni.

De huizen verbrand, de auto's nog op dezelfde plaats in de straten. De ijzeren ledikanten, naaimachines en al die spullen, die niet wilden branden, staan nog in de huizen zonder daken.

Het hele dorp is tot monument verklaard. Elk huis, elke steen en elk voorwerp lijkt ons te zeggen: zorg alstublieft, dat zo iets nooit meer gebeurt!

Het is een teken, dat wijst naar de toekomst.

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus ook over een monument, dat onder het joodse volk is opgericht met het oog op de toekomst.

Toen het volk onderweg was van Egypte naar het beloofde land werden ze overvallen door slangen met een dodelijke beet.

Het volk heeft dat toen ervaren als een straf voor hun ontrouw aan elkaar en aan God. Er werd een paal opgericht als monument met een koperen slang eraan. Ook een verwijzing naar de toekomst: nooit meer die ontrouw!

En in dezelfde regel, waarin Jezus spreekt over dit monument in de woestijn heeft Hij het over een nieuw teken, dat Hij zal oprichten: de mensenzoon opgeheven.

Wij, die de afloop van zijn leven kennen, weten dat hiermee het teken van het kruis bedoeld is. Heel Europa is daarmee vol gezet. Ook bij dit monument komen veel vragen op naar het waarom. Nog helderder springen die vragen naar voren, wanneer het teken in ons eigen leven komt.

Het kruis, dat wij meedragen, ieder op zijn eigen manier.

Niemand ontkomt eraan. Vragen te over. Waarom moet ik dat dragen? Waar heb ik het aan verdiend? Had het niet wat lichter kunnen zijn?

Ik zie er zoveel, die er dan toch maar gemakkelijk vanaf komen. Kan ik niet ruilen?

Begrijpelijke vragen maar tegelijkertijd zinloze vragen, want je komt er niet verder mee. De enige zinnige vraag is: "Wat doe ik met mijn kruis? Wat kan ik ervan leren? Hoe kom ik het te boven? En vooral: hoe hou ik ondanks alles uitzicht op een beter?

Hoe kom ik met mijn kruis uiteindelijk toch bij Pasen uit?"

Ook bij dit monument moeten geen vragen gesteld worden over het verleden, maar over de toekomst.

Wanneer we gaandeweg en al doende daar een beetje antwoord op vinden, gaan we ook begrijpen, wat Jezus met zijn kruis en met zijn lijden heeft willen zeggen en we zullen des te meer waarderen, dat zijn weg naar Pasen langs Goede Vrijdag is gegaan.

Muziek: piano intermezzo

Geloofsgebed

Ik geloof

dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef.

Ik geloof

dat er schuld en onschuld is

macht en onmacht

dood en leven

aan mijn kant en aan jouw kant.

Ik geloof

dat er moed voor nodig is dit te aanvaarden.

Ik geloof

dat we elkaar veel moeten vergeven .

ik geloof

in de vrijheid, in de vrede voor een mens

al kost het veel pijn.

Ik geloof

dat er Een is die groter is dan ons hart

en ons eerst heeft liefgehad.

Ik geloof

dat dat God is, God van de levenden.

Voorbede

Acclamatie: keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Laten we bidden

Voor hen die gekozen een aangesteld zijn als kerkelijke en politieke leiders,

Voor hen die verantwoordelijk zijn voor menswaardige en rechtvaardige wetten,

Voor hen die geroepen zijn om voor te gaan en idealen uit te dragen;

dat ze in alle oprechtheid het welzijn en heil van de mensen dienen.....

*Laat ons zingend bidden: **keer u om***

Laten we bidden

Voor de jongeren onder ons

die op zoek zijn naar richting in hun leven,

die heen en weer geslingerd worden door talloze invloeden en kwalijke krachten;
Dat ze betrouwbare gesprekspartners mogen ontmoeten,
wachters bij de poorten van hun leven, richtingwijzers naar een zinvol bestaan.
Laat ons zingend bidden: keer u om

Laten we bidden
voor wie zoeken naar een oplossing voor Corona.
Voor artsen, verpleegkundigen en allen die zorg dragen voor de zieke medemens.
Geef ze kracht en hoop dat er licht schijnt aan de horizon.
Geef alle Nederlanders de kracht om zich te houden aan de richtlijnen
en zo met elkaar solidair te zijn in deze onwerkelijke donkere tijd
Laat liefde en begrip belangrijker zijn dan macht
omdat ze deuren openen naar een hoopvolle toekomst.
Laat ons zingend bidden: keer u om

Laten we bidden
voor gezinnen en bedrijven die een crisis doormaken;
dat zij in hun omgeving mensen tegenkomen
die bereid zijn te luisteren
en die in staat zijn inzicht te verschaffen
zodat we allen weer samen op weg durven te gaan een nieuwe toekomst tegemoet
Laat ons zingend bidden: keer U om:

Het lichtje van de maand is voor.....
Ingezonden intenties
Moment stilte voor dat wat nog niet kan worden uitgesproken.

God, van alle mensen,

Bij uw schepping hebt Gij ons tot elkaars tochtgenoten gemaakt en ons aan elkaar gegeven als
metgezellen in het bestaan.
Moge onze weg getekend zijn door zorg voor de zwakken en ons pad bepaald worden door
mededogen voor elkaar.
Dat niemand van ons verloren gaat en ieder de weg vindt naar U God, die liefde zijt tot in de eeuwen
der eeuwen. Amen

Wij bidden samen het Onze Vader vanuit het Aramees vertaald

Bron van zijn, die ik ontmoet
in wat me ontroert.
Ik geef u een naam opdat ik U
een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij.
Vestig het rijk van eenheid nu.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben,
aan brood en inzicht.

Maak los de koorden van de fouten
die ons vastbinden aan het verleden.
Zodat wij ook anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit uw woord wordt de werkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen.
Amen.

Brood voor onderweg

Brood voor onderweg, symbool van saamhorigheid met u die verbonden bent met ons via kerk-tv
Normaal gesproken geven we nu het mandje met brood aan elkaar door .
Nu geven Ed en ik elkaar brood

In de oase kun je terugkijken op de weg die je gegaan bent. Er is water om je dorst te lessen, er is voedsel om je lichaam weer aan te sterken.

Er is tijd om je geest te verfrissen, om rust te vinden en je voor te bereiden om opnieuw op weg te gaan, samen met alle anderen die ook onderweg zijn.

Daarom delen wij brood voor onderweg. Brood van leven, geestelijk leven, waarmee wij het verbond vieren dat Jezus met ons is aangegaan.

Lied: Wees hier aanwezig , GvL 647

Slotgebed

God, wij hebben in dit uur sporen van u mogen ontdekken in de woorden die we hoorden,
in het brood dat we met elkaar deelden.
Wij vragen u, laat ons deze sporen van uw aanwezigheid uitdragen naar alle mensen die wij in de komende tijd ontmoeten.
Sporen van uw liefde en uw goedheid zoals die gestalte hebben gekregen in Jezus, uw zoon. Amen.

Gezongen zegenwens

De levende zegene en behoede u.
De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Zegen ons en behoed ons.
Doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons.
Doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.

God, zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

In de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest
Amen

Slotlied: Lied van de wegzending, GvL 654