

Augustus 2020

Ontmoeting!

We lopen vanuit de zomer richting de herfst, en die zomer en vakantie zal voor menigeen anders zijn verlopen. Het nieuwe normaal voelt niet altijd normaal en warm, maar de zon heeft dat overvloedig gecompenseerd! We hopen dat u er toch ook van heeft kunnen genieten, met de versoepelingen en mogelijkheden die er wél waren.

Zoals aangekondigd in het vorige mededelingenblad zouden we ons in de zomer beraden op de mogelijkheid om bij een viering weer bezoekers te kunnen ontvangen, mede op basis van de ervaringen van de Immanuelkerk met hun eerste bezoek bij vieringen. We gaan er voor! De september-viering is de eerste viering we u weer graag ontvangen en ontmoeten. U leest verder terug hoe we dat inrichten. Tevens vertelt Jeroen hoe hij een viering in de Immanuelkerk met bezoek in Coronatijd ervaren heeft.

Tevens wordt de viering uitgezonden en terug te kijken via KerkTV (voor een handleiding, zie [onze website \(klik hier\)](#)).

Van harte welkom om 'live' én 'online' mee te vieren!

Daarnaast heeft ook de werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging een programma samengesteld om met elkaar weer te kunnen spreken en actief te worden. Daarover ook meer in dit mededelingenblad.

De Huiskamer is weer open, weliswaar met wat huisregels, maar we kunnen elkaar ook daar zien en spreken.

We hopen dat het ons allen gegeven is, om deze mogelijkheden, met voorzichtigheid, langzaam verder weer uit te bouwen.

Bestuur Oase

Viering 12 September: Welkom!

De viering van 12 september om 19:00u wordt er eentje, waar we al wel tijdje naar uit keken: mét bezoekers! Om de 1.5 meter te kunnen garanderen zijn in de kerkzaal al groepen stoelen uit elkaar gezet. Uiteraard kunnen 'huishoudens' bij elkaar zitten, daartussen is afstand gerealiseerd. Omdat we deze indeling moeten voorbereiden, en we tevens onder het maximum aantal mensen moeten blijven, wordt gevraagd aan iedereen om zich aan te melden met een mailtje aan bestuur@oaseveldhoven.nl uiterlijk vrijdag 11 september 20:00u. In deze mail, zouden we graag vernemen met hoeveel mensen u komt.

Bij de kerk wordt u bij de ingang ontvangen en naar uw gereserveerde zitplaats begeleid. Helaas kunnen we nog niet na de viering koffie schenken.

Deze en komende vieringen wordt ook nog direct uitgezonden, en zijn terug te kijken, via KerkTV.

Bezoek viering in Coronatijd

Om zelf te ervaren hoe het is om met de coronamaatregelen een viering bij te wonen ben ik afgelopen zondag naar de viering in de Immanuel geweest. Mijn belangrijkste conclusie: de maatregelen staan het beleven van de viering niet in de weg. Nog steeds word je geraakt door teksten, liederen en beelden.

Wat minder is, is het contact met de andere kerkgangers. Je ben dus meer voor jezelf in de kerk en mist de gesprekken bij de koffie na afloop. Maar daarvoor zijn dan weer andere momenten beschikbaar.

Al met al was het een fijne ervaring, en zal ik wel eens vaker een viering bezoeken.

Jeroen Kok

Verslag viering 8 augustus: Overgave

Het was al behoorlijk warm toen we ons tussen negen en tien verzamelden voor het opnemen van de viering. Huub had aangegeven niet te kunnen komen zingen. Gelukkig was Maria bereid dit over te nemen. Dus was er nog even wat extra tijd nodig om zang en muziek goed onder elkaar te krijgen. Bovendien had Paul van der Steen gevraagd of Ariadne Tenner cello kwam spelen, en ook dat moest afgestemd worden. Maar om kwart over tien konden de opnamen van start. Alles liep voorspoedig, totdat Paul Hafkemeijer, die de techniek bediende, aan het eind van het levend woord meldde dat de

opname niet goed ging: het geluid stond er niet op.

Na een telefoontje kwam eerst Simon Wijma en daarna Thijs Soede (beiden van het techniek team van de Immanuel) om te kijken of dit te verhelpen was. Zo'n beetje de hele installatie moest ontmanteld (zie de foto), en toen ging het geluid goed, maar wilde de opname in totaal niet starten. Nog wat kabels gewisseld, losgehaald en weer vastgezet, en toen konden we rond half twaalf voor een tweede keer van start.

Allereerst dus hartelijk dank aan onze redders in de nood. En daarnaast ook een applausje voor het hele team, dat na geduldig wachten, met groot enthousiasme vol overgave aan de tweede ronde begon.



Frank en Hans hadden weer een prachtige viering in elkaar gezet, met mooie woorden over het jezelf overgeven aan vertrouwen in God, en hoe moeilijk dat is. Ondersteund door fijne liederen, die dankzij de cello partijen extra mooi werden. Nog steeds te zien op [KerkTV](#).

Inhaal Pinksterkamp werd Zomerkamp

Omdat het gebruikelijke Immanuel Pinksterkamp niet door mocht gaan vanwege Covid-19, bleef het voor de (oud-) deelnemers toch wel kriebelen. Het was dan ook heel fijn om elkaar weer op 1,5 meter in de buitenlucht te kunnen ontmoeten op de camping bij de boer in Wintelre.



Op zondag was er ook nog een korte buiten viering. Misschien volgend jaar ook deelnemers die van kamperen houden vanuit Oase? Dan hopen we wel dat het weer 'gewoon' kan met Pinksteren.
Groet Hetty



Veel jongeren die het naar de kerk gaan niet meer zo zien zitten, willen elkaar wel weer zien in deze vorm. Vorig jaar was het voor mij als Koster bij deze groep de eerste keer. Maar ook dit jaar in de zomer was het erg gezellig. Spellen voor de jeugd, frietkar, BBQ en kampvuur voor wie wil, maar niets moet. Je kunt ook lekker bij je eigen tent vertoeven. Het leuke is wel dat je alle kampeerders (her)kent.



Werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging

Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld, heeft de werkgroep **Bezinning**, **Bezieling** en **Beweging** (BeBeBe) van Oase de afgelopen maanden niet stilgezeten en is er een mooi, inspirerend programma voor het nieuwe seizoen “geboren”.



Bij elke activiteit zullen wij, elke keer opnieuw, bekijken wat er nodig is om “corona-veilig” bij elkaar te komen.

Voor elke activiteit je aanmelden is één daarvan, omdat er ook een maximum aantal deelnemers verbonden is aan bepaalde activiteiten en de ruimte die daarvoor beschikbaar is.

De geplande Verstillende dans momenten hebben wij vanwege Corona uit het programma gehaald. Via het mededelingenblad van Oase houden we jullie op de hoogte!
De werkgroep BeBeBe kijkt naar jullie uit; met de nodige ruimte is er toch “verbinding” mogelijk.

Voor informatie en/of aanmelden is contact mogelijk met: *Jeanneke de Bot*; jeannekedebot@planet.nl of 06-1367 39 62

Jet van Woerkum; jet.vanwoerkum@upcmail.nl namens de werkgroep BeBeBe

Programma Bezinning Bezieling en Beweging 2020-2021

Onderstaande programma onderdelen zullen worden afgestemd op de situatie rondom corona, van dat moment. Aanvang van activiteiten om 19:30u.

- Dinsdag 15-09-2020 Stiltemoment
(zie verder dit mededelingenblad)
- Woensdag 30-09-2020 Gespreksavond rondom Corona
(zie verder dit mededelingenblad)
- Dinsdag 03-11-2020 Stiltemoment
- Maandag 09-11-2020 Gespreksavond rondom geloofsbeleving
- Dinsdag 12-01-2021 Stiltemoment
- Woensdag 20-01-2021 Gespreksavond: Parelduiken in de Bijbel
- Dinsdag 02-03-2021 Stiltemoment
- Dinsdag 15-03-2021 Film: Des Hommes et des Dieux. Tezamen met Immanuelkerk gemeenschap speciaal gepland in Passietijd, met nagesprek.

Stilte-moment op 15 september

Geloofsgemeenschap Oase nodigt u uit !

Er is zoveel gezegd en misschien ook wel zoveel niet gezegd.....

En er is stilte en stilte geeft ruimte

De werkgroep **Bezinning**, **Bezieling** en **Beweging** wil het nieuwe seizoen – stil - beginnen om ruimte te maken voor een inspirerend programma, aan de stilte voorbij.

Het 1e stiltemoment is **dinsdag 15 september 2020**, aanvang 19.30u - plus minus 20.15u, in de Immanuelkerk.

I.v.m. het corona-virus graag aanmelden vóór 12 september met een mail naar Jet van Woerkum; jet.vanwoerkum@upcmail.nl

Bij Jet, kunt u ook informatie krijgen. De hierna volgende stiltemomenten zijn op 3 november, 12 januari en 2 maart.

Gespreksavond “Corona-crisis”

Woensdag 30 september, aanvang 19.30u, organiseert de werkgroep **Bezinning**, **Bezieling** en **Beweging** van Oase in de Immanuelkerk een gespreksavond rondom de Corona-crisis. Bezinning op de crisis en de kansen!

Opeens werd begin maart alles anders, wereldwijd. Het Corona-virus heeft de afgelopen maanden ons leven hevig bepaald en een grote rol gespeeld in onze maatschappij en dit alles ligt zeker nog niet achter ons.

Het virus leidde tot grote zorg, angst en verdriet en ook tot rigoureuze maatregelen en daarnaast ook tot nieuwe verbondenheid en oog voor elkaar; “de kleine goedheid” (Levinas).

Juist nu we afstand moeten bewaren van elkaar, beseffen we meer dan ooit ook hoe belangrijk

verbinding is en dat we elkaar nu meer dan ooit nodig hebben.

Gelukkig mogen/kunnen we nu weer “voorzichtig” samenkomen en willen wij met elkaar terugkijken op deze periode en stilstaan bij de komende tijd. Misschien dat we elkaar, door deze ontmoeting, kunnen bemoedigen en weer hoop en verbondenheid kunnen ervaren.

Waar willen we het over hebben?

Hoe heb je deze corona-crisis beleefd? Wat heeft het in jou aangeraakt?

De corona-crisis heeft ook onze ogen geopend. Wat heeft het je aan nieuwe inzichten laten zien? Zou je iets willen vasthouden en blijvend anders willen doen?

Wat hoop je? Waar droom je van als je denkt aan “na corona”?

Om goed om te kunnen gaan met de nodige afstand is het belangrijk dat wij van tevoren weten hoeveel mensen er komen. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden. Daarom is aanmelden nodig en wel vóór 26 september.

Voor aanmelden en/of informatie neemt u contact op met:

Jeanneke de Bot; jeannekedebot@planet.nl of 06-1367 39 62

Jet van Woerkum; jet.vanwoerkum@upcmail.nl namens de werkgroep BeBeBe

