

Gebedsviering Oase zaterdag 14 augustus 2021

Thema: LEVEN VOOR DE ANDER

Voorgangers: Hans van Hak en Els Bazelmans

cantor: Wim

piano: Frank

techniek: Paul

beamer/camera: Paul

liederen: Jeroen

lichtje: Mary

Paaskaars is al aan

Mededelingen

Klankschaal

Oase-kaars wordt aangestoken

Welkom en inleiding

Goede avond, jullie allemaal, hier en thuis.

Wees welkom en voel je verbonden met elkaar.

Samen vieren is in deze tijd, met de aanwezige coronapandemie, nog steeds anders dan normaal.

Toch durven we vooruit te zien naar wat we mogen verwachten.

Leven voor de ander is ons thema.

Leven doen we samen met de ander; we hebben elkaar broodnodig.

We zijn door ontelbare banden met elkaar verbonden.

Het leven gaat wereldwijd door en scheidt steeds nieuw leven, vol verwachtingen voor een nieuwe en betere toekomst.

Ook al zijn er nog zoveel problemen en angsten om ons heen, denk aan onze aarde die kreunt onder ons uitbuitend gedrag, toch blijft er de hoop op werkelijke vooruitgang ten goede.

We lezen vandaag hoe Maria, die zojuist de geboorte van Jezus aangekondigd heeft gekregen, haar nicht Elisabeth bezoekt.

Zij wil haar vreugde om wat gaat gebeuren delen.

Maria is niet alleen blij voor haarzelf maar ook voor haar naaste.

Een goede viering wens ik ons allemaal.

Openingsgebed

Zie ons hier en zie hen, die thuis deze viering mee volgen, uw mensen, een kleine groep van velen, kostbaar in uw ogen, verdoofd soms door alles wat in onze wereld mensen overkomt, nu vooral de wereldwijde verschrikking van het coronavirus.

Wij weten en kennen uw naam

die een leven lang met mensen meegaat

en nog daarna.

Wees bij ons en geef kracht vanuit uw woord

aan allen op onze aarde, tot uw geluk aanwezig is

voor ieder mens van uw mensen:

en ieder onze naaste zal zijn. Amen

Openingslied: Mijn God zijt Gij, psalm 118 – 3 GvL

Vredeskaars**Vredeswens**

God, geef ons vrede, in een wereld vol spanning en haat,
waarin mensen verblind zijn door wraak of vooroordelen,
waarin mensen tegenover elkaar staan
en elkaar de dood injagen.

God, geef ons vrede
thuis, in onze familie en onze relaties,
waar mensen soms weinig liefde en geduld kennen
waar mensen elkaar platwalsen
en elkaar de mond snoeren.

God, geef ons vrede,
met alles wat niet goed is,
dat we opkomen voor iedereen die in het nauw zit,
dat we vechten voor een wereld
waarin mensen elkaar respecteren en waarderen.

Vredeslied: Gods vrede voor jou Sjaloom

Lezing

Leven is "leven met anderen"
"leven met anderen" is leven met hen,
met wie ik alles deel.

Die ik aanvaard,
die ik geen pijn wil doen,
die ik liefheb.
omdat zij een mens zijn zoals ik.
Zonder anderen leven, is leven,
liefhebben en gelukkig zijn
een utopie.

We zijn door ontelbare banden
met elkaar verbonden.
Ik kom pas tot ontplooiing
dankzij de anderen.
Ik heb de anderen nodig . . .
Niet alleen omdat zij zoveel voor mij doen,
maar ook omdat ik zoveel
voor die ander kan betekenen.

Ik heb ogen en oren
om de ander te ontdekken,
voeten om naar toe te gaan,
handen om te geven en te helpen
en een hart om lief te hebben.

Lied: Voor mensen die naamloos , GvL 644

Lezing Lucas 1, 39 – 56

Een engel heeft Maria de geboorte van Jezus aangekondigd en haar ook verteld dat haar nicht Elisabeth zwanger is

Binnen enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda; zij ging naar het huis van Zacharias, en begroette Elisabeth. Zodra Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met heilige geest; ze schreeuwde het uit en riep: gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan. Daarop zei Maria: Met hel mijn hart roem ik de Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; want hij heeft omgezien naar zijn vernederde dienares. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, want grote dingen heeft de machtige met mij gedaan. Heilig is zijn naam, barmhartig is hij, iedere generatie weer, voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond, wie zich verheven waanden, uiteengeslagen. Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald, vernederden gaf hij een hoge plaats. Hongerigen overlaadde hij met het beste, rijken heeft hij met lege handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die hij, zoals aan onze vaders toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar; toen keerde ze naar huis terug.

Acclamatie: psalm 23 -3 coupl. 1 en 2

Levend woord en stilte – pianospel

Levend woord

Het ongeboren kind van Elisabeth sprong van blijdschap op in haar schoot.

Een bijzondere zin in de evangelielezing.

Maria ging op bezoek bij haar nicht Elisabeth.

Beide vrouwen waren in verwachting en Maria wil haar vreugde hierover delen.

Nu wij over deze ontmoeting lezen en die plaatsen in de geloofsgeschiedenis kunnen we vaststellen dat deze tekst een diepe betekenis heeft.

Het is begonnen met Jezus.

Veel mensen hadden van Hem gehouden en zijn dood had hen ontzettend geschokt.

Na zijn verrijzenis drong het ten volle tot hen door wie Jezus eigenlijk was.

Alles kreeg ineens zo'n enorme waarde.

Toen hebben ze zich ook afgevraagd: hoe is het allemaal begonnen?

Hoe werd hij geboren. Niemand van hen was er bij geweest.

Maar het moest wel iets geweldigs geweest zijn, als de Zoon van God zelf mens werd.

Er ontstond een heel grote eerbied voor zijn moeder.

Waar ze maar kwam, droeg ze Gods zoon met zich mee.

Zoals Israël, het volk van God, in zijn midden God had.

De joden hadden de ark van het verbond, daarin werd de wet die God hen gegeven had bewaard.

De eerste christenen beseffen dat Maria eigenlijk de nieuwe ark van het verbond was.

Dat Maria de nieuwe wet van Gods liefde in zich had gedragen en zij kreeg een ereplaats.

De lofzang van Maria, het Magnificat heeft zijn oorsprong in het eerste testament.
Het maakt ons duidelijk dat de liefde van God vanaf de oorsprong voortduurt tot in onze dagen.
Of zoals Elisabeth zegt: gelukkig de vrouw die gelooft, dat wat haar is gezegd in vervulling zal gaan.
Zeer hoopvol en ook een taak.

Want de lofzang heeft het over God, als redder die oog heeft voor kleine mensen en grote dingen doet.

De Heer is machtig, iedere tijd opnieuw is er zijn kracht, zijn genade.
Machthebbers stoot Hij van hun tronen, arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Wie honger hebben geeft Hij overvloed,
rijken stuurt Hij heen met lege handen.
Ook in onze tijd mogen we dat op ons laten inwerken en er naar handelen.

Leven voor de ander; een nieuw perspectief bieden.

Als je je bij iemand tot in je kleinheid geaccepteerd weet, kan het ook zo uitwerken dat je zelf anderen in hun kleinheid meer draagt en accepteert, en hun kansen weet te geven.

Het leven wordt gedeeld met anderen, die ik aanvaard, die ik geen pijn doe, die ik liefheb.

Dat perspectief van maak elkaar gelukkig, let op elkaar en geef elkaar levensruimte opent een wereld aan kansen en geeft mensen hoop.

Hoop waarop we mogen vertrouwen.

We kennen om ons heen meer dan voldoende situaties die ver afstaan van dit perspectief, te veel om op te noemen.

Maar laat ons de hoop levend houden en die stimuleren.

Laat ons heenstappen over onze angst en vrees en Jezus' woorden ter harte nemen.

Laat ons beseffen hoe overweldigend mooi de schepping en onze aarde is en dat terughoudend en beschermend beheer daarbij van levensbelang voor iedereen is.

Onze aarde is een kwetsbare en kostbare leefomgeving.

Ook daarvoor geldt dat we oog dienen te hebben voor kwetsbaarheid en uitputting.

Onze uitbuitende handelingen vragen om verandering en omkeer.

Bewustwording en inzet voor daadwerkelijke zorg voor onze schepping vraagt veel maar we mogen hopen op een goede geest van vele reddende krachten.

Ervaar en voel de aarde en het leven als een geschenk, een genade en gave.

Zing tegen beter weten in.

Voel de vreugde zoals ook het kind van Elisabeth opsprong van blijdschap.

Maria deelde haar vreugde over wat haar was toegezegd, vol verwachting op wat komen zou.
vastberaden de taak opnemend voor nieuw leven.

Geloofsgebed

Wij geloven in God, onze Vader. Hij schiep en
Hij schiept ons, man en vrouw. Hij vertrouwt ons
het heelal-met-de-aarde toe, opdat in elke tijd
en op alle plaatsen de roep van het leven gehoord zou worden.

Wij geloven in Jezus Christus, geboren uit Maria,
gestorven voor ons op het kruis en verreezen in
het morgenlicht van Pasen. Door Jezus kennen we
de liefde die in God haar oorsprong heeft. En in
en door Jezus Christus beleven wij deze liefde .

Wij geloven in de Geest, die ons in elke mens tegemoet treedt. Vanuit die Geest zeggen wij vaarwel aan oude sleur en vooroordelen.

Vanuit de Geest stappen we heen over wat ons verdeelt, over wat ons angst en vrees aanjaagt, om Jezus te volgen op de weg die naar de Vader leidt.

Wij geloven in de mens; de mens van rechtvaardigheid en vrede, de mens die zoekt, die zich tonen durft, die zijn best doet, die vecht voor wat goed is. Wij geloven dat de mens bestaat als Gods beeld en dat wij leven om Hem in ons zichtbaar te maken, met hulp van Gods Geest. Amen.

Voorbeden met acclamatie O Heer God, GvL 399
Goede God,

wij danken u dat wij na de ergste verschrikkingen van de coronatijd hier weer bij elkaar mogen zijn en dat wij mogen hopen op groeiend succes in het bedwingen van het coronavirus.

Maar goede God, wij zijn zo bang voor de toekomst, door de opwarming van de aarde. Hittegolven, bosbranden, overstromingen, abnormale temperaturen, ze teisteren de aarde, brengen dood en verwoesting en de rampen zullen alleen maar groter worden.

U hebt ons de aarde in handen gegeven om haar te beheren en wij hebben haar uitgeput en kapot gemaakt met mega hoeveelheden kunstmest, met megasteden, waar miljoenen mensen op elkaar wonen, megastallen van varkens, kippen, koeien en nertsen, die oorzaken van ziekte vormen zoals corona.

Het is de hoogste tijd voor verandering; een enorme verandering is geboden. Die zal veel van ons vragen en moeilijk zijn, gewend als wij zijn aan luxe en comfort en een leven, waarin wij bijna al onze wensen kunnen verwezenlijken. Maar een enorme verandering is geboden.

Zend uw Geest over de aarde, zoals in het begin. Dat de mensheid zich bewust wordt van de noodzaak de zaken anders aan te pakken en zich daarvoor inzet. Dat zij van haar luxe privileges wil terugwijken voor het hogere doel, de redding van de aarde.

Begeester ons, dat wij mensen worden als Marjan Minnesma, Frans Timmermans en Greta Thunberg, die onze kinderen en kleinkinderen vertegenwoordigt. Die zien wat er gebeurt en het vechten voor het behoud van de wereld in praktijk brengen met grote en kleine middelen.

Bidden wij voor hen, voor onszelf en voor alle mensen van goede wil en inzet voor onze aarde, dat er een goede toekomst mag komen voor al onze nakomelingen.

intenties kaarsjes intentieboek eigen intenties
stilte lichtje van de maand

Onze Vader en Wees gegroet

Lied: Het lied van het brood , GvL 457 coupletten 1, 3 4, 5.

Brood voor onderweg

Als we in de oase tot rust gekomen zijn en gevoed en gesterkt weer verder willen trekken is dit het brood voor onderweg.

Jezus zegt: Ik zal met je meegaan op wegen van het onbekende.

En als je twijfelt of niet weet waarheen,
zoek dan mijn hand mijn wandelstaf.

Dan delen we het brood, we wakkeren het vuur aan
en dan scheppen we stilte.

Vertrouw je aan het leven toe.

Zoals de liefde van God,
heeft Jezus' liefde geen andere naam dan: Ik zal er zijn.
Met het breken van dit brood willen wij hem navolgen
en ons leven delen met hem en met elkaar

We delen dit brood met elkaar

Lied: God groet u, op melodie GvL 445

De eeuwen doorgegeven, Maria, is jouw naam,
want God is in jouw leven een nieuwe weg gegaan;
wat goeds kon er nog komen alleen maar van een vrouw?
Maar God heeft op jouw dromen en nieuw begin gebouwd.

De plannen van de mensen heeft God te niet gedaan,
hun hoogmoed en hun wensen, is God voorbijgegaan.
De machtigen der aarde, zij worden niet geteld,
want boven vuur en zwaarden heeft God een vrouw gesteld,

die niet wordt onderworpen aan macht van man en staat,
maar rechtop, vastberaden het leven komen laat -
ach mochten wij geloven dat geestkracht, groot en klein
de mensen uittilt boven de tobbers die wij zijn.

Gebed tot Maria

Wees gegroet Maria,
Jij die Jezus moeder werd,
jij die een leven lang Gods woorden voor de wereld
overwogen en meegenomen hebt,
jij die die woorden tot een geschenk hebt laten
worden in je hart.
Open ons hart ook voor de woorden van Jezus,
zodat ze ons tot zegen kunnen zijn.

Zegenwens

Zing tegen beter weten in.
Zing en droom van de mens
die je mag zijn.
Zoals verwoord in het Magnificat – lofzang van Maria

Gezegend de hand
die je uitstrekt naar de ander.

Gezegend de woorden
waarmee je de ander geluk wenst.
Gezegend je voeten
op weg samen met anderen,
naar recht en vrede.

Moge de God van Jezus ons zegenen,
en mogen wij elkaar als naasten,
met vriendschap en trouw tot zegen zijn
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Slotlied: Dat je de weg mag gaan.

Volgende gebedsviering Oase: zaterdag 4 september