

*Juni 2020*

---

## Er kan weer wat meer...

Zo langzamerhand wordt ons leven weer wat normaler en 'mogen' we dingen die maandenlang niet konden. Ook zo genoten van het eerste biertje, wijntje of koffie op het terras? Het laat maar weer zien hoe je simpele dingen gaat waarderen als ze een tijdje niet zo vanzelfsprekend waren.

Zo zal het zeker ook voelen als we weer voor het eerst in een vertrouwde setting bij elkaar kunnen komen in de Immanuelkerk. Al zal dat nog even op zich laten wachten: verreweg de meesten van u geven er de voorkeur aan om in de zomer nog geen viering te bezoeken. Het rijke 'bezit' van kerkTV maakt die keuze ook wat makkelijker. De Oasevieringen komen ook in juli en augustus nog gewoon uw huiskamer binnen.

Zie voor KerkTV de handleiding op [onze website \(klik hier\)](#). Van harte welkom om 'online' mee te (blijven) vieren!

Ook in deze nieuwsbrief hebben we weer de nodige relevante artikeltjes en foto's verzameld, waaronder nieuws van de vieringengroep: een onmisbaar elftal mensen onder aanvoering van 'coach' Frank Bockholts, die voor het cement in onze geloofsgemeenschap zorgen.

Lees het rustig door, met een kop koffie onder handbereik.

*Namens bestuur Oase, Harry*

## Vieringengroep weer bij elkaar!

Begin maart kwamen de eerste richtlijnen hoe we met corona om moesten gaan. Na enige twijfel hebben we besloten om de viering van 14 maart te laten vervallen. Vanaf dat moment zijn we via KerkTV gaan uitzenden. Eerst de vastenvieringen op de woensdagavond, samen met Wim Dekker en Lieuwe Wijbenga. Daarna de Paasviering, deze keer ook vanuit de Immanuelkerk en vervolgens de vieringen van mei en juni.

Het is en blijft een aparte ervaring om in een lege kerk met apparatuur toch een sfeer te creëren die binding maakt met de kijkers.

De richtlijnen geven inmiddels de mogelijkheid om weer in de kerk samen te komen, maar de praktijk is weerbarstig. De animo is heel gering, er is terughoudendheid, en daarom is de keuze gemaakt om in juli en augustus nog zonder kerkgangers te blijven uitzenden. In augustus bekijken we hoe we in september een goed vervolg aan de vieringen kunnen geven.

Dinsdagmiddag 16 juni zijn we als vieringengroep helemaal compleet bij elkaar geweest in het Kapelleke! Dat ging met z'n elven op gepaste afstand, maar wel met koffie en gebak. Eindelijk elkaar weer zien en bijpraten... Het was gezellig en geen van de leden heeft last gehad van het virus. Wel bij relaties in de familie.

## Vieringen volgend seizoen

Naast de gewone vieringen op de tweede zaterdag van de maand zijn er nog een aantal woensdagavonden in de advent- en vastentijd. Maar komend jaar zijn er nog een paar belangrijke momenten waar we aandacht aan willen schenken.

Zo hadden we een **ontmoetingsmiddag** gepland op de zondag na Pasen. Die ging niet door en zouden we naar het najaar verplaatsen. We hebben nu gekozen om die weer op de zondag na Pasen te houden, maar dan in 2021.

Onze **overledenen** gedenken we in een viering eind oktober. En in navolging van onze contacten met **De Kapel** in Eindhoven nodigen we hen uit in een viering in het voorjaar. Ook is het plan om op enig moment een **eucharistieviering** te houden. We gaan in overleg om te kijken wanneer dat zou kunnen.

En de **kerstviering**? Die hopen we toch weer in de blokhut kunnen doen, al blijft dat koffiedik kijken.

### Intenties

Het blijft mogelijk om intenties voor de voorbede aan te leveren voor alle vieringen. Dat kan bijvoorbeeld via [vieringen@oaseveldhoven.nl](mailto:vieringen@oaseveldhoven.nl).

*Frank*

## Viering Leven nu – jij en ik – ook in crisis!

Het was weer een prima viering die Tonny en Ed op 13 juni gemaakt hadden. In haar levend woord liet Tonny prachtig horen hoe de twaalf apostelen die gezonden worden staan voor de twaalf nieuwe stammen, waar wij allemaal bij horen. En hoe dus ook wij gezonden worden om onze medemensen bij te staan door te doen, juist ook in deze crisistijd. In de eerste lezing beschreef Ed hoe ganzen samenwerken en er voor elkaar zijn, eindigend met de verzuchting “Hadden wij mensen maar het verstand van een gans...”

Het was ook mooi om te zien hoe het thema ook tot uitdrukking kwam in de uitvoering van de viering, de samenwerking tussen alle betrokkenen: Paul en Armand voor de techniek, Huub (op het laatste moment ingevallen) en Paul voor de muziek, de mededelingen van Frank en uiteraard onze voorgangers Ed en Tonny.

*Jeroen*

## Volgende viering

De juliviering van Oase (nog niet voor publiek toegankelijk) vindt plaats op zaterdag 11 juli. Voorgangers zijn dan Hans van Hak en Els Bazelmans. Zoals altijd te beluisteren via KerkTV.





## Thuis kijken...



Zomaar wat beelden hoe KerkTV onze huiskamers binnenkomt. Hierboven heeft Armand in zijn werkkamer Huub Bukkems vol in beeld. Jeanneke (beneden) ziet het wat breder met een screenshot waarop Tonny Colnot wordt geflankeerd door Ed en Huub.



## Kliederkerk 21 juni

Op zondag 21 juni gaan we voorzichtig elkaar weer ontmoeten.  
Gezinnen en families met opa's en oma's kunnen vanaf 16 uur starten met een wandeling vanaf de Immanuelkerk.  
We lopen langs de Merefelt, waar we de mensen daar een groet brengen  
en gaan vervolgens op 1,5 meter van elkaar picknicken.  
Welkom allemaal,  
*Hetty*

**Kliederkerk** | **VELDHOVEN**

Zondag 21 juni  
16:00 tot 18:00 uur

Zorg voor elkaar

Samen aan de Wandel

SAMEN ontdekken | SAMEN vieren | SAMEN eden

Informatie over de volgende Kliederkerk Veldhoven vind je op de websites van Oase en Immanuelkerk. Of kijk op Facebook Kliederkerk Veldhoven.





## Fietsen langs Mariakapellen

Net als vorige keer stuurde Ineke Groenen weer een aantal foto's in van haar tocht langs Mariakapellen in de omgeving. We kozen er twee uit. Plus het gedichtje 'In de wind'.



Mariagrot op Heers in Veldhoven

### *In de Wind*

*De wind waait nog altijd.  
Nu zoals toen. Op de weg.  
Op alle mogelijke wijzen.  
Op het eerste gezicht de rust verstorend,  
oncomfortabel en vervelend.  
Maar ook bevrijdend, zuiverend, verfrissend,  
vernieuwend, zalvend,  
helend, smog en mist en onnodige ballast weg  
blazend.  
Laat het maar waaien.  
Laten we maar in de wind gaan staan.*

*Niet bang zijn en vertrouwen.  
Laat het maar pinksteren.*



Eén van de Mariakappelletjes in Riethoven en Walik.

**Ineke, bedankt voor je mooie bijdragen!**





## 'Zalig wie standvastig blijft in een pandemie'

Hoe zouden de zaligsprekingen klinken in coronacrisis? Cartoonist Dave Walker liet zich helemaal gaan in een tegelijk speelse en meditatieve video. De tekst leest u hieronder.

### Zaligsprekingen voor een pandemie

Zalig wie binnenshuis blijft, want zij beschermen anderen.

Zalig de werklozen en zelfstandigen, want hun nood aan God is groot.

Zalig de winkeliers want zij maken noodzakelijke goederen beschikbaar.

Zalig de post- en pakjesbezorgers, want zij brengen noodzakelijke dingen.

Zalig het ziekenhuispersoneel, spoeddiensten, dokters, verpleegkundigen, zorgverleners en schoonmakers, want zij staan tussen ons en het graf, en hun komt het Koninkrijk van de Hemel vast en zeker toe.

Zalig zijn de kassiers, want zij verdragen overwerk en frustratie met geduld en kracht.

Zalig de vuilnisophalers, want ze zullen God zien over de afvalberg heen.

Zalig de leerkrachten, want ze blijven standvastig in verwarrende tijden.

Zalig de kerkwerkers; diakens, priesters en bisschoppen, want ze zijn een troostende aanwezigheid. In een wereld die pijn doet, blijven ze de weg naar God wijzen.

Zalig de alleenstaande ouders, want ze gaan alleen om met hun verantwoordelijkheden, zonder die even te kunnen uitstellen.

Zalig al wie alleen is, want ze zijn kinderen van God en met Hem zijn ze nooit eenzaam.

Zalig allen die in deze tijd zuiver van hart zijn. Al wie blijft honger en dorst naar gerechtigheid. Al wie vrede bewerkt en barmhartigheid uitdraagt. Dat jullie nabijheid mogen ondervinden en kalmt.

Moge de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Amen.

## Alle Veldhovense kerken in acryl op doek

**Onder de titel '100 jaar kerkgebouwen Veldhoven' heeft Clemens Stolwijk een fraai schilderij in acryl op doek vervaardigd.**

Het doek toont alle kerkgebouwen in Veldhoven, inclusief de kapel in Zandoerle (helemaal links) en het kerkje van de Christengemeenschap (vierde van links). De overige torens kan ieder zelf zoeken en benoemen!

Bijzonder is ook dat onder de gebouwen een stukje interieur van elk van de kerken is afgebeeld.

Bij nadere bestudering blijkt dat de kerken in chronologische volgorde staan: van de twee eeuwen oude Zandoerse kapel links, via de rond 1912 gebouwde grote kerken tot de uit 1989 daterende St. Maartenskerk rechts. Alle kerken in de rechter helft van het schilderij zijn na de Tweede Wereldoorlog gebouwd.





