

Mei 2020

---

## Nog even geduld...

De periode dat we elkaar niet 'lijfelijk' gaan ontmoeten, zal helaas nog een tijdje voortduren. Het bestuur van Oase is tot de (voorlopige) slotsom gekomen dat het beter is om deze zomer nog geen publieksvieringen te houden. De leeftijd en in sommige gevallen ook de gezondheid van onze mensen heeft daarbij de doorslag gegeven.

Wel kijken we tegelijk met een schuin oog naar de ontwikkelingen bij onze 'gastheer', de Immanuelkerk. Zij bestuderen de uitvoerige protocollen van de PKN. *Zie artikeltje 'Vieringen in komende tijd'*. Gelukkig kunnen we elkaar virtueel blijven ontmoeten via onze maandelijkse KerkTV-vieringen op zaterdag en de mooie wekelijkse bezinningsmomenten op woensdag. Ook zijn we met een ploegje mensen vanuit Oase in de telefoon geklommen om direct mondeling contact te leggen. Een belronde die op prijs werd gesteld.

In deze nieuwsbrief onder meer ook aandacht voor de kapellentocht per fiets, bericht van werkgroep bezinning, een terugblik op onze meiviering en (de eerste) foto's uit huiskamers tijdens Oasevieringen!

In de tussentijd: blijf voorzichtig met vis-à-vis contacten, maar wees gul met mails en telefoontjes! Juist in deze tijd schrijven we Omzien naar Elkaar met hoofdletters.

*Bestuur Oase*

## 9 mei: Bron van Hoop

Het was een bijzondere ervaring om bij de opname van de viering van 9 mei aanwezig te zijn. In een lege kerk, met alleen een cameraman (Armand), een beeld- en geluid-regisseur (Paul) en de twee voorgangers Huub en Piet. Knap hoe die zonder kerkvolk toch vol enthousiasme hun boodschap van hoop brachten. De twee mooie Bijbelteksten (van Petrus en van Johannes) waren behoorlijk filosofisch maar kregen in deze bijzondere tijd ook weer nieuwe betekenis. Ook de voorbeden hadden natuurlijk een hoog corona-gehalte.

Naast voorganger was Huub ook cantor en zong onder andere het prachtige slotlied Ga met God, met daarin de toepasselijke zin "tot wij weer elkaar ontmoeten". Daar zien we verlangend naar uit!

## Vieringen komende tijd

Ondanks alle beperkingen is het geweldig dat we nog steeds een viering kunnen verzorgen op de tweede zaterdag van de maand. We blijven daar mee doorgaan, maar de vraag is wanneer we weer over kunnen gaan naar 'samen vieren'. Dat komt er aan, maar we zullen daar verstandig mee omgaan. De kerken maken nu uitgebreide voorschriften hoe we er de komende tijd, als er meer mag en mogelijk wordt, mee om moeten gaan. De Immanuelkerk volgt die voorschriften en wij gaan daar in mee.

We denken van twee kanten. Wanneer mogen we weer met 30 of later met 100 mensen bij elkaar komen?



Anderzijds is de vraag wie het aandurft om in deze ruimte samen te komen. Wanneer kunnen we als gemeenschap samen zijn met uitgebreide ontmoeting voor de viering en het koffiedrinken er na. Wij gaan er voorlopig van uit dat we kerkTV doen tot en met de viering van 8 augustus, als dat vanuit de Immanuelkerk mogelijk blijft.

We hebben ook goede ervaringen met de **woensdagavondvieringen**. Die zijn nog tweemaal tot Pinksteren. Het is hartverwarmend hoe we met Wim en Lieuwe en met de technische mensen in deze tijd hebben kunnen samenwerken.

De **gebedsdienst van 13 juni** wordt verzorgd door Ed en Tonny Colnot. Jeroen is cantor en Paul van der Steen zal piano spelen. Paul Hafkemeijer doet de ingewikkelde techniek en Armand Klaassen bedient de camera. Zo kunnen we met weinig mensen en afstand bewaren en toch een mooie viering verzorgen.

In deze viering lezen we hoe Jezus medelijden heeft met de mensen en dan de apostelen op pad stuurt met de boodschap om de verloren schapen weer bij elkaar te brengen. Dit met het thema: Leven nu - jij en ik - ook in crisis!

**Intenties** voor de viering kunnen worden gestuurd naar [vieringen@oaseveldhoven.nl](mailto:vieringen@oaseveldhoven.nl). Er wordt daarbij een kaarsje aangestoken.

## Thuis kijken naar Oase!

Hoe volgt ú thuis de vieringen van Oase? Maak er een foto van en mail die ([info@oaseveldhoven.nl](mailto:info@oaseveldhoven.nl)) naar ons door! We plaatsen hem dan in ons volgende mededelingenblad.

*Terwijl Jeroen Kok (foto hieronder) de uitzendingen vanuit de Immanuelkerk op zijn TV kan volgen, vindt Hetty van den Hurk het prima om dat op haar telefoon te doen. Mét een lekker kopje koffie erbij!*





## Tijd voor bezinning / bezieling !?

Het Corona-virus kan de werkgroep **Bezinning, Bezieling en Beweging (BeBeBe)** niet tegenhouden weer plannen te maken voor tijden dat we weer “gewoon” samen kunnen komen.

*Op zich goed en positief nieuws, maar wel onder voorbehoud. We kunnen nu nog niet inschatten hoe dit tegen die tijd praktisch te organiseren rondom afstand etc.*

We zijn dus volop bezig om weer een inspirerend programma samen te stellen voor het seizoen 2020-2021, beginnend in september. Terugkerende momenten zullen zijn de **verstillende dans** en het **stiltemoment**; ook wordt er gekeken om samen met de Immanuelkerk een avond te organiseren rondom bepaalde **muziek en/of een film met nagesprek**.

Verder denken we aan **2-3 gespreksavonden**. De eerste avond willen we met elkaar een pas op de plaats maken rondom de **Corona-crisis**; wat heeft het met ons gedaan, hoe nu verder? Wat kunnen we aan “goeds” meenemen naar de toekomst? De onderwerpen voor de andere avonden zijn nog in wording. We denken op dit moment aan een avond rondom **Bijbelverhalen**. Welk verhaal inspireert mij, speelt een rol in mijn leven? Daarnaast misschien een avond waarin we in gesprek gaan over onze **geloofsbeleving**. Hoe breng ik onder woorden wat mijn geloof met mij doet en voor mij betekent? Of waartegen voel ik weerstand/ verzet; waar kan ik niets (meer) mee? Zodra we meer weten, laten we weer iets van ons horen.

De werkgroep wenst iedereen toe dat we de hoop niet verliezen en dat het met ons en wereldwijd steeds beter mag gaan.

Wij kijken uit naar jullie en naar deze avonden.

*Warme groet van werkgroep BeBeBe,  
Jeanneke de Bot*

## Op de fiets langs Mariakappellen

Twee weken geleden informeerden wij u al over de vele Mariakappelletjes in deze regio, die met een fietstocht prima te bezoeken zijn. Op [onze website](#) staat een volledig overzicht.

Hieronder een paar voorbeelden van kapelletjes in de Kempen.

### KAPEL Westelbeers: Spreeuwselsedijk

De kapel bij het bruggetje over de Beerze dateert al van 1637. Vlak voor de meimaand wordt het kapelletje door een aantal buurtbewoners nog eens grondig schoongemaakt. Het kapelletje wordt goed bezocht. In Westelbeers hebben ze geen kerk. Vroeger werd er op Goede Vrijdag ook de kruisweg gebeden. De staties hingen tegen elkaar aan, zes aan iedere kant.



### **KAPEL Hilvarenbeek: Diessenseweg**

“Troosteres der Bedrukten” heet het kapelletje en is gebouwd in 1945 uit dankbaarheid voor de opvang van uitgehongerde kinderen uit Amsterdam. De stenen zijn door de kinderen zelf aangedragen van een door de Duitsers in brand gestoken boerderij. Veel later is de kapel glad gepleisterd en wit geschilderd.



### **KAPEL Eersel: Dijk**

Deze kapel is in 1940 gebouwd. Ook dit is een product van het Brabants Studentengilde. Het kapelletje wordt de laatste jaren steeds drukker bezocht. Oorspronkelijk als devotiekapel gebouwd, is het na de oorlog een gedachteniskapel geworden voor Jaques Blox, de enige Eerselse soldaat die in Indonesië sneuvelde.



Wie zelf de stoute fietsschoenen aantrekt en een route langs de Mariakapellen maakt, kan zijn of haar foto's van die tocht naar ons opsturen. Die komen dan in onze volgende nieuwsbrief.

Bijzondere foto's kregen wij al binnen van Ineke Groenen, die door omstandigheden niet per fiets maar per auto onderweg was, samen met haar zoon Joris en twee kleinzootjes. Dat gebeurde in de auto die ooit toebehoorde aan Wim Jenniskens en nu in het bezit is van Joris. Einddoel was de kapel in Hoogeloon, terwijl onderweg ook in de Mariakapel van Zandoerle een kaarsje werd opgestoken. De foto hieronder is genomen in Hoogeloon.

Getuigen daarvan...



Ineke belooft binnenkort ook een kapellentocht per fiets te maken!







*De voormalige auto van pastor Wim rijdt nog steeds rond... Wie herkent hem nog?*

## Belronde valt in de smaak

Half april, zo'n vier weken na het begin van de 'intelligente lockdown', is een groepje Oase-mensen begonnen met een belronde langs bijna alle leden en belangstellenden van onze geloofsgemeenschap. Gewoon, om eens te vragen hoe ze ervoor staan, of er nog hulp nodig is en wat ze vinden van de vieringen via KerkTV. Omzien naar elkaar...

De belangstelling werd zeer op prijs gesteld! Er volgden tientallen prettige gesprekken, van vijf minuten tot meer dan een halfuur. Het blijkt dat 'onze' mensen zich in het algemeen goed redden en dat er goddank nog niemand ziek is geworden door het virus. In sommige gevallen wel in de directe omgeving.

Zoals één van de bellers het omschreef: *Eens te meer is gebleken dat er een sterke onderlinge band is ontstaan of gebleven en dat Oase er gewoon IS.*

En vrijwel iedereen ziet reikhalzend uit naar de eerste publieksviering in de Immanuelkerk!

## Inloggen op KerkTV

### Hoe gaat dat ook alweer?

Om de Oasevieringen en bezinningsmomenten te kunnen volgen én terugzien, dient u het volgende te doen via uw PC, laptop, tablet of zelfs smartphone. Klik direct op deze [KerkTV](#) link of type in <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867>.

Daar vindt u alle vieringen van Immanuelkerk Veldhoven terug, gerangschikt op datum. Daar vindt u onze Oase vieringen tussen!

Onze zaterdagvieringen vind je op 11 april en 9 mei (en straks op 13 juni). Maar ook aan alle woensdagavond-bezinnings-momenten werkt Oase mee, samen met Wim Dekker of Lieuwe Wijbenga. Ze zijn de moeite waard om te bekijken, zeker in deze tijd!

Voor een instructie met plaatjes, zie ook [onze website](#).

## Corona-tips van de paus

### Van 16 tot 24 mei vindt voor het eerst de Laudato Si - Week plaats.

Paus Franciscus nodigt ons uit, ondanks corona erover na te denken wat wij voor stappen kunnen zetten in onze geloofsgemeenschap, in onze gezinnen/ families.

Hij geeft 10 tips.

1. Toon in jouw gebeden dankbaarheid voor de schepping en beloof ze te beschermen.
2. Gedenk in jouw gebeden mensen die door milieuvervuiling of klimaat-veranderingen worden getroffen.
3. Bid samen met familieleden in openlucht.



4. Voor je iets koopt, vraag je dan af of je het écht nodig hebt. Als kinderen iets nieuws willen, praat daarover met hen.
5. Eet één dag per week geen vlees.
6. Plan een activiteit met het hele gezin waarvoor je geen elektronica nodig hebt.
7. Doe mee aan een activiteit die het milieu helpt, zoals afval opruimen in een park.
8. Organiseer in jouw parochie of gemeente een campagne die milieuvriendelijk leven aanmoedigt.
9. Vraag aan iedereen in jouw familie wat ze zouden kunnen doen om het milieu te sparen.
10. Onderteken de petitie op Live Laudato Si en nodig vrienden en familie uit om hetzelfde te doen.

