

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Het is Meimaand. Tijd om een kaarsje op te steken voor jezelf, voor een ander en even stil te staan in wat voor tijd we zijn beland en hoe het verder gaat.

Een gebed aan Maria biedt velen troost en bemoediging. Velen zien haar als de grote bemiddelaar tussen ons en God.

Kijk welke kapellen je wilt bezoeken op de fiets bij een ommetje, of met de auto om er toch even uit te zijn. Een mooi puzzeltje om een leuke route te maken. Er zijn hele kleine kapelletjes waar net het beeldje in past en grotere waar je met een paar mensen in kunt.

Wel voorzichtig zijn, natuurlijk. En zorg dat je kleingeld bij je hebt.

Voor fietsknooppunten kun je bijvoorbeeld [de fietsnet routeplanner](#) gebruiken.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Frank Bockholts. 06-40394625.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle kapellen en hun adres. Daarna volgt van iedere kapel een korte beschrijving.

Mariakapellen in de Kempen.

Naar aanleiding van het boekje "Ons lief Vrouwke in de Kempen" van Jeanny Wouters-Bekkers.

Uitgave 1999

	Plaatsnaam	Adres	Aanwijzing voor de locatie
1	Baarschot	Tongerloseweg	Lourdesgrot in de bocht ri Diessen
2	Bergeijk	Loo	Splitsing Loo/Frater Romboutsstraat
3	Bergeijk	Patersbos	Riethovensedijk T.o. 'De Ploeg' zandpad in
4	Bergeijk	Meester Pankenstraat	Achter bushokje t.o. hsnr 27
5	Bladel	Molenweg	Kruising Molenweg/Den Houw ri Casteren
6	Borkel en Schaft		In Schaft tussen huisnr 89 en 91
7	Diessen	Echternachstraat	Zijstraat van de hoofdweg
8	Dommelen	Helenadal	Brouwersbos.
9	Duizel	Groenstraat	Kruispunt Akkerstraat – Groenstraat hnr 28A
10	Eersel	Dijk	Kruising Kapelweg - Dijk
11	Eersel	Markt	Het mooi vrijstaande kerkje bij de kiosk
12	Hapert	Ganzestraat	Bij hsnr 38 bij plaatsnaambord Hapert
13	Hilvarenbeek	Diessenseweg	Van Diessen naar H'beek 400 mtr voor viaduct links
14	Hilvarenbeek	Tilburgseweg	In de bocht waar Tilburgse weg aansluit op N269
15	Hoogeloon	De Hoef	Kruising Hoogcasterseweg/de Hoef
16	Knegsel	Het Groen	Kruising Vessemseweg/Eerselseweg bij tankstation
17	Lage Mierde	Vloeiend	Pleintje Vloeiend/Hoenderhoek
18	Luijksgestel	Kapellerweg	In de bocht, nabij het bakkerijmuseum
19	Netersel	Fons v d Heijdenstraat	Kruising Carolus Simplexplein/Fons vd Heijdenstr
20	Netersel	De Hoeve	Vlabbij kruising Beemke t.o. Hoeve hsnr 9
21	Oirschot	OLV van de H. Eik	Proosbroekweg/Hakkelaren. Bordjes wijzen de weg
22	Reusel	Burgm Wilkenslaan	t.o. d'Ouwe Brandtoren bij klimbos/fiestpad
23	Reusel	Buizerd	Kruising Postelseweg/Peel/Buizerd na 100 mtr links
24	Riethoven	Schoolstraat	Op T-Kruising Schoolstraat - Kapelstraat
25	Riethoven	Eind	Eind. Bij boerderij nr 8. Met picknicktafel
26	Riethoven	Rijthoviusdreef	Vanuit Eikestraat linksaf, links bij zendmast
27	Riethoven	Dorpstraat	Op splitsing Dorpstraat - Tonterstraat
28	Valkenswaard	Zeelberg	Hsnr 37. Pleintje bij wegsplitsing naar Leenderbos
29	Veldhoven	Heers/Westervelden	Grot aan grasveld
30	Vessem	Jan Smuldersstraat	Den groten Aard/Jan Smuldersstraat (hoofdweg)
31	Waalre	Molenstraat	In privétuin bij huisnummer 33 achter grote boom
32	Weebosch		Van Weebosch naar Luijksgestel aan bosrand
33	Westelbeers	Spreeuwseledijk	Spreeuwseledijk/Kapeldijk/Broekeindsedijk
34	Wintelre	Groenstraat	Mini kapelletje bij huisnummer 10.
35	Zandoerle	OLV van 't Zand	In Zandoerle aan het pleintje met kanon

Oorspronkelijke waren diverse fietsroutes opgesteld met afstanden van 25 tot 65 km naar aanleiding van het 12 ½ -jarig bestaan van parochie St.-Maarten in 2000 met sponsoring voor het missieproject Belo-Horizonte in Brazilië.

Kapelbeschrijvingen behorende bij 'Mariakapellen in de Kempen

De informatie stamt uit het boekje 'Ons lief Vrouwke uit de Kempen' van Jeanny Wouters uit 1999 en zal daarom zeker verouderd zijn, maar daarom niet minder interessant.

1 KAPEL Baarschot: Tongerlosegweg

'De grot van Baarschot' is 's avonds verlicht. De grot is gebouwd uit dankbaarheid dat er geen gesneuvelden waren uit de oorlog. Bij de bouw is een koperen bus met namen van alle bewoners ingemetseld. Bij de restauratie in '95 (en niet in 1980!) is een nieuwe lijst ingemetseld. In mei en in oktober wordt er het rozenhoedje gebeden met een lied ervoor en erna uit een speciaal voor Baarschot uitgegeven boekje. Het beeld, dat onthoofd is geweest, werd in Tilburg gekocht voor f 300 en 300 eieren. Zie ook het tekstbord.

2 KAPEL Bergeijk: 't Loo

Deze kapel werd gebouwd in 1958, door leerlingen van de ambachtsschool, op de plaats waar in 1790 een schuurkerk werd gebouwd. De overkoepelende organisatie van verenigingen zorgt voor het onderhoud. Het is een echte buurtaangelegenheid. Het Mariabeeld komt van Barbezat & Co uit Tilburg.

3 KAPEL Bergeijk: Patersbos

Deze Lourdeskapel wordt bijgehouden door iemand uit een aanleunwoning. Het werd in 1955 stiekem door de fraters gebouwd van bakstenen die overgebleven waren vande bouw van een varkenshok. De gemeente heeft voor het beeld gezorgd.

4 KAPEL Bergeijk: 't Hof

Vroeger stond bij deze kapel van Onze Lieve Vrouw van Brabant de schutsboom van de "Guld". Dit is een van de kapellen die door het Brabants Studentengilde is gebouwd. Het beeld is van de kunstenaar Toon Slegers uit Weebosch, die veel beelden in de omgeving op zijn naam heeft staan.

5 KAPEL Bladel: den Houw.

De oorspronkelijke kapel is gebouwd vlak na de oorlog uit dankbaarheid, dat de oorlogsschade en aantal slachtoffers zeer beperkt gebleven waren. Tot 1965 werd er ieder jaar op de eerste zondag in mei een processie gehouden. Later in '69 is er een nieuwe kapel gebouwd, omdat er een wegreconstructie moest plaatsvinden. Het Mariabeeld was veel te groot om mee te verhuizen en er werd een nieuw gekocht. De ijzeren poort en de kaarsenstandaard zijn nog van de oude kapel. Vanwege doorlopende vernielingen is het Mariabeeld vervangen door een icoon. In oktober wordt er nog steeds een gedenkdienst gehouden, speciaal voor vrouwen en voor moeders waarvan de kinderen dat jaar gedoopt zijn.

6 KAPEL Borkel en Schaft

De route komt eerst in Schaft en daarna in Borkel. Maar beide hebben een zelfde soort kapel. Ze dateren uit 1950 en 1951. Ze hebben allebei sinds kort een nieuw beeld. In Schaft uit gewapend beton, in Borkel uit brons. Allebei uit Kevelaer. De kapelletjes zijn van de parochie, maar ze worden door verschillende mensen onderhouden.

7 KAPEL Diessen: Echternachstraat.

Dit kapelletje stamt uit 1950 en is ook door het Brabants Studentengilde gebouwd. Het oorspronkelijke beeld is gestolen. Dat werd gesneden door professor Siemer, die meer beelden tijdens die studentenkampen heeft gemaakt. In 25 jaar tijd werden zo'n 18 kapellen gebouwd.

8 KAPEL Dommelen: Brouwersbos.

De kapel dateert uit 1956 en is in 1982 gerenoveerd. In de zomerdag en in de kersttijd is er altijd muziek in de kapel. Mensen uit de buurt houden de kapel bij, zorgen voor de bloemen en de kaarsen. In de meimaand worden er ook noveenkaarsen gebrand. Vroeger was er processie vanuit de Martinuskerk over de zandweg. Nu wordt er in de meimaand van maandag tot en met vrijdag elke avond om 19.00 uur rozenkrans gebeden. De rozenkrans die in de kapel hangt komt van een jongen die zeven keer op de fiets naar Lourdes is geweest.

9 KAPEL Duizel: Groenstraat

De kapel is eigendom van het Gilde St. Jan Baptist sinds 13 december 1990. Het is gebouwd direct na de oorlog uit dankbaarheid. Het is een zevenkantig gebouwtje wat symbool staat voor de zeven vreugden van Maria: de Boodschap van de Engel, het bezoek aan Elizabeth, de geboorte van Jezus, de aanbidding door de Wijzen, de wedervinding in de tempel, de Verrijzenis en de tenhemelopneming van Maria. De financiering van de bouw werd gehaald door uitgifte van aandelen van f10, toen best veel. Het geld zou renteloos terug worden betaald uit de verkoop van de kaarsen. Uiteindelijk is het meeste geld geschonken. Het kruis werd geschonken door een Duizelse machinebankwerker die het zelf had gemaakt. Ook hier werd het oorspronkelijke Mariabeeld gestolen.

10 KAPEL Eersel: Dijk

Deze kapel is in 1940 gebouwd. Ook dit is een product van het Brabants Studentengilde. Ieder avond gaat ze op slot en wordt de volgende morgen weer geopend. Iedere zaterdag krijgt het een poetsbeurt door mevrouw Sjaan. Er is nogal wat baldadigheid, speciaal in de weekenden. De jeugd steekt dan alle kaarsjes tegelijk aan. Het kapelletje wordt de laatste jaren steeds drukker bezocht. Oorspronkelijk als devotiekapel gebouwd, is het na de oorlog een gedachteniskapel geworden voor Jaques Blox, de enige Eerselse soldaat die in Indonesië gesneuveld is.

11 KAPEL Eersel: Markt. Onze Lieve Vrouw van de Kempen

De kapel is opnieuw gewijd in 1958 door bisschop Mutsaers en heeft toen van hem de naam "Onze Lieve Vrouw van de Kempen" gekregen. Ze wordt veel voor jubileumvieringen gebruikt. Ook is er iedere maandag, dinsdag en donderdag een eucharistieviering. Het Mariabeeldje is een exacte copie van het origineel. Het echte beeldje is ooit gestolen, maar de dief kreeg berouw (net als aan de Zeelberg in Valkenswaard) en het beeldje kwam weer terug. Daarna is het nog een keer gestolen en toen kwam het niet meer terug.

Oorspronkelijk dateert de kapel uit de 15^e eeuw. Van 1629 tot 1957 was de kapel eerst schepenenbank en daarna raadhuis. In de tussentijd heeft er ook nog een brandspuit ingestaan en was er zelfs een cachot.

12 KAPEL Hapert: Ganzestraat

Sinds 1954 staat er deze kapel, vanwege het eeuwfeest van de dogmaverklaring van de Onbevleete Ontvangenis van Maria. Gebouwd op initiatief van kapelaan H. van der Hart. Toen liep er nog een zandweg naar Eersel langs. Het witte Mariabeeld staat er nog niet zo lang en is afkomstig uit de meisjesschool. Achter het houten schot zit nog een plaquette. Op dinsdag is er in de meimaand een gebedsdienst. Het is een drukbezochte kapel en het is weer drukker dan voorgaande jaren. Er worden wel meer dan 4.000 kaarsen per jaar gebrand. De rode beuk is een verjaardagscadeau van de Boerenbond.

13 KAPEL Hilvarenbeek: Diessenseweg

“Troosteres der Bedrukten” heet het kapelletje en is gebouwd in 1945 uit dankbaarheid voor de opvang van uitgehongerde kinderen uit Amsterdam. De stenen zijn door de kinderen zelf aangedragen van een door de Duitsers in brand gestoken boerderij. Veel later is de kapel glad gepleisterd en wit geschilderd. Het dak was oorspronkelijk van stro. Het schilderij met namen heeft een hele geschiedenis, want het moest verschillende keren opnieuw, voordat alle namen er goed en volledig opstonden. Maar het werd gedaan veur een fles snevel. Ook het hekwerk werd voor een fles jenever aangeleverd.

14 KAPEL Hilvarenbeek: Tilburgseweg Onze Lieve Vrouw van de Voort

In 1988 werd het 50-jarig bestaan van de kapel gevierd. Toen de grote weg werd aangelegd was er even sprake van dat de kapel moest verdwijnen. Aan de achterkant is nog een gedenksteen ingemetseld. De uitspringende letters vormen in Romeinse cijfers de datum en het jaartal 23 mei 1938. Het klokje wordt in de meimaand iedere zaterdagavond om 7 uur geluid. Ook op 15 augustus en op 8 september. Het komt uit Tilburg uit het gesloten klooster van de Broeders van Liefde en is tijdens het jubileum in 1988 voor het eerst hier geluid.

15 KAPEL Hoogeloon: de Hoef

Er is zelfs een film over deze kapel uit 1940. De kapel is een geschenk van de Hoogeloonse bevolking aan een neomist. De architect en de aannemer werkten gratis. Alleen het materiaal moest betaald worden. Het smeedijzeren kruis werd door de dorpsmid gemaakt voor f 7.50. Totaal heeft de kapel, inclusief de grond, f 673.36 gekost. Oorspronkelijk stond er een eikenhouten beeld in dat terug is naar de parochiekerk. Nu is het een zandstenen beeld, afkomstig uit Casteren.

16 KAPEL Knegsel: Het Groen

Dit is een van de vele kapellen, die na de oorlog uit dankbaarheid is gebouwd. Iedere dinsdagavond wordt hier nog het rozenhoedje gebeden met voorbidster. Het Mariabeeld is al eens gestolen en op wonderbaarlijke wijze weer teruggekomen. Een antiekhandelaar in Gestel, die het beeld had gekocht, had de oproep met foto in de krant zien staan en belde de pastorie. Hij heeft het beeld terug geschonken. De glas-in-lood ramen zijn in 1998 vervangen. Ze komen van de broeders uit Vessem.

17 KAPEL Lage Mierde: Vloeiend

In de jaren dat er nog geen waterleiding was putte de brandweer het bluswater uit de kuil waarin nu deze kapel staat. De kapel is gebouwd in 1937, op initiatief van burgemeester Herculeyns, die een reis naar Lourdes had gemaakt. Hij zamelde geld in door met zelfgemaakte lichtbeelden uit Lourdes langs scholen reisde. Dit het zoveelste Mariabeeld. Steeds kopen de bewoners een nieuw als er weer een vernield is. Daarom zitten er nu dan tralies voor.

18 KAPEL Luykgestel: Kapellerweg Grote en kleine kapel

Er staan twee kapellen aan deze weg. De eerste is de H. Kruiskapel met in de buitengevel twee uitsparingen waarin een Mariabeeld met kind. Binnen in de kapel hoog boven het altaar staat een heel mooi beeld dat het kindje heel teder tegen zich aan houdt. In het halletje is van alles te zien en te lezen. Het echte Mariakapelletje ligt een beetje verderop schuin tegenover het Bakkerijmuseum.

19 KAPEL Netersel: Fons van der Heijdenstraat

Dit is geen devotiekapel, maar een gedachteniskapel voor de gesneuvelde verzetsman Fons van der Heijden. Hij hielp onderduikers en piloten. Hij werd geëxecuteerd op 20 september 1944. De kapel is er neergezet door de bevolking van Netersel. De grond waar de kapel op staat en waar Fons is doodgeschoten, is door de eigenaar geschonken. Een vriend die metselaar was heeft de kapel gebouwd.

20 KAPEL Netersel: De Hoeve ‘Bij Maria op de koffie’

De drie rozen op Maria Rosa Mystica staan voor drie zwaarden die Maria bij een van haar verschijningen in haar borst had. Het eerste zwaard stond voor het verlies van priesterroepingen, het tweede voor priesters en kloosterlingen die in doodzonde leefden en het derde voor degenen die hetzelfde verraad pleegden als Judas. De bouwer van de kapel heeft het beeld zelf uit Italië meegebracht. Hij heeft de kapel in 1998 gebouwd na het overlijden van zijn moeder.

21 KAPEL Oirschot, Onze Lieve Vrouw van de H.Eik.

Bij het kriecken van de dag gaat hier de poort open. Het Mariabeeld is een replica. Het echte beeld staat in de grote kerk, uit veiligheid. Zelfs replica's worden weggehaald. Elke dinsdagavond is er een eucharistieviering. Allerlei groepen komen er voor speciale vieringen. Op 4 mei is er dodenherdenking en op tweede Pinksterdag is er een parochiële processie vanuit de kerk in Oirschot. Per jaar komen hier zo'n 250.000 mensen, die goed zijn voor zo'n 90.000 kaarsjes en kaarsen. Volgens de legende zou op 24 juni 1406 door herders een Mariabeeldje zijn gevonden in de Aa. Het beeldje dreef tegen de stroom in. Sindsdien zijn daar 'wondere dingen' voorgevallen. Steeds als het beeldje werd meegenomen naar de kerk keerde het vanzelf weer terug naar de vindplaats. Al in 1606 werd hier de houten kapel vervangen door een stenen. In 1853 werd opnieuw een kapel gebouwd met langs alle muren zogenaamde genadebankjes. Vlak in de buurt is nog een kapelletje van de 'Moeder van Smarten' en nog een van St. Antonius.

22 KAPEL Reusel: Burgemeester Willkenslaan

Eerst stond het kapelletje verder afgelegen. De mensen die toen in de Taveerne woonden hebben het er in 1971 tegenover laten plaatsen, want dan konden ze het beter verzorgen. Het is begonnen met een jongetje van een jaar of negen die zelf een kapelletje in elkaar getimmerd had en tegen een boom gespijkerd. Naderhand is er een boskapelletje van gemaakt en is er een echt beeld in gezet.

23 KAPEL Reusel: Buizerd

Via de loopbrug over de sloot kom je in het omheinde stuk van het kapelletje. Gebouwd in 1993. Het beeld komt uit Scherpenheuvel. Het kapelletje is gebouwd met stenen die overal gevonden zijn, zoals in de Moeren, het natuurgebied hier achter. Het lampje brandt dag en nacht. Het is een plekske om tot rust te komen.

24 t/m 27 KAPEL Riethoven: 4 kapellen langs de invalswegen.

Alle vier de buurtschappen hebben een eigen kapel met allemaal de tekst: "Wees gegroet Maria".

De kapellen werden gebouwd in 1949 en 1950. Eerst zijn de kapellen aan 't Eind en in Walik gebouwd, daarna die aan de Broekhovenseweg en ten slotte de kapel aan de Tonterstraat. Alle op initiatief van pastoor Verhoeven, die het plan al opgevat had aan het begin van de oorlog, uit dankbaarheid als de bevolking gespaard zou blijven. De collecte die naar aanleiding hiervan werd gehouden bracht in totaal f 2022 op. Het beeld aan de Tonterstraat is nog het oorspronkelijke en kostte toen f 325. De andere beelden zijn gestolen en al weer vervangen.

28 KAPEL Valkenswaard: Zeelberg Onze Lieve Vrouw van de 3 bruggen.

Er liggen hier 3 bruggen vlak bij elkaar. Het beeld werd in 1995 gestolen, maar de dief kreeg berouw (net als in Eersel-Markt) en liet het iemand bezorgen op de pastorie in Handel. Van daaruit kwam het met de jaarlijkse Valkenswaardse processie weer terug in Valkenswaard. Het kapelletje staat hier sinds 1982. Tot 1998 was er op 2^e Pinksterdag na de hoogmis een tocht naar de Zeelberg.

29 KAPEL Veldhoven: Westervelden - Heers

Het kapelletje van Heers is gebouwd door het gilde St. Cecilia in 1990. Het beeld komt uit Lourdes en bisschop Ter Schure heeft het gewijd. Omdat het beeld van kunststof is, is het al eens verbrand door een kaars die er dicht tegenaan stond. Met wegenwit, wat iemand toevallig nog had staan, zijn toen de voeten weer wit gemaakt. Vroeger stond hier in de buurt een andere kapel waar rozenhoedjes werden gebeden en processie werd gehouden. Het is allemaal verdwenen. Wel is er veel belangstelling, o.a. vanuit Koningshof. Waar het kaarsengeld blijft als je het in de gleuf gooit is het geheim van Heers.

30 KAPEL Vessem: Jan Smuldersstraat

Het is een jonge kapel die vrijwel geheel door vrijwillige vaklui is neergezet. Er is een stichting die het beheer voert. Het Mariabeeld komt van de broeders van Kafarnaum uit Vessem, van broeder Philippus die kunstenaar is. De ramen lijken glas-in-lood, maar zijn geschilderd door de zusters Karmelitessen op polycarbonaat en dus onbreekbaar. In 1997 is de kapel door bisschop Ter Schure ingezegend.

31 KAPEL Waalre: Molenstraat

De kapel, gebouwd in 1950, is een herinnering aan de behouden thuiskomst uit Indië. Het is een inlossing van de belofte die gedaan is toen een aantal jongens uit de buurt werden uitgezonden. In het tuintje er omheen staan uitsluitend planten die in de bijbel voorkomen. Wel 60 verschillende soorten. De heggetjes vormen de letters alfa en omega. Toen in 1970 het beeld werd gestolen heeft de gemeente voor een nieuw gezorgd. Vanwege de vele vernielingen is er nu een hek voor geplaatst.

32 KAPEL Weebosch: aan de weg van Luyksgestel

Voor de bouw van deze kapel, direct na de oorlog, werd geld ingezameld door de zangvereniging "de Kempengalm". Zij voerden een openluchtspel op "Kinderen van ons volk" van Antoon Coolen, die zelf nog aanwijzingen heeft gegeven voor de uitvoering. Het oorspronkelijke gipsen beeld is ooit beschadigd door loslopende koeien die van de verse bloemen kwamen eten. Het beeld is gestolen. Daarna heeft er nog een beeldje uit de kerk in gestaan. Het huidige beeld is niet echt bestand tegen de buitenlucht.

33 KAPEL Westelbeers: Spreeuwseldijk

De kapel bij het bruggetje over de Beerze dateert al van 1637. Vlak voor de meimaand wordt het kapelletje door een aantal buurtbewoners nog eens grondig schoongemaakt. Het kapelletje wordt goed bezocht. In Westelbeers hebben ze geen kerk. Vroeger werd er op Goede Vrijdag ook de kruisweg gebeden. De staties hingen tegen elkaar aan, zes aan iedere kant. Op de eerste mei is hier altijd opening van de meimaand met een lof. Het Lieve Vouwegilde komt dan in vol ornaat. Elke maandag en donderdag wordt er de rozenkrans gebeden. Hier weten ze nog precies hoe dat gaat met de "geheimen", vijf droeve en vijf glorievolle en de litanie van de heilige Maria. Er wordt hardop voorgebeden. Ieder jaar gaat van hieruit een bedevaart naar Scherpenheuvel. Het kapelletje heet een kopie te zijn van Scherpenheuvel. Het torentje is na een brand vernieuwd en toen is ook het beeld 'overgeschilderd'.

34 KAPEL Wintelre: Groenstraat

Gebouwd in 1943 door het Brabants Studentengilde, die er zoveel gebouwd hebben. In de voet zou een metalen koker zitten met al hun namen, maar bij restauratie een aantal jaren geleden, is er niets gevonden. Het vorige beeldje is vernield teruggevonden en niet meer te repareren. Via de pastoor en een ruiltje met een bidstoel is er uit een museum een ander beeldje gehaald. Het is alleen lang zo mooi niet als het vorige. Bij het terugplaatsen is er door mevrouw Rasing van radio Veldhoven nog een reportage over gemaakt. Op 15 november 1995 is dit beeldje opnieuw ingezegend. De brokstukken van het oude beeldje worden ergens in een oude schoenendoos bewaard.

35 KAPEL Zandoerle: Onze Lieve Vrouw van 't Zand

Het is een monument uit 1817 en gebouwd door de omwonenden. Het is door hen bekostigd en is tot op heden hun eigendom. Verhuist iemand dan is hij eigenaar af; kom je er wonen, dan ben je automatisch mede-eigenaar. De kapel is o.a. in 1950 gerestaureerd en toen voor het eerst wit geschilderd. Er worden nog steeds verbeteringen aangebracht. Sinds een paar jaar is er een lambrisering; tegen het wit worden als je er aan kwam. jaar geleden zijn er nieuwe banken in gekomen. De deur is nog origineel en van ouderwets zwaar eikenhout.