

Eind April 2020

Oase in Coronatijden

Zo langzamerhand gaan we een beetje wennen aan de nieuwe werkelijkheid die het wereldwijde Covid 19-virus ons oplegt. Al blijft soms dat absurde besef: in wat voor wereld zijn we in vredesnaam terecht gekomen?

Maar we houden elkaar, hoe dan ook, vast! De techniek van de 21^e eeuw helpt ons daarbij. Dankbaar gebruikmakend van de technische faciliteiten van de Immanuelkerk maken we vanuit een lege kerk vieringen die ieder van ons op laptop of tablet kan volgen. De Paasviering was niet onze eerste 'digitale' viering, maar wel de mooiste tot nu toe. Natuurlijk kijken we daar even op terug.

En om jullie allen een blik achter de schermen te gunnen, laat Armand in dit nummer in woord en beeld zien hoe zo'n viering tot stand komt. En opnieuw een instructie hoe je zo'n viering kunt vinden en aanklikken. Want niet iedereen is zo handig met digitale techniek als het drietal 'techneuten' van Oase waar wij op kunnen leunen: Paul, Jeroen en Armand. Toch fijn dat zij in ons midden vertoeven, en bereid zijn de nieuwe beeldtechnieken te leren...

Voor nu: let op de aankondiging voor de woensdagen en zaterdag 9 mei. En blijf vooral gezond!

Harry de Bot, namens bestuur Oase

Terugblik op Paasviering

Natuurlijk, we misten de Paasviering in blokhuut 't Jikt en het gezellige ontbijt erna. Maar op zoek naar verbinding voldeed de online viering van Oase in een lege Immanuelkerk aan alle verwachtingen. Velen keken op hun computer of tablet via KerkTV terug, en menigeen deed dat ook op de afgesproken tijd op paasmorgen. Van de vele reacties die bij het bestuur en de voorganger binnenkwamen, pikken we er één letterlijk uit, en wel van Charlotte en Wim.

"Hartelijke bedankt voor de mooie viering van vanmorgen die ons veel inspiratie heeft gegeven. We hebben er samen naar gekeken en mee gedaan wat we konden, jullie hadden mooie liederen en goede teksten, we hebben goed meegezongen. Het is niet eenvoudig om een dienst te doen zonder kerkgangers en voor een camera. Maar voor ons kwam het bijzonder goed over. Onze dank geldt ook voor al degenen die er aan meegewerkt hebben. Natuurlijk hebben we de gezelligheid van het paasontbijt wel een beetje gemist, maar dat hebben we nu maar samen gedaan!"

Hieronder nog enkele treffende zinnen uit andere reacties:

- *Wat hebben we vanmorgen genoten van de prachtige paasviering. De teksten, jouw voordracht, geweldig. Deze Pasen zullen we nooit vergeten.*

- *HOOP klonk door in alles; in de beelden, de muziek, de zang, de woorden.....*
- *Dankzij jouw mooie woorden en de manier waarop jij je tot ons thuis richtte, voelden we ons heel betrokken bij de viering.*
- *Ieder heeft haar / zijn best gedaan om van alle details één geheel te maken en daar zijn jullie m.i. in geslaagd.*

En van een van de samenstellers:

- *De inspirerende teksten, de zang met pianospel en de goed samengestelde beelden; het was fijn om zo samen een 'uitzending' in elkaar te zetten.*

Dus nogmaals dank aan het vijf koppige Oaseteam dat deze viering met veel inzet mogelijk heeft gemaakt: Jeanneke (voorganger), Jeroen (cantor en powerpoint presentatie), Frank (piano), Paul (beamer, autocue, regie) en Armand (camera).

Ook dankjewel aan Mary Roelofs die in haar altaarversiering zo mooi uitdrukking gaf aan het thema 'Tot leven komen'.

De tekst van de paasviering kunt u nalezen op [onze website](#).

KerkTV – instructie

Om de Oasevieringen en bezinningsmomenten te kunnen volgen én terugzien, dient u het volgende te doen via uw PC, laptop, tablet of zelfs smartphone. Klik direct op deze [KerkTV](https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867) link of type in <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867>.

U komt dan via deze link terecht op de pagina van KerkTV met alle vieringen van de Immanuelkerk (zie afbeelding onderin). Daar staan ook onze Oase vieringen tussen!



Kerkomroep.nl Zo mist u geen enkele uitzending

Kerken Radio Mijn kerken Over ons Veelgestelde vragen Nieuws Contact

Vind uw kerk Zoeken Geavanceerd zoeken >

Immanuelkerk Veldhoven

Contactgegevens
Teullandstraat 1
5503 VV Veldhoven

Datum	Dienst	Uitzending
Donderdag 9 april 2020	18:48 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Donderdag 9 april 2020	13:19 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Woensdag 8 april 2020	18:47 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Zondag 5 april 2020	09:44 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Woensdag 1 april 2020	18:59 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan

Op deze pagina staat een lijst van vieringen, waarbij je met het icoontje "Luisteren" of "Kijken" de viering live kan zien, maar eventueel ook later kan terugkijken!

De recente en komende Oase-vieringen vind je zo terug in deze lijst:

- Op de afgelopen en komende woensdagen; de gezamenlijke vieringen met Immanuelkerk in vastentijd.
- De Oase-paasviering is terug te vinden in de lijst op zaterdag 11 april om 10:08.

Hoe krijg ik de viering schermvullend?

Na het aanklikken “kijken” bij de viering die u wilt zien, opent het beeld niet direct schermvullend (fullscreen). U kunt dat veranderen, door met je vinger (of muisklik) het videoschermpje aan te raken. Dan verschijnt er veelal een dergelijk scherm. Als u dan het icoontje met de pijltjes rechtsonder aanklikt, krijgt u het beeldvullend.



Bij een iPad is twee keer kort en snel achter elkaar op het beeldscherm tikken ook voldoende.

Kijkje achter de schermen van KerkTV...

Laten we beginnen te zeggen, dat we als Oase dankbaar zijn dat de Immanuelkerk geïnvesteerd heeft in de infrastructuur en mogelijkheden om kerkvieringen te kunnen uitzenden op internet.

Die voorzieningen hebben ze gerealiseerd in 2019, nog vóór we ooit konden voorzien dat dit nu de enige wijze is om de kerkvieringen te kunnen 'bijwonen'. We zijn ook dankbaar voor de technische vrijwilligers vanuit de Immanuelkerk, die ons bijstaan en geleerd hebben om met deze systemen te kunnen werken. Tijd voor een inkijkje achter de schermen.

Het valt niet mee voor de voorgangers, cantors en muzikanten om voor een lege kerk een warme viering te brengen. Waar ze dus niet mensen in de ogen kunnen kijken, en geen reactie of interactie kunnen hebben met anderen. Het is wennen, aanpassen, en het gevoel van nabijheid echt oproepen.

De voorgangers kunnen nog gewoon de viering voorgaan vanaf de lessenaar met de tekst voor hen, maar ook is er de voorziening van autocue, zoals ook gebruikelijk is bij televisie-uitzendingen. Recht voor hen, net onder de camera-positie hangt een scherm waarop de teksten te lezen zijn. U heeft mogelijk opgemerkt dat de voorganger soms een kleine afstandsbediening in de hand heeft om de teksten te kunnen wisselen. Dat is voor de voorganger even wennen, zelfs best spannend, maar dan is 'oogcontact' realistischer, en kijken we 'elkaar' echt in de ogen. Heel fijn!





De autocue en de camera erboven

Zoals u op de foto's wellicht kunt herkennen staat de camera iets hoger op twee tafels in het normale gangpad naar het liturgisch centrum. Vandaar is het het makkelijkst om overzicht te hebben en de diverse plekken goed te kunnen filmen. Omdat het hoger staat, kan het autocue scherm ook fijn op ooghoogte voor de voorgangers worden gehangen.

Vanuit de 'regie'-positie worden de beelden bepaald die u thuis via KerkTV te zien krijgt, hetzij het camera-beeld, de sheets met teksten of de muziek. Ook wordt daar goed geluisterd en gezorgd voor een gebalanceerd geluidsniveau van muziek en spraak. Voor de vieringen worden draaiboeken voorbereid door de voorgangers én de techniek, om van te voren al grotendeels te bepalen wat er op welk moment in de viering in beeld moet komen: de pianist, cantor, de voorganger, kaarsen, brood of de sheets.

Armand Klaassen



Het uitzicht vanaf de 'regie'-positie.

Woensdagavonden op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pasen waren er in de vastentijd iedere woensdagavond meditaties verzorgd door Immanuel en Oase. Deze waren sinds het instellen van de lockdown te volgen via KerkTV. Voor velen waren deze korte vieringen een welkome afleiding en moment van bezinning.

Nu de Coronacrisis doorgaat is besloten om op weg naar Pinksteren deze avondvieringen te continueren, en wel iedere woensdagavond om 19.00 uur.

Zie voor een overzicht ook de website van Oase of van de Immanuelkerk.



Viering 9 mei

Zoals al eerder gezegd is het een unieke kans dat wij gebruik kunnen en mogen maken van de techniek in de Immanuelkerk. Dankzij hun medewerking kunnen we onze vieringen door laten gaan. Wel passen we een deel van onze rituelen aan vanwege de lege kerkzaal.

Zo gaan we anders om met intenties. Het intentieboek is nu digitaal. Stuur de intentie naar vieringen@oaseveldhoven.nl en we steken er aan kaarsje bij aan.

Brood delen gaat symbolisch en het lichtje van de maand gaat net als altijd naar iemand die we in deze tijd graag een steuntje in de rug willen geven. De viering van zaterdag 9 mei wordt rechtstreeks uitgezonden om 19.00 uur, maar is altijd later terug te kijken. Laten we zoveel mogelijk samen kijken, om zo tóch als gemeenschap te vieren!

Nieuw Oase- bestuur uit de startblokken

Zoals u in de vorige mededelingenbladen heeft kunnen lezen, is per april een nieuw bestuur van de Stichting Geloofsgemeenschap Oase aangetreden voor de termijn van 2 jaar (in plaats van de normale 4 jaar). We hebben afscheid genomen van Victor en Renate, die zich vanaf het eerste uur hebben ingezet bij de oprichting en opbouw van onze gemeenschap. We hopen echt dat we spoedig van hen, samen met u, onze dank in persoon kunnen uitspreken en hen daarvoor belonen.

Naast de herbenoeming van Jeroen, Armand en Hetty, is Harry de Bot gestart als nieuw bestuurslid. De eerste bestuursvergadering verliep via internet en daarna een Whatsapp groepsgebesprek. Dat liep minder soepeltjes dan gehoopt. Daarom hebben we voor de tweede vergadering de vergaderzaal van de Immanuelkerk gebruikt. Zoals u ziet konden we daar ruimschoot de 1,5 meter afstand in acht nemen. Deze vergadering verliep beter, en het was fijn om zo even bij elkaar te kunnen zijn.



Het nieuwe bestuur van Oase. Vlnr. Jeroen, Harry, Hetty en Armand.

U vraagt zich wellicht af wie de vijfde onzichtbare persoon is, en tevens onze fotograaf?! Dat is Frank Bockholts, die vrijwel altijd aanwezig is bij de bestuursvergadering om de vieringengroep te vertegenwoordigen.

(Dubbele) email vanuit Oase?

We hebben het al best veel over techniek, die goed werkt en gaat, in dit mededelingenblad. Maar helaas gaat er nu sinds kort ook wat fout... En dat is met onze email-box van Oase. We maken indirect

gebruikt van Gmail als wij mailen vanuit @oaseveldhoven.nl. Echter de Gmail-servers hebben – wereldwijd – problemen met deze zogeheten aliassen.

Zo is het mogelijk voorgekomen, dat u het vorige mededelingenblad niet, òf zelfs twee keer heeft ontvangen. We hebben met onze provider gesproken, en we kunnen helaas er nog niets aan doen of veranderen. Dus dit mededelingenblad krijgt u mogelijk ook twee keer (of niet). Helaas is het voor ons niet te controleren bij welke adressen het niet gelukt is, dus kunnen het ook niet nasturen.

Mocht u zelf twijfelen of u (tussentijds) een mededelingenblad gemist heeft, ze staan altijd ook op onze website.

Whatsapp groep

Saapke Quaak van de Immanuelkerk is met een whatsapp groep gestart om in deze Coronatijden mensen bij elkaar te brengen en een platform te geven. Ook leden van Oase mogen hier aan meedoen. Hiervoor is een smartphone nodig waar het programma Whatsapp op staat. Je kunt deelnemen door vanuit dat programma een berichtje te sturen naar Saapkes mobiele nummer: 06 2522 5324.

Voor wie geen whatsapp heeft kan ook met Saapke mailen: SaapkeQuaak@hotmail.com.

