



April 2020

Lieve mensen,

Allereerst de hartelijke groeten aan iedereen van het bestuur. We leven met u allen mee in deze vreemde tijd. Op weg naar Pasen, normaal het echte begin van het voorjaar, vol van leven en verwachting. Maar nu een beetje angstig, hopen dat het allemaal meevalt, dat het niet te lang gaat duren.

En aan de andere kant het aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Thuis aan het werk, af en toe een blok wandelen, even snel boodschappen doen, kerk via de computer. Verderop in deze extra nieuwsbrief meer nieuws over hoe we contact kunnen blijven houden, en een aantal berichten rondom Pasen.

Bestuurswisseling

Heugelijk nieuws: Harry de Bot is de nieuwe secretaris van het bestuur. In deze nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor. Daarnaast zijn Renate en Victor niet langer bestuurslid. Grote dank voor hun inzet de afgelopen jaren. Als we weer bij elkaar kunnen komen, zullen we afscheid van ze nemen.

Naar aanleiding van de aankondiging van deze bestuurswisseling zijn er bij bestuur of raad van toezicht geen bezwaren binnen gekomen, en voelde het bestuur zich gesteund om (per e-mail) deze besluiten te nemen. Afgelopen maandag heeft het bestuur via whatsapp vergaderd en het verslag met deze besluiten goedgekeurd.

Harry is intussen ingewerkt door Victor en heeft alle bestanden ontvangen, zodat hij alle taken kan overnemen. Zo wordt deze nieuwsbrief nu door hem verzorgd.

Jeroen Kok

Activiteiten uitgesteld

Behalve de vieringen, die we via KerkTV laten doorgaan, zijn de andere Oase activiteiten voorlopig uitgesteld: de vrienden van Oase avond, de verstillende dans, het stiltemoment. Waarschijnlijk na de zomer gaat daar weer ruimte voor komen.

Vastenvieringen via KerkTV

We hebben nu een aantal vastenvieringen zonder publiek, maar met KerkTV, achter de rug. Het blijft nog wennen voor de voorgangers en de technici, maar het gaat allemaal steeds soepeler. Hoewel het de sfeer van een samenkomst mist, komt de boodschap prima over. Onze voorgangers blijken prima TV sterren, en het is fijn om op deze manier verbonden te zijn met God en met elkaar.

Paaswaketocht en Paasvuur

De Paaswaketocht gaat dit jaar via Facebook, twitter en e-mail. Omdat we deze keer niet echt langs de route kunnen lopen, is het nu veel leuker om dat achter het scherm van je laptop of tablet te doen, samen met je familie! Via de Facebookpagina van Kliederkerk Veldhoven is het te volgen. Of stuur een mailtje naar



kliederkerkveldhoven@gmail.com, dan wordt het opgestuurd. Verder kun je je toe laten voegen tot de (tijdelijke) Paaswaketocht-volgers-app, en wel door een verzoekje naar Hetty te appen: 06 5081 8845.

Het Paasvuur op het Jozefplein heeft helaas géén doorgang.

Met Pasen samen KerkTV kijken !

Het is jammer dat we met Pasen niet in de blokhut terecht kunnen. We missen daardoor dat mooie paasontbijt, maar ook de speciale sfeer die we daar creëren.

Maar... de vieringengroep bereidt wel degelijk een mooie viering met Pasen voor! Jeanneke zal hierin voorgaan. Deze wordt op zaterdagmorgen 11 april opgenomen en zal op paasmorgen via KerkTV gevolgd kunnen worden. Om toch het gevoel te hebben dat we samen Pasen vieren, zou het fijn zijn als we allemaal om **11.00 uur** klaar zitten om samen te bidden en te zingen. Steek er zelf ook een kaars bij aan.

Om de Oasevieringen en bezinningsmomenten te kunnen volgen én terugzien, dient u het volgende te doen via uw PC, laptop of tablet..

1. **Klik direct op deze [KerkTV link](#)**
2. **Of ga op onze website naar Agenda en klik daar op de KerkTV link: www.oaseveldhoven.nl**

U komt dan via deze links terecht op de pagina van KerkTV met alle vieringen van de Immanuelkerk (zie de afbeelding). Daar staan ook Oase vieringen tussen. Voor de Oase Paasviering kies je dan de datum 11 april (omdat de viering op

die datum wordt opgenomen) en klikt u op luisteren of kijken.



Kerkomroep.nl Zo mist u geen enkele uitzending

Kerken Radio Mijn kerken Over ons Veelgestelde vragen Nieuws Contact

Vind uw kerk Zoeken Geavanceerd zoeken >

Immanuelkerk Veldhoven

Contactgegevens
Teullandstraat 1
5503 VV Veldhoven

Datum	Dienst	Uitzending
Woensdag 1 april 2020	18:59 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Zondag 29 maart 2020	09:46 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Woensdag 25 maart 2020	18:58 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan
Zondag 22 maart 2020	09:46 liturgie	luisteren opslaan kijken opslaan

Vanwege grote drukte op KerkTV zouden er storingen kunnen zijn. Gelukkig kunt u de viering ook later altijd terugkijken, op elk moment dat u wenst!



He Qi – He is not here

Thema van de viering: tot leven komen.

Gebedsintenties: per mail

Als we niet lijfelijk samenkomen, kunt u ook niet in het intentieboek schrijven. Gelukkig kan dat wel op een andere manier: via e-mail.

We kunnen ons voorstellen dat u tijdens de nog op te nemen paasviering een gebed wilt vragen voor zieken in uw omgeving, of ze nu wel of niet door Corona zijn besmet. Of voor anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of voor uzelf!

Stuur uw gebedsintenties svp per mail op naar het volgende adres: vieringen@oaseveldhoven.nl.

Even voorstellen...

In een kleine gemeenschap als Oase kent iedereen elkaar, denk ik bij mezelf. Maar als je in een bestuur stapt, hoort het er kennelijk bij dat je jezelf voorstelt, vindt onze voorzitter. En ik mag nu als secretaris het werk voorzetten van Victor Gijsbers, die vier jaar lang op voortreffelijke wijze ons allen in het bestuur heeft vertegenwoordigd en ons op de hoogte heeft gehouden van het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Voorstellen dus. Mijn naam is Harry de Bot. Al ruim 46 jaar gelukkig getrouwd met Jeanneke, waarvan de laatste 40 jaar in Veldhoven. Zij is al lange tijd véél actiever dan ik binnen Oase, dat zal jullie bekend zijn. Onze twee dochters zijn dus hier opgegroeid, maar intussen allang uitgevlogen naar elders. Waar ze zorg dragen voor twee lieve kleinkinderen.

Ik leef zoals dat heet van de 'pen', met een loopbaan die in het teken staat van journalistiek,

tekstschrijven en communicatieadvies. Sinds 1990 heb ik een eigen bureau met de weinig originele naam De Bot Tekst & PR, en dat houd ik nog steeds in de lucht. Terwijl ik toch al enkele jaren als pensionado door het leven ga. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan...



Ons kerkelijk leven speelde zich eerst af in de inmiddels afgebroken schuurkerk van de H. Geestparochie. Daar voelden we ons op een gegeven moment niet meer thuis, in de jaren negentig kwamen we er steeds minder. Dat de vlam nog wel degelijk brandde, bleek in enkele weekends met Marriage Encounter, waar we kennis maakten met Wim Jenniskens en Piet Houwen. Na de eeuwwisseling vonden we een nieuw thuis in de parochie Christus Hovenier met Wim en Myriam als lichtende voorbeelden.

Tot de fusieperikelen begonnen en Oase het licht zag. De rest is geschiedenis!



Het is wel vreemd om midden in de Coronacrisis in iets nieuws te stappen. Al videobellend vergaderen gaat wel, maar is toch een noodoplossing, net als vieringen organiseren in een lege kerk met een camera voor je neus. Maar de situatie zal beslist weer ten goede keren! En ik ga de komende twee jaar, zowel in het bestuur als in de pastoraatsgroep, mijn best doen om de verbinding tussen alle Oaseleden te behouden en te versterken.

Harry de Bot

Lijdensverhaal op 8 april

Woensdag 8 april om 19.00u houdt Oase een meditatieve viering rondom de kruisweg van Leo Dortants met het thema:

Kruisweg over lijden over leven

Ook deze viering wordt opgenomen in de Immanuelkerk en kan live worden gevolgd of teruggezien op [KerkTV](#).

De maker van de kruiswegstaties, Leo Dortants droeg al jaren zelf een zwaar kruis. Dit lijden heeft hij vormgegeven in 15 staties die tijdens de viering getoond worden.

Bij elke statie vertelt Jezus wat er door hem heen gaat en in hem gevoeld wordt.

Omdat al eeuwen lang mensen in het lijden van Jezus, hun eigen pijn herkennen horen we bij elke statie ook over het lijden van "ons mensen".



Eén van Dortants' staties

Deze kruisweg gaat over –lijden- en ook over –leven-. Hoe met het lijden te leven, hoe ermee om te gaan. Het lijden van Jezus, verwoord en verbeeld in deze kruisweg, kan hoop geven en steun, óók wanneer het leven tegen zit. In de schaduw van het kruis wordt Gods hart zichtbaar.

15 minuten vóór aanvang klinkt er verstillende muziek.

Verstillende dans op 21 april

Zoals jullie al begrepen zullen hebben, kan de 'verstillende dans' op 21 april vanwege het Coronavirus niet doorgaan.

In het nieuwe seizoen, dat is na de zomervakantie, gaat de werkgroep **Bezinning Bezieling en Beweging** van Oase dit weer oppakken.



Viering van 14 maart

Door de maatregelen die in de tweede week van maart genomen werden, is de viering van 14 maart waarin Hans van Hak en Ed Colnot zouden voorgaan, vervallen. De viering was helemaal uitgewerkt en er waren al afspraken gemaakt hoe we contacten konden vermijden. De volledige dienst terug te lezen op de website

Ontmoeting op 19 april afgelast

Het was al lang geleden zo mooi bedacht om op 19 april met veel oude bekenden weer eens samen te komen. Maar ook dit zal op die dag niet doorgaan. Het gaat wel door, maar dan ergens in het najaar, want het verhaal en het verlangen blijft hetzelfde. We zoeken naar een mooi nieuw moment.

Omzien naar elkaar in Coronatijden

In deze tijden waarin het sociale leven van eenieder grotendeels stilvalt, is het van extra belang dat we omzien naar elkaar! In deze tijd kan dat op vele, vooral digitale manieren, maar het meest nabij kun je toch komen met telefonisch of mailcontact.

De pastoraatsgroep 'Omzien naar elkaar' wil daarvoor een eerste stap zetten door telefoonlijnen en mailadressen open te zetten voor ieder die behoefte heeft aan een luisterend oor. Als je veel binnen moet blijven, ligt eenzaamheid op de loer. En je wilt al dat akelige nieuws, dat je angst aanjaagt en soms kan verpletteren, van je af praten.

In dat geval kunt u contact opnemen met één van ons:
Joep Coonen, tel. 040 - 2536593
Jet van Woerkum, jet.vanwoerkum@upcmail.nl
Harry de Bot, tel. 06 5326 1270 of hadebot@planet.nl.

Dit bericht zal tijdens de paasviering van 11 april in verkorte vorm worden herhaald.

Whatsapp groep

Saapke Quaak van de Immanuelkerk is met een whatsapp groep gestart om in deze Coronatijden mensen bij elkaar te brengen en een platform te geven. Ook leden van Oase mogen hier aan meedoen. Hiervoor is een smartphone nodig waar het programma Whatsapp op staat. Je kunt deelnemen door vanuit dat programma een berichtje te sturen naar Saapkes mobiele nummer: 06 2522 5324. Voor wie geen whatsapp heeft kan ook met Saapke mailen: SaapkeQuaak@hotmail.com.

