

Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 043

Maart 2020

Beste mensen,

Hierbij het mededelingenblad van maart. In verband met de mogelijke verspreiding van het Coronavirus worden maatregelen door de overheid en wetenschap voorgesteld en worden op dit moment allerlei bijeenkomsten en activiteiten afgezegd.

Zo ook bij Oase.

Dus ook al staan er in dit blad allerlei activiteiten genoemd, hou de mailing in de gaten.

We proberen de website zo actueel mogelijk te houden inzake doorgaan of niet doorgaan van zaken.

We hopen dat we/u allen ongeschonden door deze Corona-golf heen komt.

Goede gezondheid toegewenst.

Bestuur Oase

Pastoraatsgroep

Iedere derde donderdag in de 'huiskamer'

Sinds voorjaar 2019 is er op iedere derde donderdag van de maand iemand van de Oase-pastoraatsgroep in de Huiskamer van de Immanuelkerk aanwezig. Dat blijkt nog niet algemeen bekend te zijn!

Natuurlijk is de wekelijkse Huiskamer op donderdagochtend van 10 tot 12 uur al een mooie manier van ontmoeting. Onze groep wil daar de

Agenda

Zie ook de actuele [agenda](#) op onze website.

- **Zodra activiteiten weer doorgaan wordt u per mailing daarvan op de hoogte gebracht..**

mogelijkheid aan toevoegen voor een persoonlijk gesprek in een andere ruimte van de kerk. In de entreehal treft u daarom een afbeelding aan van een man die het Luisterend Oor verbeeldt. Hij nodigt u letterlijk uit om uw verhaal te doen. Dat hoort bij Omzien naar Elkaar, zoals wij ons als pastoraatsgroep van Oase graag noemen.

Heeft u behoefte aan een rustig gesprek onder vier ogen, dan kan dat altijd op aanvraag bij één van de leden van de pastoraatsgroep. Zie contactgegevens hieronder.

Maar u kunt dus óók op de derde donderdag van de maand naar de Immanuelkerk komen en doorlopen naar het zaaltje achter de keuken en de trap. Koffie en thee zijn bij de hand en het luisterende oor is wijd geopend! Voor wat u ook maar wilt bespreken.

Jet van Woerkum: jet.vanwoerkum@upcmail.nl.

Joep Coonen: 040 2536593.

Harry de Bot: hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270.



Werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging

kijkt terug op 3 inspirerende gespreksavonden rondom het thema: "Denkend aan de dood kom ik tot leven". We hebben met elkaar onze gedachten gedeeld over ons eigen levenseinde "ooit".

Een onderwerp waar we liever niet aan denken en dat we graag voor ons uitschuiven. Het is ook niet echt voor te stellen hoe het zal zijn in die fase van ons leven; wat er dan door ons heen zal gaan, wat we dan belangrijk zullen vinden, hoe we dan zullen reageren, maar toch.....

Zwijgen erover blijkt niet de oplossing te zijn. In deze tijd komt er via de media zoveel op ons af als we denken aan alles wat te maken kan hebben, met ons levenseinde voor ogen.

Denk maar aan euthanasie of hulp bij zelfdoding bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden, voltooid leven, kiezen voor kwaliteit van leven of voor verlenging, een natuurlijke dood de kans geven e.a.

En ook de vraag: Speelt geloof in dit alles een rol en zo ja welke dan?

Het is allemaal aan bod gekomen; in het begin wat schoorvoetend, maar steeds levendiger.

Eigenlijk zouden we hier nog een aantal avonden over door kunnen praten, maar we hebben besloten om zo over een jaar nog eens met deze groep bij elkaar te komen en met elkaar te delen waar we dan staan en wat we hebben gedaan met waar we de afgelopen maanden over nagedacht hebben en gedeeld.

Eén punt is voor ons allemaal heel duidelijk geworden.

Denk nu al na over het bovenstaande, verdiep je erin en ga het gesprek aan in je gezin, met je familie, vrienden e.a. Niet altijd eenvoudig wel heel

erg al de moeite waard. Hierover nu al nadenken doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten.

Namens de Werkgroep BeBeBe, Jeanneke de Bot

Op weg naar Pasen 2020

Meditatieboekje

René en Lisette Hornikx



In zeven hoofdstukken begeleidt dit meditatieboekje u op weg naar Pasen. Zeven maal zeven dagen tot de bevrijding. Vijf thema's staan in het teken van inkeer. Na vijf weken is het Palmzondag. Jezus wordt toegejuicht, daarna verguisd. Daarna volgt de Goede Week, die eindigt bij Pasen. Op die dag vierden we de

bevrijding van het volk van God dat onderdrukt werd in Egypte en de opstanding van Jezus in de harten van zijn leerlingen. Elke zondag in dit boekje heeft een eigen thema met een overweging, een verhaal, een gebed en een beeld. René Hornikx (1948) is auteur van diverse boeken op het gebied van liturgie en gebed. Hij is emeritus pastoraal werker en schrijft met regelmaat teksten, o.a. voor VIEREN.

Lisette Hornikx-Janssen (1953) was maatschappelijk werkster en is vrijwillig actief in de bibliotheek. In de parochie geeft ze samen met haar man bijbelcursussen.

Uitgave: BerneMedia, Heeswijk, EAN
9789089723772, 64 blz., € 5,95, verwacht februari 2020

Woensdag 8 april om 19.00u

organiseert Oase een meditatieve viering rondom de kruisweg van Leo Dortants met het thema

Kruisweg over lijden over leven

De maker van de kruisweg staties, Leo Dortants droeg al jaren zelf een zwaar kruis. Dit lijden heeft hij vormgegeven in 15 staties die tijdens de viering getoond worden.

Bij elke statie vertelt Jezus wat er door hem heen gaat en in hem gevoeld wordt.

Omdat al eeuwen lang mensen in het lijden van Jezus, hun eigen pijn herkennen horen we bij elke statie ook over het lijden van "ons mensen".

Deze kruisweg gaat over –lijden- en ook over –leven-.

Hoe met het lijden te leven, hoe ermee om te gaan. Het lijden van Jezus, verwoord en verbeeld in deze kruisweg, kan hoop geven en steun, óók wanneer het leven tegen zit.

In de schaduw van het kruis wordt Gods hart zichtbaar. 15 Minuten vóór aanvang klinkt er verstillende muziek.

Voor meer info zie www.oaseveldhoven.nl

Paaswaaktocht 2020

Op "Stille Zaterdag" 11 april organiseert de Protestantse Immanuel gemeente samen met Geloofsgemeenschap Oase voor het vierde jaar de Paaswaaktocht in Veldhoven. De tocht gaat vanaf 19 uur van start bij de Immanuelkerk en trekt door de wijk d'Ekker.

"De tijden zijn veranderd, het paasverhaal blijft hetzelfde. Gezinnen komen niet meer naar de kerk om het verhaal te horen. Daarom zoeken wij naar nieuwe wegen om dit voor jongeren moeilijke verhaal door te vertellen."

Tijdens de wandeltocht kom je de verschillende belangrijke elementen van de Goede Week tegen. Zo wordt onderweg elkaars voeten gewassen, zoals ook Jezus dat deed bij zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal en wordt er brood met elkaar gedeeld. Op een houten kruis mag je een briefje timmeren met daarop je zorgen of gebeden. En een engel vertelt het goede nieuws van Pasen om daarna aan te komen bij het Paasvuur op het plein aan de Burgemeester van Hoofflaan bij de voormalige Jozefkerk.

Deelname staat open voor ieder die dit bijzondere verhaal wil meebeleven. Iedereen is welkom om dit bijzondere verhaal op deze manier mee te beleven.



Pasen vieren met Oase

Pasen is het meest onbegrijpelijke kerkelijk feest. Het raakt de kern van ons geloof. Pasen vieren met Geloofsgemeenschap Oase is bijzonder door samen te komen in blokhut 't Jikt in Zeelst. Paasmorgen 12 april is er om 9.15 uur eerst een kort '*verstillend moment*' met gebed en lied. Om 9.30 uur is er een gezamenlijk paasontbijt waar iedereen zich voor kan aanmelden. Neem gerust de kinderen mee. De Paasviering begint om 10.30 uur en is voor jong en oud. Na de viering is er koffie. De viering is niet alleen voor de bekende Oaseganger, maar zeker ook bedoeld voor allen die zich door het wonder van Pasen willen laten raken.

Aanmelden voor het paasontbijt kan tot 5 april.

Een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Het kan mondeling, via mail naar Frank Bockholts, of vieringen@oaseveldhoven.nl

Via Crucis van Liszt op Goede Vrijdag

Tijdens de Goede Vrijdag dienst van de Immanuelkerk op 10 april om 19.00 uur zingt het Eindhovens Kamerkoor onder leiding van Rienk Bakker de Via Crucis van Franz Liszt. Een van de laatste composities van Liszt, waarin hij alle overvloed van noten uit zijn eerdere werk weglaat en een stuk componeert waarin geen noot of woord teveel staat. Een stuk dat zijn tijd zover vooruit was dat het pas 50 jaar later in 1929 voor het eerst integraal uitgevoerd werd. Het was een van de lievelingsstukken van de onlangs overleden dirigent Reinbert de Leeuw, die er prachtig over kon vertellen (<https://www.youtube.com/watch?v=lmmDlpsLcXk>).

In het Eindhovens kamerkoor zingen diverse leden van de Immanuelkerk en Oase.

Voel je welkom op de ontmoetingsmiddag

Na de fusie van de 6 parochies in Veldhoven zijn we als geloofsgemeenschappen elkaar uit het oog verloren. Oase heeft het initiatief genomen om een middag te organiseren, speciaal voor allen die elkaar zijn kwijtgeraakt, of hun plek voor rust en meditatie missen na de fusie, om elkaar weer te ontmoeten. Om samen in een ontspannen omgeving ervaringen te delen en contacten te vernieuwen. Van harte welkom op zondagmiddag 19 april van 15.00 tot 17.00 uur in het Ontmoetingscentrum van de Immanuelkerk. Vertel het door.

Programma:

15.00 uur inloop met koffie en gebak.

15.30 uur samenkomst met een woord door pater Paul Clement, een gebed, liederen, een moment van herdenking,

16.00 uur tot 17.00 uur ontmoeting met hapjes en drankjes.

Oecumenisch Avondgebed op de woensdagen.

In verband met het coronavirus worden deze vieringen alleen via kerktv uitgezonden en is de kerk gesloten. U kunt de vieringen volgen via internet met <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867>.

Lijdensverhaal woensdag 8 april (tekst via Jeroen, Jeanneke)

De Johannes passie van Arvo Pärt

Naar dat muziekstuk hebben we met zo'n 30 bezoekers geluisterd op deze gezamenlijke activiteit van Oase en de Immanuel-kerk. Thijs Soede hield een korte inleiding waarin hij de rol van Arvo Pärt bij het ontstaan van de Baltische koortraditie en het meditatieve karakter van het werk aanduidde. Thijs had er ook voor gezorgd dat er naast de Latijnse ondertiteling van de film ook een Nederlandse vertaling te zien was. Daardoor kon je niet alleen beter horen wat er gezongen werd, maar het ook nog volgen.



Een groot deel van deze Johannes passie is de ondervraging van Jezus door Pilatus. In mooie lange lijnen en lange noten komt dit voorbij. De verteller passages worden door diverse solisten (soms alleen, soms in twee- of vier-tal) of het koor gezongen. Anders dan de passies van Bach heeft dit stuk geen koralen of koorstukken, maar alleen de Evangelie-tekst.

Het is inderdaad een soort meditatieve ervaring. Het is ook heel mooi om dit met een aantal mensen samen te doen. We gaan hier volgend jaar zeker een vervolg aan geven.

Corona, de afgelaste vieringen en Kerk-TV

Zoals vorige week gemaïld hebben het bestuur en de vieringengroep besloten om de viering van 14 maart niet door te laten gaan. Ook Kliederkerk en de vieringen van de Immanuel-kerk gaan tot eind van de maand niet door.

In de Immanuel is wel het mooie initiatief genomen om op het moment dat de vieringen geweest zouden zijn, een bezinningsmoment door de voorgangers op Kerk-TV uit te zenden. Dit geldt ook voor de avondgebeden op woensdag in de 40-dagentijd. Zo kunnen we toch samen vieren. De instructies voor KerkTV staan hieronder.

KerkTV Immanuelkerk Veldhoven

(ga naar home page van de kerkwebsite <https://www.immanuelkerkveldhoven.nl/> en klik op KerkTV)

De Immanuel-kerk heeft recent de technische faciliteiten van KerkTV en dat kunnen ze nu gelukkig inzetten, in eerste instantie tot 31 maart, op de zondagochtend om 10.00 uur een **Bezinningsmoment** te houden zonder publiek maar dat per KerkTV wordt uitgezonden. Het Bezinningsmoment duurt ongeveer een half

uur.

Mogelijk is het inloggen wat lastig omdat verwacht wordt dat veel mensen zullen inloggen om te kijken en/of te luisteren. Vanaf 9:30 uur wordt KerkTV aangezet en dan kunt u al proberen in te loggen. Tot 10.00 uur hoort u wat muziek. Lukt het inloggen niet meteen dan kan altijd op een later tijdstip de uitzending alsnog bekeken worden.

Eveneens worden de Vastentijdsvieringen, als **Gebedsmomenten** op de woensdagen uitzenden. De uitzending wordt dan gestart om 18:45 uur en de Gebedsmomenten beginnen om 19:00 uur en duren ca 20 minuten. Ook hier geldt dat deze uitzendingen later alsnog bekeken en beluisterd kunnen worden.

Vrienden van Oase avond ook uitgesteld

Ook de Vrienden van Oase avond, gepland voor 25 maart, wordt uitgesteld. De meeste onderwerpen zijn niet urgent. We wachten even af tot er wat meer duidelijkheid komt rondom de Corona-crisis, en de richtlijnen voor meer publieke bijeenkomsten, voor we deze nieuwe datum plannen.

Wat wel nodig is, is het voordragen en (her)benoemen van het nieuwe Bestuur. Zoals eerder bericht, hebben Jeroen Kok (voorzitter), Armand Klaassen (penningmeester) en Hetty van de Hurk (bestuurslid) aangegeven zich voor een volgende periode beschikbaar te stellen. Daarnaast hebben Victor Gijsbers (secretaris) en Renate Kaefer (bestuurslid) juist aangegeven zich niet beschikbaar te willen stellen voor een nieuw bestuur.

De Raad van Toezicht heeft gekeken naar kandidaten om minimaal 1 van de vacante bestuursposities in te vullen. Daarbij hebben ze Harry de Bot bereid gevonden en voorgedragen. Vanuit het huidige Bestuur



is positief gereageerd op deze voordracht, en zijn we blij dat Harry zich nog verder wil inzetten voor onze geloofsgemeenschap en Stichting in de rol van secretaris. We bevelen deze voordracht dan ook van harte aan vanuit Bestuur en Raad van Toezicht.

Normaal zouden we op de Vrienden van Oase avond deze (her)benoeming van het Bestuur aan u voorleggen. Daarbij zou Harry zich voorstellen, voor zover nodig. Daarbij zouden we ook hebben willen melden dat we voor de komende bestuursperiode de zittingsduur van de normale vier naar twee jaar willen terugbrengen.

In de vergadering zouden we graag hebben willen horen of er inderdaad draagvlak is voor deze (her)benoeming van het nieuwe Bestuur, of daar vragen over zijn, en ook eventueel met een verzoek of boodschap voor de koers en richting voor het nieuwe Bestuur. Dat zullen we nu helaas schriftelijk moeten doen. Dat vinden we echt vervelend, en ook niet helemaal passend. Want zulke belangrijke zaken, doe je normaal niet af op papier. Echter willen we zekerstellen dat het Bestuur (her)benoemd is voor april, en voor die tijd verwachten we niet dat het – ivm corona-richtlijnen – haalbaar en verstandig is samen te komen.

We hopen dat u zich kan vinden in de voorstellen van (her)benoeming van het nieuwe Bestuur. Mocht u daarover toch nog vragen en/of bezwaren hebben, dan verzoeken we u deze voor 25 maart aan ons kenbaar te maken per brief of mail (bestuur@oaseveldhoven.nl). Deze berichten worden besproken met huidig Bestuur, Raad van Toezicht en met de afzenders. Over deze binnengekomen berichten, vragen en antwoorden

zullen we mededelingen doen in het mededelingenblad en eventueel bespreken in de verplaatste Vrienden van Oase vergadering. Tenzij er onoverkomelijke en een (meerderheid van) bezwaren binnenkomen, gaan we per april het hier voorgestelde Bestuur benoemen, en zullen formeel Victor en Renate aftreden als bestuursleden.

In de verplaatste Vrienden van Oase avond zal het nieuwe Bestuur (vooral Harry) zich dan alsnog presenteren. Uiteraard zullen we dan ook met z'n allen in dank afscheid nemen van Victor en Renate als bestuursleden.

Taxidienst

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen. Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijsbers: v.gijsbers@gmail.com

vragen / opmerkingen / suggesties?

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris. (v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording zal (laten) zorgen.



