

# Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 040

December 2019



## **Beste mensen,**

Nog enkele dagen en het is Kerst. Hopelijk voor iedereen een mooie (droge) Kerst hoe of waar u het ook viert. In dit blad leest u van alles over de Kerstactiviteiten van Oase.

Van harte uitgenodigd.

Daarna alweer Nieuwjaar.

Even terugkijken naar wat geweest is, de trieste dingen maar natuurlijk ook de mooie gebeurtenissen.

Dan weer vooruitkijken, wat zal het nieuwe jaar brengen?

Het bestuur van Oase wenst u in ieder geval hele mooie Kerstdagen, hele fijne jaarwisseling en tot ziens bij de Kerstviering in de blokhuut of bij de nieuwjaarsviering in de Immanuelkerk

Alle goeds en hartelijke groet van het bestuur van OASE

## **Kerstmis voor jong en oud.**

Voor het 5<sup>e</sup> jaar viert Oase Kerstmis in blokhuut 'de Bosbender' in de buurt van kinderboerderij de Hazenwinkel. 's Middags op 24 december om

## Agenda

Zie ook de actuele [agenda](#) op onze website.

- Woensdag 18 december, Oecumenische adventviering, Immanuelkerk 19.00 uur.
- Dinsdag 24 december, Kerstwandeling, 16.00 uur, zie verder in dit blad
- Dinsdag 24 december Oase Kerstviering, 19.00 uur de Bosbender. Zie ook verder in dit blad.
- Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsviering Immanuelkerk, 11.00 uur.
- 14 januari, verstillende dans, Immanuelkerk 10.00 uur
- 21 januari, stiltemoment, 19.30 uur, Immanuelkerk

16.00 uur begint een wandeltocht bij de parkeerplaats van de kinderboerderij. Met de drie koningen die al maanden onderweg zijn en de herders gaan we op weg. Onderweg vertelt een engel een kerstverhaal. Als we aankomen bij de kerststal in de blokhuut waar Maria en Jozef voor het kindje zorgen is het al donker. Daar zingen we kerstliedjes en maken een cadeautje voor de baby. Beschuit met muisjes hoort daar natuurlijk ook bij. Een mooie gelegenheid om met papa's, mama's, opa's en oma's samen met de kinderen het kerstverhaal te beleven. Dit in samenwerking met de werkgroep Kliederkerk van Oase en de Immanuelkerk.

## **Kerstviering**

's Avonds om 19.00 uur is de Kerstviering waarin de betekenis van Kerstmis wordt verwoord in het thema: 'Geef het licht door'. De geboorte van een kind dat een

licht wordt om ons een weg te wijzen in het dagelijks leven. Een viering die aanspreekt in een tijd waarin naar de kerk gaan niet meer gewoon is. Een viering in gewone taal, waarin toch ook bekende kerstliederen gezongen worden. We nodigen daarom in het bijzonder jongere mensen uit die meer zoeken dan samen zijn en lekker eten. Na de viering is er koffie en gelegenheid om elkaar een zelig kerstfeest te wensen. Blokhuut de Bosbender ligt in het park tussen Heerbaan en Nieuwe Kerkstraat. Ingang tegenover Nieuwe Kerkstraat 79.



#### **Viering samen met 'De (Studenten)-Kapel'**

Het afgelopen jaar is er regelmatig contact geweest met andere geloofsgemeenschappen in en rond Eindhoven. Dat zijn de Augustijnengemeenschap-Eindhoven met vieringen bij Glorieux, SOVE, De Kapel, en ook met de Oud-Katholiekengemeenschap. Ook via de jaarlijkse bijeenkomsten van Kleine Geloofsgemeenschappen ontmoeten wij elkaar. Zondag 19 januari is de hele geloofsgemeenschap Oase uitgenodigd om naar de viering van De Kapel te komen. Oase is gevraagd om deze viering mee voor te bereiden en mee voor te gaan. Ook zij hebben onderdak gevonden in een protestantse kerk. Hun adres is Johanneskerk aan de Mercuriuslaan in Eindhoven, vlakbij de

Kennedylaan. Hun vieringen zijn 's zondags om 12.00 uur.

#### **Top 2000**

Op zondag 29 december is in de Immanuelkerk tweemaal een top 2000 dienst. 's-Morgens vindt de top 2000 kerkelijke liederen plaats om 10.00 uur, in de middag de top 2000 pop-muziek. Deze laatste is om 16.00 uur. Beide mooie belevenissen waar iedereen van harte is uitgenodigd.

#### **Nieuwjaar bij Immanuelkerk**

Zoals ook in voorgaande jaren zijn wij als Oase van harte uitgenodigd bij de nieuwjaarsviering op woensdag 1 januari.

De viering begint om 11.00 uur en vanaf 10.30 uur is de kerk open om elkaar de hand te schudden en elkaar goede wensen over te brengen. Een mooi moment van ontmoeten weer.

#### **Brabants Kloosterleven**

Brabant heeft een rijk kloosterleven. Was zelfs een van het dichtstbevolkte kloostergebieden van Nederland en ver daarbuiten. Via de provincie wordt deze mooie geschiedenis onder de aandacht gebracht. Zie hiervoor: <http://publicaties.brabant.nl/kloosterleven>

#### **Wat schrijft de paus?**

Ben je geïnteresseerd in documenten die de paus schrijft, bijvoorbeeld Laudato-Si, dan is er een verkorte versie in het Nederlands te vinden via: [http://laudato-si.nl/pdf/samenvatting\\_LS\\_-\\_uitgebreid.pdf](http://laudato-si.nl/pdf/samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf)

#### **Verstillende dans**

Voor 14 Januari 2020 heeft de werkgroep **BeBeBe** (bezieling, bezinning, beweging) van Oase, Jacqueline Wolbrink opnieuw weer bereid gevonden om een ochtend ons rondom een bepaald thema, mee te





nemen in de dans. Voor iedereen, jong en oud, wel of geen danservaring blijkt het een heel mooie en inspirerende ervaring te zijn.

Als iets verbindt dan is dat wel verstillende dans, ook wel sacrale dans genoemd.

Dansend in een kring groeit er verbinding met elkaar, met jezelf en misschien met iets wat groter is dan dat.

Voor de organisatie is het belangrijk om je aan te melden vóór 10 januari.

Aanvang 10.00u in de Immanuelkerk

Vrijwillige bijdrage is altijd welkom

Voor aanmelden en informatie: Jeanneke de Bot:

[jeannekedebot@planet.nl](mailto:jeannekedebot@planet.nl) of 040-253 14 76

of Jet van Woerkum: [jet.vanwoerkum@upcmail.nl](mailto:jet.vanwoerkum@upcmail.nl)

### **Stilte in Veldhoven.**

Heb je behoefte even een komma te zetten in je (volle) agenda en je even vrij te maken van al die prikkels van buitenaf?

Wees dan welkom bij het stiltemoment van geloofsgemeenschap Oase. Voor iedereen, van welk geloof of levensbeschouwing ook.

Wat stilte ook voor je mag betekenen, je mag hem hier ervaren.

Een ontmoeting met jezelf, met God, Liefde, Licht én .....

Juist in *samen stil zijn* huist een grote kracht.

Het stiltemoment is op dinsdag 21 januari om 19.30 uur in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 in Veldhoven en wordt begeleidt door Jet van Woerkum en Jeroen Kok. Voor meer informatie: [info@oaseveldhoven.nl](mailto:info@oaseveldhoven.nl)



### **Taxidienst**

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen. Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijsbers: [v.gijsbers@gmail.com](mailto:v.gijsbers@gmail.com)

### **vragen / opmerkingen / suggesties?**

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris. ([v.gijsbers@gmail.com](mailto:v.gijsbers@gmail.com)) die voor beantwoording zal (laten) zorgen



