

Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 039

Oktober 2019

Beste mensen,

Hierbij het mededelingenblad van Oktober. De dagen worden korter, het laatste kwartaal dit jaar is ingegaan. Met alle bijbehorende toekomstige bijzondere- en feestdagen. In ons volgend blad zullen we daar uitgebreide informatie over geven, er wordt nu nog hard gewerkt om alle activiteiten rond Kerst goed georganiseerd te krijgen. Veel leesplezier toegewenst, en bij vragen....stel ze gerust.

Hartelijke groet van het bestuur van OASE

De werkgroep, Bezinning, Bezieling en Beweging van OASE organiseert 2- 3 avonden rondom het thema : ***“Denkend aan de dood, kom ik tot leven, gedachten over het (ons) levenseinde”*** .

Dit thema is tevens de titel van een boek geschreven door Piet Schelling.

Ooit komt ook ons eigen levenseinde in zicht. Hoe en wanneer, dat zullen we niet weten, maar erover nadenken kan al wel. Vervolgens hierover praten met elkaar, voegt volgens de schrijver leven, aan ons leven van nu toe, hoe vreemd dat ook klinkt. We mogen het gaan ontdekken.

Misschien maakt het van gedachten wisselen hierover, in ieder geval dit toch wel “ zware” thema wat lichter. Oase nodigt iedereen hiervoor uit.

Het boek is echt een aanrader om te lezen, maar zonder dit zijn de avonden ook goed bij te wonen.

Agenda

Zie ook de actuele [agenda](#) op onze website.

- Woensdagavond 23 oktober, gespreksavond, 19.30 uur.
- Zaterdag 2 november herdenkingsdienst voor overledenen, 19.00 uur
- Zaterdag 9 nov. Oaseviering, 19.00 uur
- Zondag 17 november, Kliederkerk, 16.00 uur.
- Maandagavond 18 november gespreksavond, 19.30 uur

De avonden zullen plaatsvinden op 23 oktober/ 18 november en evt. ook nog op 10 februari in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 Veldhoven. Aanvang 19.30u

Een vrijblijvende bijdrage in de kosten is altijd welkom.

Voor meer informatie kunt u altijd mailen of bellen met: Jeanneke de Bot, e-mailadres jeannekedebot@planet.nl of tel.nr 040-253 14 76

Marijke Coonen, e-mailadres marijkecoonen@hetnet.nl

Ook zal er t.z.t. meer informatie komen die u kunt lezen op de website van Oase of in hun nieuwsbrief.

p.s. In tegenstelling tot in een eerder bericht genoemd, kunnen er geen nieuwe mensen na de 1^e avond instromen.

Pastoraatsgroep iedere derde donderdag in de ‘huiskamer’

Wist u dat er sinds begin dit jaar op iedere derde donderdag van de maand iemand van de Oase-pastoraatsgroep in de Huiskamer van de Immanuelkerk aanwezig is? Wij zijn bij wijze van proef hiermee gestart, maar willen dit nu duidelijker bekend maken.



Natuurlijk is de wekelijkse Huiskamer op donderdagochtend van 10 tot 12 uur al een mooie manier van ontmoeting. Onze groep wil daar de mogelijkheid aan toevoegen voor een persoonlijk gesprek in een andere ruimte van de kerk. In de entreehal treft u daarom een afbeelding aan van een man die het Luisterend Oor verbeeldt. Hij nodigt u letterlijk uit om uw verhaal te doen. Dat hoort bij Omzien naar Elkaar, zoals wij ons als pastoraatsgroep van Oase graag noemen.

Heeft u behoefte aan een rustig gesprek onder vier ogen, dan kan dat altijd op aanvraag bij één van de leden van de pastoraatsgroep. Zie contactgegevens hieronder.

Maar u kunt van nu af aan óók op de derde donderdag van de maand naar de Immanuelkerk komen en doorlopen naar het zaaltje achter de keuken en de trap. Koffie en thee zijn bij de hand en het luisterende oor is wijd geopend! Voor wat u ook maar wilt bespreken. (En intussen blijft de Huiskamer aan de voorzijde gewoon open voor ontmoeting met andere mensen.)

Op 17 oktober vanaf 10 uur is al de eerste mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek en staat Jet van Woerkum voor u klaar: jet.vanwoerkum@upcmail.nl.

Op 21 november is het de beurt aan Joep Coonen (040 2536593) en op 19 december is Harry de Bot (hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270) uw gastheer. Wim van Herk wacht u op in het nieuwe jaar op 16 januari (wimvanherk@onsmail.nl.)



Kliederkerk.

Op zondag 17 november is weer de volgende kliederkerk, voor alle kinderen, hun papa's, mama's opa's en oma's. Iedereen is welkom





VELDHOVEN



Zondag 17 november



Tel jij mee?

Vanaf 16 uur zijn alle kinderen, ouders en grootouders (met én zonder kleinkinderen) of verzorgers, van harte welkom. Ook als je je niet (meer) verbonden weet met Kerk & Geloof.

Immanuelkerk, Teulandstraat 1, Veldhoven

SAMEN ontdekken **SAMEN uiten** **SAMEN élan**

Informatie over de volgende Kliederkerk Veldhoven vind je op de websites van Oase en Immanuelkerk. Of kijk op Facebook Kliederkerk Veldhoven.

Adventsmiddag 2019

Op dinsdagmiddag 17 december a.s. is er de jaarlijkse adventsmiddag in de Immanuelkerk. In de volgende Samen vindt u het aanmeldingsformulier met de vraag om deze zo snel mogelijk in te leveren. Namens de werkgroep Adventsmiddag 2019, Carolien Welting, coördinator
Tel.nr. 0402300461
In het volgend mededelingenblad (November) zal nog nadere informatie over deze middag komen.

Taxidienst

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen. Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijsbers: v.gijsbers@gmail.com

Enkele belangrijke data.....

Graag willen we u ook nog laten weten dat we vanaf 27 november beginnen aan de adventperiode. Dat lijkt nog ver weg, maar wat zijn nu 6-7 weken???? Dus vanaf 27 november iedere woensdagavond een Oecumenisch avondgebed in de Immanuelkerk om 19.00 uur.

Ook is er op zaterdagavond, 2 november een Herdenkingsdienst voor overledenen .

Uiteraard ook gewoon om 19.00 uur.

Meer informatie hierover zal binnenkort nog worden rondgestuurd.

Voor overige belangrijke data zie onze website of de eerste pagina van dit blad bij de agenda.

Vragen / opmerkingen / suggesties?

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris. (v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording zal (laten) zorgen.



