

Thema: De Heer heeft ons nodig !

Voorgangers: Ed Colnot en Tonny Colnot
Cantor: Huub Bukkems
Pianist: Paul van der Steen
Beamertechniek: Ed Colnot
Beamerpresentatie: Jeroen Kok

Mededelingen

Paaskaars is aan

Klankschaal

Oasekaars

Openingslied: Zomaar een dak (GVL 568)

Welkomstwoord

Vandaag vieren we Palmzondag.

Jezus wordt als een topvedette onthaald in Jerusalem.

De hele stad staat op zijn kop om toch maar een glimp van Hem op te vangen – iedereen wil en moet hem zien..

Komen we dergelijke scenario's ook niet tegen als Oranje hun eerste wedstrijden winnen, als een renner terugkomt van de Ronde van Frankrijk.

Als Sven Kramer olympisch kampioen wordt....

En ook vandaag nog merken we dat het hoogtepunt van een vedette plotseling kan omslaan, met een lelijk woord in de pers, een negatieve uitlating op tv., één of ander slecht vermoeden...

Hoe kon de massa die Jezus op palmzondag zo enthousiast onthaalde in de stad; de week erop op Goede Vrijdag staan roepen: Weg met hem.....?

Wat zouden wij gedaan hebben, mocht Jezus nog leven?

Hoe vlug schrijven wij niet iemand af? Staan we wel eens stil bij dergelijke zaken?

Bidden we samen om vergeving.

Gebed om ontferming

Heer, niets is menselijker dan fouten maken.

Niets getuigt van meer liefde dan elkaar vergeving schenken- en toch is dit zo moeilijk.

Vergeef het ons Heer, dat we zo vaak koppig met elkaar omgaan.

Heer, wij vinden het zo gewoon dat alles goed gaat – we staan er nooit bij stil, wie ons die gelukkige momenten brengt.

Woorden als “dank je wel” en “dat heb je goed gedaan” liggen niet meer zo in onze woordenschat.

Vergeef het ons Heer.

Heer, wij leven in een “ik-tijd” – als wij het maar goed vinden, is het ook goed.

Maar wat vindt onze omgeving ervan?

Omdat wij zo weinig vragen “wat vind jij ervan” vragen wij om vergeving.

Lied: Waar vriendschap heerst

Vredewens

Willen we elkaar blijven zien, in welke omstandigheid dan ook, wat kun je dan beter doen dan elkaar de hand te reiken, vrede en alle goeds toewensen.

Gebed

God, laat ons vandaag blij zijn voor wie Jezus voor ons is geweest.
Zijn voorbeeld van goedheid zet ons aan om ook goed te zijn en goed te doen.
Laat ons een huis van goedheid en vrede bouwen,
een plaats vol begrip en medeleven, waar iedereen stil en ongedwongen zijn best doet om zoveel mogelijk voor de andere te doen.
Dan zullen velen bij ons komen als gast in het huis waar wij wonen.
Dan zal God daar ook aanwezig zijn
omdat vrede en liefde er de bouwstenen zijn.
Amen.

Eerste lezing: niet zonder jouw hulp

Aldus onderrichtte rabbi Israël zijn leerlingen.
Hij sprak:
"Op de eerste bladzijde van de bijbel lezen we over de schepping van de mens.
En de Heer zei: laat ons een mens maken."
Daarna richtte de rabbi zich tot zijn leerlingen en vroeg hen:
"Vertel mij: tot wie sprak God die woorden?"
Zijn leerlingen bleven hem het antwoord schuldig.
Toen zei de rabbi: "God sprak deze woorden tot de mens zelf.
En Hij zei: kom, jij en ik samen, laten wij de mens scheppen. Want zonder jouw hulp kan ik jou nooit tot een werkelijk mens maken!"

Acclamatie: Het woord dat ik jou geef (GVL 460)

Evangelie: Lucas 19, 28-40(Intocht)

Jezus en zijn leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus 2 leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: "ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezelsveulen zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand: wat doen jullie daar? Dan moet je zeggen: de heer heeft hem nodig".
De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars; "wat doen jullie daar"? 'De leerlingen zeiden: "de heer heeft hem nodig".
De leerlingen brachten het veulen bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van het veulen en lieten Jezus er op zitten. Andere leerlingen legden hun jas op de weg. Zo ging Jezus naar Jerusalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: Leve de koning, de man die door God gestuurd is. Vrede in de hemel en alle eer aan God.
Tussen de mensen stonden ook een paar Farizeeën. Ze zeiden tegen Jezus: "Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil zijn". Maar Jezus antwoordde: 'luister naar mijn woorden: als mijn leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen juichen en roepen!'

Tot zover deze lezing.

Lied: Lied van Zacharias (GVL 600)

Levend woord

Takken van bomen en struiken snijden, optocht houden, waarom zouden we dat doen ?
Palmvasen vanuit de bijbel is een meegaan met de Heer, als Hij zijn lijden tegemoet gaat.
Tegenwoordig zouden we gebruik maken van spandoeken, hoe groter hoe liever. We zwaaien met vlaggen, met onze mobiele telefoontjes of met witte zakdoeken.

Palmvasen is het intreden in zijn levensverhaal, opdat wij ons eigen levensverhaal, en soms ook lijdensverhaal, beter verstaan.

Niemand kan om het lijden en dood heen.

Als we er zelf niets mee te maken hebben, dan horen we er wel van in onze naaste omgeving, bij onze families, de mensen die we kennen.

Of verderop in de grote wereld, waar de problemen de pan uitrijzen.

Jezus is zijn lijden moedig tegemoet gegaan. Hij draaide er niet omheen. Hij sprak er openlijk over. Hij liet het aan zijn hart komen. Hij heeft het er moeilijk mee gehad, maar Hij ging.

Als een pelgrim trok Hij met zijn vrienden over de door de Romeinen aangelegde heerbaan van Jericho naar Jeruzalem.

Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit, om een ezelveulen te zoeken.

Niet een paard, een koninklijk rijdier, maar een ezel, het lastdier van de armen.

“Gaan jullie die ezel zoeken”, zegt hij tegen zijn vrienden, “en zeg erbij: de Heer heeft het nodig.”
Sta een ogenblik stil bij die woorden: “de Heer heeft het nodig!”

Misschien komen we zo dicht bij het échte levensverhaal van Jezus, en daardoor ook bij het onze.

Wat heeft een mens nodig in zijn omstandigheden ?

Wat hebben wij nodig ?

Troost, nieuwe durf om er tegen aan te gaan. Wat hij voor zich ziet is schitterend van buiten, maar het nodigt niet uit.

De spanningen tussen Hem en de joodse leiders zijn hoog opgelopen. Dat geeft grote kans op een uitbarsting van geweld. Het wordt een crisis met een bloedige afloop.

Kajafas, de hogepriester van dat jaar, heeft profetisch gezegd: “Er kan beter één mens sterven dan dat een heel volk te gronde gaat.

Jezus heeft troost nodig, ondersteuning, nabijheid van een paar vrienden.

Maar degenen die met Hem meegaan worden weggehoond als ze met hem door Jerusalem trekken.

De overheden vragen zelfs aan Jezus, dat Hij hen zal verbieden te juichen en met takken te zwaaien. Waarop Jezus antwoordt:

“Als deze gewone mensen, deze kinderen moeten zwijgen, dan zullen de straatstenen gaan spreken !”.

Over vijf dagen zullen de straatstenen gaan spreken. Dan zal Hij er over gaan met zijn kruis. Als de straatstenen eens konden spreken. Van het geweld, van de terreur, van de bloedige onderdrukking, die mensen elkaar aandoen.

Tot op de dag van vandaag.

De Heer heeft het nodig, om getroost en gezien te worden.

Ook in onze dagen. Door wie wordt Hij dan gezien en getroost?

Door de leerlingen, die met Hem meegaan. Het zijn maar kleine mensen, kinderen, eenvoudigen van hart.

Maar ze geloven in Hem, vertrouwen in Hem op een andere toekomst dan voor de hand ligt.

De Heer heeft het nodig, om zich wat veilig te voelen bij de medestanders, in de hoop dat zij straks met Hem het lijden durven aankijken.

Want dat hebben ze in de jaren van samenzijn van Hem kunnen leren: de vaste overtuiging dat God toch draagt, dat er uitkomst mogelijk is.

Jezus heeft in zijn leven gevochten tegen het lijden, de armoede, de ziekte, de onderdrukking, de zondige manier waarop mensen met elkaar omgaan, de dood.

Hij is op alle mogelijke manieren daar tegen opgetreden. Hij wilde het kwaad dat mensen elkaar aandoen, vernietigen.

Dat hebben zijn vrienden van Hem geleerd. Nu gaat Hij er zelf onderdoor. Nu is Hij het die troost nodig heeft, bemoediging van mensen die met Hem meegaan. Die zingen tegen de dood, die – bijna tegen beter weten in – er vast van overtuigd zijn dat God uitkomst zal bieden.

Durven wij die mensen te zijn vandaag de dag?

Durven wij opstaan tegen geweld ?

Durven wij troost te bieden waar nodig is ?

Gaan we mee op de weg die Jezus gaat of gooien we de palmtak toch maar gauw aan de kant om een veilig heenkomen te zoeken ?

God geve, dat we het met Jezus aandurven in ons leven van alle dag. Dan zullen we ervaren dat er duisternis kan zijn, maar dat het licht sterker is dan de duisternis; dat er kwaad is, maar dat het goede sterker is dan het kwade; dat er dood is, maar dat het leven uiteindelijk zal winnen.

Stilte

Vandaag reiken we, aan het einde van de dienst, een palmtakje uit aan iedereen die dat wil omdat de palmtak zo sterk is, door alles heen groeit en een symbool is van de overwinning.

Zegening van palmtakken

God van leven

Gij laat uit dorre winter en harde grond

Helder groen, nieuwe lente opschieten.

Zegen deze altijd groene palmen,

zegen hen die ze straks een plaats geven in hun huis,

op hun land, de wegen die ze gaan.

Zegen allen die daadwerkelijk in dit teken van leven en vrede geloven.

Amen

Lied: Toen Jezus naar zijn stede ging (GVL 525)

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader

die zijn zegenende hand houdt

boven alle landen en volkeren

in de hoop, dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, Zijn zoon

die zichzelf weggaf

omwille van de mensenkinderen,

om hen te bevrijden van pijn en verdriet,

van veroordeling en vereenzaming.

Ik geloof in Jezus,

die eenieder welkom heet en nooit verstoot.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons aanmoedigt om elkaar

gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen.

Amen.

Acclamatie bij voorbede

Keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar

Voorbede

God, die de mensen vasthoudt in lief en leed, wij bidden U

Voor hen die lijden onder onrecht en onderdrukking;
dat zij mensen mogen ontmoeten, die – zoals Jezus –
opkomen voor recht en vrijheid van hen,
die geknecht, geslagen en vernederd worden....

Voor hen die lijden onder ziekte en angst voor de dood,
dat zij troost en kracht mogen putten
uit het levensverhaal van Jezus, Uw zoon,
die ondanks zijn eigen angst bleef vertrouwen op U ...

Voor hen die roepen en geen antwoord krijgen;
Dat ze niet ten onder gaan in eenzaamheid,
dat ze een onderdak en schuilplaats mogen vinden
in de geloofsgemeenschap die troost biedt en vasthoudt in lief en leed.....

Heer onze God,
verhoor op deze dag ons bidden voor allen die lijden;
dat zij kracht, bemoediging en troost mogen ontvangen,
om geestelijk niet aan hun lijden ten onder te gaan.
Dat vragen we U door Jezus Christus
die in de diepste nood zijn vertrouwen op U stelde
en die nu bij U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Intentieboek
Persoonlijke intentie
Lichtje van de maand

Onze Vader vanuit het Aramees vertaald

Bron van zijn, die ik ontmoet
in wat me ontroert.
Ik geef u een naam opdat ik U
een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij.
Vestig het rijk van eenheid nu.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben,
aan brood en inzicht.

Maak los de koorden van de fouten
die ons vastbinden aan het verleden.
Zodat wij ook anderen hun misstappen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit uw woord wordt de werkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen.
Amen.

Collecte

Piano muziek

Brood voor onderweg

In de Oase kun je terugkijken op de weg die je gegaan bent. Er is water om je dorst te lessen, er is voedsel om je lichaam weer aan te sterken. Er is tijd om je geest te verfrissen, om rust te vinden en je voor te bereiden om opnieuw op weg te gaan, samen met alle anderen die ook onderweg zijn. Daarom delen wij brood voor onderweg. Brood van leven, geestelijk leven, waarmee wij het verbond vieren dat Jezus met ons is aangegaan.

Laten wij ons sterken door dit brood met elkaar te delen.
U geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt.

Piano muziek

Overpeinzing

Telkens wanneer wij ons afvragen
"God, wat kan ik voor U doen?
Ik ben maar een klein en onbeduidend mens,
zonder macht en rijkdom",
zal God antwoorden:

"Ik heb geen ogen,
dus leen mij jouw ogen
om gebrek en onrecht te onderscheiden.

Ik heb geen handen
dus leen mij jouw handen
om goed te doen onder de mensen.

Ik heb geen voeten,
dus leen mij jouw voeten
om zieken en gevangenen te bezoeken.

Ik heb geen mond,
dus leen mij jouw lippen
om vrijheid en gerechtigheid te verkondigen.

Jullie zijn de enige bijbel
die door iedereen gelezen kan worden.
Leef mijn blijde boodschap
zodat zij waar wordt onder de mensen".

(bron: Missionaire Agenda. M. Houben)

Zegenwens

Moge de weg je zeggen: volg me maar.
Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen: bezaai me.
Moge het water je zeggen: drink me.
Moge het vuur je zeggen: warm je.
Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen: pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt.
En als je dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt in de nacht zonder sterren.
Als de bomen kaal zijn en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
"Wees niet bang. Ik zal er zijn."

Dat is zegen!

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen

Slotlied: Uit vuur en ijzer (GVL 531)

**Wij wensen u een inspirerende
GOEDE WEEK**