

Hans van Hak

Heel worden uit: De Goede Week – Franck Ploum

Heel worden

Het diepe Geheim dat er een God is
die ons bestaan gewild heeft,
ons leven draagt en
ons levensadem schenkt.

Dat geheim
heeft alles te maken
met de liefde
die tot het uiterste gaat.

Het is een gouden duo:
de levensadem van God en
de liefde tussen mensen.

Een onverwoestbare kracht
die mensen losweekt
uit uitzichtloosheid,
weg doet trekken
uit een slavenbestaan,
opricht uit het dodenrijk,
meeneemt naar het land van belofte,
opricht tot hele, mooie,
onverwoestbare mensen.

Jezus is zo'n heel,
onverwoestbaar en mooi mens geworden.

Het is dan ook onmogelijk
dat hij in het dodenrijk gevangen blijft.

Lied: Gij zijt voorbij gegaan, GvL 451 couplet 1

Nieuw leven uit: De Goede Week – Franck Ploum

Pasen,
geen eenvoudig feest.

Verhalen over
leven na de dood,
verhalen over
opstanding,
ze tarten onze natuurwetten.

En toch . . .

Wie de verhalen leest,

met gelovige ogen leest,
ontdekt
dat ze wellicht niet stroken
met onze wetenschappelijke inzichten,
maar dat de kern overeind blijft:
alle leven mag zich gedragen weten,
alle leven mag zich gesteund weten.

Uit oeroude verhalen
mogen we horen
dat er
een diepe levensbron is
die wil dat
mens, dier en wereld
in vrijheid leven.

Pasen
blaast nieuw leven
in alles
wat schijnbaar dood
lijkt te zijn.

Lied: Licht dat ons aanstoot, GvL 489 couplet 1

Gebed

Gij die licht zijt
en leven schenkt,
veeg de schaduw weg,
ontsluit onze handen,
open ons
geef uw Licht
de ruimte in ons, om ons.

Het licht van de paaskaars wordt ontstoken

Korte stilte

Dit is een morgen als ooit de eerste

**A. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.**

**Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.**

**Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde, waar Eden lag.**

**Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.**

Lied: Jerusalaim - stad van vrede.

Naar de kleine zaal voor het paasontbijt