

# Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 033

April 2019

## Beste mensen,

We zitten nu een kleine week voor Pasen. Een bijzondere week, de "stille" week. Toch zijn er een aantal activiteiten, u heeft er al de nodige informatie over ontvangen, die we graag in dit blad nog eens willen aanhalen. Sorry voor de herhaling. Geen "lang" mededelingenblad maar wel van belang voor de komende weken. Wij wensen u allen hele fijne Paasdagen en alle goeds rond deze feestdagen.

Hartelijke groet van het bestuur van OASE

## Lijdensverhaal

Woensdagavond 17 april om 19.00 uur wordt het Lijdensverhaal verteld met prachtige beelden erbij door Rita van Son in de Immanuelkerk. Dit is de laatste van de oecumenische vastentijdsvieringen en wordt van harte aanbevolen.

## Paaswaaktocht op Stille Zaterdag 20 april.



Wandeltocht,  
voor de jeugd, mét hun ouders  
én voor iedereen die iets anders rond Pasen zoekt  
en even stil wil staan bij het paasverhaal of er  
kennis mee wil maken.

## Agenda

- **Woensdag 17 april**, speciale Oecumenische vastentijdsviering rondom het lijdensverhaal, 19.00 uur
- **Zaterdag 20 april**, Paaswaaktocht, start 19.00 uur Immanuelkerk
- **Zondag 21 april**, Oase paasviering, **'t Jikt**, activiteiten vanaf 09.15 uur, zie info in dit blad
- **Zaterdag 11 mei**, Oaseviering, 19.00 uur.

Zie ook de actuele [agenda](#) op onze website.

Je kunt starten met deze tocht van 3 km tussen 19 en 20 uur bij de Immanuelkerk, aan de Teullandstraat in Veldhoven.

Door de aangegeven route te volgen word je steeds meer ondergedompeld in het paasverhaal. Onderweg komen we verhalen, raadsels, puzzels en belevenissen rondom het Paasverhaal tegen. Pas op dat je 'de Judas' niet tegen komt!

We 'wassen elkaar's voeten', delen brood onderweg. Ook geven we onze zorgen aan het kruis en lopen het licht tegemoet.

De tocht eindigt bij het Paasvuur op het (oude) Jozef kerkplein. Het grote Paasvuur wordt er om 21.30 uur ontstoken en er worden gezamenlijke teksten van Geloofsgemeenschap Oase en de Protestantse Gemeente Immanuel uit Veldhoven en Het Bakken uit Eindhoven gelezen.

Van daaruit mag je om 22 uur aansluiten bij de Paasviering van de Immanuel gemeente. Jullie zijn van harte uitgenodigd.

### Oase Paasviering

Paasmorgen 21 april vieren we in blokhut 't Jikt in Zeelst. Om 9.15 uur is er gelegenheid om tijdens een verstillend kwartiertje het moment te ervaren wat er gebeurde op die vroege morgen bij het geopende graf. Om 9.30 uur gaan we aan het feestelijk ontbijt met degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. Om 10.30 uur vieren we samen het meest wonderlijke gebeuren dat ons christenen is overkomen. Dood die op een bijzondere wijze tot leven komt. Het thema is 'de weggerolde steen' waarmee wij ons de vraag kunnen stellen hoe wij zelf stenen weg kunnen rollen die ons belemmeren in ons dagelijks leven. De viering is voor jong en oud. Kinderen krijgen volop gelegenheid om mee te doen. Jeanneke de Bot en Els Bazelmans zijn de voorgangers. Na de viering is er nog koffie met lekkers en natuurlijk paaseieren zoeken.

Opgeven voor het ontbijt kan nog **tot dinsdag** bij Frank, telefonisch of per mail. bij Frank Bockholts, mondeling, met een appje naar 06-40394625, of mail [fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl](mailto:fhtmbockholts@onsbrabantnet.nl). Vermelding met naam en aantal volwassenen en aantal kinderen.

### Hulp bij inrichten van de blokhut.

Het klaarzetten van stoelen, tafels en inrichten voor de viering doen we zaterdagmiddag 20 april vanaf 14.00 uur. Hulp is zeer welkom en ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Voor het klaarzetten van het ontbijt op zondagmorgen kunnen we ook nog handjes gebruiken. Het boodschappenlijstje is klaar, maar wie wil

boodschappen doen? Aanmelden graag bij Frank, zie hierboven.

### Kliederkerk

The poster features the 'kliederkerk' logo with colorful hands and musical notes, and the text 'VELDHOVEN'. Below this is a photo of the church entrance with a 'WELKOM' sign. The main title is 'Zondag 23 juni' and the central theme is 'Wat bedoel je nou?'. An illustration shows two figures with a question mark and a speech bubble containing Chinese characters. Text below the illustration reads: 'Vanaf 16 uur zijn alle kinderen, ouders en grootouders (met én zonder kleinkinderen) of verzorgers, van harte welkom. Ook als je je niet (meer) verbonden weet met Kerk & Geloof.' At the bottom, it says 'Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven' and lists 'SAMEN ontdekken', 'SAMEN samen', and 'SAMEN eten'. A footer note states: 'Informatie over de volgende Kliederkerk Veldhoven vind je op de websites van Oase en Immanuelkerk. Of kijk op Facebook Kliederkerk Veldhoven.'

### Verstillende dans 19 maart.

Die dinsdag was een zonnige dag. Wij, een klein groepje mensen kwam 's morgens in de Immanuelkerk samen met Jacqueline Wolbrink. Op het programma stond verstillende dans. Jacqueline leerde ons mooie kringdansen aan. Nou ja, aanleren was het eigenlijk niet. Ze nam ons heel rustig en uitnodigend mee in de eenvoudige stappen en





gebaren. We bewogen steeds rond een prachtige bos bloemen. Begeleid door heerlijke muziek en enkel wat minieme uitleg over de betekenis van de dansen, hadden we een fijne ontmoeting met elkaar. Ikzelf vond het een heel bijzondere ervaring om nu eens dansend met thema's als verbinding, gedragen zijn, aanvaarding en Licht bezig te zijn. Voor herhaling vatbaar? Ja graag.  
Groetjes Elly Kok.



### **Poëzieviering**

*Hij zocht het geluk,  
het grote 'hèt'  
hij zocht, maar vond het niet  
en vele malen stond hij met  
een kluitje in het riet  
hij zocht het geluk in het dal, aan de top  
maar werd het zoeken moe  
eerst toen hij zei: ik geef het op  
toen kwam het naar hem toe.*

Toon Hermans

Op 3 november 2018 hielden de Protestantse Gemeente en Geloofsgemeenschap Oase een

Poëzieviering rond het thema "Mens worden" die goed ontvangen werd. Daarom houden wij een tweede Poëzieviering rond het thema "Geluk" op

**zaterdag 1 juni 2019 om 19.00 uur in de Immanuelkerk.**

We luisteren naar gedichten en zingen liederen die zijn ingezonden. Er is een korte overdenking over de Zaligsprekingen (Matteüs 5).

Stuur zo snel mogelijk uw lievelingsgedichten en -liederen naar Wim van Herk, Vlinderhei 39, 5685 GZ Best of mailen naar [wimvanherk@onsmail.nl](mailto:wimvanherk@onsmail.nl). Vermeld u dan of u uw gedicht zelf wilt voordragen of dat wilt laten doen?  
Graag tot ziens.

### **Vrienden van Oase**

Op dinsdagavond 14 mei willen we graag weer met u allen in contact komen op de "vrienden van Oase" avond, voorheen de contribuantenvergadering. De avond zal bestaan uit een (relatief) korte informatieronde over waar we zoal als Oase mee bezig zijn, de samenwerking met de Immanuelkerk, onze financiën, en meerdere onderwerpen die we graag met u willen delen.

Tweede helft van de avond wordt besteed aan een samenzijn met een hapje en drankje, de contacten weer aanhalen.

Een uitnodiging met meer informatie voor die avond komt binnenkort, maar dan weet u nu alvast dat deze avond er aan zit te komen. Noteer het alvast in de agenda.

Voor deze avond is uiteraard IEDEREEN van Oase van harte welkom.

### **Taxidienst**

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat



het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen. Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijbsbers: [v.gijbsbers@gmail.com](mailto:v.gijbsbers@gmail.com)

**Vragen / opmerkingen / suggesties?**

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris ([v.gijbsbers@gmail.com](mailto:v.gijbsbers@gmail.com)) die voor beantwoording zal (laten) zorgen.

