

Kinder Woord Dienst van Oase

Deze keer gaan we niet apart, maar krijg je een opdracht in de viering.



Viering van Zaterdag 13 oktober 2018

“Dichter bij God”

ER GEBEURT
vandaag niets wat
GOD EN JIJ
niet aankunnen.



Wat fijn dat je er bent!

Let goed op wat er in de viering verteld wordt en wat er gebeurt.

Moeilijke vragen kun je misschien aan iemand stellen, succes!



Vraag 1.

Welke kaars brandt er al als we de kerkzaal inkomen?

Kun je hem vinden en wat voor kaars is dat?



Vraag 2.

Wat wordt er verteld vóór de viering?



Vraag 3.

Weet je hoe de voorgangers van vandaag heten?

Kun je daar achter komen?



Vraag 4.



De viering wordt begonnen door op de klankschaal te slaan.

Ben eens héél stil, luister en tel.

Hoeveel tellen duurt het na de slag voordat jij 'm niet meer hoort?

Vraag 5.

We vieren dat iemand (bijna) jarig is, wie is dat?



Vraag 6.

Welke kaars steken we nu aan?



Vraag 7.

Luister goed naar het volgende lied.

Waar zingen we over?



Vraag 8.

Nog een kaars....hoe noemen we deze?



Vraag 9.



Vredeswens. Tellen maar weer!



Hoeveel handen heb jij geschud?

Vraag 10.

Hoeveel 'lezingen' doen we? Let op deze vraag is lastig!



Vraag 11.

We luisteren. Van wie is dit lied denk je?



Vraag 12.

Over wie gaat dit lied denk je?



Vraag 13.



Wat wordt hier uitgebeeld?

Zing je mee?

Vraag 14.

Rebus: wat staat hier?



Vraag 15.

We bidden een 'ander' Onze Vader vandaag.

Ken jij 'm helemaal? Wat komt er volgens jou op de puntjes?

Het onze Vader voor kinderen.

Lieve God,

U bent onze

en u woont in de

Uw naam is h..... en wij prijzen die naam.

U bent de k..... !

Help mij om die dingen te doen waardoor de aarde steeds een beetje meer op de gaat lijken.

Geef ons iedere dag wat wij hebben.

Vergeef de fouten die ... maak.

U vergeeft ons de fouten die maken,

help ons om ook de fouten van te vergeven.

Help mij om steeds de weg te gaan die is.

Wanneer er nare dingen om mij heen zijn,
bescherm mij dan.

Alles is van ...! U bent groot, machtig en bijzonder!

Uw l..... zal voor altijd en altijd blijven bestaan.

En zo is het!

..... !

Vraag 16.

Aan wie geef je brood?

Brood voor Onderweg

Wij delen het brood zoals Jezus ons voor deed.



Wij geven brood aan.....?



Laatste vraag.

Wat vond je vandaag het mooiste of leukste?

(dat mag je na afloop komen vertellen)