

## **OASEVIERING 8 september 2018**

**Thema:** GA OPEN, LUISTER EN SPREEK !

**Voorgangers:** Tonny en Ed Colnot

**Paaskaars is aan**

**Klankschaal**

**Oasekaars wordt aangestoken**

### **Welkom**

Welkom u allen vanavond hier in deze dienst.

Voor u 2 nieuwe gezichten wat betreft voorgangers Oasediensten.

Misschien verloopt alles nog niet vlekkeloos maar dat sluit dan mooi aan bij de inhoud van deze dienst.

Dit weekend is het nationale ziekendag.

Voor pastor Wim Jenniskens was dit een van de belangrijkste vieringen in het jaar zo vertelde hij ons.

Ziekendag ....

Ziekte in alle soorten en vormen, in alles volmaakt en minder volmaakt zijn.

Wat wij ervaren hebben in het vele werk dat wij in kerk en wijk hebben gedaan is dat iemand die lichamelijk ziek is of beperkt een grote steun kan zijn voor een mens in nood.

Deze mens kan open gaan, luisteren en spreken !

Ik heb het voorrecht gehad om ruim 25 jaar voorzitter te zijn geweest van de zonnebloem St.-Maarten.

Toen kwam er een zwarte dag voor een vrijwilligster: een gitzwarte dag !

Waar kon ze heen , bij wie kon ze terecht.

Natuurlijk bij familie en vrienden maar bij wie durf je echt helemaal jezelf te zijn, je te openen, kwetsbaar te zijn !

Tot ze bij haar zonnebloem gast kwam, een zwaar gehandicapte man die je met alles moest helpen!

Daar kon ze opengaan, daar durfde ze kwetsbaar te zijn.

Hij had ogen die zagen en oren die luisterden !

**Openingslied:** wees hier aanwezig

Kinderen gaan naar de KWD

**We zingen:** wij gaan voor even uit elkaar

**Openingsgebed** door allen

God, herschep de aarde tot een huis voor iedereen.

Bidden wij tot de Bron van alle leven,

dat zij zich openen zal in dit uur om ons te doorstromen en verwarmen.

Bidden wij om een woord dat ons richting geeft

en ons de mens laat zien op wie Gods welbehagen rust.

Bidden wij om levensadem en kracht die mensen aan elkaar verbindt en in het leven gaande houdt.

Amen.

**Lied:** Lied van die goed is, PP nr. 222

## **Vredekaars wordt aangestoken**

### **Vredewens**

Willen we elkaar blijven zien in welke omstandigheid dan ook ,wat kun je dan beter doen dan elkaar de hand reiken, vrede en alle goeds toewensen.

### **Eerste lezing**

Mild worden is de rijpste groei van de mens.  
Het is zacht worden in je woorden  
in de klank van je stem en in heel je zijn.  
De blik uit je ogen wordt een warm aanvoelen  
omdat je in de mensen om je heen jezelf herkent.  
Het heeft niets te maken met zwakheid, het zit veel dieper.  
Het is de kracht die je doet ontwaken en doet leven.

Mensen, die van binnen mild worden, beseffen wie ze zelf zijn.  
Je oordeelt niet meer over anderen.  
Je bent niet langer hard.  
Je wilt je niet overal laten gelden ten koste van je medemensen.  
Je luistert omdat elke ander een voortdurend wonder is.  
Je geniet van zon en regen en van heel kleine dingen.

Dikwijls zie je die mildheid bij mensen die veel geleden hebben.  
Ze horen en zien alles anders.  
Wie mild wordt heeft zichzelf overwonnen.  
Een dankbare zucht van bevrijding welt uit je op:  
je houdt van de mensen  
omdat je geleerd hebt van jezelf te houden.  
Niet zoals je zou willen zijn, maar gewoon zoals je bent.

**Tussenzang:** Delf mijn gezicht op, maak mij mooi GVL 426

### **Tweede lezing, Marcus 7, 31-37**

Jezus verliet het gebied van Tyrus weer en ging via Sidon door het Tienstedengebied naar het meer van Galilea.  
En ze brachten Hem een dove die ook bijna niet kon praten, en vroegen hem de man de hand op te leggen.  
Jezus nam hem apart op een afstand van de mensen .  
Hij stopte zijn vingers in de oren van de man en raakte met wat speeksel zijn tong aan.  
Toen sloeg hij zijn ogen op naar de hemel , haalde diep adem en zei tegen hem:  
"Effata"; dat betekent: Ga open.  
En zijn oren gingen open en zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.  
Jezus vroeg de mensen nadrukkelijk het niemand te vertellen, maar hoe strenger hij het hun verbood, des te meer spraken zij erover.  
Zij waren diep onder de indruk .  
"Wat is het toch geweldig , wat hij doet!" riepen ze uit.  
Hij maakt dat doven kunnen horen en stommen spreken.

**Acclamatie** : Tot u ben ik gezonden, couplet 1,2,4, GVL 469

**Levend woord** door Tonny

**Ga open, luister en spreek !**

Wat het betekent om niet te kunnen horen en spreken, kan ik me niet voorstellen. Niet kunnen deelnemen aan gesprekken, geen muziek kunnen horen, of vogels die fluiten.

Communiceren met gebaren, briefjes, via een computer.

Het is mogelijk, maar niet makkelijk en er zijn veel situaties waarin je niet wordt begrepen, of waarin je veel ontgaat.

Het is een situatie van ernstige beperkingen en isolement, waardoor het moeilijk is je ten volle te ontplooiën en je plek te vinden en mee te doen in de samenleving.

Ook als je een moeilijke periode in je leven doormaakt die alles op z'n kop zet en je in een situatie brengt waarin je mogelijkheden ernstig beperkt zijn, dan kun je als het ware doof of blind worden voor de wereld om je heen. Je kunt zo ontzetzd zijn dat je sprakeloos wordt, zoveel pijn hebben, dat er verder niets meer is, zo verdrietig, dat alle kleur verdwenen lijkt, zo machteloos dat er niets meer uit je handen komt. Je ervaart zinloosheid, leegte, isolement, wanhoop, machteloosheid en vruchteloosheid.

Zo'n situatie van moeten leven met ernstige beperkingen, isolement en vervreemding noemt de Bijbel ballingschap.

We horen in het evangelie van vandaag, hoe Jezus zijn vingers in de oren van een doofstomme steekt, met speeksel zijn tong aanraakt.

Voordat wij zoiets zouden doen !

Iemand anders de vingers in de oren steken...We hebben geleerd, om van iemand af te blijven, lichamelijke contacten zo goed mogelijk te vermijden. En we noemen dat: iemand in zijn wezen laten.

Maar daardoor missen we waarschijnlijk ook veel kansen om een ander te genezen.

Een mens wordt nu eenmaal vaak genezen door nabijheid, doordat we dicht bij hem of haar zijn.

En evengoed kun je zeggen: iemand wordt er ziek van als zij of hij nabijheid mist, als er niemand is die iets om hem geeft.

Wat je ook van Jezus van Nazareth kunt zeggen, in ieder geval: Hij was iemand die mensen nabij kwam, iemand die niet vies was van mensen, ze recht in de ogen keek, zelfs een melaatse durfde aanraken.

Jezus wilde met deze aanraking, met dit lichamen contact, mensen beter maken. Hij wilde mensen, die er eigenlijk niet meer bij hoorden, erbij halen.

Hij wilde laten voelen dat ze in hun uiterste eenzaamheid, hun afgeslotenheid, toch iemand naast zich hadden die van hen hield.

Hij stak zijn vingers in dovemans oren, Hij deelde mee van zijn spraakwater, Hij had een weldoende genezende hand, die Hij uitstak naar een eenzaam mens.

En zo kreeg de verwaarloosde het gevoel er weer bij te horen. Ik mag weer meedoen.

Gelukkig zijn er op de dag van vandaag mensen die niet vies zijn van een medemens en ze liefdevol verzorgen in de meest erbarmelijke omstandigheden.

Maar toch zien we in onze wereld vaak het omgekeerde gebeuren.

Mensen worden uitgesloten, mogen niet meedoen, naar hen wordt niet geluisterd, ze horen er niet bij.

Mensen worden gepest en getreiterd, omdat ze bijvoorbeeld een andere huidskleur hebben, of andere manieren.

Maar Jezus roept: “Effeta!” Ga toch open!

Jezus opent van de doofstomme zijn oren, maakt zijn tong los en geeft hem daarmee zijn mogelijkheden om te communiceren terug.

Hij opent een nieuwe weg voor de man, geeft hem perspectief, toekomst.

Het klinkt als een oproep om onze zintuigen te gebruiken, ons kijken, ons horen, ons spreken.

Zien, kijken, horen. Luisteren. Opnemen wat je ten leven leidt..

Het is één grote oproep: Ga toch open, blijf niet afgesloten, op jezelf !

## **Stilte**

### **Geloofsbelijdenis door allen**

Ik geloof in God, die ons ziet en begrijpt.

Hij is ons nabij in tijden van nood en verdriet, maar ook in vreugdevolle tijden.

Hij geeft ons kracht om verder te gaan.

Ik geloof in Jezus Christus, die niet voor niets ‘mens onder de mensen’ is geworden.

Hij roept ons en geeft nieuwe moed.

Hij is ook nu nog de Bron, waardoor wij vertrouwen kunnen hebben in het leven en hoop op toekomst.

Ik geloof in Gods Geest, werkzaam in alle mensen van goede wil.

Ik geloof dat wij samen kerk zijn, midden in de wereld.

Samen geroepen en bijeen gebracht om door zijn heilige Geest mee te werken aan de gemeenschap tussen mensen en God.

Ik geloof dat God ten laatste de macht van het kwaad zal breken in alle menselijke verhoudingen, in ons en in alle mensen, en dat wij samen zullen leven, zonder angst en dood en wanhoop, voor altijd en voorgoed, in Gods nabijheid. Amen.

### **Kinderen komen terug**

#### **Collecte**

pianomuziek

#### **Voorbede**

Bidden wij voor allen

die groot zijn in onze wereld:

gezagsdragers in de samenleving,

allen die het leven van anderen

moeten bewaken en dienen:

artsen en verpleegkundigen:

dat zij herders mogen zijn

in zijn voetspoor.

**Wij zingen:** Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

Bidden wij voor de kinderen  
die te weinig aandacht krijgen,  
en voor hen die niet zien  
wat ze anderen aandoen;  
voor hen die twijfelen  
of het ooit nog goed komt;  
dat zij zoveel liefde ondervinden  
dat zij die op hun beurt kunnen doorgeven.

Bidden wij voor  
zwerfers, uitgestotenen,  
politieke gevangenen,  
allen die verdrukt en klein worden gehouden;  
dat zij herders mogen ontmoeten  
die hen zien zoals ze in werkelijkheid zijn.

Bidden wij voor elkaar  
dat wij niet heersen maar dienen,  
aandacht hebben en luisteren  
en niet bedacht zijn op eigen eer,  
dat het woord van God ons lief is  
en zijn omgang met mensen  
een bron van hoop en daadkracht  
dat we gaan in het voetspoor van Hem  
die onze herder is geworden.

Bidden wij  
voor hen die ziek zijn ...,  
voor hen die zijn overleden.....,  
dat zij uw eeuwige Liefde mogen ervaren;

**Wij zingen:** Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

bidden wij voor de intenties uit het intentieboek

het lichtje van de maand gaat naar ...

U mag nu naar voren komen om uw gebed uit te spreken en een kaarsje aan te steken. U mag ook in stilte een kaarsje aansteken.

Laten we in stilte bidden waar we nu geen woorden voor hebben.

**Wij zingen:** Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

**Bidden we samen het Onze Vader**

**We delen het brood voor onderweg**

In de Oase kun je terugkijken op de weg die je gegaan bent. Er is water om je dorst te lessen, er is voedsel om je lichaam weer aan te sterken. Er is tijd om je geest te verfrissen, om rust te vinden en je voor te bereiden om opnieuw op weg te gaan, samen met alle anderen die ook onderweg zijn. Daarom delen wij brood voor onderweg. Brood van leven, geestelijk leven, waarmee wij het verbond

vieren dat Jezus met ons is aangegaan.

(We nemen de mandjes.)

Laten wij ons sterken door dit brood met elkaar te delen.

*U geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt.*

**Muziek** tijdens delen van het brood

### **Slottekst**

Wist je,  
dat de nabijheid van een mens  
gezond, ziek, dood en levend maken kan.  
Wist je,  
dat de nabijheid van een mens  
goed, kwaad, treurig en vrolijk maken kan.  
Wist je,  
dat het wegblijven van een mens  
kan doen sterven,  
dat het komen van een mens  
weer doet leven.

Wist je,  
dat tijd hebben voor een mens  
meer is dan geld, dan geneesmiddelen,  
soms meer dan een geniale operatie  
Wist je,  
dat het luisteren naar een mens  
wonderen verricht,  
dat welwillendheid rente opbrengt,  
dat een voorschot van vertrouwen  
honderdvoudig tot ons terugkeert.  
Wist je,  
dat doen meer is dan spreken.

Wist je dat alles al ??

### **Zending en zegen**

Niet dat je weg puur over rozen gaat,  
dat je nooit tranen van spijt voelt of je dagen zonder pijn en smart zijn, nee, dat alles wens ik je niet toe.  
Maar wel is mijn wens dat je mag groeien in wie je bent, met de gaven die God je gegeven heeft.  
Dat ze het hart van je geliefden met blijheid mogen vervullen.  
Ik wens dat je in vreugde en verdriet Gods nabijheid blijft zoeken, en dat Hij je mag zegenen.  
Overvloedig

**Slotlied:** Die mij droeg op adelaarsvleugels, GVL 594

**VOLGENDE VIERING IS OP 13 OKTOBER**

**Voorgangers:** Wim van Herk en Piet Lahaije