

Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 026

September 2018

Beste mensen,

Voor menigien is het weer gebeurt met de vakanties.

De avonden worden weer korter, soms kan de jas alweer aan.

Nog even genieten van de laatste zomerse dagen en dan gaan we naar de mooie kleuren van de herfst.

Ook binnen Oase is iedereen na zijn/haar vakantie weer uit de startblokken gekomen.

Dit blad staat bol van de activiteiten die komende tijd gaan plaatsvinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd uiteraard.

Mocht u iets missen of vragen hebben over een item, laat het ons weten.

Graag tot ziens en een hartelijke groet vanuit het bestuur van Oase.

Voedselbank

We waren op 8 september aangesloten bij de inzameling voor de voedselbank die de Immanuelkerk op de zondag had.

De Immanuelkerk/voedselbank laat ons weten dat er door Oase 60 stuks producten zijn geschonken. Heel mooi.

Bij deze Hartelijk Bedankt namens de cliënten van de Voedselbank.

Bijzondere vieringen

Een route naar vrede

Elke tocht begint met een eerste stap. Zo kunnen we ook op weg gaan naar vrede. Daar zullen we morgen nog wel niet zijn, maar een eerste stap zetten is een goed begin. Vanuit dit idee

Agenda

- **Zaterdag**, 22 september vredesviering, 19.00 uur Basisschool de Rank.
- **Woensdag**, 26 september, gespreksavond, Dierbare woorden, 19.30 uur, Immanuelkerk
- **Zaterdag**, 13 oktober Oaseviering 19.00 uur
- **Zaterdag**, 3 november Poezieviering
- **Zaterdag**, 10 november Oaseviering 19.00 uur
- **Donderdag**, 15 november, Sacrale dans, 19.30 uur Immanuelkerk

organiseren de Immanuelkerk en geloofsgemeenschap Oase een vredes-samenkomst. In groepjes worden zeven stappen naar vrede gezet. Bij elke stap is er iets te doen, te bespreken, te beleven. Op stoeptegels leggen we vast wat ervaren wordt. Aan het eind van de samenkomst maken we van de stoeptegels een route naar vrede die we eindigen bij een vredesvuur, waar we samen zingen. Deze samenkomst valt aan het einde van de internationale vredesweek die dit jaar als thema heeft: Generaties voor Vrede. Dat betekent ook dat alle generaties welkom zijn om mee te doen. We beginnen op zaterdag 22 september om 19.00 uur bij basisschool de Rank, Eikebeek 2. Deze vredesbijeenkomst is de eerste uit een serie bijzondere vieringen die we samen met de Immanuel organiseren. Doel is om naast onze reguliere vieringen ook dingen te doen die ons op een andere manier in contact met God kunnen brengen.

Huub Oosterhuisviering 13 oktober

De invloed van Huub Oosterhuis op de liturgie in Nederland is enorm. Zijn teksten en liederen roepen emoties op, al zijn ze soms moeilijk. In de vieringen

van Oase worden veel van zijn inspirerende teksten gebruikt. Vanwege zijn aanstaande 85^e verjaardag op 1 november maken we van de viering op 13 oktober een echte Oosterhuisviering met als thema 'Dichter bij God'. Bekende en minder bekende gebeden en liederen zullen we samen bidden, zingen en beluisteren.

Herdenkingsdienst 10 november

November is de maand in het kerkelijk jaar dat we onze overledenen herdenken. Wij doen dat vanuit de gedachte: 'Blijvend verbonden'. Opdat wij de namen van de overledenen soms met name willen noemen is er de mogelijkheid om vooraf die namen in het intentieboek te schrijven en worden deze tijdens de viering genoemd. Daarbij zal voor ieder genoemde een kaarsje worden aangestoken. In deze viering zal het kwartet Mariposa een aantal liederen verzorgen.

Uitvaart door Oase

Als zich de vraag voordoet of er een kerkelijke uitvaart mogelijk is door Oase, dan kunnen we toezeggen dat we ons daarop hebben voorbereid. De uitvaartdienst kan plaatsvinden in de Immanuelkerk en zal in principe worden geleid door het echtpaar Tonny en Ed Colnot. Zij hebben jarenlange ervaring opgedaan in de kerken in Veldhoven en zijn goed geschoold. De uitvaart zal op eenzelfde wijze verlopen als bij een andere kerkdienst of crematie, zoals de taak van de begrafenisondernemer, de familie, begraafplaats of crematorium. Oase verzorgt uitsluitend de kerkdienst, eventueel met begeleiding naar de begraafplaats.

De begrafenisondernemer neemt contact op de Immanuelkerk om datum en tijd te bespreken en tevens af te stemmen met Tonny en Ed Colnot.

Contactpersonen voor Oase zijn Victor Gijsbers en Frank Bockholts.

Geloofsgemeenschap Augustijnen

Regelmatig is er informeel contact met bestuursleden en kerkgangers van de Augustijnengemeenschap. Evenals Oase zijn zij na het sluiten van de Paterskerk inmiddels ook een stichting en lekenorganisatie. Zij houden hun vieringen iedere zondagmorgen om 9.30 uur in de kapel van Glorieux aan de Geldropseweg. Zie www.augustinus-eindhoven.nl. Zij hebben een uitgebreid programma Bezinning en Spiritualiteit.

Terugblik op vieringen

Viering 11 augustus Tot leven gewekt

Piet en Wim lazen met ons over leven-gevend brood: van het manna in de woestijn, leeftocht voor één dag, het brood dat Elia kreeg en waardoor hij 40 dagen en 40 nachten kon lopen naar de berg Horeb, naar Jezus die zichzelf het brood noemt dat eeuwig leven geeft. Omdat het vlak voor Maria Tenhemelopneming was, waren er twee Magnificats te horen, baden we een wees gegroet en zongen als slotlied "Sterre der zee". Dat laatste leidde nog tot mooie gesprekken na afloop tussen mensen die dit oubollig vonden en degenen die dit het perfecte Maria-lied vinden, onder verwijzing naar een van de mogelijke betekenissen van de naam Maria (zou afgeleid zijn van Stella Maris, wat het latijn is voor Sterre der Zee) en naar de kapel van die naam in Maastricht.

Viering 8 september: Ga open, luister en spreek!

De eerste viering van onze nieuwe voorgangers Ed en Tonny Colnot. Voor wie ze niet kent: Ed en Tonny hebben jarenlang de avondwaken en een deel van de uitvaarten in de Sint-Maartenskerk gedaan. Ze waren en/of zijn actief bij de Zonnebloem en de KBO, en van daaruit betrokken (geweest) bij de vieringen op ziekendag en de Kerstvieringen van de KBO.



Ze zijn zeer begaan met de zieke en gehandicapte medemens. Het kwam dan ook mooi uit dat 9 september in het weekend van ziekendag viel. Tonny opende met het mooie verhaal van een zwaar gehandicapte man die een uitstekend luisterend oor kon zijn voor zijn zonnebloem-vrijwilligster. En ook in het gedicht Mild worden ging het over de kwaliteiten van mensen die ziek zijn of zijn geweest. Met daarin de prachtige woorden:

je houdt van de mensen
omdat je geleerd hebt
van jezelf te houden

niet zoals je zou willen zijn
maar gewoon zoals je bent

De evangelielezing ging over de genezing van een doofstomme man, waarbij Jezus zijn vingers in de oren van de man steekt en met speeksel zijn tong aanraakt. Je zou het nu eens moeten proberen! Maar het laat wel mooi zien dat Jezus mensen zag die voor anderen onzichtbaar waren en ze weer aan het volle leven liet deelnemen. Een mooie oproep aan ons om dat ook te doen.

"Uitspraken" met dank aan Paul van der Steen

Daar zeg je me wat (september 2018)

1. Haar vader ging in alle vroegte in de tuin naar de vogels zitten luisteren. Hij was koorzanger in de kerk en wilde kennelijk horen hoe je echt moest zingen.
2. Hoe rijker de samenleving is, hoe minder tijd de mensen er vaak ter beschikking hebben.
3. Omdat het leven eindig is, zou ik alle redenen hebben om me te haasten, maar omdat het leven eindig is, heb ik geen enkele reden me te haasten.

4. Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen zou willen worden als hij in dezelfde toestand zou verkeren.

5. Wanneer je bezig bent met je eigen identiteit, heb je weinig aandacht voor anderen.

6. Heb je een slechte droom, vertel het dan alleen aan het stromende water.

7. Ernstig leven is iets anders dan serieus geloven.

8. Men zegt dat er een minuut nodig is om bijzondere mensen te vinden, een uur om hen te waarderen, een dag om van hen te houden maar daarna een heel leven om hen te vergeten.

9. Er zijn evenveel soorten schoonheid als er ideeën van geluk bestaan.

10. Je kunt beter de kleine dingen goed doen dan de grote dingen matig.

Bijeenkomst vrienden van Oase

Tot onze schrik kwamen we er achter dat we dit jaar nog geen vergadering van de vrienden van Oase (voorheen contribuantenvergadering) gehouden hebben. Wel hebben we vlak voor de zomer de succesvolle bijeenkomst met alle vrijwilligers gehad. Het bestuur heeft even gekeken wanneer we een vrienden van Oase bijeenkomst willen organiseren. Omdat we het fijn vinden om dan ook het jaarverslag en de begroting te kunnen presenteren, willen we dit begin volgend jaar doen. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Ook als er behoefte is aan een eerdere bijeenkomst horen we dat graag en gaan we daar mee aan de slag.



Pastoraatsgroep Oase nu echt uit de startblokken

De pastoraatsgroep van Oase is een echte groep geworden! In het voorjaar meldden wij u de (voorzichtige) start. Inmiddels bestaat de groep uit vier personen en hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor.

Maar eerst even terug naar de reden om met onderling pastoraat van start te gaan. Kort gezegd is dat: **omzien naar elkaar**. Als je samen een geloofsgemeenschap wil vormen, is dat een kernwaarde. We willen mensen uit onze eigen kring niet uit het oog verliezen als ze het moeilijk hebben. Ernstige ziekte, eenzaamheid en rouw kunnen redenen zijn om iemand op te zoeken en een hart onder de riem te steken.

Er kan ook behoefte zijn aan een gesprek rondom geloof, het missen van een vertrouwde parochiegemeenschap, de zin van het leven, of twijfels over 'de juiste weg' die ieder van ons wel eens overvalt. In elk gesprek staat luisteren voorop. Pasklare antwoorden zijn er niet. Wel kunnen we er samen naar op zoek gaan.

Even voorstellen

Harry de Bot was actief als zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur. "In mijn vrijwilligerswerk concentreer ik me al langer op één-op-één gesprekken met mensen die daar behoefte aan hebben. Ik werk(te) voor Swove, Cordaad, de parochie Christus Hovenier en de Zonnebloem, en fungeer als coördinator van de pastoraatsgroep."

hadebot@planet.nl, tel. 06 5326 1270.

Joep Coonen is van huis uit elektrotechnicus. "Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij scouting, Wereldwinkel Veldhoven en Emmaus Eindhoven. Tegenwoordig ben ik vrijwilliger bij het huiskamerproject "Samen de dag door" van Swove." Tel. 040 2536593.

Wim van Herk komt uit het welzijnswerk, studeerde theologie en was pastor in een ziekenhuis, verzorgingshuizen en een herstellingsoord. "Ik deed ook pastoraal werk in een kerkelijke gemeente en had een praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw. U kunt met mij spreken over geloofs- en levensvragen."

wimvanherk@onsmail.nl.

Jet van Woerkum was verpleegkundige en maatschappelijk werker. "Ik heb ervaring met rouwbegeleiding, waar ik nu nog in werk. Tevens werk ik als vrijwilliger in Merfelt, op de afdeling PG, met mensen die ver gevorderd zijn in hun dementie, waar ik mij bezig houd met zintuiglijke activiteiten. U kunt met mij praten over bovenstaande zaken en over levenskunst - en zingevingsvraagstukken."

jet.vanwoerkum@upcmail.nl

Heeft u – om wat voor reden ook – behoefte aan een gesprek bij u thuis of kent u iemand die voor enige tijd aan huis gekluisterd is? Laat het ons weten. U kunt de coördinator bellen voor meer informatie, maar mag ook rechtstreeks één van ons vieren benaderen.



Poezieviering



Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand
Toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken

De ene riep: "Het is gedaan
we zullen hier te pletter slaan!"
De ander zei beslist: "Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee."

Hein Stufkens

Iedereen kent wel (lievelings) gedichten of -
liederen die aanspreken, ontroeren of verwarmen.
U kunt deze met ons delen in een
**Poëzie-viering op zaterdag 3 november om 19.00
uur in de Immanuëlkerk.**

Dit is een gezamenlijke activiteit van de Protestantse
Gemeente Veldhoven en geloofsgemeenschap Oase.
Niet alleen (eigengemaakte) gedichten maar ook uw
lievelingsliederen die we tijdens de viering zingen,
kunt u **vóór dinsdag 10 oktober** sturen naar:

Wim van Herk (Oase), Vlinderhei 39, 5685 GZ Best. E-
mail: wimvanherk@onsmail.nl

Laat u dan ook weten of u het gedicht zelf voorleest
of dat wilt laten doen? Een korte toelichting is
welkom, maar niet nodig.
Ook als u niets inzendt, bent u van harte welkom om
te luisteren en mee te zingen.

Bezielingsavonden:

Wat zijn uw dierbare woorden?

Wilt u die met ons delen?

Iedereen heeft wel een zinnetje, of een paar woorden
die je al heel lang met je meedraagt. Dierbare
woorden die je af en toe weer oppakt en herleest
omdat ze ontroeren, troosten, inspireren of
woorden waar je op terugvalt als het (l)even tegen zit
en je er dan weer doorheen helpen. Dat kunnen
woorden of zinnen uit teksten of gedichten zijn, maar
ook uitspraken van vader of moeder, kinderen of
anderen.

Soms dragen mensen zo'n kleine tekst of die paar
woorden in hun agenda of portemonnee met zich
mee. Heeft u ook zo iets moois?

Oase geeft u de kans deze mooie woorden met
elkaar te delen tijdens de bezinningsavond op
woensdag 26 september om 19.30 uur in de
Immanuelkerk, zaal 1, onder leiding van Huub
Bukkems en Jeroen Kok.



“Leer dansen, anders weten de engelen in de hemel niet, wat ze met jou aanmoeten”.

Augustinus

Geloofsgemeenschap OASE organiseert op donderdag 15 november een avond sacrale dans. Jacqueline Wolbrink, die vele jaren ervaring heeft met sacrale dans, leert ons dan enkele eenvoudige dansen aan.

OASE wil hier iedereen voor uitnodigen; vrouwen **en** mannen, jong en oud, wel of geen danservaring,

Sacrale dans is een dans in een kring, een dans van verbinding met jezelf, met de ander en misschien met dat wat groter is dan dat, of misschien met een Bron, voor wie dat zo voelt. Door de eenvoudige, rustige en vaste vorm, kun je de symboliek van de dans ervaren. Deze dansen vragen geen danservaring, maar ze kan je uitnodigen mee te gaan op de stroom van de muziek en de kring van de dansers. Het enige wat telt is wat “beleef” jij eraan.

Mannen, laat u ook uitnodigen door Augustinus want anders.....!!

Voor de organisatie van deze avond is **aanmelden vóór 5 november** belangrijk.

Bij voldoende deelname en succes krijgt deze avond misschien een vervolg!

Je kunt je opgeven bij:

Jeanneke de Bot, e-mailadres:

jeannekedebot@planet.nl/ tel.nr. 040-253 14 76

Jet van Woerkum, e-mailadres:

jet.vanwoerkum@upcmail.nl

Waar: Immanuelkerk, Teullandstraat 1, Veldhoven

Tijd: 19.30u- 21.30u met inbegrip van half uurtje pauze
Een vrijwillige bijdrage is altijd fijn.

1000 Stemmen zingen Oosterhuis

Datum	Zondag 21 oktober 2018 van 14.30 uur tot 17.30 uur
Locatie	Grote Zaal Muziekgebouw Eindhoven
Entree	€ 27,50 excl. reserveringskosten incl. pauzedrankje
Kaarten	via het Muziekgebouw of telefonisch 040-2442020
Website	https://www.1000stemmen.nl/
Contact	info@1000stemmen.nl

Met groot koor, orkest en een volle zaal vieren we hier in Eindhoven voor heel Nederland en Vlaanderen de 85-ste verjaardag van Huub Oosterhuis. Centraal thema van het concert is onze zorg om de aarde, Gods schepping. Uitgevoerd wordt “Het Lied van de Aarde” onder leiding van Geert Hendrix, directeur van de Muziekacademie van Lier en docent aan het conservatorium in Antwerpen. Voorafgaand aan de uitvoering zal Huub Oosterhuis een inleiding op dit werk geven. Na de pauze dirigeert Tom Löwenthal 16 liederen van Oosterhuis, op muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Arjan van Baest. Iedereen kan uit volle borst meezingen. 350 Zangers van meer dan 50 koren uit heel Nederland en Vlaanderen verzorgen de koorzang en ondersteunen de massale samenzang. Een gebeurtenis die u niet mag missen! Ook bisschop De Korte is voornemens dit, men mag zeggen, unieke liturgische feest, bij te wonen.



Vacatures

Naast onze eigen werkgroepen waar we altijd mensen kunnen gebruiken, zijn er ook in de Immanuel diverse vacatures, die we graag een keer onder de aandacht willen brengen. Het gaat om:

- Huiskamer gastheer / vrouw
- Jeugdraad
- Lid diaconale raad
- Lid kosterteam
- Liturgisch Bloemschikken
- Onderhoudscommissie
- Rock solid begeleider

Voor vragen over de vacatures kunt u contact opnemen met Leonard Verspui (scriba@immanuelkerkveldhoven.nl)

Taxidienst

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen.

Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijsbers v.gijsbers@gmail.com



Vragen / opmerkingen / suggesties?

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris (v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording zal (laten) zorgen.

