

OASE viering 12 mei 2018

Thema: SAMEN VERDER GAAN

7^e zondag van Pasen – B

voorgangers: Hans van Hak en Jeanneke de Bot

Paaskaars is aan

Mededelingen

Klankschaal

Openingsgebed: allen

God, wees hier aanwezig,

dat het goed mag zijn wat wij hier doen:

het woord ter harte nemen dat U gesproken hebt

en ons in Jezus te verstaan gegeven.

Dat woord, als het nog leeft, spreek het ons toe,

doe ons tezamen horen, uw gemeenschap.

Aansteken Oase-kaars

Woord van welkom en inleiding

Welkom iedereen, om hier samen te komen.

Om te zingen, te bidden, schriftwoorden te horen en elkaar te bemoedigen en te ontmoeten.

Het is goed om op adem te komen en aandacht voor elkaar te hebben.

Vandaag is het thema: - samen verder gaan - .

Dat grijpt terug op een teleurstelling die de leerlingen van Jezus voelden toen Hij niet meer bij hen was en zij verweesd achter bleven.

Toch overwinnen zij de teleurstelling; de inspiratie die Jezus hen gegeven had blijkt sterker dan bij de pakken neer te zitten.

Jezus zelf blijft bezorgd en laat hen niet aan hun lot over.

Hij doet een beroep op zijn Vader.

Openingslied: Vrede voor jou (melodie: Zo maar een dak)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,

niemand gaat hier straks weer vrijuit.

Niemand te veel, niemand te weinig,

niemand te groot, geen een te klein.

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar

tot ooit en overal wij leven met elkaar.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,

jij die de hele wereld draagt;

Kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat iedere vraagt:
Tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Aansteken Vredekaars en elkaar de vrede wensen

Gebed

Wis het waas uit onze ogen
blaas ons het stof van het lijf;
(a) maak ons aandachtig naar elkaar.
Verstil de herrie die we schoppen
milder de drukte die we maken;
(a) maak ons stiller naar elkaar.
Matig de haast waarmee we gaan
kalmeer het jagen wat we doen;
(a) maak in ons ruimte voor elkaar.
Doe ons in daden van U spreken
zodat Uw boodschap wordt gehoord;
(a) maak ons open voor elkaar.

Kinderen gaan naar de Kinderwoorddienst

lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Eerste lezing: Handelingen 1, 15 – 17, 20a, 20c – 26

In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen – er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen – en zei:

Broeders en zusters, het Schriftwoord - in de Psalmen - waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was een van ons en had deel aan onze dienende taak.

In het boek van de Psalmen staat ook geschreven: Laat een ander zijn taak overnemen.

Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.

Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. Daarna baden zij als volgt: U, Heer, doorgrondt ieders gedachten.

Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan.

Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias.

Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.

Lied: (Canon - TAIZE) Adem ons open, voor uw liefde, voor uw licht, dat wij herleven.

Evangelie lezing: Joh 17, 6a, 9 – 23

Zo sprak Jezus:

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekend gemaakt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is.

Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.
Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.
Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden.
Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden; en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

acclamatie:

Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

Levend woord

De lezingen van vandaag gaan over de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren
Jezus leek voor zijn leerlingen vertrokken. Judas, één van de twaalf, was er ook al niet meer.
Ze waren niet meer compleet. Twaalf is ook symbolisch en bijbels; zoals het oude Israël in de twaalf zonen van Jacob twaalf stamvaders had, zo zou het nieuwe volk van God twaalf voortrekkers moeten hebben. Om weer tot 12 apostelen te komen wordt er GELOOT tussen twee goede kandidaten.
Raar lijkt dit loten; maar er gaat iets aan vooraf: zij bidden eerst tot God.
Bij Lucas betekent dit een uitdrukking van geloof: de mens wikt maar God beschikt.
Het relateert de menselijke rede ten opzichte van de ontwikkelende geschiedenis.

De evangelie-lezing neemt ons nogmaals terug naar de avond van het laatste avondmaal.
Daar waar Jezus voor zijn leerlingen bidt; voor als Hij niet langer in de wereld is, maar bij zijn Vader is.
Jezus wil zijn mensen niet verweesd achterlaten, integendeel.
Dit evangeliegedeelte wordt ook wel het hoogpriesterlijk gebed genoemd.
Jezus is zeer bezorgd en wil mensen niet aan hun lot overlaten.
Hij weet ook hoe zwak en angstig mensen zijn. Daarom bidt hij tot zijn Vader:
- Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Ik heb hun uw woord gegeven. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.
Laat hen allen één zijn en begrijpen dat u hen liefhad zoals u mij lief had.

Dat gebed hertaal ik dan als volgt:

- maak ons aandachtig naar elkaar
- maak ons stiller naar elkaar

- maak in ons ruimte voor elkaar
 - maak ons open voor elkaar
- Kortom; ga samen verder.*

Laat je inspireren door Jezus. Maar wel met een prikkelende heiligheid. Zijn voorbeeld betreft grenzeloze liefde voor alle mensen. Dat bewerkstelligt een solidaire samenleving.

Het is zeker niet steeds een gemakkelijke weg. De wil is er wel maar er is zoveel waas, herrie en drukte om ons heen.

Ieders leven verdient het om in liefde en geluk geleefd te worden. Maar dat is niet vanzelfsprekend steeds zo. Zeker niet. Kijken we maar om ons heen.

Het sluipt er regelmatig in: waarom gebeurt dit en dat? Waar is het respect voor mensen in benarde situaties? Welk belang wordt er gediend?

Waarom komt dan de liefde die in ons hart is uitgestort zo weinig tot uiting?

Jezus verwijst naar zijn Vader. De goddelijke liefde zit in ieder mens; die koesteren wekt een verlangen naar goed doen, naar God.

En dat geeft vertrouwen en perspectief.

Moge allen één zijn is dan heel breed en menselijk. Niet beperkt door het een of het ander maar vertrouwen en geloven.

Jezus bidt niet alleen voor zijn leerlingen van toen, maar voor iedereen die gelooft in zijn blijde en tot het uiterste doorleefde boodschap.

Het leven is een groot Godsgeschenk.

Het is dan een vreugde om samen verder te gaan; gelovigen, anders gelovigen, niet gelovigen, dat maakt daarbij nauwelijks verschil. Gods liefde voor mensen is immers groots:

of om met Lucas te spreken: de mens wikt maar God beschikt.

Uit de Bijbelse verhalen komt steeds bevrijding, vrede, belofte, liefde en iets nieuws naar voren. Er spreekt bezorgdheid en nabijheid uit. De belofte van God: Ik-zal-met-je-zijn, betekent een voortgaande kracht; een vurige Geest die hierbij bemoedigd.

Alle reden voor ons, mensen om samen verder te gaan en zo goed als God te doen.

Het zal u verwonderen wat er dan binnen handbereik komt.

stilte

Geloofsgebed: (allen)

**Ik geloof in God, de Oneindige, de Levende,
de Zorgende die alles in leven heeft geroepen
die mij gewild heeft als mijzelf
en als deel van het geheel.**

**Ik geloof in Jezus Christus,
liefste geschenk van God,
Maria's zoon en broeder,
die mij de weg wijst
naar een leven van mededogen,
vreugde en hoop.**

**Ik geloof in de Geest, adem van God,
woord van Jezus die in mij leeft**

en mij drijft naar gerechtigheid,
waarheid en eenheid.
Ik geloof in de gemeenschap van mensen,
lief en leed delend,
in vrede levend,
als God, elkaar op handen dragend,
als Jezus, elkaar in liefde vergevend,
elkaar bemoedigend en
troostend als de Geest.
Zo moge het zijn.

Collecte pianomuziek
= *de kinderen komen terug* =

Lied: (TAIZE) Ubi Caritas (NL-tekst)

Voorbede

acclamatie: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Biddend willen wij denken
aan de wereld waarin wij leven.
Een wereld waarin geweld en lijden
veel te vaak de boventoon voert
en waar **religie wordt misbruikt**
om te kunnen strijden tegen elkaar.

Biddend willen wij denken aan alle mensen
die **anders geloven** dan wij
anders denken dan wij
Niet vergetend dat ook zij geliefd en bemind zijn
door één en dezelfde God.

Met eerbied denken wij aan allen
die **niet in God** geloven
maar die stil en zacht door onze wereld gaan
Die onrecht niet kunnen verdragen
van de leugen niet weten
en altijd weer gaan voor de waarheid.

God van alle mensen
Wees met uw liefde bij allen, gelovig, anders gelovend of niet gelovig
Dat wij samen optrekken, zonder verschil te maken, en bouwen aan een wereld waarin liefde de
boventoon gaat voeren.

Liefdevolle God,
wees met uw liefde bij ons,
zoals wij hier nu samen zijn
Dat het wel en het wee van de ander

ons hart mag raken
en dat wij er mogen zijn voor elkaar,
gesteund door U.

Laten we zingend bidden.....

Intentieboek

Eigen intenties (uitnodiging)

Het lichtje van de maand is voor

Wij willen ook denken aan hen die gestorven zijn,

Laten we zingend bidden.....

Moment van stilte voor dat wat nog niet genoemd kan worden

Onze Vader

Brood voor onderweg

Vg: In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader.

Niemand heeft u ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, daar waar mensen de handen ineen slaan en kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot uw wereld.

Allen: Wij zien u aan het werk, God, in de ontluikende liefde tussen mensen, in groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid, in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien u aan het werk in Jezus, uw Zoon:

de woorden die Hij sprak, waren uw woorden en worden nu de onze.

Vg: Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze.

Hem willen wij hier noemen als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven, als blijvende oproep om te blijven doen wat Hij ons heeft voorgedaan.

-mandjes-

Allen: Wij delen dit brood voor onderweg, om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden.

Wij delen dit brood, om samen verder te gaan, en als teken van verbondenheid met U en met elkaar.

Vg: Delen we dan dit brood met elkaar.

= u geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt =

Stilte

Slottekst

Opstaan en op weg gaan;

het oude verlaten

het nieuwe tegemoet

wetend dat U, God,

telkens weer

uw belofte gegeven hebt;

“Ik-zal-met-je-zijn”,

en dat klinkt door in uw geschiedenis
met mensen.
Wees met ons
als wij het oude verlaten
en op weg gaan.

In deze meimaand bidden wij speciaal tot Maria

**Wees gegroet Maria
uitverkorene van God
onze moeder,**

**Vol van genade
die u wilt uitdelen
aan al uw kinderen**

**De Heer is met u
u kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen**

**Gezegende onder de vrouwen
ons voorgegaan in nederigheid
en in dienstbaarheid.**

**Gezegend is Jezus
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen
Heilige Maria
moeder van Jezus
moeder van de kerk**

**Bid in ons
bid met ons
bid voor ons**

**Opdat ook wij
in geloof en hoop
mogen openstaan
voor de Geest van God
die ons leidt
tot in eeuwigheid.**

Zegenbede

Jezus heeft voor ons gebeden
dat wij één zouden zijn,
opdat de wereld zou geloven;
waar warmte is van binnen uit,
ons thuis doet zijn in elkaars vrede,
daar zal de wereld een licht opgaan;

zij zal geloven dat het kan:
vriendschap gedeeld door velen.

**(allen) Zegenen we in dit geloof en vertrouwen,
elkaar menselijk en nabij,
in de naam van de +Vader, de +Zoon en de +heilige Geest.**

Slotlied

Wij hebben voor u gebeden