

Paasviering Oase 1 april 2018

Voorgangers: Jeanneke de Bot, Els Bazelmans en Hetty van den Hurk

Thema: Zijn licht doorgeven

Inleiding

In deze viering van Pasen nemen de 4 elementen “ vuur, licht, water en aarde” een belangrijke plaats in. Zonder deze elementen is er geen leven mogelijk voor mens, dier en plant. Ze komen terug in de viering.

Daarnaast nemen de vrouwen, m.n. 3 vrouwen, een bijzondere plaats in. Zonder deze 3 vrouwen bij het lege graf zou er veel verloren gegaan zijn. Zij brengen als eerste het bericht de wereld in dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Het licht van de opgestane Jezus gaven zij als eerste door.

Zij zijn ons voorgegaan, wij mogen volgen.

Vandaag is het, na een week vol droefheid en pijn om het lijden en de dood van Jezus, een dag om blij te zijn. We mogen het leven vieren voorbij aan dood en duisternis.

Zijn licht van leven mogen wij vandaag met elkaar delen, want Hij is nog steeds voelbaar voor ons aanwezig.

Wij ontsteken het vuur in de vuurschaal

Licht van leven; Jezus is ons voorgegaan. In zijn licht mogen we hem volgen en vreugdevol samen onderweg zijn.

Aansteken van de paaskaars aan dit vuur

terwijl wij zingen: Alleluja

Wij geven elkaar het licht door terwijl wij zingen

Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft; als alles duister is..... herhalen tot alle kaarsjes branden

Gebed door allen

Liefdevolle Jezus,

Laat in de vlam van de paaskaars

uw licht over ons schijnen.

Laat uw vrede te zien zijn op ons gezicht en op dat van de ander.

Vorm ons opnieuw naar uw beeld en gelijkenis.

Maak van ons mensen zoals u ons bedoeld heeft.

Woord van de 3 vrouwen en begroeting door de 3 kinderen

Vrouw 1

Drie dagen al ligt Hij daar. Het dode lichaam van hem die ons zó ontzettend lief is.. Nog één keer hem aanraken. Dat is onze grootste wens.

Vrouw 2

Onze handen vol kruiden en mirre; we willen hem balsemen; maar het graf is leeg.
Waar is Hij gebleven? Wie heeft hem meegenomen?

Vrouw 3

Wij, de 3 vrouwen, en de kinderen heten u allemaal van harte welkom. De kinderen laten horen dat Pasen ook inhoudt, nieuw leven en dat we feest mogen vieren.
Zij willen u op hun eigen manier uitnodigen om samen Pasen te vieren.

Kind 1

Ik zeg welkom
Aan alle kinderen.
Kom wees blij.
We vieren feest!
't Is Pasen!

Kind 2

Welkom aan alle mama's en papa's
Opa's en oma's.
Heb je zorgen of wat verdriet,
Toe, vergeet het en feest mee!
't Is Pasen.

Kind 3

Een welkomstgroet aan alle mensen
Waar je ook vandaan komt
Wie je ook bent.
Iedereen hoort erbij.
't Is Pasen
Rond de paaskaars.

Lied: Hier wordt een huis voor God gebouwd

Wij brengen nu ons lichtje naar de Paaskaars

Sprankelend water

Water speelt een heel belangrijke rol in het leven van mensen, dieren en planten. Te veel of te weinig water betekent het verschil tussen leven en dood.
In een droog, warm land sparen mensen in de natte tijd water om zo in de droge tijd een voorraad te hebben. Maar dat is dood water. Na enige tijd verliest het zijn smaak en krijgt het er een "smaakje" voor terug. En na nog weer enige tijd is het gewoon opgedroogd.

Dat is anders bij de Bron. Daaruit kan je water blijven putten, dat borrelt en bruist; dat levend is en leven geeft.

Een bron is niet bedoeld voor jezelf alleen. Het kostbare water is er om te delen.

Geen wonder dat God vaak wordt vergeleken met een bron waar je nieuwe levenskracht en levensmoed uit mag putten.
Het water uit Zijn bron noemen wij daarom Levend water, leven gevend water.

Wij schenken nu water in de schaal

Lied: Het water wellend uit de bron

We vragen God zegen over dit water

Allen:

Goede God, van leven en licht,

Wij vragen uw zegen over het water, zodat allen die van het water leven, klein en groot, mens mogen worden in de kracht van uw Geest.

Dankgebed voor het licht en het levend water

Voorganger:

God onze vader,

wij danken U, om het licht en het levend water, dat Jezus ons gegeven heeft en nog steeds geeft; om de liefde voor ons allen, om de zorg voor hen die het minder hebben. Om troost en steun voor verdrietige en zieke mensen.

Want zo was Jezus Christus en zo is hij nog steeds: Licht en vrede in ons midden.

Wij bidden U God, dat wij in Zijn naam opnieuw dit licht meenemen naar onze huizen en scholen, naar straten en werkplaatsen, naar kerken en ziekenhuizen; overal waar we gaan of staan.

Evangelie: Lucas 24, 1-11 (tekst voor een deel ook uit de kinderbijbel)

Op de eerste dag van de nieuwe week, gingen de vrouwen Maria uit Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen in alle vroegte op weg naar het graf. In hun handen droegen ze geurige kruiden en olie om het lichaam van Jezus te balsemen.

Bezorgd vroegen ze zich af, wie die zware steen zou weggrollen waarmee het graf was afgesloten, maar dichterbij gekomen zagen ze dat de steen voor het graf al was weggerold. Verwonderd gingen ze het graf binnen, maar vonden de dode niet.

Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Wat was hier gaande?

Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen; ze schrokken van hen en ze sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden: "Waarom zoekt ge de Levende tussen de doden? Hij is niet hier, God heeft hem doen opstaan. Herinner u wat Hij gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was. Als wij hem willen vinden moeten we hem zoeken en de weg gaan die Hij is gegaan; dat moeten jullie de leerlingen gaan zeggen.

De vrouwen herinnerden zich zijn woorden en haastten zich terug naar de leerlingen en vertelden hen wat er was gebeurd.

Maar die geloofden er niets van en vonden het maar "vrouwenpraat", maar Petrus ging tóch kijken en vond alleen de linnen doek. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Levend woord

Pasen is geen eenvoudig feest. Zonder het lijden van Jezus, wat aan deze dag vooraf is gegaan, en zonder het lege graf en de opstanding van Jezus, zou er niet eens Pasen geweest zijn. Jezus lijden is dus intens verbonden met Pasen.

Daarnaast zou ook dit verhaal zonder de vrouwen wrs. heel anders de wereld zijn ingegaan.

Verhalen over leven na de dood en verhalen over opstanding, ze roepen veel ongeloof op; het kan niet allemaal waar zijn geweest, maar misschien gaat het daar ook niet om, gaat het veel meer om wat de boodschap is, die de verhalen ons willen vertellen”.

Als we met “gelovige” ogen en oren de verhalen tot ons nemen dan staat daar zóveel waar we tot op de dag van vandaag wat aan hebben; niet voor niets praten we al 2000 jaar over de mens Jezus en over God, die via Jezus zich kenbaar heeft gemaakt.

.....

De vrouwen waaronder de drie die m.n. genoemd worden (Maria uit Magdala, Johanna en Maria de moeder van Jakobus en Jozef) spelen een belangrijke rol in het leven van Jezus. Zij blijven op momenten dat de andere leerlingen vluchten uit angst.

Het is **de trouw** van de vrouwen aan Jezus, wat maakt dat zij **tot het bittere einde** bij Jezus blijven. Zij m.n. zijn hem nabij gebleven toen Hij gekruisigd werd en begraven. Zij bleven, misschien nog onbewust, in verbinding met een “levende” Jezus ook toen ze moesten ervaren dat Jezus hun op een gewelddadige wijze ontnomen was en zij totaal ontredderd kwamen te staan bij een leeg graf, niet wetend wat nu

En dan lezen we: Plotseling staan er twee mannen in stralende gewaden en zij zeggen: *“Waarom zoekt ge de Levende tussen de doden? Hij is niet hier, God heeft hem doen opstaan. Herinner u wat Hij gezegd heeft toen Hij nog leefde. Als wij hem willen vinden moeten we hem zoeken en de weg gaan die Hij is gegaan; dat moeten jullie de leerlingen gaan zeggen”.*

En dan gebeurt er iets in de vrouwen wat ook lijkt op **opstaan uit de dood**. Heel dubbel eigenlijk. *De vrouwen zoeken Jezus op een plaats waar hij niet meer is en precies daar “vinden” zij hem* (figuurlijk). Ze ervaren “iets van God” waardoor zij opnieuw weten wat Jezus hen, de leerlingen, al tijdens zijn leven vertelde en voorleefde.

Zei Jezus toen al niet woorden in deze sfeer: “blijf niet verdrietig staren naar een leeg graf, maar ga alsjeblieft aan de slag zoals ik je gezegd heb en heb laten zien. Ga mensen bevrijden, ga zieken genezen, ga naast ongelukkige mensen staan, ga verstotenen aanraken en weer opnemen in de gemeenschap; ga doen wat ik deed en wat ik jullie heb opgedragen te doen, dan zul je het gelaat van God weerspiegelt zien in de ander.

Pasen laat ons zien: Het leven wint, niet de dood!
Het licht wint, niet de duisternis!

Zijn liefde leeft voort in ons mensen en zal ons helpen om ook op te staan, als ons leven anders loopt als we gehoopt hadden.

Wij mensen mogen ons gedragen weten en gesteund door Hem. Hij is bij ons en gaat met ons mee op onze weg.

Hij is de Levende, Hij is niet dood;

Deze boodschap van licht brengen de vrouwen naar de leerlingen, die achter gebleven zijn en samen gaan zij op weg om deze vreugdevolle boodschap te verspreiden.

Aan ons de uitnodiging: Zullen wij ons voegen bij de vrouwen van Paasmorgen om in eigen naam te spreken over hoop en opstanding!?
Zullen wij net als de vrouwen bij het graf Zijn licht doorgeven!? De herinnering aan zijn leven mee levend houden!? Zijn weg volgen!?

Het verhaal eindigt dus niet bij het lege graf. In dit einde ligt juist het begin.
Einde en nieuw begin: een visioen waarin wij geloven.

Pasen isNieuw leven

Korte stilte met op sheet de zin: “Laten we ons voegen bij de vrouwen van Paasmorgen om in eigen naam te spreken over hoop en opstanding”. (van Kris Gelaude).

Lied: Blijf niet staren op wat vroeger was GVL 409

Geloofsgebed, *bidden wij samen*

Ik geloof in God, die het licht in de wereld brengt.
Die ons de taak geeft dat licht door te geven,
zodat er leven en geluk mogelijk is voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus die in ons leven weer opstaat
zodat wij vrije mensen worden,
zonder vooroordelen, zonder angst.
Hoopvolle mensen die steeds weer nieuwe kansen krijgen.

Ik geloof in de Geest die met Jezus in de wereld is gekomen.
Die ons blijft wijzen op onze verantwoordelijkheid
voor wat er van onze wereld worden zal.

Ik geloof in heel de christelijke gemeenschap
en in dit leven dat een weg is naar liefde
Voor al onze medemensen.

Vredewens: In het licht van dit geloof, wensen wij elkaar nu de vrede en zingen het lied:
Sjaloom Chaverim

Lied: Onze vader, maak alles nieuw

Gebed

Jij die ons op handen draagt.
Jij draagt ons door al wat de dood is heen.
Jij geeft ons nieuwe hoop.

Een nieuwe dageraad.
Een nieuw geluid
klinkt op.

Jouw Geest
geeft ons vleugels.
Nieuwe kracht

om door te gaan.

Jij geeft
aan ons bestaan
een nieuw visioen en
doet ons opstaan.

Opdat wij
niet dood
door het leven gaan.
Pasen
Doorgang
Uitnodiging
tot leven
ben Jij.

Brood voor onderweg

V.Brood, van levensbelang.
Even belangrijk als warmte en tederheid,
als omarmen en bevestigen van elkaar.

**A.Brood, teken van: Ik wil bij je zijn”,
dat vertelt over een God die met mensen wil leven.**

V.God, wij vragen U dat U ons vergezelt
op onze tocht door het leven

**A.Wees bij ons God, nu overal het nieuwe leven zich aandient en het kleine de kracht ontvangt om
uit te groeien.**

V.Wees bij ons God, als we proberen onze eigen grond om te spitten en klaar te maken voor een
nieuwe lente. Dat het zaad van vrede en vriendschap kan ontkiemen in ons hart.

**A. Dank U God, voor het brood voor onderweg dat ons sterkt op onze tocht. Een tocht naar een
land zonder grenzen, een stad zonder muren, een gemeenschap van vrede; om ons andere ik en
die andere mens als tochtgenoot te treffen in ons midden.**

V.Met uw voedsel voor onderweg kunnen we verder gaan, met mensen en omwille van mensen,
mens worden voor elkaar.

Laten we met elkaar het brood voor onderweg delen

U geeft een stukje brood aan degene van wie u het mandje hebt gekregen.

Slotgedachte

De dood is overwonnen, Jezus lééft.
Die ervaring van verrijzen is ons doorverteld en wel door vrouwen.
Zij, als eersten, mochten weten dat de dood niet wint, maar dat God het laatste woord spreekt.
Die Paaservaring is een belofte.
De dood is niet onze laatste bestemming: sterven is leven, in en door God.

Maar die ervaring is ook *onze opdracht*: opstaan en leven.

Doen wat gedaan moet worden om Gods schepping tot bloei te laten komen, overal op aarde! Te beginnen om ons heen.

Vandaag hebben we de paaskaars aangestoken als teken dat Hij leeft.

Overal op de wereld hebben mensen aan dat licht hun kaarsje aangestoken.

“ Wij willen allemaal wandelen in het licht van Jezus Christus en zijn licht doorgeven”!

Zegenwens

Zegen allen God

die het licht verder willen dragen.

Zegen alle mensen

die het licht nog niet ervaren.

Zegen hen

die het nog niet kunnen verspreiden.

Zegen ons, God,

Dat wij licht laten schijnen

In naam van Jezus Christus, de Levende

Door een kind

Bij God leven mensen verder!

En al hebben wij pijn of verdriet

Pasen laat voor altijd weten:

Jezus lééft, de dood wint niet!

Lied: GVL 639 Licht en stem

Slotlied: Samen maken wij de wereld

Mensen worden uitgenodigd voor gezellig samenzijn en paaseieren zoeken voor de kinderen

Wij wensen elkaar de vreugde van Pasen