

Oaseviering 9 december 2017

2^{de} zondag van de Advent

Thema: "Hoor, een stem roept"

Voorgangers:, Frank Bockholts en Mieke Mol
en medewerking van het koor Amice

Paaskaars brandt

Klankschaal

Ontsteken 2^{de} kaars van de advent:

Om licht zijn wij gekomen
om uitzicht in dagen van duisternis.
Licht dat is aangezegd,
klein en kwetsbaar, maar onmiskenbaar.
Wees hier aanwezig,
als lichtende, als levende, als Komende,
als hoop op toekomst.

Ontsteken Oasekaars

Woord van welkom:

Welkom allemaal in deze Oaseviering volgens de tweede zondag van de advent.
Wij zijn heel blij dat Amice deze samenkomst muzikaal zal opluisteren, daarom een heel speciaal
welkom voor jullie.

De dagen worden korter, de nachten langer, de zonnewende komt eraan.

We gaan met recht de "donkere dagen voor de kerst" in, maar we weten dat er een ommekeer komt
in de natuur, dat er weer licht komt en dat het weer gaat groeien, maar dat het ook mogelijk is om in
onzelf een ommekeer te maken, in ons eigen leven en in onze wereld.

In de lezingen van vandaag kondigt Jesaja het aan en vraagt ons om alle obstakels in ons leven op te
ruimen en ons voor te bereiden op een beter leven. In zijn voetspoor lezen we over Johannes de
Doper, die ons oproept eens goed naar onszelf te kijken en na te denken of we wel goed bezig zijn.
Om bijbel taal maar eens om te zetten naar gewone taal van deze tijd.

Ik wens ons allen in deze voorbereidingstijd op Kerstmis een inspirerende viering toe.

Openingslied: Het lied van de verlossing. GVL 427: couplet 1,2,6

Ontsteken vredeskaars

Gebed om vrede:

V: Eeuwige
zo gemakkelijk stuit uw kracht op ons ongelooft,
zo gemakkelijk dooft uw licht in onze duisternis,
zo gemakkelijk botst uw liefde op onze hardheid,
zo gemakkelijk gaan uw woorden verloren in ons gebabbel,

zo gemakkelijk gaat uw vrede ten onder
aan onze ruzies en meningsverschillen.

**A: Geef ons uw Geest van liefde en waarheid,
geef ons uw licht
geef ons uw zachtheid
geef ons echte woorden om uw vrede uit te dragen
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen**

V. laten we elkaar de vrede van de Eeuwige toewensen onder het zingen van:

Lied: Dona nobis pacem

Lezing: Jesaja 40, 3-5,6-8,9-11

Hoor, een stem roept:

“Baan voor de Heer een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.

Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.

De luister van de heer zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De Heer heeft gesproken!”

Hoor, een stem zegt: “Roep!”

En een stem antwoordt: “Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de Heer erover blaast.
Ja, als gras is dit volk”.

Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jerusalem,
verhef je stem, vrees niet.

Zeg tegen de steden van Juda: “Ziehier jullie God!”
Ziehier God de Heer!.

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn
beloning gaat voor hem uit.

Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooiën.

Amice: Inscription of hope”

I believe in the sun, even when it is not shining
And I believe in love, even when there is no one there.

I believe in God, even when he is silent.
I believe through any trial there is always a way.

But sometimes in this suffering and hopeless despair
My heart cries for shelter, to know someone's there.
But a voice rises within me saying hold on my child,
I'll give you strength, I'll give you hope,
Just stay a little while.

I believe in the sun, even when it is not shining.
And I believe in love, even when there is no one there.
I believe in God, even when he is silent.
I believe through any trial there is always a way.

May there someday be sunshine,
may there someday be happiness,
may there someday be love,
may there someday be peace

Evangelielezing: Marcus 1, 1-8

Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:

“Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, Maak recht zijn paden!”

Het gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jerusalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: “Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest”.

Levend Woord

Als ik het verhaal van Jesaja hoor en lees wat er over Johannes de Doper wordt verteld dan roept dat bij mij de neiging op om het nogmaals te lezen en nog een keer. Want wat staat daar eigenlijk te lezen?

Jesaja heeft het over bergen weggraven en dalen opvullen, hobbels en kuilen wegwerken. Nou in die tijd hadden ze echt geen bulldozers en vrachtwagens om dat voor elkaar te krijgen. Bovendien vraagt hij in een volgend deel van het verhaal om een berg te beklimmen en heel hard een boodschap uit te roepen. Als je de bijbel leest met de woorden die er staan, dus letterlijk neemt, dan kom je er niet. Dan zijn het misschien mooie verhalen en heel poëtisch geschreven, maar dan mis je de bedoeling van de schrijver.

Wat hier volgens mij bedoeld wordt is dat je al die ballast die je in je dagelijks leven meesjouwt, al die sores, frustraties en onrust die je steeds bezighouden de juiste plaats geeft en je richt op wat werkelijk belangrijk is en je geestelijk rijker maakt. Richt je focus op het goede doel en laat je niet afleiden door te veel bijzaken. (het piepje van je mobieltje, de aanlokkelijk advertenties, de rammelende politiek en..)

Dat goede doel is in dit geval de aankondiging van een wel heel bijzondere gebeurtenis. Er wordt

iemand verwacht die ons komt verlossen van al die ballast, sores, frustraties en onrust. Maar daar worden wel voorwaarden aan gesteld:

Zet je oren open en luister naar wat er wordt verkondigd en neem het goed in je op.

Hoor, een stem roept. Aan jou de keuze of jij je aangesproken voelt of niet.

Dat is ook de boodschap die Johannes de Doper daar in de woestijn probeert over te brengen. Hij roept de mensen op om zich te bekeren en tot inkeer te komen. De mensen die daar gevolg aan geven en die begrijpen wat Johannes hen voorhoudt; zij worden door hem gedoopt.

Nu hoeven wij ons niet meer te bekeren, wij zijn al katholiek gedoopt, of in ieder geval christen. Toch is die oproep van Johannes voor ons niet minder indringend. Bekeran is dan misschien niet het juiste woord, maar tot inkeer komen, staat er geschreven. En dat kunnen wij ook. Door ons af te vragen waar wij staan in ons leven, hoe wij met elkaar omgaan, waar onze sterke en zwakke kanten zitten. Tot inkeer komen! Hoe is het met ons ego gesteld? Hoe belangrijk vinden we ons en hoe belangrijk zijn we werkelijk voor onze omgeving? Hoe manipuleren we met een leugentje om bestwil, om er net even beter uit te komen dan de ander? Hoe proberen we het probleem naar een ander te schuiven in plaats van het zelf op te lossen? Hoe makkelijk is het om een ander de schuld te geven? Die vragen mag je jezelf stellen. En niet alleen in je persoonlijke levenssfeer met familie en vrienden, maar zeker ook in relatie tot je werk en de verantwoordelijkheid die je daar hebt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan bestuursfuncties en dan met name in publieke sector, de en de zorg. Het zijn vragen die je misschien niet je eentje moet onderzoeken, maar juist met anderen samen bespreken. Het zal je blik verruimen als je dingen ook vanuit een andere visie bekijkt. Luister naar de stem die je roept. Naar wie luister je dan en met name hoe luister je dan?

De Bezielingsavonden van Oase zijn een mooie gelegenheid om samen over deze vragen te praten. In januari is er weer zo'n avond. Van harte aanbevolen. Kijk op onze website voor de datum.

Advent is de ultieme periode om je te bezinnen en je af te vragen of je je wilt laten leiden door de opdracht die je als christen hebt voor jezelf en je medemens en hoe je daar in het dagelijks leven invulling aan geeft. Advent betekent 'in afwachting' en niet: ik ga zitten en wacht af tot het zover is.

Als we dan straks het brood delen, laat dat dan het voedsel zijn voor de keuze op onze levensweg die leidt naar een beter leven voor ieder van ons, voor allemaal.

Stilte

Amice: I believe

I believe for every drop of rain that falls a flower grows.

I believe that somewhere in the darkest night a candle glows.

I believe for everyone who goes astray,
someone will come to show the way.

I believe, I believe,
then I know why I believe.

Every time I hear a new born baby cry
or touch a leaf or see the sky,
then I know why I believe.

I believe above the storm that smallest prayer will still be heard.

I believe that someone in the great somewhere hears every word.

Every time a new born baby cry
or touch a leaf or see the sky,

Geloof belijden:

**A: Ik geloof in de mens en in een wereld,
Waarin het voor de hele mensheid
Goed is om te leven;
En dat het onze taak is
Om zulk een wereld te scheppen.
Ik geloof in gelijke rechten voor alle mensen,
In liefde, gerechtigheid, vergeving en vrede.
Dit geloof is pas geloof als het daad wordt.
Ik wordt hiertoe geïnspireerd
Omdat ik geloof in Jezus van Nazareth;
Ik wil mijn leven op hem oriënteren.
Daarom geloof ik opgenomen te worden
In de betekenisvolle relatie met degene
Die Hij "zijn vader" noemde.
Mijn geloof zal er nooit toe leiden
anderen uit te sluiten.
Ik zal samen met anderen werken
aan een betere wereld
Maar dat alles in nederigheid,
Vertrouwend op Hem, die ook ik "mijn vader" mag noemen. Amen**

Amice: Geniet van het goede.

Geniet van het goede dat God je heeft gegeven,
De wind in je haren en de zon op je gezicht.
Geniet van het leven, het spel van kleine kinderen,
Het zingen van de merel in het stille avondlicht.

Refrein:

Leef hier en nu met de dag van vandaag,
en drink met volle teugen van de schoonheid om je heen.
Leef hier en nu met de dag van vandaag,
de kleuren van de aarde, het stromen van rivieren,
de vreugde van een woord, dat rust in God in Hem alleen.
Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte,
je mag opnieuw beginnen zo vaak je maar wilt.
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open,
vermijd de koude drukte en word van binnen stil.

Refrein.

Geniet zo alle dagen de vreugde van het leven
En leg al je zorgen in de handen van de Heer.
Geniet met volle teugen van seconde tot seconde,
Geniet van het moment want dit moment dat komt niet meer.

Refrein.

Collecte

Muzikaal intermezzo.

Voorbede

Laten we zingend bidden: **Kom adem ons open**

Heer, kom naar ons toe met uw licht van vrede,
vervul wat mensen dromen
waar zij leven te midden van oorlog en geweld,
waar mensenrechten worden geschonden
en onschuldigen onder de voet gelopen worden.

Heer, komt naar ons toe met uw licht van hoop,
overal waar de nacht van de wanhoop gevallen is,
en mensen niet meer weten hoe ze verder moeten,
waar mensen leven in uitzichtloze situaties
en er niemand is die uitkomst kan bieden.

Heer, kom naar ons toe met uw licht van de liefde,
overal waar onverschilligheid en hardheid de boventoon voeren
en mensen alleen maar aan zichzelf denken;
waar mensen als vreemden langs elkaar heen leven
en geen tijd hebben om eens stil te staan bij een ander.

Heer, kom naar ons toe uw licht van de zorgzaamheid
overal waar mensen aangewezen zijn op de hulp van anderen,
omdat ze ziek of gehandicapt zijn, verdrietig of eenzaam,
waar kinderen opgroeien zonder de liefde van hun ouders
en ouderen de genegenheid en zorg van hun kinderen moeten missen,
waar mensen het gevoel hebben dat ze aan hun lot overgelaten worden.

Accl: Kom adem ons open.

Wij bidden voor de intenties die opgeschreven zijn in het intentieboek:

Ik nodig u uit, als u dat wilt, een lichtje aan te steken om uw eigen bede kracht bij te zetten.

Lichtje van de maand gaat naar.....

Accl: Kom adem ons open

God van mensen, laat ons uw licht aan de hemel ontdekken,
ons aan U optrekken als onze voeten wankelen,
uit U kracht putten als we moedeloos worden.
Kom naar ons toe, in Jezus, het kind van Bethlehem
in mensen die geloven in het goede nieuws dat Hij bracht,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen

Amice: Brug van licht.

Refrein:

Er is een brug van licht die de kloof zal overspannen.
Er is een brug van sterren naar een hoog en ander land.
Er is een brug van licht die de kloof zal overspannen.
Er is een brug, er is een brug die de afgrond overspant.

Zoveel mensen zien het leven niet meer zitten
En dwalen door de dagen zonder hoop op het gezicht
Een vreugdeloos gebaar, de handen in het haar
En de ogen gesloten voor het licht.
Troosteloze wereld, vreugdeloze dagen,
Mensen zonder hoop op het gezicht.

Refrein

Zoveel mensen zijn het woord van God vergeten
En zwerven door de jaren, dwalen stuurloos door de tijd,
Een vreugdeloos gebaar, gesloten voor elkaar
En het uitzicht op God volkomen kwijt.
Troosteloze wereld, vreugdeloze dagen,
Mensen in de maalstroom van de tijd.

Refrein

Onze Vader bidden wij staand in een kring en wij houden elkaar vast

Amice : Ik zal er zijn

Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam.
Als er geen mens je kent en niemand luistert als je fluistert,
Zelfs als je fluistert.

Refrein

Als een vriend wil ik je dragen,
ik zal er zijn.
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten.
Ik zal er zijn

Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen.
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen.
Ik zal er zijn

Drukt de wereld op je schouders
En zorgen spoken door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in je gelooft.

Refrein

Brood voor onderweg:

**A: Gij naar wie wij uitzien als naar geen ander,
om wie wij vragen met heel ons wezen.**

V: Gij die wij voelen in de morgen, zoeken op de dag;
die wij vermoeden in de avond en roepen in de nacht.

**A: Gij die verschijnt in wie ziet, die spreekt in wie hoort
en er bent in wie u beleeft.**

V: Gij die het leven zijt in al wat leeft, Gij die groeit en groeien laat, die komt en bent, wordt in de tijd en zijt van eeuwigheid.

**A: Gij die met ons meegaat, ons nooit verlaat,
Gij die ons oproept ons leven te delen met elkaar,**

V: Gij die ons voorgaat op onze weg door het leven,
Die ons brood geeft als het teken van het gegeven en gedeelde leven.
Want in het brood is het graan,
de akker,
de wassende maan,
de brandende zon:
is de mens die ploegt
de hand van de bakker,

***Dit brood is ons voedsel voor onderweg.
We delen het brood, in dankbaarheid
en delen zo ook het leven met elkaar.***

Wij geven een stukje brood aan de degene van wie wij het mandje gekregen hebben

Slotgedachte

Er zijn er niet zoveel als Johannes de Doper die de woestijn aandurven:
de stilte, het alleen staan
en het dorre eenzaam vechten met de diepste levensvraag:
“wat ga ik van mijn leven maken? “
God, wat wil je dat ik doe?

Er zijn er niet zoveel die na eigen ommekeer
ook ommekeer bij anderen vragen
en blijven doorgaan, ook al gaat hun roep verloren
in woestijnen van onbegrip
met de diepste levensvragen.

Er zijn er niet zoveel als Johannes de Doper,
zo gelouterd, zo zuiver van bedoeling.
Dat het waar was wat hij zei:
“ik doe het niet voor mijzelf.
Het gaat om Hem die na mij komt.
Het gaat om beter leven voor allen”.

Zou ik een beetje op Johannes de Doper mogen gaan lijken?

Zegenbede: bidden we samen

**A: Moge de Eeuwige ons zegenen met moed,
Als we proberen om te keren en nieuwe wegen te gaan.
Moge de Eeuwige ons zegenen met geduld
Om zijn Licht te blijven verwachten
Ook als we het nu niet zien.
Moge de Eeuwige ons zegenen met liefde,
Opdat we onze wegen samen met anderen blijven gaan.**

V: Gaan wij naar huis met zijn zegen voor vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. **A: Amen**

Slotlied: Jerusalaim