

OASE viering in blokhut de Bosbender op kerstavond 24 december 2017

Voorafgaand aan deze viering is er voor kinderen en hun ouders een kerstwandeling, die eindigt in de blokhut. (zie op website bij foto's)

Tijdens deze wandeling is er voor volwassenen in de blokhut onderstaande viering. Vanaf 19.00u sluiten de kinderen en hun ouders/ opa's en oma's aan bij de viering en wordt samen het kerstverhaal beleefd met een mooie presentatie in beeld en met bekende kerstliederen.

Voorgangers: Piet Lahaije en Hetty van den Hurk

Openingslied: De nacht loopt ten einde, G.v.L.427 couplet 1,4,5,6

Welkom

Welkom hier,
deze avond,
de vooravond van Kerstmis,
kerstmis 2017.
Wie u ook bent
en vanwaar u ook komt.

Welkom u allen
en vrede.
Welkom hier,
deze avond,
de vooravond van Kerstmis,
Kerstmis 2017.
Wat u ook bezighoudt
wat u ook beroert.

Welkom u allen
en vrede.
Welkom hier,
deze avond,
de vooravond van Kerstmis,
Kerstmis 2017.
Wat u ook zoekt
waarnaar u ook uitziet .
Het leven heeft een hart
dat klopt
in goede en kwade dagen;
het leven heeft een hart
dat liefde is
waaruit het kind is geboren.

Welkom u allen
en zijn vrede zij met u.

Openingsgebed en vredewens

Allen: **Eeuwige God,
die vanouds van u doet horen
bij monde van de profeten:
Openbaar Uw bedoelingen met ons
in Jezus, onze Messias
en maak een nieuw begin
van vrede en gerechtigheid in ons
vandaag en alle dagen die nog komen.
Amen.**

Wensen wij elkaar die vrede, die gerechtigheid toe.

Lied Taize: Jezus, u bent het licht in ons leven...

Eerste lezing, genomen uit het boek Jesaja

Zo spreekt de profeet
in een bange tijd
zijn visioen van vrede.
Ik zie een twijgje
opschieten uit de stam van Jesse,
een nieuwe loot uit oude wortels.
Vol zal hij zijn van de goede geest;
wijs en verstandig
liefdevol en toegewijd.
Eerbied voor God straalt van hem af.

Hij gaat niet af op uiterlijke schijn,
oordeelt niet op horenzeggen alleen.

Recht zal hij verschaffen
aan de kleinen in den lande,
steekt zijn hand voor
de zwakken in het vuur.
Maar de tiran
die zal hij striemen
met de gesel van zijn mond,
de goddelozen wegblazen
met de adem van zijn lippen.
Gerechtigheid is zijn wapen,

onkreukbaarheid zijn kracht.

Dan vlijt zich de panter naast de geit,
huist de wolf bij het lam;
koe en leeuw samen in de wei,
hun jongen ravotten samen.
Een baby speelt voor het hol van de adder;
een peuter steekt zijn hand
in het nest van de slang.
een kind kan het af.

Dan zondigt niemand meer
en is het kwaad verbannen
uit de stad van God.
Zoals de bodem van de zee met water is bedekt,
zal de aarde van Gods liefde zijn vervuld.

Woord van de Heer. Wij danken God.

Tussenzang: Er is een roos ontsprongen, G.v.L. 440

Lezing uit het evangelie van Lucas. 2, 1-20

Levend woord.

Medechristenen,

Ik zie een twijgje opschieten uit de stam van Jesse, een nieuwe loot uit oude wortels. 2700 Jaren geleden was het Jesaja die met deze profetie de joden moed in kwam spreken in slechte tijden. De koningen uit de stam van Jesse, de Joodse stam waar koning David toebehoorde, hadden zich afgewend van Jahwe. Ze dachten dat ze het zelf wel konden zonder de hulp van de Heer. Maar de koningen van Assyrië zouden Israël bezetten en het rijk van Juda verwoesten. De eertijds zo machtige koningen uit de stam van Jesse zoals David en Salomon zijn verdwenen van het toneel en leven verder als gewone Joodse mensen, stil en vergeten. Maar God laat zijn volk niet alleen. En daarom stuurt hij Jesaja naar Jeruzalem met deze profetie: God laat u niet in de steek. Uit die oude stam van Jesse, waar ook David toe behoorde zal een nieuwe koning opstaan, die zijn rijk, nee Gods rijk, een rijk van vrede zal vestigen over heel de aarde. Nee, niet met wapens, zoals kruisraketten en tanks, maar met gerechtigheid en onkreukbaarheid. En hij schildert voor de Joden een paradijselijke wereld. Zo zal dat nieuwe rijk van die vredevorst er uit gaan zien:

Dan vlijt zich de panter naast de geit,
huist de wolf bij het lam;
koe en leeuw samen in de wei,
hun jongen ravotten samen.
Een baby speelt voor het hol van de adder;
een peuter steekt zijn hand
in het nest van de slang.

een kind kan het af.

Dan zondigt niemand meer
en is het kwaad verbannen
uit de stad van God.

Zoals de bodem van de zee met water is bedekt,
zal de aarde van Gods liefde zijn vervuld.

Een ongekende wereld, een wereld van vrede. Maar het Joodse volk zal toch nog wel even moeten wachten. Wachtend in het geloof dat die belofte van God uit zal komen. Als ik in het oude testament lees, heb ik het idee dat dit voor het hele Joodse volk opgaat. Wachten in geloof. Al in het eerste boek van de bijbel, het boek Genesis horen wij hoe God tegen Abraham zegt: Ga naar het land wat ik je wijs en ik zal je stamvader maken van een groot volk. En dat terwijl Sara, Abrahams vrouw onvruchtbaar was. Geloof en het zal geschieden. En na aanvankelijke aarzelingen gaat Abraham inderdaad op reis en wordt hij de stamvader van een groot volk. En **iedere keer opnieuw** zien wij hoe in tijden dat het geloof van Israël op de proef gesteld wordt, dat geloof in die God overeind blijft. Als de joden in Egypte onderdrukt worden en de farao het bevel geeft om alle Joodse jongetjes om het leven te brengen legt Myriam het oudere zusje van Mozes, hem in een rieten mandje in de Nijl in de verwachting dat God zal zorgen dat het goed komt, Ook Maria is in dit geloof groot geworden en als dan de engel Gabriël haar komt vertellen dat aan haar die belofte in vervulling zal gaan, zegt zij, na aanvankelijk net zoals Sara en Abraham getwijfeld te hebben, vol geloof, Heer, hier ben ik, ik ga met u mee. Maar ze gaat niet negen maanden zitten afwachten, Zitten niksen. Nee, vervuld van geluk wil zij ook anderen gelukkig maken en dus gaat zij op weg om haar nicht Elisabeth te helpen, want die is in verwachting en op leeftijd en dat kon dus wel eens moeilijk worden. En dan komt haar tijd. En ook voor haar is die niet gemakkelijk. Ze moet met Jozef mee naar Bethlehem, want daar moeten ze zich in laten schrijven, heeft die keizer in dat verre Rome bepaald. Daar is geen veilig huis en geen bed om te bevallen, maar een kribbe gevuld met koud en nat stro. Geen burens die weliswaar nieuwsgierig, maar toch met vriendelijke wensen naar het kindje komen kijken, maar herders, de minsten onder de Joodse bevolking, die met wat melk en een schapenvacht om het kindje te verwarmen op bezoek komen en die als enigen van het volk net als Maria en Jozef geloven dat dit kind de vervulling is van de belofte. En op die eerste kerstavond die wij nu nog steeds vieren, is die profetie van Jesaja, die belofte van God in vervulling gegaan. In die stal daar bij de herdersvelden van Bethlehem is die koningszoon ter wereld gekomen. Niet in een paleis bij de groten der aarde maar tussen doodgewone mensen, zoals Jesaja dat beschrijft, arme, zwakke en kleine mensen. Want voor die mensen kwam hij Geen sprookjesachtig verhaal dus. Gewoon de koude nuchtere werkelijkheid. En als ik dan het begin van het Johannes evangelie lees klinkt het allemaal zóó mooi, mystiek bijna, maar toch vertelt Johannes eigenlijk precies het zelfde: In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar juist de manier waarop Johannes die menswording beschrijft, laat duidelijk zien, hoe God naar ons mensen kijkt, hoe Hij aandacht voor ons heeft, hoe Hij van ons houdt. Want juist daarom komt Hij naar ons toe als een mensenkind, klein, arm en onopvallend. Niemand maakte er zich druk over dat daar in die stal in Bethlehem die koningszoon geboren was. Pas toen Herodes van de drie wijzen hoorde over die nieuwe koning die geboren zou zijn, ging hij er zich mee bemoeien. Niet om hem te eren, maar om hem uit de weg te ruimen, want hij vond dat kind een gevaar voor zijn troon. Anders had bijna niemand in de gaten gehad dat hij geboren was. Alleen de kleinen, de armen, de herders, die verrukt zijn als zij dat echtpaar met die pasgeboren baby vinden. Zij openen hun hart voor dat kind, want het is net als zij. Een **doodgewoon klein mensenkind**. Maar toch is het meer dan dat.

Want doordat Het Woord mens is geworden, heeft God weer perspectief aan ons bestaan, aan ons leven gegeven. In Jezus is God mens geworden en in Jezus heeft Hij ons laten zien hoe ook wij de ellende, het lijden en de dood in deze wereld kunnen overwinnen. Niet voor niets heeft Jezus in zijn latere leven tegen ons gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij leefde vanuit de Tora, gebaseerd op die twee eerste geboden: Bemin God boven alles en je naaste als je zelf. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat het de roeping van alle mensen is, zich in te zetten voor de realisering van Gods woord: Zorg dragen voor een menswaardig leven voor iedereen. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat als wij ons daar voor inzetten, dat dan God zelf met ons mee gaat. Maar ook dat wij ons moeten realiseren dat het niet altijd gemakkelijk is. En dat heeft Hij heeft ons in zijn eigen leven duidelijk laten zien. Maar het is de moeite waard, want God zelf gaat met ons mee. En als wij, ieder van ons, op zijn eigen plaats en op zijn eigen manier dat doen, dan groeit dat ideaal wat Jesaja ons beschreef. Dan wordt onze wereld uiteindelijk die paradijselijke wereld die wij hoorden in zijn profetie. Dan zal de aarde daadwerkelijk vervuld zijn van Gods liefde .

Lied: Eer zij God in onze dagen G. v. L. 436

******T Samen met de kinderen en hun ouders gaat de viering verder**

Dia 20. Het verhaal van kerstmis

Dia 21 t/m 25. Lied: Kom in de kring

Dia 26. Wat vieren wij met kerst?

Is kerst het Feest van lekker eten, of van kadootjes?

Dia27. Of is het een geboortefeest van een heel bijzonder kind? Welk kind?

Dia 28. Ons verhaal begint in Nazareth, weten jullie waar dat ligt?

Dia 29. Kaart van Israël, uitleg hoever ze moesten lopen, van Nazareth tot Bethlehem.

Dia 30.

In de stad Nazareth woonde een heel gewoon meisje dat Maria heette.

Ze woonde nog thuis bij haar ouders.

Haar vriend heette Jozef. En met hem zou ze gaan trouwen.

Op een dag schrok Maria vreselijk.

Droomde ze of was het echt?

Was dat een engel?

‘Dag Maria’, hoorde ze zeggen.

‘Wees niet bang. God heeft Grote plannen met jou.

Je zult een zoon krijgen. Hij zal belangrijk zijn voor de mensen en

Hij zal een bijzondere band met God hebben.

Hij is de koning waar iedereen al zo lang op wacht,
een koning die goed zal zijn en Vrede zal brengen’.

‘Hoe kan dat nou?’ zei Maria verbaasd.

Maar toen knikte ze. ‘Als God het wil, is het goed’, zei ze.

Dia 31.

Jozef snapte er niets van. Hij voelde zich buitengesloten en dacht: 'Dat is iets tussen Maria en God. Daar heb ik niets mee te maken. Ik ben al weg'.

Dia 32.

Maar toen hij lag te slapen zag hij in een droom een engel.
Die zei: 'Jij denkt dat jij niet nodig bent, maar jij hebt ook een taak.
Jij hoort bij Maria en haar kind. Jij moet voor ze zorgen en jij zult het kind de naam Jezus geven.
Dat betekent: 'God zal redden.

Dia 33. Onverwacht moesten Jozef en Maria op reis.

Dat kwam door keizer Augustus.

Die wilde weten hoeveel mensen er in zijn land woonden en wie dat waren.
Daarom moest iedereen naar de plaats gaan waar zijn familie vandaan kwam.
Daar kwam jouw naam dan op een lijst te staan.
De familie van Jozef kwam uit Bethlehem. Dus gingen Jozef en Maria op weg.

Dia 34.

Het was een lange tocht. Ze moesten die te voet afleggen.
Met alleen de hulp van een klein ezeltje.
Eindelijk kwamen ze in Bethlehem aan.
'De baby komt eraan', zei Maria. 'Ik voel dat het niet meer lang zal duren'.

Dia 35.

Maar er waren heel veel mensen op reis.
Er was geen plaats meer in de herberg voor hen. Alle kamers waren vol.
Gelukkig vonden ze nog wel een plaatsje in een stal.

Dia 36.

Maria wikkelde het in doeken.
Ze moesten er maar steeds naar kijken. 'Wat een wonder van een mensenkind', zeiden ze.
Toen legden ze hem te slapen in de voerbak.
Die nacht werd het kind geboren.

Dia 37-38-39. Liedje: Er is een Kindeke

Dia 40. Winterversje door kinderen
Fluister, luister, het wonder komt eraan.
God komt als een mensenkind in ons bestaan.
Liggend in een kribbetje begint zijn reis,
daar wordt hij gezocht door jong en oud en wijs.

Dia 41.

Fluister, duister, 't is winter overal.
Donker heerst op aarde, maar niet in de stal.
Vrede wordt geboren en raakt ieder aan,
Hij zal als een lichtje door de wereld gaan.

Dia 42.

Fluister, luister, het nieuwe jaar begint.
Alles is weer mogelijk dankzij dit kind.
Hij is het gezicht van Gods barmhartigheid
die zachtjes als een dekentje wordt uitgespreid.

Dia 43.

Winter, wonder, vrede wordt beloofd,
aan jou bij wie het lichtje bijna was gedoofd.
Dat we weer barmhartig worden voor elkaar
dat het ruist van wonderen dit nieuwe jaar.

Dia 44.

Wat een schrik! De herders die in de buurt op hun schapen pasten
Wisten niet wat hen overkwam. Ze zagen opeens een groot licht.
Dat moest wel een engel zijn. Toen hoorden ze: 'Wees niet bang.
Ik heb goed nieuws. Voor jullie en eigenlijk iedereen.
Jullie wachten al zo lang op een koning die jullie vrede zal brengen.
Dat kind is nu geboren, hier in Bethlehem. Hij zal jullie redden.
Weet je hoe je het kind kunt herkennen?
Het is in doeken gewikkeld en het ligt in een voerbak'.

Dia 45.

Toen was er nog meer licht. Het leek wel of de hemel vol engelen was.
En de herders hoorden zingen: 'Eer zij God in de hoge hemel en vrede op aarde voor de mensen'.
'Laten we naar Bethlehem gaan', riepen de herders.
'Laten we vlug gaan kijken!'

Dia 46.

LIED: Ere zij God.

Dia 47.

Al gauw hadden de herders Jozef, Maria en het kind gevonden.
'Dit is een heel bijzonder kind' zeiden ze tegen de ouders. Ze vertelden van het licht dat ze gezien hadden en wat ze daarbij gehoord hadden.
Maria zou die woorden nooit vergeten. Ze moest er steeds aan denken.
Daarna gingen de herders weer terug. Ze konden wel zingen van geluk!
'God, wat fijn dat we dit gezien hebben. 'zeiden ze.

Dia 48 t/m 50. Lied: 't is geboren het Goddelijk kind

Dia 51.

Korte tijd later reisde een groepje mannen door het land.
Ze kwamen van ver. Het waren wijzen uit het oosten.
Ze wisten veel van de sterren af.
Op een nacht hadden ze een nieuwe ster gezien en begrepen ze dat er een koning geboren was.
Ze wilden hem opzoeken en dachten dat ze in Jeruzalem moesten zijn,
want daar stond het koninklijk paleis.
De mensen in Jerusalem keken raar op.
En koning Herodus schrok. 'Hier is geen nieuwe koning geboren,' zeiden ze allemaal.
Koning Herodus riep de meest geleerde mensen van de stad bij elkaar.
'Weten jullie iets van een nieuwe koning?' vroeg hij.

‘Dan moet je in Bethlehem zijn’, zeiden ze. ‘Tenminste als het waar is wat die wijzen zeggen’.

Dia 52.

En zo gingen de wijzen naar Bethlehem. De ster wees hen de weg.

Daar kwamen ze bij het kind. Het lag niet in een mooie wieg in een paleis en zijn vader en moeder waren heel gewone mensen. Was dat nu een koning?

De wijzen dachten van wel.

Ze bogen diep en gaven het kind de cadeaus die ze meegenomen hadden: goud, wierook en mirre.

Ze lieten zich niet van de wijs brengen.

Ze zagen wat anderen pas later zagen: dat dit kind de koning was, op wie de mensen al zo lang gewacht hadden.

De koning die vrede zou brengen.

Dia 53.

God had de drie wijzen in een droom gewaarschuwd om niet meer langs het paleis van Herodus terug te reizen en hem niet te vertellen waar ze het kind hadden gevonden.

Daarom reisden zij verder langs een andere weg, terug naar hun land.

Dia 54.

Herodus werd woedend toen hij ontdekte dat de 3 wijzen hem misleid hadden. Hij gaf de opdracht om in Bethlehem en de hele omgeving alle jongens van twee jaar en jonger te doden.

De wijzen hadden namelijk gezegd dat het ongeveer twee jaar geleden was dat zij de ster voor het eerst hadden gezien.

Dia 55.

Jozef kreeg opnieuw een droom waarin een engel hem waarschuwde. ‘Vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik zeg dat u kunt terugkomen. Want Herodus zal alles doen om het kind te doden.’

Dia 56.

Jozef stond meteen op en vertrok nog diezelfde nacht met Maria en het kind naar Egypte.

Zij bleven daar tot Herodes gestorven was. Daarna ging Jozef met zijn gezin naar Israël terug.

In een droom vertelde God hem om naar de provincie Galilea te gaan en daar gingen zij weer wonen in de stad Nazareth.

Dia 57.

Daar in Nazareth groeide Jezus op. Daar in het dorp waar Jozef een timmerwerkplaats had.

Dia 58.

Laten we samen bidden voor...

Door de 3 koningen:

Goede God,

Laten wij op deze avond dat wij hier bij elkaar zijn,

in afwachting van de geboorte van een kind, zoveel jaar geleden,

bidden voor de mensen op de wereld voor wie het deze kerst wéér geen vrede is.

Mensen die in angst moeten leven, die honger en armoede kennen.

Tegelijk met ons vanavond komen vele mensen over de hele wereld bij elkaar.

We delen in ons hart één grote kerst wens,

die toch zo moeilijk blijkt om te vervullen.
Dat iedereen de liefde van dit bijzondere kind mag ervaren.
Laten wij die liefde doorgeven.
Laten wij bidden...

Laten we bidden voor alle mensen die vanavond geen kerst met ons kunnen vieren.
Mensen die met kerst moeten werken,
de mensen die voor anderen aan het zorgen zijn, die anderen aan het redden zijn,
en die over ons moeten waken zodat wij veilig zijn.
Laten wij dankbaar zijn dat er zulke mensen zijn die de Liefde van God dagelijks aan anderen laten
voelen.
Laten wij bidden...

Laten we bidden voor al onze dierbaren,
familie en vrienden die niet meer bij ons zijn.
Mensen die eenzaam zijn, die een ziekte of verlies moeten dragen.
Laat het licht van het kerstkind over ons schijnen,
zodat wij de mensen die ongelukkig zijn, onze vriendschap en liefde kunnen geven.
Laat ons bidden

Dia 59. Wie wil mag een kaarsje aan komen steken en een kerstwens doen

Dia 60. Bidden wij dan samen de geloofsbelijdenis

Dia 61 Brood voor onderweg

Vg: In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader. Niemand heeft u ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, daar waar mensen de handen ineens slaan en kleine stappen zetten om deze wereld om te bouwen tot uw wereld. Bidden wij dan samen.

Dia 62. Bidden wij dan samen.

Allen: Wij blijven zoeken naar de weg door de woestijn, langs de oase die ons doet herleven. Wij blijven zoeken naar voedsel voor onderweg, voor onszelf en voor elkaar. Wij delen dat voedsel, dit brood met elkaar, om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden. Wij delen dat voedsel, dit brood met elkaar, als teken van verbondenheid met U en met elkaar.

Vg: Delen we dan dit brood met elkaar.

Dia 63. U geeft een stukje brood aan diegene van wie je het mandje krijgt.

Dia 64. In elke stille heilige nacht kan een wonder gebeuren.
Overal waar mensen van goede wil, samen zijn en delen, wordt het even licht.
Zie ons hier bijeen God rond uw Zoon het vredeskind dat wij willen volgen.
Zegen ons met Zijn Geest en het licht zal overal op aarde branden.
Wensen wij elkaar de Vrede.

Dia 65. Wensen wij elkaar de Vrede en een Zalig Kerstfeest.

Dia 66 t/m 69. Lied: Midden in de Winternacht...

Dia 70 . Dank voor jullie komst en wel thuis.