

Gebedsviering OASE, 14 oktober 2017

Thema: “LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL.”

Voorgangers: Wim van Herk en Hans van Hak.

Woord van welkom en korte inleiding

Hartelijk welkom allemaal, wie u ook bent, jong of oud, gelovig of ongelovig, katholiek of protestant en waar u ook vandaag komt, dichtbij en veraf.

Centraal in deze viering staat het “liefhebben met hart en ziel”: de liefde voor God, de mensen en jezelf. Liefde, een kunst, een kunde. Maar ook de drijvende kracht van ons leven.

Laten we proberen ons daarvoor open te stellen. Wij wensen u een fijne en inspirerende viering.

Openingslied: GvL 531 Een nieuwe bruiloftslied – “Uit vuur en ijzer”

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar.

Gebed om ontferming.

Heer onze God
wij leven in een drukke wereld:
er komt veel op ons af,
er wordt vaak op onze deur geklopt.
Toch zijn wij erg druk met onszelf,
ons hart biedt weinig plaats aan anderen,
wij hebben dikwijls de deur op slot.
Heer onze God,
vergeef ons onze zelfzucht en bekrompenheid.
We willen opnieuw beginnen,
we willen de kring openmaken en mensen ontmoeten.
We willen warmte brengen in een verkilde wereld,
in het voetspoor van Jezus van Nazareth.
Amen.

Ontsteken van de Vredeskaars.

Vredeswens.

Kom en zet je hart nu maar open,
kom en wens het iedereen:
dat beetje blij zijn,
dat beetje gelukkig zijn;
dat beetje vrede.
Vrede wens ik jou, dag na dag.
Vrede wens ik jou, stap na stap.
Vrede wens ik jou, in héél jouw hart!
Wensen we elkaar Vrede en alle goeds.

Lied: GvL 600 Lied van Zacharias – Een schoot van ontferming.

Eerste lezing: Jesaja 25: 6 – 9.

Lied: Psalm 23 – II

Evangelielezing: Matteüs 22: 34 – 40.

Lied: GvL 448 – Groter dan ons hart (alleen refrein).

Levend woord; liefhebben met hart en ziel

Als een joodse familie gaat verhuizen naar een andere woning, wordt een *mezoeza* aan het huis bevestigd, waarbij de gehele familie uitgenodigd wordt om dit heuglijke feit te vieren.

Een *mezoeza* (betekent letterlijk “deurpost”) is een kokertje dat op schouderhoogte bevestigd is op de rechter deurpost. Zo’n *mezoeza* vind je bij de deur naar alle vertrekken waarin geleefd wordt, behalve de slaapkamer.

Niet alleen bij woonhuizen, maar ook bij joodse openbare gebouwen als ziekenhuizen vind je een exemplaar dat aangeraakt of gekust wordt.

Op de buitenkant staan Hebreeuwse letters die betekenen: “*God (is) almachtig.*” Binnenin iedere *mezoeza* bevindt zich een rolletje perkament dat in het Hebreeuws met de hand beschreven is, zoals voorgeschreven in de *Tora*, de vijf boeken van Mozes. Wanneer de schrijver ook maar één letter vergeet of zó schrijft dat letters elkaar raken, mag hij het naderhand niet meer verbeteren en is het onbruikbaar. Ook moet de schrijver hardop verklaren dat hij de *mezoeza* schrijft voor de heiligheid van Gods naam. Wanneer hij dat vergeten is te zeggen en zich dat achteraf realiseert, ook als hij 1,5 tot 3 uur geschreven heeft, is de *mezoeza* niet meer te gebruiken.¹

Op het perkament staat het “Sjema Yisrael” dat zowel een gebed is als een geloofsbelijdenis. Het is het eerste dat een kind na de geboorte te horen krijgt en het laatste dat hij of zij hoort vóór het overlijden. Bij het uitspreken van het gebed, ’s morgens en ’s avonds, worden de handen voor de ogen gehouden als gebaar van eerbied voor God.

Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Je moet houden van de Eeuwige je God met heel je hart, heel je ziel en heel je vermogen en Je zult deze woorden schrijven op de deurposten van je huis en aan de poorten van de steden.²

Heb de Heer lief. Heb het lef (‘lef’ is Hebreeuws voor ‘hart’ om hem lief te hebben met alles (hart, ziel kracht) wat in je is.

Wanneer aan Jezus gevraagd wordt wat het belangrijkste gebod is, noemt hij als rechtgeaarde Jood het “Sjema Yisrael”. Maar hij voegt er iets aan toe: “Heb uw naaste lief als uzelf.”³

Wij zijn op aarde om mens voor een mens te zijn. Zoals het vuur en het ijzer bij elkaar horen, zo horen wij mensen bij elkaar. Vuur loutert ijzer en ijzer heeft vuur nodig om te veranderen in iets moois. Zo horen mensen bij elkaar en zijn ze voor elkaar gemaakt.⁴

Als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van je naaste houden. Je bent perfectionistisch, stelt hoge eisen aan jezelf. Of je bent zó voor anderen aan het zorgen dat je jezelf vergeet.

Je bent teleurgesteld door het leven, door anderen of jezelf, misschien verbitterd, waardoor je jezelf blokkeert en niet openstaat voor nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden.

De bekende bioloog Midas Dekkers zei onlangs in “de Volkskrant”: “Ik vind jezelf kwetsbaar opstellen het stomste wat je kunt doen. Waarom zou je je kwetsbaar opstellen? Dan word je gekwetst.”⁵

Maar alleen als je je kwetsbaar opstelt, kan je omgaan met onzekerheid en verandering en kan je de wereld omarmen zoals die is.

Iemand die de wereld ten volle omarmde en dat nog doet, is God. Wij mogen leven vanuit het perspectief dat Hij eens voor alle volken een feestmaal zal aanrichten. Hij zal voor altijd de dood teniet doen en de tranen van elk gezicht wissen. God die onvoorwaardelijk van ons houdt.⁶

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”⁷

Soms is er sprake van een godsverduistering, maar dan is Hij er nog wel.

In de gebrokenheid van de wereld, van ons bestaan, komt Hij ons tegemoet met Zijn liefde. Dat geeft ons de zekerheid: wat er ook gebeurt, wij zijn geliefd. God heeft ons in de palm van Zijn hand gegrift. Wij zijn het geliefde kind van God.⁸

Op iedere deurpost van ieder vertrek in ons huis kunnen we een briefje plakken met de tekst: “Ik ben geliefd. Ik ben het geliefde kind van God.”

Een geliefd kind van God en mensen was burgervader Eberhard van der Laan. Iemand schreef: “Wat is die man lief.”

Hij wilde zijn stad Amsterdam een beetje liever maken.

Met hem als voorbeeld kunnen wij dat ook doen: Veldhoven of de plaats waar wij wonen, de geloofsgemeenschap waar wij toe behoren, onze eigen leefomgeving een beetje liever maken.

Liefde is een werkwoord. Doen wat je hart je ingeeft. Liefhebben met hart en ziel.

Want waar liefde is en vriendschap, daar is God.

Liefde is het cement van de samenleving, van ons bestaan. Hein Stufkens schreef daar een mooi gedicht over.

VAN DE LIEFDE

Moge liefde mijn element zijn.

Dat ik liefde adem,
in en uit.

Dat liefde mij omringt,
dat liefde mij draagt
zoals de rivier de zalm
en een moeder haar kind.

Moge liefde mijn aarde zijn
en ik haar boom.

Dat zij bruisend in mij stroomt,
mij bloeien doet,
mijn vruchten oogst
en als de winterstorm woedt
mij met een witte deken troost.

Moge liefde mij
doen branden als een vuur in de nacht,
mij verschroeien, verteren,
mij leren ontberen –
tot wat zij van mij wil
aan het licht is gebracht.⁹
Amen.

¹ http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/405312/De_Mezoeza.html

² Het complete Sjema-gebed bestaat uit: Deuteronomium 6:4-9; 11:13-21 en Numeri 15:37-41.

³ Leviticus 19:18.

⁴ Tekstbijdrage van Piet van der Steen.

⁵ "Volkskrant Magazine" 23 september 2017.

⁶ Jesaja 25:6-9

⁷ Johannes 3:16 (NBV).

⁸ Henri Nouwen: Het leven van de geliefde. <https://www.youtube.com/watch?v=Uzna1FL85yo>

⁹ Hein Stufkens, Waarvoor ik dien. Dabar-Heeswijk 1999/2.

Stilte.

Lied: Psalm 25 – I.

Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.

**Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg,
trekt met mij mee.**

Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.

**Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Amen.**

Collecte.

Muzikaal intermezzo: piano.

Lied: NLB 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat.

Voorbeden, wij zingen aan begin en einde:

Doe over ons opgaan het licht van uw ogen.

Het licht van uw ogen. (2x).

Goede God,
U staat open voor iedereen.
Daarom durven we bij U te komen met onze vragen.
Wij bidden voor de mensen
die veel hebben en druk doende zijn
met het veilig stellen van alles wat ze hebben.
Leer hen delen met anderen en leven met lege handen.
Wij bidden voor de mensen
die op een kruispunt in hun leven staan
en niet weten welke richting ze moeten kiezen.
Leer hen vertrouwen op een medemens die richting wijst.

Wij bidden voor de mensen in ons land
die zich dagelijks inzetten voor een gastvrije samenleving.
Leer hen vasthoudend door te zetten.

Wij bidden voor de mensen
die getroffen werden door het verlies van een dierbare.
Dat ze troost mogen putten uit U, de bron van leven.

Wij bidden voor de zieken uit onze gemeenschap,
thuis en in ziekenhuizen.
Mogen ze steun ondervinden van liefdevolle mensen om hen heen.

Wij bidden voor hen voor wie een intentie is gevraagd
dat zij wegen naar toekomst blijven zien (intentieboek).
Wij bidden in stilte voor alles wat ons ten diepste bezighoudt (...).

Wij bidden om uw Geest,
die ons steunt en bemoedigt
om uw uitnodiging te verstaan en te delen met elkaar.
Zo wordt de wereld tot een rijk van vrede.
Dit vragen wij U in Naam van Jezus
voor vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Wie een voorbede wil zeggen en een kaarsje daarvoor wil aansteken, wordt uitgenodigd naar voren te komen.

Lichtje van de maand.

We bidden samen het Onze Vader en geven elkaar daarbij de hand.

Brood voor onderweg.

Slechts het brood dat wij te eten geven - zal ons verzadigen.

Slechts de gevangene die wij verlossen - zal ons bevrijden.

Slechts het gewaad dat wij wegschenken - zal ons bekleden.

Slechts de zieke die wij bezoeken – zal ons genezen.

Slechts het water dat wij te drinken geven – zal ons verkwikken.

Slechts het woord dat leed verzacht – zal ons troosten.

Bij het nemen van de mandjes:

Voed ons met het brood dat Hij bestemd heeft
voor de weg die wij met elkaar gaan.

Wij geven een stukje brood aan degene van wie wij het mandje gekregen hebben.

Slotgedachte.

Thuiskomen

Pak een spade.

Elk mens is het kruisje op z'n eigen schatkaart.

Zegenbede: van pater Pim van Deenen (1928 - 2006).

Moge Hij zijn aangezicht over ons doen lichten,
mogen wij Hem herkennen in het lieve gezicht
van wie wij mogen houden,

moge Hij ons begeleiden op al onze wegen,
moge Hij ons zelf voorgaan en weg zijn die ons
richting geeft,
moge Hij ons vergezellen, zodat Hij zelf in ons
zichtbaar wordt voor allen om ons heen.

Zegen alles wat uit ons geboren wordt:
het goede woord, het goede leven.

Zegen ons met uw liefde en aandacht,
Gij die uw naam aan ons hebt toevertrouwd:

Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Slotlied: Ubi Caritas (we verlaten zingend de kerkzaal).

**De volgende Oaseviering is op zaterdag 11 november:
Herdenkingsviering pastor Wim Jenniskens**