

OASE – viering, 5 augustus 2017

Thema: BROOD GEEFT LEVEN

voorgangers: Hans van Hak en Piet Laha

Voordat we gaan zingen, luisteren en nadenken is het goed de stilte te zoeken in onszelf en om ons heen.

In stilte ontsteken we het licht van de Paaskaars en de Oasekaars.

Woord van welkom en inleiding

Fijn dat je naar de Muziekschool bent gekomen. Een plek, nog even anders dan we gewoon zijn om elkaar te ontmoeten. Welkom voor ieder die hier voor het eerst aanwezig is, benieuwd wat er komen gaat. Welkom aan ieder die zich hier al thuis voelt. Het thema van deze viering is: Brood geeft leven. Menswaardig leven staat voor vele mensen onder druk of is zelfs afwezig. Jezus is begaan met de nood van mensen en geeft diepgeraakt, hoop via zijn leerlingen. Geef hen te eten, stuur ze niet weg. Met 5 broden en 2 vissen wordt een menigte gevoed en is er zelfs overvloed .

Openingslied: Wees hier aanwezig GvL 647

Gebed om vergeving en vredewens

Vg: Keren wij ons hart tot Hem die mensen tot leven riep,
en moge Hij ons vervullen met zijn vrede

Allen: Gij die ons kent, God, wees ons genadig.

Gij die weet wat in ons leeft,
en wat ons bezighoudt,
Gij die weet wat ons ontbreekt,
spreek ons uw vrede tegemoet,
waarin ook wij elkaar tot zegen mogen zijn.
Wees nabij aan hen die U zoeken,
schenk uw hart aan hen die U vonden,
Gij die ons tot leven hebt geroepen,
en een God van mensen wilt zijn. Amen

Ontsteken vredekaars

Spreek ons uw vrede tegemoet;
daartoe ontsteken we de vredekaars en wensen we elkaar vrede en zingen:

Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons

Lezing: Jesaja 55, 1 – 3.

Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,

en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als bevestiging van mijn liefde voor David.
Zoek de Heer nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.

Lied: Voor mensen die naamloos (GvL 644)

Evangelie: Mt 14, 13 – 21

Toen Jezus hoorde van de dood van Johannes de Doper, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden zij hem over land.

Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.

Maar Jezus zei: Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem: We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.

Hij zei: Breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen.

Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol.

Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Acclamatie door allen: Het woord dat ik jou geef (Canon GvL 460)

Levend woord

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.

Dat zijn woorden van Jesaja.

En dan komen bij Matteüs de woorden van Jezus erbij: Geven jullie de mensen maar te eten; ze hoeven niet weg.

De leerlingen dachten er eerst anders over, want zij wilden de mensen naar hun dorpen terugsturen: een vroege vorm van zelfredzaamheid.

Maar volgens de evangelist laat Jezus dat niet zomaar gebeuren.

Hij benadert de mensen vanuit zijn hart, met liefde en mededogen.

Het verhaal en het optreden van Jezus heeft velen, toen 5000 mannen; vrouwen en kinderen nog niet meegeteld, aangesproken.

Zij luisteren en leven.

Brood genoeg voor iedereen blijkt, en ook nog overvloed.

Hoe klinkt ons dat in de oren.

Het veronderstelt een samenleving van mensen met een rechtvaardige economie, een eerlijke huishouding.

En dat komt van 5 broden en 2 vissen!

In een eerdere leerhuisviering vorig jaar is ons een achtergrond hiervan verteld.

Ter herinnering en verduidelijking:

De 5 broden verbeelden de 5 boeken van Mozes, de Thora. Brood is een beeld voor Thora. De 2 vissen verbeelden de 2 stenen tafels waarop de Tien Woorden geschreven staan: bevrijding. De 12 manden verwijzen naar de 12 stammen van Israël.

Mooi om te horen, daar kun je verwondert om raken.

Het brengt ons dicht bij het leven van alledag.

Er wordt ons een levenshouding en opdracht gegeven om te delen met elkaar; dan is er levensruimte voor iedereen en hoeft niemand tekort te komen.

Dat staat wereldwijd nog veraf van de werkelijkheid maar wordt ons wel voorgehouden.

Niet altijd en overal zelfredzaamheid maar medeleven.

Je oor lenen en luisteren naar mensen die achtergesteld zijn of als vreemdeling onder ons zijn., solidariteit tonen.

Geef hen te eten, mensen horen bij elkaar.

Dat is niet eenvoudig, dat is moeilijk.

Maar toch; zodra er mensen zijn die opstaan tegen onrechtvaardige situaties en proberen kleine kansen te benutten dan gloort er hoop.

Het is nu vakantietijd, een periode om te ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen. En ook een gelegenheid om wezenlijke zaken te gaan zien.

Het evangelieverhaal van vandaag geeft daar alle aanleiding toe. Het is een uitnodiging te leven met een open oog en hart voor de noden van mensen.

We kunnen ons laten raken.

Jezus is geraakt door de nood van de menigte.

Hij laat zich niet afsluiten door de dood van Johannes, integendeel ondanks tegenslag en verdriet blijft hij zeer open voor de behoeften van mannen, vrouwen en kinderen. Jezus heeft zorg en geeft goedheid.

De leerlingen geven het brood door aan de mensen, nadat Jezus over het brood het zegengebied heeft uitgesproken.

Zo kunnen ook wij om geestkracht vragen en die voelen, zodra er woorden recht uit het hart worden gesproken.

Ook wij kunnen iets van die goddelijke zorg en goedheid doorgeven.

Brood breken en delen staat voor het leven delen en behoeden.

In beweging komen zodat er een nieuw perspectief kan groeien voor velen.

Je zult weer leven, volop mens zijn, die je mag zijn,

“ Geven jullie hen maar te eten”.

stilte

Geloofsgebed – kracht voor onderweg

Allen: Ik geloof in God

die het licht geschapen heeft,

leven geeft, liefde en vrede.

Die vuur is en levenskracht.

Die vergeving schenkt en telkens

nieuwe kansen geeft op geluk.

Die mij oproept
"er te zijn voor een ander".

Ik geloof in Jezus Christus
die leefde vanuit Gods liefde
en onvoorwaardelijk hield van de mensen.
Hij deed wat God graag wilde:
die ziek zijn aandacht geven,
die doodgezwegen worden stem geven,
die gemeden worden als de pest opnemen.
Niemand ging hij uit de weg,
in zijn nabijheid komt ieder tot zijn recht.
Vrede voor het land.

Ik geloof in de Geest
die waait waar hij wil
en die ongezien goed doet
waar leven dreigt weg te kwijnen.
Gods geestkracht wordt voelbaar
in woorden die gesproken worden
recht uit het hart.
Gods geestkracht wordt zichtbaar
waar mensen solidair zijn met elkaar.

Ik geloof dat we zo op weg mogen gaan
om een gemeenschap te vormen,
die de roepstem van God wil horen
en de vragen van mensen verstaan.
Waar we in gemeenschap samen horen,
kan recht geschieden aan iedere mens,
ligt de toekomst open.

Ik geloof dat we op weg mogen gaan
naar het land dat bevrijding heet.

Voorbede: en zingen aan het begin, na de vierde bede en aan het einde}

O, Heer God , GvL 399

Om openheid
voor de noden van mensen om ons heen
bidden wij U.
Voor mensen die zich achtergesteld voelen
doordat ze niet op vakantie kunnen.
Om vindingrijkheid en creativiteit
bidden wij U,
waardoor wij met hen deze tijd in openheid door kunnen.

Om openheid voor de noden van mensen
die als vreemdelingen onder ons zijn,
bidden wij U.

Dat we ons door hen laten raken
als dat nodig is.

Dat we hen steunen en erkennen
als onze medemensen.

Om openheid voor de noden van mensen
die in den vreemde zijn.
bidden wij U.

Dat we hen kunnen zien
als ook onze afgevaardigden,
werkend aan de leniging van de nood van mensen.
Dat we hen ondersteunen
waar we ons aangesproken weten.

Om de kracht voor openheid naar anderen,
iedere dag opnieuw,
bidden wij U.

Laat ons meer en meer ervaren,
dat moeilijkheden ons niet hoeven te vloeren.
Dat voortdurende moeilijkheden ons
niet cynisch en pessimistisch maken
maar ons meer en meer doen vertrouwen
op U , die niet ophoudt onze steun in nood te zijn.

O, Heer God,.....

- intentie boek - eigen intenties met lichtje
- en lichtje van de maand

O, Heer God,

Allen: Onze vader (zingend Rachmaninov)

Brood voor onderweg

Vg: Jezus nam vijf broden en twee vissen
Hij sprak het zegengebed er over uit
deelde ze uit aan de leerlingen,
en de leerlingen gaven ze door aan de mensen.
Dit werd gedaan aan het meer van Genesareth,
dit wordt gedaan aan de tafel hier in ons midden.
Waar wij het brood van leven en liefde met elkaar delen.

Allen: Zo wordt werkelijkheid
wat Hem voor ogen stond:
een wereld van delen en wegschenken,
mensen met openheid voor de noden om hen heen,
de kracht van gemeenschap en vrede.

Vg: Delen we dan dit brood met elkaar.

= u geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt =

Lied: Halleluja

stilte

Slotgebed

Vg: God, bron van alle leven,
Jij die ik niet ken,
die ik zoek, naar wie ik verlang,
vooral op momenten
waarop elk houvast mij ontbreekt,
zoek mij op,
open mijn ogen en mijn oren,
opdat ik de tekenen mag verstaan
van jouw nabijheid
in hen die hun dagelijks brood
breken en delen,
mensen die hun leven zo liefhebben
dat zij anderen daarvan willen geven.

Open mij voor de noden van mensen,
breng ook mij in beweging,
opdat er nieuwe verbondenheid,
nieuw perspectief mag groeien,
leven dat de moeite waard is.

Zegenbede

Vg: Droom de wereld open.
Zing tegen beter weten in.
Zing en droom van de mens
die je mag zijn.
Gezegend de hand
die je uitstrekt naar de ander.
Gezegend de woorden
waarmee je de ander geluk wenst.
Gezegend je voeten
op weg samen met anderen,
naar recht en vrede.

Allen: Mogen we daartoe door God gezegend zijn,
in de naam van + Vader, + Zoon en + heilige Geest. Amen

Slotlied:

Deze wereld omgekeerd (GvL 428)