

**Oecumenische Oase-viering in de stille week, in de Immanuelkerk,
woensdag 23 maart 2016**

Thema: Bij Hem blijven op zijn weg

Voorgangers: Mieke Mol en dominee Wim Dekker

Muziek [Arvo Pärt]

Voorwoord: Op de drempel van Pasen

Met een askruisje op ons voorhoofd en de woorden:

“Ga naar binnen en vind de ander”,
begonnen we aan de veertigdagentijd.

Wat hebben we gevonden?

De ander, die we zo gemakkelijk negeren,
de liefste ander,

de ander die lijdt ergens ver weg,
of juist zo dichtbij?

Komen we ook iets van God op het spoor,
al is het alleen maar door de vraag:

“Hoe is Uw Naam?”

Iets van Jezus door te luisteren naar de verhalen over Hem?

Nu zijn we in de Goede Week

om bij Jezus te blijven op Zijn weg.

Die weg van tot het uiterste volgehouden beproefde liefde.

Bij Hem blijven op Zijn weg,

zo goed en zo kwaad als het gaat,

om uiteindelijk iets van Hem op te kunnen nemen:

hier en nu.

We kunnen ons laten meenemen
door de vieringen in deze week.

Soms zal het zo zijn dat de woorden en gebaren langs ons heen gaan
en zal alles ons even onbegrijpelijk voorkomen.

Soms zullen we woordeloos aan het geheim raken.

Maar ook kan het zijn, dat een woord, een gebaar
ons raakt tot in ons binnenste.

Met zo'n woord of gebaar
worden we dan zelf op weg gezet.

Hoe het ook zij:

het gaat uiteindelijk niet om vervoerende ervaringen,
maar om Hem, die de weg is gegaan
en zo voor ons de mogelijkheid heeft geopend
van een liefde die blijft.

Met het oog op Hem gericht
mogen we erop vertrouwen
dat die liefde ook in ons gaandeweg opstaat.

Stilte

Psalm: Hoe is Uw Naam , GvL 103 III

Lezing: Lucas 22, 2-7

Stilte

Gesproken woord van Ds. Dekker

Stilte

Psalm 130

Uit de diepten roep ik jou,
jij, Heer, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij, en luister
naar mijn stem die om genade smeekt.

**Zou jij zonden tellen,
wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving,
zo wil jij gekend zijn.**

Ik wacht op Hem, en hoop,
mijn ziel wacht Hem, en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.

**Mijn ziel ziet uit naar Hem,
zoals wie staat op wacht
uitziet naar de morgen
naar het morgenlicht.**

Muziek [Arvo Pärt]

Naar Psalm 61:

Machteloos in de diepte.
Geen gehoor, wanneer je roept
schor van wanhoop,
vleugellam.

Of is er toch Eén die je hoort
voel je dan toch die hand die je

zacht omhoog tilt,
zo zorgzaam dat je hart niet verder breekt?

Geschonden ben je,
maar niet voorgoed gebroken
je handen kunnen zich nog uitstrekken om hulp.

Geborgen in zijn tent
onder zijn vleugelen
een schuilplaats zonder weerga,

Sprakeloos in het licht
handen geopend van vreugde
word je zelf bewaarder van het licht.
Bewoner van zijn tent.
Gids voor wie uit het gezicht verdwijnt.

Slotlied: Een mens te zijn op aarde [GvL 432/NLB 538 -melodie GvL 553/NLB 562]

Zegen

Muziek [Arvo Pärt]