

Paasontmoeting in de Bosbender

We beginnen in stilte en met de lichten uit: Welkom

Verhaal van de Schepping

Ontsteken van het Vuur

We vragen God om zegen over dit vuur:

Laten we samen bidden

Goede God, Schepper van hemel en aarde,

wij vragen Uw zegen over dit vuur.

Heilig het en moge het een teken zijn van Uw licht,
dat U ons allen gunt.

Het licht dat ons verschenen is in, Jezus, de verrezen Heer.

Verhaal: Water uit de Rots

-Exodus: 17: 4-7

Het volk was al lang onderweg en was dorstig en wilde water.

Mozes riep hard om God.

"Wat moet ik met deze mensen, dit volk, beginnen?" vroeg hij.

Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze zullen mij straffen!"

En God antwoordde Mozes: "Ga samen met een aantal leiders van de kerk van Israël, vooruit voor het volk. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen, in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft."

Mozes deed dit, in het bijzijn van de leiders van de kerk van Israël.

Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar God op de proef hadden gesteld door te vragen; "Is God nu in ons midden of niet?"

We vragen God om zegen over dit water:

Laten we samen bidden

Goede God, van leven en licht,

wij vragen Uw zegen over het water, zodat allen die van water leven,
klein en groot, goede mensen mogen worden, in de kracht van Uw
Geest.

Bidden wij samen:

Wij geloven in de kracht van de liefde,
de liefde die de eerste en de belangrijkste is,
want uit liefde zijn wij ontstaan.

Wij geloven in de kracht van het leven,
het leven nu en in de toekomst,
het leven met elkaar.

Wij geloven in de kracht van het licht,
het licht in de wereld, het licht van de dag,
het licht in de donkere nacht.

Wij geloven in de kracht van het water,
onmisbaar voor iedereen,
zuiverend en reinigend.

Wij geloven in de kracht van het geloof,
het geloof in mensen onderweg,
samen zoekend.

Wij geloven in de kracht van het woord,
het woord dat aan mensen vraagt zich te uiten,
te spreken en ook goed te luisteren.

Wij geloven in de kracht van de geest,
de geest van liefde en leven,

van licht, water en geloof
overal ter wereld, maar vooral nu,
deze Paas ochtend.

Paaskaars en Water,
Vanuit dit vuur hebben wij de paaskaars aangestoken.
Als de kaars dan brandt, word ze een teken van Jezus zelf, die het
licht van de wereld wil zijn voor jou en mij en iedereen.
Vanuit deze paaskaars delen we dit licht met elkaar, zodat ook wij
voor elkaar een lichtje mogen zijn, een vonkje van Gods liefde voor
mensen om ons heen.

Het graf is leeg
Paas-Bijbellezing uit de kinderbijbel,
Math. 28: 1-10.

God onze Vader,
U zorgt voor al het leven en schenkt ons de vruchten van de aarde.
In de verhalen van Uw Zoon Jezus leren wij dat het belangrijk is met
elkaar te delen.

Wij danken U, om het levend water en het licht, dat Jezus ons
gegeven heeft en nog steeds geeft; om de liefde voor ons allen, om
de zorg voor armen en misdeelde. Om de troost en de steun voor
verdrietige en zieke mensen.

Want zo was Jezus Christus en zo is Hij nog steeds;
licht en vrede in ons midden.
Wij bidden U God, dat wij in Zijn naam opnieuw dit licht meenemen
naar onze huizen en scholen, naar straten en werkplaatsen, naar
kerken en ziekenhuizen, overal waar we gaan of staan.

Slottekst:

Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.

Ik denk dan stiekem bij mezelf
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.

Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein,
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!

De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?

Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?

Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar!

De Paaskaars brandt.
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.