

Oase veelgestelde vragen:

De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven. Daarbij ligt de nadruk op Oase gezien vanuit deze ontheemde katholieken. Maar Oase is nadrukkelijk een oecumenische gemeenschap waar iedereen zich thuis mag voelen die zich verbonden voelt met de boodschap van Jezus of daar nieuwsgierig naar is.

Wat is het verschil tussen Oase en Bezield Geloven Veldhoven?

Oase is een geloofsgemeenschap in Veldhoven buiten de RK parochie in Veldhoven

Oase is een geloofsgemeenschap in Veldhoven buiten de rooms-katholieke parochie Christus Koning. Wat niet wil zeggen dat onze mensen niet katholiek meer kunnen zijn. Maar ook alle andere mensen die zich verbonden voelen met de boodschap van Jezus zijn van harte welkom. De geloofsgemeenschap houdt zich bezig met het geloofsleven van mensen in Veldhoven die daar behoefte aan hebben. Dit doet ze door het organiseren van vieringen en bezielings-bijeenkomsten.

Bezield Geloven Veldhoven verspreidt informatie over ontwikkelingen in de katholieke kerk in Veldhoven, Nederland en de wereld.

Bezield Geloven Veldhoven is een informatieve krant over de ontwikkelingen in en rondom de katholieke kerk in Veldhoven, in Nederland en in de wereld.

Er zijn mensen die actief zijn in beiden

Oase maakt gebruik van het netwerk van Bezield Geloven om informatie te verspreiden, en de mensen van Bezield Geloven (BGV) zijn betrokken bij Oase, dus dat leidt soms tot verwarring. Maar het zijn twee verschillende organisaties met twee verschillende doelen en middelen. We blijven bezig om steeds zo goed mogelijk duidelijk te maken waar iets vandaan komt.

Volgens de media is Oase een club van ruziemakers. Is dat zo?

Oase is ontstaan om de manier van kerk zijn voort te zetten waar we aan gehecht zijn

We wilden elkaar vasthouden en voort blijven gaan op de weg die we, met name binnen Christus Hovenier, waren ingeslagen. Een katholiek thuis, waarin de Bijbel en het geloof samen werd gevierd, ontdekt en herontdekt. Vrijwilligers en pastores haalden het beste in elkaar naar boven. Een verscheidenheid aan vieringen en activiteiten kwam tot stand door deze vrijwilligers, voorgegaan door priesters en leken. De voorbereidingen tot sacramenten waren toegankelijk en uitnodigend toegesneden op de verschillende doelgroepen in een open sfeer. Samen in gesprek, midden in déze tijd, met ruimte en respect voor elkaars christelijke motivatie en achtergrond.

We hebben de confrontatie niet ontweken, maar ook niet gezocht

Daarbij wilden we ook vieren op de manier zoals we dat gewend waren. Toen pastoor Myriam werd ontslagen en daardoor niet meer voorging, kwam er een geplande viering zonder voorganger te zitten. Daarop heeft de bestaande gebedsgroep voor die datum de eerste Oase viering voorbereid. Om bij God en bij elkaar te zijn. Niet met de bedoeling om de confrontatie met pastoor en bestuur te zoeken. Maar we hebben die confrontatie ook niet ontweken.

We zijn een positieve geloofsgemeenschap met aandacht voor God en voor elkaar

Nadat we in twee goed verlopen gesprekken met pastoor en bestuur constateerden dat er binnen Christus Koning geen ruimte was voor de vieringen en bijeenkomsten die wij nodig hebben, zijn we onze eigen weg gegaan. Alle energie is gericht op het tot stand brengen van inspirerende vieringen en bijeenkomsten. We zijn een positieve club vol van aandacht voor elkaar en onze relatie met God, Jezus, de Heilige Geest en onze medemensen.

Waarom is er maar eens per maand een viering?

Met de huidige groep voorgangers kunnen we niet meer vieringen van hoge kwaliteit voorbereiden

Er is een beperkte groep mensen die voorgaat. Dit zijn allemaal vrijwilligers die de voorbereidingen doen naast hun gewone leven. Om de kwaliteit van onze vieringen hoog te houden is een grondige voorbereiding nodig. Deze twee dingen samen beperken het mogelijke aantal vieringen dat we op deze manier kunnen doen. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om komend najaar te starten met een tweede viering, bv door ook vieringen met "externe" voorgangers te houden en het toevoegen van gezinsvieringen (ook bekend als kinderkerk).

We delen de zaterdagavond in de Immanuel-kerk met Taizé en Leerhuis

Op dit moment vieren we op zaterdagavond in de Immanuel-kerk. Op andere zaterdagen zijn daar de Taizé-vieringen en de vieringen van Leerhuis en Liturgie. Als we een tweede viering in de maand gaan verzorgen past het nog, maar als we verder in de toekomst een wekelijkse viering willen houden, moeten we een andere oplossing vinden.

Er zijn ook andere vieringen en activiteiten

Naast onze maandelijks vieringen zijn er een behoorlijk aantal speciale vieringen en activiteiten. Zo verzorgen we in de 40-dagen tijd en in de Adventstijd samen met de protestantse gemeente oecumenische vieringen op woensdagavond. We hebben dit seizoen drie muziek-avonden, waarop de combinatie geloven en muziek aan de orde komt. En zeven bezielings-avonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over ons geloof.

Waarom is er geen priester of pastoraal werker?

Er is geen directe behoefte

We hebben inspirerende voorgangers die onze vieringen vorm kunnen geven. En uitstekende gespreksleiders voor onze bezielingsavonden. Daar zitten ook beperkingen aan, waar mogelijk een beroeps-kracht uitkomst zou kunnen bieden. Maar voorlopig kunnen we prima voort met de mensen die we hebben.

Het is nu niet te betalen

Een priester of pastoraal werker in dienst nemen voor een behoorlijk aantal uren in de week is voorlopig niet te betalen. En aangezien de meeste priesters doorwerken tot ze vanwege leeftijd of gezondheid niet meer kunnen, zijn er ook geen emeriti (gepensioneerden) beschikbaar die dit tegen onkostenvergoeding kunnen doen. Er wordt wel gekeken of we voor beperkte ondersteuning bij priesters of pastoraal werkers terecht kunnen.

Het is lastig vanwege verhouding met Christus Koning

Een priester die op het grondgebied van een parochie opereert doet dat bij voorkeur met instemming van de pastoor van de parochie. Gezien de moeizame verhouding tussen de parochie en Oase ligt dat niet eenvoudig.

Pastor Myriam kan niet

In de ontslagregeling van pastor Myriam is vastgelegd dat ze geen activiteiten in Veldhoven onderneemt.

Pastor Wim heeft dit nooit gewild

Pastor Wim heeft de, zeer te waarderen, keuze gemaakt trouw te blijven aan het instituut waar hij zijn hele leven in heeft gewerkt. Hij heeft veel verdriet gehad over het splitsen van de gemeenschap die hij mee opgebouwd heeft. Maar hij stond niet afwijzend tegenover Oase, en heeft bijvoorbeeld een deel van zijn aantekeningen en teksten aan ons nagelaten.

Wat doe ik de andere weekenden?

Je kunt naar de andere vieringen in de Immanuel: Taizé, Leerhuis

Er zijn, naast Oase, nog twee bewegingen die niet meer binnen Christus Koning zitten. Ook deze vieren in de Immanuel-kerk, meestal op zaterdagavond. Dit zijn de Taizé-vieringen, met als kenmerk de herhaalde zang, rust en stilte, die een meditatieve sfeer oproepen. En de vieringen van Leerhuis en Liturgie. Na een leerhuis, waarbij exegeet en judaicus Alex van Heusden uitleg geeft bij de lezingen, is een week later een viering waarin deze teksten omlijst worden door de liederen van Huub Oosterhuis.

Je kunt naar een andere kerk

Een aantal bezoekers van de Oase-vieringen gaat in de andere weekenden naar een katholieke kerk. Dat kan de Christus Koning kerk zijn, maar bijvoorbeeld ook de Thomas-kerk in Eindhoven, die qua manier van doen veel lijkt op hoe het ging in de kerken van Christus Hovenier. Er zijn ook Oase-gangers die zich in de andere weekenden zeer welkom voelen in de vieringen van de protestantse

gemeente in de Immanuel-kerk. En wie gehecht is aan de eigentijdse katholieke traditie kan terecht bij Antonius in beweging in Best.

Je kunt op een andere manier God aanbidden

God is niet alleen in de kerk te vinden, maar ook daarbuiten. Je kunt in het weekend dus ook op zoek gaan naar God buiten een kerk. Bijvoorbeeld in de natuur, in de muziek (of andere kunst-vormen) en natuurlijk in de ontmoeting met je medemensen.

Wat is er voor kinderen te doen in Oase?

Kinderwoorddienst bij elke Oase viering

Tijdens elke Oase viering is er een kinderwoorddienst, waarbij de kinderen van de basisschoolleeftijd op hun eigen niveau de lezingen bespreken.

Kinderkerk gaat weer komen

We gaan weer beginnen met Kinderkerk: de levendige vieringen voor kinderen van de basisschool en hun ouders. Waarbij stilzitten verboden is en meedoen gewenst.

Samen met de Immanuel en Het Baken: Rock Solid en Solid Friends

Met veel vaart worden met jeugd van 12 tot 15 en 16 tot 18 levensthema's besproken. Er worden spellen gedaan en er wordt veel gelachen, maar ook af en toe serieus gedaan. Samen met de kinderen van deze leeftijd van de protestantse Immanuel-kerk en de evangelische gemeente Het Baken.

Moet ik kiezen tussen Oase en Christus Koning?

Nee, waarom? Kiezen is niet nodig.

Iedereen is vrij om deel te nemen aan vieringen en bijeenkomsten van Oase. Ook mensen die meer of minder met Christus Koning verbonden zijn, zijn van harte welkom bij de vieringen en bijeenkomsten van Oase. En mensen die naar de Oase vieringen komen, kunnen natuurlijk gewoon naar de Christus Koning kerk gaan.

Bij Oase zijn er kamers voor velen.

Oase is een gemeenschap die bestaat uit een bonte verzameling mensen. Van actieve vrijwilligers tot mensen die één keer een viering komen bezoeken. En allemaal zijn ze belangrijk voor de gemeenschap, en zijn ze bijzonder welkom.

Ook nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website www.oaseveldhoven.nl en kom naar een van onze bijeenkomsten of vieringen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN OASE EN BEZIELD GELOVEN VELDHOVEN?

OASE IS EEN GELOOFSGEMEENSCHAP IN VELDHOVEN BUITEN DE RK PAROCHIE IN VELDHOVEN
BEZIELD GELOVEN VELDHOVEN VERSPREIDT INFORMATIE OVER ONTWIKKELINGEN IN DE KATHOLIEKE KERK IN VELDHOVEN,
NEDERLAND EN DE WERELD.
ER ZIJN MENSEN DIE ACTIEF ZIJN IN BEIDEN

VOLGENS DE MEDIA IS OASE EEN CLUB VAN RUZIEMAKERS. IS DAT ZO?

OASE IS ONTSTAAN OM DE MANIER VAN KERK ZIJN VOORT TE ZETTEN WAAR WE AAN GEHECHT ZIJN
WE HEBBEN DE CONFRONTATIE NIET ONTWEKEN, MAAR OOK NIET GEZOCHT
WE ZIJN EEN POSITIEVE GELOOFSGEMEENSCHAP MET AANDACHT VOOR GOD EN VOOR ELKAAR

WAAROM IS ER MAAR EENS PER MAAND EEN VIERING?

MET DE HUIDIGE GROEP VOORGANGERS KUNNEN WE NIET MEER VIERINGEN VAN HOGE KWALITEIT VOORBEREIDEN
WE DELEN DE ZATERDAGAVOND IN DE IMMANUEL-KERK MET TAIZÉ EN LEERHUIS
ER ZIJN OOK ANDERE VIERINGEN EN ACTIVITEITEN

WAAROM IS ER GEEN PRIESTER OF PASTORAAL WERKER?

ER IS GEEN DIRECTE BEHOEFTE
HET IS NU NIET TE BETALEN
HET IS LASTIG VANWEGE VERHOUDING MET CHRISTUS KONING
PASTOR MYRIAM KAN NIET
PASTOR WIM HEEFT DIT NOOIT GEWILD

WAT DOE IK DE ANDERE WEEKENDEN?

JE KUNT NAAR DE ANDERE VIERINGEN IN DE IMMANUEL: TAIZÉ, LEERHUIS
JE KUNT NAAR EEN ANDERE KERK
JE KUNT OP EEN ANDERE MANIER GOD AANBIDDEN

WAT IS ER VOOR KINDEREN TE DOEN IN OASE?

KINDERWOORDDIENST BIJ ELKE OASE VIERING
KINDERKERK GAAT WEER KOMEN
SAMEN MET DE IMMANUEL: ROCK SOLID EN SOLID FRIENDS

MOET IK KIEZEN TUSSEN OASE EN CHRISTUS KONING?

NEE, WAAROM? KIEZEN IS NIET NODIG.
BIJ OASE ZIJN ER KAMERS VOOR VELEN.