

Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 016

Oktober 2017

Beste mensen,
Hierbij het mededelingenblad van oktober.
De bladeren gaan weer vallen, we gaan ons langzaam opmaken richting feestdagen.
Dat lijkt nog ver weg maar achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de adventsvieringen en de Kerstviering.
En niet te vergeten de Allerzielenviering met speciale aandacht voor Pastor Wim Jenniskens, die bijna een jaar geleden ons ontvallen is.
Daar leest u in dit blad ook meer over.
Met dank aan allen die de diverse stukjes hebben aangeleverd, u begrijpt dat het niet allemaal van mijn hand komt.
Hebt u zelf iets te delen, voel u vrij het aan te leveren bij mij.
Veel leesplezier en graag tot ziens.
Victor Gijsbers namens Oase.

Muziekavond rondom Die Schöpfung.

4 oktober was de eerste muziekavond van dit seizoen. Mieke en Els namen ons mee naar Die Schöpfung, het meesterwerk van Joseph Haydn. Het gaat over de pracht van de schepping en de bijzondere rol van de mens.
Door maar beperkt uit te leggen, maar vooral veel te laten horen, beleefden we een bijzondere avond. Ik kreeg er zin van om het werk een keer in het echt te gaan beluisteren, en kijk weer opnieuw met verwondering en blijdschap naar alle schoonheid om mij heen.
Jeroen

Agenda

- **Zaterdag** 11 november om 19:00: **Oase herdenkingsviering Pastor Wim** met KWD
- **Woensdag** 22 nov. bezielingsavond 19.30 uur
- **Woensdag** 29 november: oecumenische adventsviering
- **Woensdag** 6 december: oecumenische adventsviering
- **Zaterdag** 9 december: Oaseviering 'Op weg naar Kerstmis' met KWD
- **Woensdag** 13 december: oecumenische adventsviering
- **Woensdag** 20 december: oecumenische adventsviering
- **Maandag** 25 december: **Kerstviering**, locatie: blokhut de Bosbender, verdere info volgt later.

Zie ook de actuele [agenda](#) op onze website.



Bezielingsavond Hoop en Wanhoop

In de voorbereiding voor dit seizoen bezielingsavonden kwam het woord "Levenskunst" voorbij: hoe ga je om

met het leven? Laat je je meedrijven met de stroom, of zwem je er tegen in? Vanuit die gedachte organiseren we drie avonden waarin we met elkaar hierover in gesprek willen gaan.

In de eerste van deze avonden gaan we het hebben over Hoop en Wanhoop. In het Christendom is "hoop" een belangrijk thema, zoals bijvoorbeeld verwoord in de encycliciek "Getuigen van de hoop die in ons leeft.". Maar naast hoop is er ook altijd wanhoop. Er kan zoveel over je heen komen, dat hoop een leeg begrip wordt. En toch...

Als je hierover mee wilt praten, kom dan naar de bezielingsavond op woensdag 22 november om 19.30 uur in zaal 1 van de Immanuelkerk, onder leiding van Mieke en Huub.



Herdenkingsviering pastor Wim Jenniskens.

Het wordt een prachtige viering waarbij familie van hem aanwezig zal zijn en zijn tweelingbroer Piet een mooie bijdrage zal leveren. In de viering proberen we Wim te gedenken zoals hij was voor ons, voor iedereen die op zijn pad kwam. Daarnaast komt

zeker in beeld wat hij nu nog voor ons betekent, ons inspireert en motiveert. Zijn inspanningen om mensen bij elkaar te houden en te brengen hebben een waardevolle gemeenschap gebracht.



Geloofsgemeenschap Oase tracht dat voort te zetten in de wetenschap dat Wim ons een warm hart toedroeg. Om die gemeenschap van toen in de gelegenheid te brengen elkaar te ontmoeten en de sfeer te laten herleven is ieder van harte welkom op 11 november vanaf 17.00 uur in de Immanuelkerk. De viering begint om 19.00 uur, waarin ook door zanggroep Mariposa een bijdrage wordt geleverd. Wilt u voorafgaand aan de viering gebruik maken van broodjes en soep, dan moet u dat opgeven via info@oaseveldhoven.nl.

Helpende handjes op 11 november?



Voorafgaand aan de herdenkingsviering van pastor Wim op 11 november is er gelegenheid om te ontmoeten met koffie, etc. Dan wordt ook soep en broodjes geserveerd. Als je wilt helpen, laat het dan weten aan info@oaseveldhoven.nl of een van de organisatie, Jeanneke de Bot, Ellen Waarma, Gera van Remmen of Frank Bockholts. Wij laten je dan weten wat je kunt doen.

Overleg Oase met kerkenraad en dominee

Woensdag 27 september hebben Victor, Hetty, Frank en Jeroen gesproken met Elke van den Berg en Leonard Verspuij van de kerkenraad van de Immanuelkerk en met dominee Wim Dekker. Nu de verbouwing grotendeels achter de rug is, leek het ons een goed moment om te kijken of er dingen zijn die we samen kunnen opstarten.

Het was een zeer plezierig gesprek, en er zijn een aantal activiteiten die we samen vorm willen geven. Allereerst het koffie drinken / ontmoeten. Naast het al bestaande ontmoetingsmoment op dinsdagmiddag, willen we een extra moment. De vrijdagochtend die we graag wilden lukt niet, omdat dan de Immanuelkerk gepoetst wordt. Er wordt nu gekeken naar donderdagmorgen. Mensen die daarbij willen helpen zijn van harte welkom, aanmelden bij Victor.

Daarnaast gaan we samen aan de slag met vieringen voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Na deze bijeenkomst is er al verder over gesproken. Het gaat "Kliederkerk" worden. Zie ook het aparte stukje hierover (en de gevraagde hulp hierbij). Hetty is onze contactpersoon hiervoor.

Ook willen we samen een keer of vier per jaar op een zaterdagavond een bijzondere viering houden. De ambitie is om hier die dingen te doen die niet passen in de reguliere Oase-vieringen of in de zondagsdiensten van de Immanuelkerk, maar die ons wel op een andere manier in contact met God en onze medemensen kunnen brengen. Ook hier de

oproep aan iedereen die hier iets aan wil bijdragen om contact op te nemen met Jeroen.

De Immanuelkerk zou het ook fijn vinden om een keer samen op zondagochtend te vieren, bijvoorbeeld tijdens de bidweek voor de eenheid van de Christenen. Daar moet nog verder over gepraat worden.

Oase gaat zich ook presenteren tijdens het eerstvolgende "informeel" (de ledenvergadering/informatie bijeenkomst van de Immanuelkerk). Er wordt ook gewerkt aan een manier waarop je aan de buitenkant van de kerk kunt zien wie er allemaal gebruik van maken. Dan komt er dus ook een plaatsje voor Oase.

De gebedsgroep vraagt.

De groep die de vieringen verzorgt zou graag in contact komen met mensen die wensen of ideeën hebben voor invulling of aanvulling, liederen, teksten, etc. Bij de samenstelling van de vieringen wordt de hele groep betrokken. Ongetwijfeld zijn er mensen onder ons die best wel een steentje zouden willen bijdragen, maar die het niet, of nog niet zien zitten om mee voor te gaan. Dat hoeft ook niet, mag wel. Toch zouden we graag met deze mensen in contact komen, zeker ook om wat verjonging in de groep te brengen. Spreek vrijblijvend eens iemand van de voorgangers aan voor meer informatie of voorstellen.

Adventviering Immanuelkerk

Hierbij vragen we nu alvast aandacht voor de volgende aankondiging vanuit de Immanuelkerk.

In het mededelingenblad van november zult u er alles over kunnen lezen, maar reserveer nu alvast in uw agenda.

Trouw aan onze traditie



Op dinsdagmiddag 12 december a.s. wordt de Adventsviering in de Immanuelkerk

gehouden en wel vanaf 14:30 uur.
Het inschrijfformulier zal in het volgend blad toegevoegd worden, of u kunt het vanuit de Samen meenemen

Namens de Werkgroep Adventsviering 2017,
Carolien Welting, coördinator
Tel. 040 23 00 461

Kliederkerk

We gaan binnenkort van start met een nieuwe vorm van kinderkerk, voor gezinnen met jonge kinderen. Dit doet Oase in samenwerking met de Immanuel kerk.

Dit gaat plaats vinden op de zondagmiddag. De eerste is op 21 januari. Zet die maar vast op de agenda als u (klein) kinderen heeft.

Als er mensen zijn die het leuk vinden om zo'n viering mee voor te bereiden, ook knutsel opa's

of oma's, dan mag je je melden bij Hetty



. Ook als je goed kunt koken of bakken. Want de naam zegt het al, bij Kliederkerk kan en mag veel!

Sirkelstag

Op **vrijdagavond 17 november 2017** vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelstag KIDS, het spel voor kindergroepen (8 t/m 12 jaar).

Je speelt het spel met je kindergroep bijvoorbeeld kinderclub of catechesegroep gewoon vanuit je eigen kerk of jeugdhonk. Sirkelstag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Sirkelstag kost weinig voorbereidingstijd en brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier christelijke thema's onder de aandacht bij kinderen.

Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen. De spellen sluiten inhoudelijk ook aan bij de thematiek van Kind op Zondag en de projecten van Kerk in Actie Voor vragen: Hetty van den Hurk, Oase, of Kees Bikker, Immanuelkerk

Opening verbouwde Immanuelkerk

Zondag 1 oktober was de heropening van de verbouwde Immanuelkerk. Thema was:

Ontmoeting – Verbinding – Bezinning.

Tijdens de viering werd dat verbeeld door bolletjes wol die onder grote vrolijkheid door de geheel gevulde kerkzaal gegooid werden. Dominee Wim Dekker had wat moeite om zich verstaanbaar te maken, maar al gauw zat iedereen weer te luisteren naar zijn inspirerende en goed doortimmerde preek over het thema, het scheppingsverhaal en de opening van het Johannes-evangelie.





Na de viering kon aan de hand van een fotopuzzeltocht het gebouw verkend worden, onder het genot van een kopje koffie met appeltaart. Victor, Hetty en Jeroen hebben van die tijd gebruik gemaakt om de Immanuel-gemeente in de persoon van de voorzitter van de kerkenraad, Elke van den Berg, een boeket bloemen, een Oase-kaars en een tekst aan te bieden. De tekst over "Ontmoeten" was afkomstig uit de Sint-Maartenskerk en is onder andere gebruikt door de werkgroep huwelijksvoorbereiding.



Met honderdvijftig mensen werd er vervolgens geluncht, waarbij we veel mensen hebben ontmoet en nieuwe verbindingen hebben gelegd. Daarna werd de dag afgesloten met een op de kinderen

gerichte goochel-voorstelling van Theater Vrolijk rondom koning David.

De tekst over Ontmoeten:

Ontmoeten is...

*de stap durven zetten.
Je ware gezicht durven tonen,
je vrees en onzekerheid
opzij schuiven,
je vertrouwen aan iemand schenken,
weten dat je geborgen bent.*

*Ontmoeten is...
niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen
of veroordelen.*

*Ontmoeten is...
nooit 'moeten',
het is aanvoelen,
luisteren,
stil worden.*

*Ontmoeten geeft...
nieuwe horizonnen
aan je leven.*

*Je moet voortaan
je kleinheid
en onmacht
niet meer verbergen,
je moet ze niet langer
alleen dragen.*

*Er is iemand
bij wie je altijd
terecht kan!*

Contribuantenvergadering Op dinsdag
14 november houden we weer een

contribuantenvergadering. In deze vergadering geven wij weer uitleg over onze toekomstplannen, onze gezamenlijke activiteiten met de Immanuelkerk en hebben we een terugblik over de afgelopen periode. Het financiële plaatje zal daarbij niet ontbreken. Wij nodigen u van harte uit om weer samen met ons te kijken naar het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap. Uw mening doet er toe, de koers wordt mede door u uitgezet. 14 november, huiskamer Immanuelkerk, 20.00 uur.



Taxidienst

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen.

Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijsbers v.gijsbers@gmail.com

Vragen / opmerkingen / suggesties?

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris (v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording zal (laten) zorgen.

We doen ons best om onze website zo volledig mogelijk te laten zijn. Mocht u zaken missen dan horen we het graag. <http://www.oaseveldhoven.nl>

