

Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Mededelingenblad nummer 014

augustus 2017

Beste mensen,

Hierbij het mededelingenblad van augustus. We hopen dat u allemaal een hele fijne vakantie hebt gehad. Bent u niet weggeweest? Er zaten gelukkig ook hier hele mooie dagen tussen. Als het maar een mooie zomerperiode was voor u, dat is het belangrijkste.

Langzaam begint alles weer tot leven te komen, de Immanuelkerk is bijna bruikbaar. Het is heel mooi geworden, in dit blad daar iets meer over.

Nu kunnen we gaan kijken naar wat in de komende periode te vieren valt en wat we allemaal kunnen organiseren om het ontmoeten van elkaar weer meer mogelijk te maken. Hebt u ideeën??? Laat het ons weten. Alvast bedankt.

Oasevieringen vanaf augustus

Zoals u (wellicht) weet, hebben we met Rock Solid van zaterdagavond gewisseld. Daardoor is het vanaf nu (9 september) mogelijk om op de 2^e zaterdagavonden van de maand onze Oasevieringen te houden.

Hierdoor zijn ook veel mensen in de gelegenheid op de 1^e zaterdag andersoortige vieringen (o.a. SOVE) te bezoeken.

We gaan met de Immanuelkerk kijken naar andere vieringen zoals Kinderkerk, gezinsvieringen of themavieringen op de eerste zaterdag van de maand.

Bezielingsavonden in het komende seizoen.

Ook dit jaar organiseren we weer bezielingsavonden. We hebben twee verschillende vormen:

Agenda

- ⊕ Zaterdag 9 sept: Oaseviering met KWD
- ⊕ Woensdag 4 oktober: eerste muziekkavond
- ⊕ Zaterdag 14 oktober: Oaseviering met KWD
- ⊕ Woensdag 22 november: Gespreksavond Hoop en Wanhoop

Zie ook de actuele [agenda](#) op onze website.

- Muziekkavonden: dit jaar op een iets andere manier dan het afgelopen jaar. Mieke Mol en Jeroen Kok zullen vertellen wat hen raakt in Die Schöpfung van Haydn en de Mattheus-Passion van Bach. Dan laten we ook dan grote delen ervan horen. Ook de deelnemers kunnen hun beleving van deze muziek met elkaar delen.
- Gespreksavonden: we delen met elkaar onze ervaringen en inzichten rondom een aantal thema's. Voor dit jaar hebben we gekozen voor drie thema's dicht tegen de maatschappij aan: Hoop en Wanhoop, De vreemdeling: bedreiging of kans en Arm en Rijk. Het overkoepelend thema zal zijn: Levenskunst.

De volledige data, tijden en plaatsen volgen in september. De eerste avonden zijn:
Muziekkavond Die Schöpfung op woensdag 4 oktober.
Gespreksavond Hoop en Wanhoop op woensdag 22 november.

Zowel de muziekkavonden als de bezielingsavonden zijn in de Immanuelkerk.



Viering 9 september

Voorafgaand aan de week van de Vrede houdt Oase op zaterdagavond 9 september, in de Immanuelkerk, een viering met als thema:
Vrede-lievend Vrede-levend

Vaak voelen wij ons machteloos als wij aan *vrede* denken. Vrede in de wereld lijkt zo ver weg. Is vrede een droom of is vrede toch te doen? Ooit bad Franciscus: " Heer God, maak mij tot een werktuig van uw vrede".
Hoe kunnen wij tot vrede komen in onszelf en in onze omgeving?

Voorgangers zijn: Jeanneke de Bot en Mieke Mol

Rock Solid

Het Rock Solid seizoen staat als een "nieuw huis". Het heeft alleen nog een likje verf nodig. Dit dan letterlijk nu de jeugdruimte in de Immanuelkerk ook volledig vernieuwd is, nu de aankleding, inrichting en kleurtjes nog.
Op **vrijdag 1 september** gaat Rock Solid van start met een event (doe-avond): een laagdrempelige spelletjesavond voor iedereen vanaf groep 8. Wie komt er kennis maken met Rock Solid Jeugd? U mag contact opnemen met Hetty van den Hurk.

Immanuelkerk

De verbouwing van de Immanuelkerk is bijna gereed. Met man en macht wordt er nu gepoetst en de laatste hand gelegd aan schilderwerk en inrichten. Hierbij foto's van de vernieuwde voorgevel, mooi paars, en de hal met nieuwe keuken. Overal zijn nieuwe vloeren gelegd, een compleet nieuwe toiletgroep is gebouwd en de huiskamer vergroot om het ontmoeten nog beter mogelijk te maken. Alles zeer open en transparant. Na 6 maanden werk zal het een plezier zijn elkaar daar weer te ontmoeten en te vieren.



De nieuwe entree in een stemmig kleurtje met glaspartij (huiskamer) en bordes.



De geheel vernieuwde keuken en gerestylde hal



Hieronder nog enkele mededelingen en vragen die nog eens worden opgenomen omdat we deze wel belangrijk vinden, zowel voor u als voor ons.

Nieuwe ideeën?

We blijven op zoek naar goede en inspirerende gespreksonderwerpen en (indien mogelijk) ook naar mensen die deze bijeenkomsten mee zouden willen vormgeven.

Dus: hebt u een idee waarvan u denkt dat dit goed bij Oase zou passen, laat het ons weten.

<http://www.oaseveldhoven.nl> of Jeroen Kok

Religieuze voorwerpen

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen willen we een lijstje aanleggen met (kerk)artikelen die u wellicht na de kerksluitingen hebt kunnen krijgen of kopen vanuit uw eigen kerk.

Mocht u bereid zijn die een keertje te willen uitlenen voor een Oaseviering dan horen we het graag van u.

Jeroen Kok jeroen.kok@veldnet.nl inventariseert dit en zal met u daarna contact opnemen.

Taxidienst

Mochten er mensen zijn die moeilijk ter been zijn of niet meer over eigen vervoer beschikken, maar toch graag een Oaseviering zouden willen bijwonen. Laat het ons weten, dan kunnen we dat vervoer proberen te regelen.

Dit kan via <http://www.oaseveldhoven.nl> of via Victor Gijsbers v.gijsbers@gmail.com

Vragen / opmerkingen / suggesties?

Mocht u n.a.v. dit mededelingenblad vragen hebben dan mag u altijd mailen naar de secretaris (v.gijsbers@gmail.com) die voor beantwoording zal (laten) zorgen.

We doen ons best om onze website zo volledig mogelijk te laten zijn. Mocht u zaken missen dan horen we het graag. <http://www.oaseveldhoven.nl>

